

# Sint Rochusparochie 2023,

Laat ons het na 134 jaar eens over cijfers, data, feiten en gebeurtenissen hebben.

22 jaar heeft men in Deurne Zuid gestreden om een eigen parochie te krijgen, namelijk van 1867 tot 1889.

In de negentiende eeuw brak er een bloeiperiode aan voor Antwerpen na de heropening van de Schelde en Deurne evolueerde geleidelijk aan van een landbouwersdorp naar een verstedelijkte voorstad waar de tuinbouw de landbouw verdrong.

Hovenierderij leverde meer winst op dan landbouw en de producten vonden gemakkelijk hun afzet in de winkels en markten in Antwerpen stad.

De stad had ook behoefte aan grote hoeveelheden melk.

Het vervoer was nog beperkt dus moesten de nabije gemeenten melk leveren.

Dus de productie en de distributie van melk verdrongen de landbouw en een aantal mensen zochten hun bestaansmiddelen in nijverheid en handel.

En men ging dus werken in de stad of de omringende gemeenten.

Inwijkelingen uit de Kempen kwamen naar hier afgezakt en men trachtte dit af te remmen door taksen op te leggen op de volkswonigen.

Maar het inwijkingsproces kon toch niet gestuit worden.

In 1859 teisterde een cholera epidemie Deurne.

In 1866-1867 nog eens maar veel heviger dan de eerste.

Deurne Zuid werd zwaar geteisterd met vele sterfgevallen en men zocht uit wanhoop steun bij de heilige Rochus, patroonheilige tegen besmettelijke ziekten.

Uit dankbaarheid omdat Deurne Zuid minder getroffen was als Deurne Noord werd het Sint Rochuskapelletje opgericht op de hoek van de Waterbaan.

De broederschap van de heilige Rochus was de grote bezieler voor het oprichten van het kapelletje in 1867.

Maar de broederschap wou meer, ze bleven ijveren voor een grotere kapel maar ook voor een eigen parochie in Deurne Zuid.

In 1886 werd er een inrichtingscommissie opgericht voor het bouwen van een noodkerk.

Men vond grond naast de huidige Sint Rochusstraat op de Herentalsebaan waar thans schoenen Yvonne gevestigd is.

Op 22 december 1886 kreeg men toelating om daar een kapel te bouwen.

In 1887 werd er voor het eerst mis in gelezen door een pater trappist.

In 1888 werd Stanislas Vervoort, Kapelaan vast verbonden aan de nieuwe kapel.

Op 30 mei 1889 werd onze parochie erkend.

In Deurne Zuid woonden toen een 2500 mensen. Ze leefden in de wijken Silsburg, Drie Koningen, Boterlaar, Eksterlaar, Waasdonk, Gietschotel en Weversfabriek.

Op 24 juni 1889 werd Franciscus Vervoort de eerste pastoor van Sint-Rochus. Hij werd geboren in Nijlen op 28 januari 1849 en werd priester gewijd op 18 december 1875.

De bevolking in Deurne-Zuid was toen in heel grote mate katholiek.

Pastoor Stanislas Vervoort, toen 40 jaar, was niet tevreden met zijn houten noodkerk op de Herentalsebaan, hij wou samen met zijn parochianen een volwaardige kerk.

Maar daar zou hij nog eventjes op moeten wachten...

Samengevat kunnen we zeggen dat de redenen voor het ontstaan van onze parochie waren: de grote afstand tot de Sint-Fredeganduskerk in Deurne-Noord en de aangroei van de bevolking, tussen 1850 en 1889 in Deurne van 2895 naar 6600, een stijging met 44 procent en het grote enthousiasme van de mensen voor een eigen parochie.

Ward Wené



**RUSTPLAATS VAN**  
**DE EERWAARDE HEER**  
**Franciscus Stanislas VERVOORT**

**1<sup>E</sup> PASTOOR VAN S<sup>T</sup> ROCHUSPAROCHIE**

**BOUWER VAN DE KERK**

**GEB. TE NIJLEN 28 JAN. 1849**

**PRIESTER GEWIJD 18 DEC. 1875**

**ONDERPASTOOR TE RIJCKEVORSEL 31 JAN. 1876**

**PASTOOR TE DEURNE S<sup>T</sup> ROCHUS 24 JUNI 1889**

**OVERL. TE DEURNE S<sup>T</sup> ROCHUS 26 MEI 1911**

**R.I.P.**

EEUWIG DUPELDE EIGENDOM