

**DEURNE-ZUID : HEILIGE LODEWIJK VAN MONTFORT ,  
H. PIUS X , SINT-JOZEF EN SINT- ROCHUS.**

**HEILIGE LODEWIJK VAN MONTFORT.**

**Eucharistie- en gebedsvieringen.**

Elke week op zondag om 9.30 u. eucharistieviering

4e zondag van de maand om 9.30 u. gebedsviering

3<sup>e</sup> zondag van de maand koffie na de viering.

**HEILIGE PIUS X**

**Zaterdag 29 oktober. Onze Lieve Vrouw op zaterdag.**

**Avondviering om 17.00 u.**

**Zondag 30 oktober. Eenendertigste Zondag door het Jaar.**

**11.15 u. Plechtige hoogmis .**

**Maandag 31 oktober.**

**Avondviering om 17.00 uur Allerheiligen.**

**Dinsdag 1 november. Hoogfeest Allerheiligen.**

**11.15 u. Plechtige Hoogmis Allerheiligen. Zlm. Alfons Luyckx.**

**We gedenken de overledenen van het voorbije jaar:**

**Christiana Van Huffelen, Geert Liekens, François Horemans,**

**Jan Van Mol en Gaby Van Reeth.**

**Avondviering om 17.00 uur. Allerzielen**

**Woensdag 2 november. Allerzielen.**

**11.15 uur. Hoogmis Allerzielen.**

**Zaterdag 5 november. Onze Lieve Vrouw op zaterdag.**

**Avondviering om 17.00 u.**

**SINT-JOZEF**

**Zondag 30 oktober 2022 – woord- en communiedienst**

**met voorganger Jeanne Keysers**

**31- ste zondag door het jaar**

**11.45 uur viering met organist en cantor Daan Meere.**

**Op dinsdag 1 november verwachten we alle parochianen**

**en vrienden van Sint-Jozef, Deurne-Borgerhout om 11.45 uur**

**voor een bijzondere eucharistieviering**

**waarin we de overledenen van het voorbije jaar**

**(november 2021 tot en met 8 oktober 2022) gedenken:**

**JAN WILLIAME      17-4-1945    15-12-2021**

**ROSA BECKERS      3-12-1934    17-12-2021**

**NORA MANDERS      16-6-1943    11-1-2022**

**KRIS VAN DE VELDE 5-4-1945 20-2-2022**

**JULIA HOSLET 13-12-1922 17-2-2022**

**HUBERT LOURDON 28-10-1936 6-3-2022**

**ADRIENNE DE GROOT 4-7-1933 3-6-2022**

**HUBERT VAN DEN BRANDEN 30-6-1936 11-6-2022**

**HILDA VAN DE PUTTE 26-6-1936 5-7-2022**

**FRIEDA VAN DE PUTTE 11-4-1941 11-8-2022**

**MARIA QUINTEYN 12-11-1929 30-7-2022**

**IRENE VAN IMPE 19-4-1921 28-8-2022**

**Dinsdag 1 november 2022**

**Feestelijke viering voor Allerheiligen om 11.45 uur.**

**We nodigen familie en vrienden uit**

**van de overledenen van het afgelopen jaar.**

**Lector: Eddy Herygers.**

## **SINT ROCHUS**

**Zaterdag 29 oktober Onze Lieve Vrouw op zaterdag.**

***Avondviering om 18.00 u.***

**Zondag 30 oktober. Eenentwintigste Zondag door het Jaar.**

***08.30 u. Ochtendviering***

***09.30 u. Hoogmis.* Zlm. Guido Van Giel en Zlm. Louisa Allegoet.**

**Maandag 31 oktober.**

**08.00 u Ochtendviering. Daarna Aanbidding Allerheiligste tot 12.00 uur.**

**18.00 uur. Avondviering Allerheiligen?**

**Dinsdag 1 november. Hoogfeest Allerheiligen.**

**08.30 u. Ochtendviering**

**09.30 u. Plechtige Hoogmis Allerheiligen.**

**We gedenken de overledenen van het voorbije jaar:**

**Robert Van Breën, Jorge Da Costa Fernandes Tato, Elsa Huybrechts, Bernardine Robbrecht, Margareta Beyens, Petrus Claes, Gilbert Hars, Elza Goossens, Paul Elumbu, Louisa Swerts, Jos Hendrickx, Tony Mortier, Joske Claes, Suzanna De Mol, Bart Janssens, Jan Maes, Angelina Van de Velde, MarleenVan Roeyen, Jeanne De Loose,**

**Lutgard Dandois, Remi Alix, Maria Oostvogels, Marie Jeanne Vandenbosch, Louis VanLooveren, Yonne Laurysen, Hipolyte Beck, Adolphina Van Dijck, Maria Van Mechelen, Molly Sels, Hélène Pieters, François Pasmans, Guido VanGiel, Louisa Allegoet, en Gaston Vermeire.**

**18.00 u. Avondviering Allerzielen.**

**Woensdag 2 november. Allerzielen.**

**08.30 u. Ochtendviering.**

**09.30 u. Hoogmis Allerzielen.**

**Donderdag 3 november. H. Hubertus.**

**08.00 u. Ochtendviering.**

**Vrijdag 4 november. H. Carolus Borromeo.**

**08.00 u. Ochtendviering.**

**Zaterdag 5 november. Onze Lieve Vrouw op zaterdag.**

**8.00 u. Ochtendviering.**

**18.00 u. Avondviering.**

### **Over trommelaars, klaroenblazers en vendelzwaaiers.**

Na de coronaperikelen ging, met twee jaar vertraging, op de zondagen 2 en 9 oktober "De Ommegang" weer eens uit in Lier. De belangstelling voor de stoet in de Lierse straten was heel groot. Hieruit bleek duidelijk dat oude folklore nog steeds veel mensen aanspreekt. Ze werkten of actief mee, of kwamen geestdriftig kijken. Vele steden hebben een Ommegang traditie. Zo'n Ommegang is een eeuwenoud gegeven. Ze hadden reeds plaats in de 15<sup>de</sup> eeuw. Het thema is deels religieus, deels werelds. Feitelijk zijn ze ontstaan uit de processies. Ommegang, rond de kerk gaan of rond de stad om een bepaalde heilige te eren. De Ommegang gaf een inkijk over hoe de stad Lier vroeger was en nu is. De stoet bestond uit vele groepen figuranten, reuzen, fabeldieren en praalwagens. En men zag duidelijk dat iedereen er plezier aan beleefde. Zelf werd ik getroffen door de muziekkapel van de KSA van Lier. Dat een jeugdvereniging, zoals wij vroeger 60 jaar geleden, nu ook nog een muziekkapel heeft identiek samengesteld als de onze vroeger. Alle leden keurig marcherend in uniform. Vooraan gingen de landsknechttrommels, lange houten cilindervormige trommels boven en onderaan een dierenvel doormiddel van touwen aangespannen, die eeuwenlang mee naar het slagveld werden gedragen om de pas voor de troepen te voet aan te geven. Dat deed men met een of twee trommelstokken. Ook nu is hun taak nog steeds het marsritme te bepalen.

Daarna volgen de mars trommelaars, zij spelen feitelijk de melodie, en de klaroenblazers.  
Mooi is ook het leeftijdsverschil van de verschillende muzikanten.  
In de Jongensbond 70 jaar geleden  
had men alleen maar trommelaars in de muziekkapel.  
Bij optochten toen liep vooraan de witte driehoekige Chirovlag met kleurrijk Chiroteken, daarachter de trommelaars, 4 landsknechtstrommels, 11 marstrommels en de vendelzwaaijer met de leeuwenvlag.  
Ook vendelzwaaijen gaat terug naar de middeleeuwen.  
Banierdragers en vendelzwaaiers vergezelden de legers samen met de trommelaars om de vijand te imponeren en de manschappen op te zwepen.  
Na de vendelzwaaijer kwamen dan de andere vlaggen en wimpels gevolgd door de leden van groot naar klein, eerst de jongens daarna de meisjes.  
De trommelaars toen pasten als gegoten binnen de riddersymboliek die als een rode draad toen doorheen de Chirowerking liep.  
De klaroen gebruikte men toen wel op kamp om de leden te wekken of bij de groet aan de vlag. Het "trommelkot", de opslagplaats van de trommels was jarenlang gelegen onder de trap van de achterbouw van het Sint-Rochusinstituut.  
In de jaren zestig ging de Jongensbond op in Chiro nationaal. Hierbij ontstond er een nieuw muzikaal gegeven.  
Chirojeugd had buiten de muziekkapellen van de groepen afzonderlijk ook muziekkapellen van de gewesten en zelfs een nationale muziekkapel, dus een samenvoegen van de groepsmuziekkapellen.  
Die muziekkapellen imponeerden wel door hun aantal en kwaliteit bijvoorbeeld bij de Rerum Novarumstoeten.  
De meest indrukwekkende vertoning gaf wel de nationale muziekkapel van de Chiro met honderden muzikanten op TOP '64 in het Antwerp stadion.  
Of hoe het bezoek aan een Ommegang toch weer de aanleiding kan zijn om te mijmeren over het verleden.

Ward Wené.

## **HELIGE LODEWIJK VAN MONTFORT**

BEGIN BELANGRIJK ARTIKEL MET PAROCHIE NIEUWS

**Allerheiligen I november 9.30 h  
in de parochie H Lodewijk van Montfort**

Beste medeparochianen,

We gedenken op deze dag speciaal de mensen van onze parochie

die in de loop van dit jaar overleden zijn:

**Hilde Bellens**

**Godelieve Wouters**

**Geert Bekaert**

Het zou heel fijn zijn mochten jullie ook komen. Tot dan!

## **HEILIGE PIUS X.**

### **ALLERHEILIGEN EN ALLERZIELEN ...**

Kom je ook meevieren in onze kerk.  
Het zijn bijzondere dagen om aan onze geliefden  
te denken en voor hen te bidden.

## **SINT-JOZEF**

### **SECRETARIAAT SINT-JOZEF.**

Boekenberglei 217, 2100 Deurne.

### **Vormselcatechese 2022-2023 - Deurne zuid en Borgerhout extra muros**

Vorige zaterdag 22 oktober vond de tweede catechesebijeenkomst plaats  
rond het thema "Zorg voor elkaar".

We wensen alle toekomstige communicanten  
een goede voorbereiding op deze mooi dag.

Meer informatie bij Koen De Heegher 0499/949136 liefst na 20.00u  
of via mail [koen.deheegher@pandora.be](mailto:koen.deheegher@pandora.be)

## **SINT-ROCHUS.**

### **KWB - WIJKMEESTERSVERGADERING ...**

Op donderdag 27 oktober.  
Je komt toch ook?

## **WE HEBBEN GELOVIG AFSCHEID GENOMEN VAN Yvonne Torney-Verdickt.**

Te Borgerhout, op twaalf april van het jaar  
voor de Tweede Wereldoorlog losbarstte,  
aanschouwde een meisje het licht.  
Haar ouders hebben haar de naam gegeven van  
Yvonne Petronella Maria Verdickt.  
Na haar aangename jeugd jaren  
heeft ze haar leven verbonden met Johan Torney.  
Dat heeft ze meer dan vijftig jaren volgehouden.  
In die periode heeft zij het licht mogen geven  
aan vijf prachtige meisjes en een gouden zoon.  
Yvonne heeft een rijk gevuld leven achter de rug.  
Ja, er was schrik en pijn,  
maar ook een weelde aan onvoorstelbare genoegens.  
Ze was actief in sociaal geëngageerde initiatieven,  
wetend dat ze de wereld niet kon redden,  
maar wel hier en daar verlichting kon brengen.  
Te Deurne, op dinsdag vier oktober van het jaar  
waarin alweer een nieuwe grote oorlog losbarstte,  
heeft ze haar licht uitgedaan.  
° 12 april 1939 - † 4 oktober 202