

# **DEURNE-ZUID : HEILIGE LODEWIJK VAN MONTFORT , H. PIUS X , SINT-JOZEF EN SINT- ROCHUS.**

## **HEILIGE LODEWIJK VAN MONTFORT.**

### **Eucharistie- en gebedsvieringen.**

Elke week op zondag om 9.30 u. eucharistieviering  
4e zondag van de maand om 9.30 u. gebedsviering  
3<sup>e</sup> zondag van de maand koffie na de viering.

## **HEILIGE PIUS X**

**Zaterdag 3 september.** H. Gregorius de Grote.

**17.00 u. Avondviering.**

**Zondag 4 september. Drieëntwintigste zondag door het jaar.**

**11.15 u. Plechtige Hoogmis.** Zlm. Alfons Luyckx ; Zlm. Rosette Braes  
en Zlm. Louisa Luyckx.

**Zaterdag 10 september.** O.L. Vrouw op zaterdag.

**17.00 u. Avondviering.**

## **SINT JOZEF**

Zondag 4 september 2022 11.45 uur eucharistieviering  
voor de drieëntwintigste zondag door het jaar.

Voorganger: Pol Hendrix

Lector: Ann Huber

## **SINT ROCHUS**

**Zaterdag 3 september.** H. Gregorius de Grote.

**08.00 u. Ochtendviering.**

**18.00 u. Avondviering.**

**Zondag 4 september. Drieëntwintigste zondag door het jaar.**

**09.30 u. Ochtendviering.**

**11.15 u. Plechtige Hoogmis.** Zlm. Gaby Schepkens en haar familie; Zlm.  
Maria Van Mechelen.

**Maandag 5 september.**

**08.00 u. Ochtendviering.**

**Dinsdag 6 september.**

**08.00 u. Ochtendviering**

**Woensdag 7 september.**

**08.00 u. Ochtendviering**

**Donderdag 8 september.** Maria-Geboorte.

**08.00 u. Ochtendviering**

**Vrijdag 9 september. H. Petrus Claver.**

**08.00 u. Ochtendviering.**

**Zaterdag 10 september.** O. L. Vrouw op zaterdag.

**Sint-Jozef-, H. Lod. Van Montfort-, H. Pius X-, Sint-Rochusparochie.**

**Informatie over het kerkbezoek**

Woont u wekelijks de vieringen bij in deze kerk?

Sporadisch?

Bent u tevreden over de vieringen die u hier bijwoont:

Over het voorgaan?

De teksten en de homilie?

Vindt u een kerkkoor een meerwaarde voor de vieringen?

Andere, mechanische muziek in de kerk?

Houdt u van een "stille" viering, zonder muziek of zang?

Als in deze kerk geen vieringen meer zouden door gaan:

Zou u dan naar vieringen gaan in een andere kerk van Deurne-Zuid?

Of zou u niet meer gaan?

Komt u met de auto naar de kerk?

Is er voldoende parking aan de kerk?

Komt u te voet naar de kerk?

Komt u met openbaar vervoer naar de kerk?

Of op nog een andere manier?

Werkt u actief mee aan de vieringen?

Misdienaar, lector, preken of andere taken?

Zang?

Werkt u materieel mee, poetsen, versieren, klusjes?

Hoe jong bent U?

-20    +20    +30    +40    +50    +60    +70    +80    +90

Leg dit blad ingevuld achteraan in de kerk.

Of in de brievenbus van de pastorie, Sint-Rochusstraat, 79 te Deurne

Uiterste datum van inzending: zondag 4 september 2022

Dank voor uw medewerking.

Ward Wené.

(N.B. Het zou ons héél veel plezier doen als je dit blad op tijd terugbezorgt.

Het helpt ons voor de bijeenkomsten die gepland zijn)

## **HELIGE LODEWIJK VAN MONTFORT**

### **DE TOEKOMST VAN DE PAROCHIES VAN DEURNE-ZUID ...**

Kom je ook naar de bijeenkomst in Familia op 14 september te 20.00 u. ?

Ook Uw inbreng is belangrijk !!!

Schrijf je in.

## **HEILIGE PIUS X.**

### **WAT WORDT DE TOEKOMST VOOR DE VIER PAROCHIES VAN DEURNE-ZUID?**

Op 14 september hopen we met heel wat mensen samen te zijn in Familia, om over de toekomst van de vier kerken en vier parochies van Deurne-Zuid te praten.

Begin 2023 zullen we door het team van de Pastorale Eenheid uitgenodigd worden om hierover te praten.

In Deurne-Noord zijn die gesprekken volop bezig en reeds bijna voorbij.

Het is daar gegaan met heel wat problemen en moeilijkheden.

De parochie Onze Lieve Vrouw Bijstand nodigt uit voor de viering van 4 september.

Daarom willen we zelf eens samenzitten met mensen van Deurne-Zuid.

Je bent ook welkom, maar geef wel een seintje of een berichtje

aan Ward Wené of Fons Houtmeyers.

## **SINT-JOZEF**

### **SECRETARIAAT SINT-JOZEF.**

Boekenberglei 217, 2100 Deurne.

## **Doopselviering van Leni Den Hondt**

Op zondag 21 augustus werd in de Sint-Jozefkerk het doopsel gevierd van Leni Gitta Judith Den Hondt, geboren in Wilrijk op 4 mei van dit jaar. Zij is woonachtig in de George Ivanowlaan.

Namens onze parochiegemeenschap feliciteren we de ouders Ken en Valérie Speder alsook de meter Judith Jacobs en Gitta Den Hondt.

Leni is het klein schattig zusje van Lars.

Ook een naam in de Scandinavische-Duitse sfeer.

Leni betekent in het Hoge Noorden: fakkel, de stralende, de schitterende.

Het kan ook afgeleid zijn van de Latijnse naam "Leonhard" wat staat voor zo sterk als een leeuw.

Leni zal haar naam doen schitteren als een sterke leeuwin.

Ze bewees dat al bij het doopsel waar ze geen krik gaf met een stralende lach op haar gezichtje.

## **SINT-ROCHUS.**

### **Een tekst van Els Swanet ...**

Beste,

Welkom op zaterdag 1 oktober 2022, dan bidden we weer, in verbondenheid met de hele wereld, de rozenkrans aan de grenzen.

Deze zal doorgaan in de parochiekerk St.Rochus, St.Rochusstraat te Deurne

We starten om 14u en bidden 4 rozenhoedjes, zodat we Maria een volledige krans kunnen aanbieden en zo eerherstel brengen.

Gedurende het gebed zal er ook aanbidding zijn en gelegenheid tot biecht.

Na de rozenkrans is er een H. Eucharistieviering.

Het einde is voorzien rond 17 u.

We hernieuwen onze toewijding aan Maria, alsook de toewijding van België en de hele wereld aan het H.Hart van Jezus en aan het Onbevlekt Hart van Maria.

U bent vrij om de hele tijd mee te bidden, of om een deel mee te bidden

Nodig zoveel mogelijk vrienden uit, om samen deze rozenkrans aan Maria aan te bieden, om eerherstel te brengen en opdat Maria ons, ons land en de wereld zou beschermen

Onder de bescherming van Maria, zegen ik u allen,

Els Swannet

### **AANBIDDING ALLERHEILIGSTE ...**

Op donderdag 1 september van 8.00 u. tot 12.00 u. in de weekkapel.

Het kan deugd doen elkaars steun te voelen op zulk moment.

Maak ook even tijd om eens langs te komen en mee te bidden.

## **CAMIEL ZORGDE VOOR HET "LIED VAN DE SINT-ROCHUSSCHOOL" ...**

HET SCHOOLIED VAN SINT- ROCHUS.

In de eerste jaren na WO2 werd er door de bestaande jeugdverenigingen, Chiro, Scouts, KSA nog veel gemarcheerd op de respectievelijke speelterreinen en ook in de straten op weg naar een of andere activiteit.

De Sint- Rochusschool, toen nog beheerd door d Broeders van Liefde, wou ook niet achterblijven en zo werd per klas het schoolied aangeleerd.

Toen het dan gekend was, werden er een paar speeltijden besteed aan, met alle klassen in gelid van drie, rond de koer te marcheren terwijl het lied gezongen werd.

Wie voor de marsmuziek zorgde is me wat ontgaan maar het zou wel eens Willem De Meyer met zijn accordeon kunnen geweest zijn.

Hoe dan ook het is voor een aantal oudere parochianen een prettige herinnering.

Sint- Rochusschool.

Tekst : Armand Preud'homme

Sint- Rochusschool treedt aan,  
hei, de schaar der frisse knapen  
van Sint-Rochus treedt aan.

Zon in 't oog, de lach als wapen,  
Makkers, jong en blij, komt aan.

Schalle luid ons machtig lied,  
klinkend tot in 't wijd verschiet.

Ha, wij knapen staan paraat.

Bij ons spel, of langs de straat.

Daa-vrend dreunt ons schoon parool.

Immer trouw aan onze school!

Waar wij zijn wijkt elk verdriet  
vreugde zaait ons krachtig lied.

Daa-vrend dreunt ons schoon parool.

Immer trouw aan onze school.

## **WERKEN AAN EN ROND DE KERK ...**

Je hebt het misschien ook zelf gemerkt dat er aan de kerk en het kerkhof de laatste weken heel hard is gewerkt.

We hebben heel veel geluk dat de mensen van de Gemeente, alles in orde houden op dat vlak.

De buitenverlichting van de kerk werd volledig in orde gebracht en aan de muur van het kerkhof is héél hard gewerkt.

Nu kan alles er weer heel lang tegen.

Héél veel Dank !!!

