

DEURNE-ZUID : HEILIGE LODEWIJK VAN MONTFORT , H. PIUS X , SINT-JOZEF EN SINT- ROCHUS.

HEILIGE LODEWIJK VAN MONTFORT.

Eucharistie- en gebedsvieringen.

Elke week op zondag om 9.30 u. eucharistieviering
4e zondag van de maand om 9.30 u. gebedsviering
3^e zondag van de maand koffie na de viering.

HEILIGE PIUS X

Zaterdag 2 juli. Onze Lieve Vrouw op zaterdag.

17.00 u. Avondviering.

Zondag 3 juli. Veertiende Zondag door het jaar.

11.15 u. Plechtige Hoogmis. Zlm. Fons Biesemans.

Zaterdag 9 juli. HH. Martelaren van Gorcum.

17.00 u. Avondviering.

Zondag 10 juli. Vijftiende Zondag door het jaar.

11.15 u. Plechtige Hoogmis.

Zaterdag 16 juli. O.L. Vrouw van de berg Karmel.

17.00 u. Avondviering.

Zondag 17 juli. Zestiende Zondag door het jaar.

11.15 u. Plechtige Hoogmis.

Zaterdag 23 juli. H. Birgitta.

17.00 u. Avondviering.

Zondag 24 juli. Zeventiende Zondag door het jaar.

11.15 u. Plechtige Hoogmis.

SINT JOZEF

Sinds begin januari van dit jaar werd de zaterdagviering geschrapt wegens verminderde belangstelling o.a. ook omwille van de coronamaatregelen.

We hopen alle parochianen en vrienden talrijk te mogen ontmoeten in de zondagsvieringen om 11.45 uur volgens onderstaand rooster:

Eerste zondag van de maand Eucharistieviering

Tweede zondag van de maand Woord- en communiedienst

Derde zondag van de maand Eucharistieviering

Vierde zondag van de maand Eucharistieviering

Zondag 3 juli 11.45 veertiende zondag door het jaar
eucharistieviering met voorganger Pol Hendrix

lector: Frie Ooms

14.30 doopselviering

Zondag 10 juli 11.45 vijftiende zondag door het jaar
Woord- en communiedienst met voorganger Steven Simons
lector: Josée Rombouts

Zondag 17 juli 11.45 zestiende zondag door het jaar
Eucharistieviering met voorganger Pol Hendrix
lector: Eddy Herygers

SINT ROCHUS

Zaterdag 2 juli. Onze Lieve Vrouw op zaterdag.

08.00 u. Ochtendviering

18.00 u. Avondviering.

Zondag 3 juli. Veertiende Zondag door het jaar.

08.30 u. Ochtendviering.

09.30 u. Plechtige Hoogmis . Zlm. Gaby Schepkens en haar
Familie; Zlm. Maria Oostvogels; Zlm. Marie-Jeanne Vandenbosch;
Zlm. Louis Van Looveren.

Maandag 4 juli. H. Elisabeth van Portugal.

08.00 u Ochtendviering

Dinsdag 5 juli. H. Antonius Maria Zaccaria, pr.

08.00 u. Ochtendviering

Woensdag 6 juli. H. Maria Goretti.

08.00 u. Ochtendviering

Donderdag 7 juli.

08.00 u. Ochtendviering

Vrijdag 8 juli.

08.00 u. Ochtendviering

Zaterdag 9 juli. HH. Martelaren van Gorcum.

08.00 u. Ochtendviering

18.00 u. Avondviering.

Zondag 10 juli. Vijftiende Zondag door het jaar.

08.30 u. Ochtendviering.

09.30 u. Plechtige Hoogmis . Jgt. Jet Nagels- Van Berendoncks,
Zlm. Maria Oostvogels; Zlm. Marie-Jeanne Vandenbosch;
Zlm. Louis Van Looveren.

Maandag 11 juli. H. Benedictus, abt.

08.00 u Ochtendviering

Dinsdag 12 juli.

08.00 u. Ochtendviering

Woensdag 13 juli. H. Henricus.

08.00 u. Ochtendviering

Donderdag 14 juli. H. Camillus de Lellis, pr.

08.00 u. Ochtendviering

Vrijdag 15 juli. H. Bonaventura.

08.00 u. Ochtendviering

Zaterdag 16 juli. O.L. Vrouw van de berg Karmel.

08.00 u. Ochtendviering

18.00 u. Avondviering.

Zondag 17 juli. Zestiende Zondag door het jaar.

08.30 u. Ochtendviering.

09.30 u. Plechtige Hoogmis . Zlm. Maria Oostvogels; Zlm. Marie-Jeanne Vandenbosch; Zlm. Louis Van Looveren.

Maandag 18 juli.

08.00 u Ochtendviering

Dinsdag 19 juli.

08.00 u. Ochtendviering

Woensdag 20 juli. H. Apollinaris.

08.00 u. Ochtendviering

Donderdag 21 juli. H. Laurentius van Brindisi.

08.00 u. Ochtendviering

Vrijdag 22 juli. H. Maria Magdalena.

08.00 u. Ochtendviering

Zaterdag 23 juli. H. Birgitta.

08.00 u. Ochtendviering

18.00 u. Avondviering.

Zondag 24 juli. Zeventiende Zondag door het jaar.

08.30 u. Ochtendviering.

09.30 u. Plechtige Hoogmis . Zlm. Marie-Jeanne Vandenbosch; Zlm. Louis Van Looveren.

HEILIGE PIUS X

SCHOOLVIERING ANDROMEDA ...

Op donderdag 30 juni om 9.15 uur komt de groep van onze school naar de kerk voor een Dankviering bij het einde van het schooljaar.

Het bestuur van Samana komt samen op 30 juni.

13.30 uur: Bestuur.

14.00 uur: Kern.

VERVOLG ARTIKEL VAN POL HENDRIX ...

Heilige Geest

We moeten durven loslaten, zowel wij aan de basis als de mensen die het kerkelijke beleid maken.

We krijgen regelmatig signalen van het tegendeel.

Men is te zeer gehecht aan verworvenheden en oude principes.

Wellicht komt dit omdat men meer 'angst voor' dan 'vertrouwen in' de toekomst heeft.

Het is menselijk, maar we moeten toch oppassen dat we ons niet vastrijden in de modder van onze angsten.

Waar is ons vertrouwen in de heilige Geest?

Of kunnen we daar alleen maar eens mee lachen?

Als je over de Geest begint dan beschouwen velen je als een zweverig type, iemand die niet met beide voeten op de grond staat.

Toch is het juist de Geest die ons behoed voor het zweven, die ons wel degelijk op de grond houdt.

Hoe zouden wij zonder Gods Geest aan kerkopbouw kunnen doen?

Al is de vraag net zo goed: hoe kan de Geest zonder ons aan kerkopbouw doen?!

Misschien laten wij ons tegenwoordig te veel op sleeptouw nemen door een andere geest: de tijdsgeest!

'Een moderne mens hoort zich niet in te laten met dat zweverige gedoe van de kerk!'

Sociaal engagement, ja, daar kan men wel inkomen,

'maar daar heb je toch geen spiritualiteit bij nodig, kom nu!'

Het lijkt alsof gelovigen nog geduld worden als een uitstervende soort.

En we zouden zelf nog gaan geloven dat we een uitstervende soort zijn!

Als we ons blindstaren op alles wat niet meer is

en de vernieuwende kracht van de Geest niet in ons toelaten

of niet willen erkennen dat die er wel degelijk is, dan worden we ontmoedigd.

Wees waakzaam voor het werken van de Geest en laat je niet wijsmaken

dat geloven niet voor deze tijd is. Het zal anders zijn,

niet zoals wij het gewend zijn geweest.

We zullen niet al die extra kerken die we vorige eeuw hebben gebouwd nog nodig hebben.

Trouwens, de gelovigen van morgen zullen beter hun eigen kerken bouwen.

Maar vooraleer buitenstaanders ons komen vertellen wat er moet veranderen,

kunnen we beter zelf eens naar onze eigen gemeenschap kijken,

onze eigen werking en onze eigen middelen.

Het systeem van Cardijn is daarbij nuttig: zien, oordelen en handelen.

Het is aangewezen om je daarbij niet blind te staren op 'wat/wie hebben we?', maar veeleer te omschrijven 'wat/wie zijn we?'.
En misschien hoeft die 'we' niet enkel de kleine 'we' rond de kerktoren te zijn!

Waar staan we voor open?

Waar zien we groei mogelijk wanneer we ruimer denken

en niet enkel op de eigen kerkstoel blijven zitten!

Wat kan onze bijdrage zijn en wat zijn onze zwaktes?

Werk een eigen profiel uit dat een plaats verdient

in de verscheidenheid van de pastorale eenheid.

Onderweg

Wanneer we een zicht krijgen op het netwerk van geloofskernen

(inclusief -plekken en -mensen) dat in aanzet bestaat, maar nog functioneel gemaakt dient te worden, dan leren we meteen waarin we moeten investeren. Een netwerk zal zeker de communicatie en de samenwerking bevorderen. Op die manier bouwen we aan een nieuwe gemeenschapservaring en aan een nieuw pastoraal model. De pastorale eenheid is daarvoor het kader. Laten we de nodige stappen zetten die ons brengen bij een geloofwaardige kerk die we kunnen nalaten aan komende generaties. Er is altijd meer geloof dan we denken. Laten we vooral de heilige Geest niet onderschatten. Zij wil wel graag rekenen op onze bereidheid om, met de mogelijkheden die er zijn, mee te werken aan een leefbaar pastoraal model. Mag dat het open raam zijn dat ons een uitzicht geeft op een mooie toekomst.

SINT-JOZEF

SECRETARIAAT SINT-JOZEF.

Boekenberglei 217, 2100 Deurne.

WE HEBBEN GELOVIG AFSCHEID GENOMEN ...

Op vrijdag 17 juni namen we gelovig afscheid van Hubert Van den Branden, weduwnaar van mevrouw Lucretia Van Bossuyt. Hij werd geboren in Sint-Niklaas op 30 juni 1936 en overleed in Deurne op 11 juni 2022.

De viering werd muzikaal verzorgd door Peter Van de Velde, titularis-organist van de kathedraal, sopraan Anne Cambier en een violiste. Namens onze parochiegemeenschap betuigen we ons medeleven aan de familie.

DOOR HET DOOPSEL OPGENOMEN IN ONZE KRING ...

Zondag 19 juni werd tijdens de zondagsviering in Sint-Jozef Elena Bertolo gedoopt, geboren op 11 september 2020 in Wilrijk en wonende in Borgerhout.

Proficiat aan papa Harold en mama Iris Tokka.

Elena zal beroep kunnen doen op haar twee meters Mélodie Deprez en Yuri Franken. De bijgaande foto geeft de handoplegging weer.

De naam Elena werd gekozen omdat hij goed paste bij de naam van haar grote zus Lizzie, nichtje Elizabeth en ook bij Eléonore.

Ook in het Frans en Engels klinkt de naam goed.

Een echte prinsessen naam! En ze kreeg er naar goede traditie ook de namen bij van haar twee meters Mélodie en Yuri.

Zowel ouders als meters spraken een persoonlijke tekst uit naar Elena alsook een hernieuwing van hun doopbelofte.

We wensen hen namens onze parochie van harte proficiat

en hopen hen nog vaak in ons midden te mogen ontmoeten.

SINT ROCHUS

WE HEBBEN GELOVIG AFSCHIED GENOMEN VAN ...

Marie-Jeanne Vandenbosch, weduwe van André Bakelants,
geboren te Aarschot op 31 juli 1932 en overleden te Ranst op 14 juni 2022.

Louis Van Looveren, echtgenoot van Nini Devisch,
geboren te Deurne op 9 februari 1934 en overleden te Deurne
op 16 juni 2022.

We bieden aan familie en vrienden onze innige deelneming aan.

SCHOOLVIERING ANDROMEDA EINDE SCHOOLJAAR ...

Op donderdag 30 juni om 9.15 uur Dankviering in onze kerk.