

**DEURNE-ZUID : HEILIGE LODEWIJK VAN MONTFORT ,  
H. PIUS X , SINT-JOZEF EN SINT- ROCHUS.**

**HEILIGE LODEWIJK VAN MONTFORT.**

**Eucharistie- en gebedsvieringen.**

Elke week op zondag om 9.30 u. eucharistieviering  
4e zondag van de maand om 9.30 u. gebedsviering

**HEILIGE PIUS X**

**Zaterdag 18 juni.**

**17.00 u. Avondviering.**

**Zondag 19 juni. Twaalfde Zondag door het jaar.**

**11.15 u. Plechtige hoogmis.** Zlm. Fons Biesemans.

**Zaterdag 25 juni. Onbevlekt Hart van Maria.**

**17.00 u. Avondviering.**

**SINT-JOZEF**

**SINT ROCHUS**

**Zaterdag 18 juni.**

**17.00 u. Avondviering.**

**Zondag 19 juni. Twaalfde Zondag door het jaar.**

**08.30 u. Ochtendviering.**

**09.30 u. Plechtige Hoogmis.** Zlm. Remi Alex.

**Maandag 20 juni.**

**08.00 u Ochtendviering**

**Dinsdag 21 juni. H. Aloïsius Gonzaga.**

**08.00 u. Ochtendviering**

**Woensdag 22 juni. H. Paulinus van Nola, HH. Johannes Fisher  
en Thomas More.**

**08.00 u. Ochtendviering**

**18.00 u. Avondviering.**

**Donderdag 23 juni. Geboorte van de H. Johannes de Doper.**

**08.30 u. Ochtendviering.**

**Vrijdag 24 juni. H. Hart van Jezus.**

**08.00 u. Ochtendviering**

**Zaterdag 25 juni. H. Hart van Maria.**

**08.00 u. Ochtendviering**

**18.00 u. Avondviering**

**Het is weer pioenentijd maar pioenrozen zijn geen rozen!**

Elk jaar van ongeveer half april tot half juni zijn ze er weer de pioenen.  
Het zijn dus bloemen met een bloeiperiode van ongeveer twee maanden.  
De meesten bloeien eind mei, dat noemt men de "middenperiode".  
Weersomstandigheden bepalen wel mee de bloeiperiode.  
Weinig planten toveren zo'n indrukwekkende bloemen te voorschijn.  
In knop betekenen ze niet veel maar eens in bloei ontstaan de grote bloemen die bestaan uit een ongelooflijke hoeveelheid kleine blaadjes.



Pioenen zijn vaste planten die ongeveer één meter hoog worden.  
In huis blijven ze wel maar een vrij beperkte tijd mooi. (vijf tot zeven dagen).  
Soms weigeren de knoppen open te gaan en hebben ze in de vaas wat extra hulp nodig van toegevoegd bloemenvoedsel of een scheutje citroen of limoensap.  
Bij dichtgeplakte knoppen kan ook een beetje hulp met de vingers helpen.  
In knop zijn het feitelijk nog lelijke eendjes maar dan exploderen ze naar mooie zwanen.  
Ze zijn natuurlijk ook zeer mooi in de tuin maar de zoete geur en een suikerachtig laagje lokken ook de mieren.  
Pioenen zijn wel zoonbidders.  
Ze kunnen wel vijftig jaar oud

worden en steeds opnieuw blijven bloeien.  
Hoe langer ze op een vaste plaats staan hoe rijker de bloei.  
De pioen dankt haar naam aan Paenon, een leerling van Asclepius de Griekse god van de geneeskunde.  
Men gebruikte de wortels van de bloemen om medicijnen te maken.  
Dit werd ook al zeer snel overgenomen door de Chinezen.  
In de keizerlijke tuinen werden ze met duizenden gekweekt.  
De medicijnen hadden een koortsverlagende en bloedstelpende werking.  
In de volksgeneeskunde werden de erwtgrote zaden van de pioenen als een gevlochten ketting preventief om de hals van zuigelingen gehangen als een amulet wanneer deze tanden gingen krijgen tegen de pijn of tegen de stuipen of vallende ziekte.  
Ze werden in de kerk gewijd op de feestdag van Sint Cornelius op 16 september.

Er zijn twee grote groepen van pioenen, de kruidachtige Paeonia die laaggroeiend zijn en de houtachtige Paeonia suffruticosa of boompioenen, zij groeien in grote struiken met dikke takken.

Maar er zijn wel honderden rassen of variëteiten met verschillende kleuren en vormen, enkele of dubbele bloemen.

De kleuren variëren van roze, rood en geel naar wit.

Pioenen zijn geen familie van de rozen.

Aan de kleur van bloemen wordt ook vaak een symbolische betekenis gegeven: wit staat voor vreugde, feest, reinheid en waarheid, roze voor het licht dat oorbreekt, rood voor liefde, lijden, offer, strijd, hartstochten en moed, geel voor licht, luister, glorie en afgunst.

De pioen staat ook voor rijkdom en eer ze straalt romantiek en liefde uit en wordt gezien als een goed voorteken van geluk bij een huwelijk.

In de volksmond wordt de pioen roos zonder doornen, boerenroos of pinksterroos genoemd.

De pioen komt dikwijls voor in boeken en gedichten, schilderijen en afbeeldingen op muren in interieurs.

Vele afbeeldingen van de Heilige Maagd Maria zijn versierd met pioenen.

Sinds de jaren 1980 worden de bloemen van pioenen ook gebruikt in de parfumindustrie door de toen maar pas ontwikkelde distillatietechnieken.

Ward Wené

## **HEILIGE PIUS X.**

### **EEN TEKST VAN PASTOR POL HENDRIX IN VOORBEREIDING OP DE SAMENKOMST IN VERBAND MET DE TOEKOMST VAN DE KERKEN VAN DEURNE-ZUID IN SEPTEMBER. HET IS EEN LANGE TEKST ... WE GEVEN WEKELIJKS EEN STUKJE ERVAN ...**

#### **Als God een deur sluit, zet Hij ergens een raam open**

*Geloven in de verscheidenheid*

Pol Hendrix

De parochies zijn niet meer wat ze geweest zijn.

Daar zijn vele redenen voor.

Waar we nu staan en waar we naartoe kunnen, daarop wil ik graag mijn positieve kijk geven.

Ik geloof erin en ik hoop van u hetzelfde.

Het is een redelijk lang artikel. Enkel mijn preken zijn kort ...

#### **Herinneringen**

Corona heeft ons extra gevoelig gemaakt voor de teloorgang van het parochieleven en de afname van de interesse voor het liturgische aanbod.

Ook zonder de pandemie kijken we gelaten toe naar de vergrijzing van de kerkgangers en horen we geschokt aan hoe kerkgebouwen gesloten worden.

De meesten onder ons hebben nog een levendige herinnering aan de parochie in de jaren zestig-zeventig-tachtig, toen vele vrijwilligers met diverse activiteiten de parochiegemeenschap samenhiielden.

Wellicht hebt u daar zelf nog aan bijgedragen.

Misschien hebt u minder heldere herinneringen aan de jaren voor en na de tweede wereldoorlog.

Toen was er ook een bloeiend parochieleven, maar van een andere aard, met nóg meer kerkgangers en een grotere impact van de kerk op het dagelijkse leven.

Nog vroeger heeft het geloofsleven soms voor grote uitdagingen gestaan:

denk maar aan de tijd van de Boerenkrijg of nog eerder: de godsdienstoorlogen.

Wie zich verdiept in de kerkgeschiedenis moet tegen bloed kunnen!

Die geschiedenis leert ons wel dat het met de geloofspraktijk (en met zovele andere zaken) op en neer gaat.

Zo mogen wij nu getuigen zijn van een nieuw dieptepunt in de verspreiding en de beleving van het evangelie.

Maar laten we daarbij vooral niet met de vinger wijzen, want die zou dan toch maar worden afgebeten ...

(Vervolg volgende week ...)

## **KERKRAAD OP WOENSDAG 15 JULI.**

We komen om 14.00 u. samen op de pastorie.

We gaan zeker al eens samen praten over de toekomst van onze parochie.

In september willen we dan samenkomen met mensen van de vier parochies van Deurne-Zuid.

Denk er zelf ook al eens over na.

## **SINT-JOZEF**

### **SECRETARIAAT SINT-JOZEF.**

Boekenberglei 217, 2100 Deurne.

Zondag 19 juni 2022

11.45 eucharistieviering met voorganger Pol Hendrix.

Doopsel tijdens de zondagsviering.

Lector: Eddy Herygers.

Koster: Jan Lenaerts

# Werkgroep Ecokerk, ATTENT Antwerpen

In de werkgroep Ecokerk werken we samen aan een **actiegerichte eco-spiritualiteit**, gebaseerd op de oproep tot een **dringende globale ecologische bekering**, waarbij zowel de **“schreeuw van de aarde”** als de **“schreeuw van de armen”** wordt beantwoord.

(Paus Franciscus: Laudato si' en Fratelli tutti)



Het campagnemoment is de “Scheppingsperiode” tussen 1 september en 4 oktober; maar we willen het hele jaar door onze plaatselijke gemeenschappen bewust maken van de eco-problematiek (klimaat, milieu, biodiversiteit, rooibouw van grondstoffen, duurzaamheid, solidariteit en rechtvaardigheid, een economie dienstig aan alle mensen, ...) en hen sensibiliseren/enthousiasmeren om samen, maar ook individueel of als gezin, lokaal werk te maken van een integrale ecologie.

**De werkgroep organiseert daarom in het bisdom Antwerpen per vicariaat tweemaal maal per jaar een ruimere ecokerk-raad om ontmoeting en netwerking te bevorderen tussen eco-geïnteresseerden en –enthousiastelingen, om visie/werking/aanbod van Ecokerk te duiden, om ideeën en ‘good practices’ uit te wisselen, en zo lokaal een meer actieve werking ‘integrale ecologie’ op te zetten.**

Wij nodigen u graag uit op:

**Ontmoetingssessie ecokerk-raad vicariaat Antwerpen:**  
- zaterdag 25 juni 14u30-17u00

- locatie: Theologisch Pastoraal Centrum (TPC)  
Groenenborgerlaan 149, 2020 Antwerpen

**Deelname enkel na inschrijving via mail naar [patrick\\_naulaerts@hotmail.com](mailto:patrick_naulaerts@hotmail.com) met vermelding locatie ontmoetingssessie.**

Patrick, pastor-diaken,  
werkgroep Ecokerk, Attent bisdom Antwerpen.

Programmatie van de ontmoetingssessie:

- Onthaal/koffie  
**14u3**  
**0-15u00**  
(25/06)
- Welkom en toelichting 'Ecokerk-raad' (Patrick)  
**10 min.**
- Korte voorstelling van enkele 'klimaat'-spelers => visie/doel/werking/aanbod  
**3 x 10 min.**
  - Youth For Climate (Dimo Pambudi)
  - Grootouders voor het klimaat (Hugo Van Dienderen)
  - Ecokerk Vlaanderen (Karel Malfliet)
- Ontmoeting bij een drankje  
**20 min.**
- Met lokale partners 'on a common ground' eco-acties opzetten  
⇒ uw vragen aan het panel "klimaat'-spelers"  
**20 min.**
- Voorstelling campagne Ecokerk 'Scheppingsperiode 2022' (Karel en Patrick):  
**20 min.**
  - Ecokerk Vlaanderen 'Scheppingsperiode 2022'
  - PowerPointpresentatie
  - Aanbod materiaal, ondersteuning bij activiteiten, ... vanuit de werkgroep Ecokerk Antwerpen
- Afsluiting (Patrick):  
**10 min.**
  - Ecokerk-raad => Ecokerk-werkgroep
  - Aankondiging 'Ecokerk-raad' 15 en 22 oktober 2022:

- voorstelling van enkele eco-projecten in het bisdom Antwerpen (o.a.: Tuinproject in Antwerpenstad, ...)
- evaluatie campagne Ecokerk 'Scheppingsperiode 2022' en suggesties campagne Ecokerk 'Scheppingsperiode 2023'
- uitwisseling plaatselijke 'good practices'
- ... ..
- Dankwoordje

Doopselviering van Pom en Alfons Leunckens, Borgerhout en op Pinksteren gedoopt in onze kerk.

Zo stonden we even stil bij het wonder van het nieuwe leven. Het was buiten een winderige storm en binnen een vurige dienst waarin men de Geest van God zag neerdalen in de gedaante van een duif.

Proficiat aan mama Katrien, papa Joris, meters Marie en Liesbeth, peters Pieter en Frederik, grootouders en familie. Heel veel dank aan doopcatechist José Deferm die de voorbereiding voor zijn rekening nam. Het volgende doopsel zal plaats vinden tijdens de eucharistieviering van zondag 19 juni 2022.



## **SINT-ROCHUS.**

### **KERKKOOR ...**

Op zondag 19 juni zal het koor de Hoogmis weer opluisteren. Samen maken we er weer een onvergetelijke viering van.

## **NIEUWS FEMMA ...**

### VRIJDAG 24 JUNI : AVONDWANDELING – WANNES VAN DE VELDE

Naar goede gewoonte organiseren wij op de laatste vrijdag van juni onze jaarlijkse avondwandeling... en jullie weten dat die altijd bijzonder is. Ook deze keer zal dat zeker het geval zijn.

Stadsgids Erna Boons brengt het leven en werk van zanger, muzikant, dichter en kunstenaar Wannes Van de Velde (1937-2008) terug tot leven.

Op een sfeervolle wandeling door het historische centrum, vertelt ze over de woelige tijden uit de Antwerpse geschiedenis zoals stadstroubadour Wannes die beschreef in zijn liedjes.

Het wordt zelfs wat magisch wanneer Erna ook enkele liedjes zingt.

Kom een avond mee verdwalen in een boeiend verleden, dit wordt een zalige start van de zomermaanden !

Bij mooi weer eindigen we op een terras in het hart van de stad met een lekker biertje, wijntje of een ander drankje.

Graag inschrijven vóór 18/6 bij Rita Blomme tel 03/321 47 02

of per mail [christiane\\_bloomme@hotmail.com](mailto:christiane_bloomme@hotmail.com)

**Afspraak om 19.20 u voor Museum Plantin - Moretus op de**

**Vrijdagmarkt, Vanwaar we om 19.30 u vertrekken voor de 'Wanneswandeling'.**

Deelnameprijs 7 € voor leden en 10 € voor niet - leden, ter plaatse te betalen.

Voor wie graag in groep vertrekt,

**we nemen tram 9 aan halte Eksterlaar om 18.30 u**

### DINSDAG 28 JUNI : CREA

Kom gewoon eens een kijkje nemen of breng alvast een eigen handwerkje mee.

Zoals gewoonlijk gaat deze namiddag door in Familia (café) –

Karel Govaertsstraat 53 om 13.30u

## **DANK VOOR DE VIERINGEN VAN PINKSTEREN ...**

Het deed deugd dat we met Pinksteren weer met veel mensen aan de vieringen hebben deelgenomen.

We hebben elkaar héél hard nodig !!!