

# **DEURNE-ZUID : HEILIGE LODEWIJK VAN MONTFORT , H. PIUS X , SINT-JOZEF EN SINT- ROCHUS.**

## **HEILIGE LODEWIJK VAN MONTFORT.**

### **Eucharistie- en gebedsvieringen.**

Elke week op zondag om 9.30 u. eucharistieviering  
4e zondag van de maand om 9.30 u. gebedsviering

## **HEILIGE PIUS X**

**Zaterdag 07 mei.**

**17.00 u. Avondviering.**

**Zondag 08 mei. Vierde Paaszondag.**

**11.15 u. Plechtige Hoogmis.**

**Zaterdag 14 mei. H. Mattias.**

**17.00 u. Avondviering.**

## **SINT-JOZEF**

Sinds begin januari van dit jaar werd de zaterdagviering geschrapt wegens verminderde belangstelling o.a. ook omwille van de coronamaatregelen.

We hopen alle parochianen en vrienden talrijk te mogen ontmoeten in de zondagsvieringen om 11.45 uur volgens onderstaand rooster:

Eerste zondag van de maand	Eucharistieviering
Tweede zondag van de maand	Woord- en communiedienst
Derde zondag van de maand	Eucharistieviering
Vierde zondag van de maand	Eucharistieviering

Iedereen is welkom.

## **SINT ROCHUS**

**Zaterdag 07 mei.**

**08.00 u. Ochtendviering**

**18.00 u. Avondviering.**

**Zondag 08 mei. Vierde Paaszondag.**

**09.30 u. Ochtendviering.**

**10.30 u. Plechtige Hoogmis.** Zlm. Suzanna De Mol en Zlm. Angelina Vandevelde.

**Maandag 09 mei.**

**08.00 u. Ochtendviering.**

**Dinsdag 10 mei. H. Damiaan De Veuster.**

**08.00 u. Ochtendviering**

**Woensdag 11 mei.**

**08.00 u. Ochtendviering**

**Donderdag 12 mei. HH. Nereus en Achilles. en H. Pancratius.**

**08.00 u. Ochtendviering**

**Vrijdag 13 mei. O. L. Vrouw van Fatima en H. Servatius.**

**08.00 u. Ochtendviering.**

**Zaterdag 14 mei. H. Mattias.**

**08.00 u. Ochtendviering.**

**18.00 u. Avondviering.**

### **"100" tekstjes in een periode sterk beïnvloedt door CORONA**

Het begon allemaal begin 2020. Vanuit China bereikte ons het nieuws over een nieuwe besmettelijke ziekte. Maar China was nog zo ver van ons bed.

Maar drie maanden later wisten we wel beter.

Op 11 maart hadden we nog parochieraad gehad en op 18 maart om 12 uur 's middags werd onze kerk zelfs voor onbepaalde tijd gesloten.

Het verenigingsleven viel volledig stil. We moesten in "ons kot" blijven.

We wisten helemaal nog niet hoe we met dat "beestje" moesten omgaan.

Maar we ervoeren heel gauw dat er niet mee moest gespot worden.

Intussen weten we dat corona al voor meer dan vier miljoen zieke Belgen zorgde met lichte of matige symptomen, soms zwaar zieken, mensen die in het ziekenhuis belandden, op intensive en meer dan 31000 overledenen.

We werden toen praktisch, voor zo ver het mogelijk was opgesloten binnen onze vier muren. Onze contacten werden drastisch beperkt.

Alle onderwijs in schoolgebouwen viel stil.

Afstandsonderwijs op grote schaal deed zijn intrede.

Mensen moesten zoveel mogelijk thuis werken.

Kinderen die ook thuis waren zorgden wel voor extra belasting.

Enkel de noodzakelijke winkels bleven open.

Voor sommigen vielen heel hun inkomsten weg.

Er kwam een heel grote druk op de zorg.

De inspanning van al die mensen werd ook sterk gewaardeerd en dat werd door allerlei acties ook zichtbaar gemaakt.

De klokken werden geluid, spandoeken buiten gehangen

en 's avonds in de handen geklapt. Er ontstond heel veel solidariteit.

We ontdekten terug het woord kleiner.

Alleen onze lichaamsbeweging werd niet aan banden gelegd, we mochten joggen, wandelen of fietsen.

En dus ook dank zij het goede weer kregen wandelen en fietsen een enorme boost.

Mensen ontdekten ook dikwijls terug hun eigen omgeving.

Daar dus ook "alle" parochiële activiteit stilviel ontstond dan de neiging bij het thuiszitten om toch maar eens een tekstje te gaan schrijven.

Het begon feitelijk als een soort brief op 21 maart 2020 met de toen toepasselijke titel van: Ook onze parochie staat op zijn kop!

Blijf in uw "kot"! De vasten en Pasen konden niet in de kerk gevierd worden.

De meimaand zonder bezoeken en tochten naar de Mariaorden gaf via de tekstjes toch een beetje de mogelijkheid om ons te verdiepen in de inspiratiebron die Maria was voor de gewone mensen maar ook voor kunstenaars, componisten en musici. Tegen de zomer waren we een beetje uit de ellende; dus droomden we weer van vakantie.

We leerden maskers dragen zonder dat het carnaval was.

Er werd geschreven over op vakantie gaan, niet naar verre oorden maar naar de Wezenberg, de Kattekensberg en de Drieboomkesberg.

Ook de achtergronden van de zomermaanden kwamen aan bod.

De natuur was dikwijls een wel gekomen inspiratiebron samen met spreuken en volkswijsheid.

Er werd ook terecht aandacht besteed aan de priesters en de begraafplaatsen.

In het najaar sloeg corona terug zwaar toe.

We sloten het einde van het jaar af op een vreemde manier, geen uitbundige viering van Kerst en Nieuwjaar.

We mochten maar met een kleine "bubbel" samenkomen.

Maar ondanks weinig menselijk contact was er toch veel warmte tijdens de feestdagen.

Steden en gemeenten maar ook heel veel gewone mensen gaven extra aandacht aan de sfeerverlichting in straten en aan de huizen.

We weten dat in 2021 de coronaperikelen hoegenaamd nog niet voorbij waren.

Maar we keken hoopvol uit naar de coronavaccins.

Intussen kregen we twee prikken en een booster.

Het waren geen wondermiddelen maar ze hielpen zeker.

De geschiedenis van onze parochie en Deurne in het algemeen leverden ook heel wat artikeltjes op.

Op 21 april 2021 verscheen het 50<sup>ste</sup> tekstje.

Ons kerkgebouw in al zijn facetten kreeg heel wat aandacht.

En van de zomer van 2021 bleef ons vooral de waterrellende in Wallonië bij en de toch al wel heel hoge vaccinatiegraad tegen corona in België.

Ook het Covid safe ticket deed zijn intrede.

We diepten ook de jaren zestig en zeventig uit en stelden de toekomst van onze parochie in vraag.

Dikwijls waren we verwonderd maar lazen ook bewonderend over ons rijk verleden op gebied van zang en muziek, maar ook over Hollywood op de Herentalsebaan.

In 2022 kregen we geleidelijk aan het grootste deel van onze vrijheden terug.

Intussen lazen we ook dat onze vrijheden vroeger er niet vanzelf gekomen zijn.

Ik hoop dat we niet vergeten dat vrijheden moeten gekoesterd worden.

De oorlog in Oekraïne drukt ons er met onze neus op.

Na een 150 tal A4-tjes te hebben neergeschreven en een boek over 125 jaar parochie heb ik feitelijk enorm veel bewondering gekregen voor al die mensen die in het verleden en ook nu nog grote of kleine bijdragen hebben geleverd of leveren aan ons parochieleven. Ik heb ook een grote bewondering voor onze, ik weet niet meer hoe ik hem nu officieel moet aanspreken, maar algemeen is hij bekend voor iedereen als "de Fons".

Ik heb het geluk gehad vanaf zijn aankomst in onze parochie met hem te hebben mogen samenwerken.

Ik weet, en besef ten volle wat hij voor onze parochie betekend heeft en nog steeds betekent.

Als je in de tachtig bent dan mogen al eens een paar dingen wat trager en moeilijker gaan. Maar dan gaan we graag helpen.

Want wij hebben graag dat hij zoals nu nog verder doet.

Hij is ook degene die mee achter het schrijven van deze tekstjes stond.

Honderd is voorlopig nog geen eindpunt.

Maar ik ben ook al wel in een fase van het leven gekomen dat je vandaag leeft en morgen altijd een grote onbekende is.

Het is allemaal begonnen met corona. Na 100 tekstjes is corona er nog steeds en schijnbaar is hij of zij ook nog niet van plan van te stoppen...

Ward Wené.

## **HELIGE LODEWIJK VAN MONTFORT**

### **Goede Week en Pasen 2022 in H. Lodewijk van Montfort**

In deze bijna na-coronatijd wordt het duidelijk dat na de stilaan verminderende aanwezigheid in de vieringen, corona wel een grondige verandering heeft teweeggebracht.

Het Paastriduüm dat Pol dit jaar had voorbereid zette ons eens te meer met beide voeten op de grond.

Het was een zeer kleine, maar trouwe en vooral betrokken groep die de vieringen van de Goede Week volgde in de kerk van St Fredegandus.

In de liturgische diensten van de Goede Week

ligt de zwaartekracht van ons geloof. Spijtig dat velen daar zo licht over gaan.

De liturgie van deze dagen zijn elk jaar deels dezelfde en deels anders.

Ze zijn hetzelfde omdat de kern niet verandert.

Maar ze zijn ook anders opdat wij alert blijven.

Dat is heel belangrijk want het geloof waarin wij werden gedoopt, mag niet indutten.

Niet voor niets houden de diensten van de Goede Week een duidelijke oproep tot waken in.

Het begint op Witte Donderdag met de uittocht van de Israëlieten op weg naar een nieuw land, een nieuwe toekomst.

Naar Jezus toegekeerd willen wij Hem aanwezig brengen in onze tijd, zodat deze wereld steeds meer lijkt op zijn Rijk voor nu en de komende dagen.

Goede Vrijdag begon in onze eigen parochie met een kruisweg en kruishulde waarbij het kruis omringd werd met bloemen en licht.

's Avonds in St Fredegandus overspoelde het lijden van Jezus ons.

We vertelden en beluisterden het verhaal van Jezus' lijden en dood terwijl wij ons bewust werden van een wereld waarin velen lijden en de dood vinden door oorlog of ander onrecht.

Het zou maar erg schijnheilig zijn van ons

indien we ons hier laten raken door Jezus' lijden en ondertussen ongevoelig blijven voor het lijden in de wereld en onze omgeving.

"Dat mensen mensen doden, dat wij die mensen zijn "zingen we niet voor niets. We proberen het ons liever niet voor te stellen welke aanblik de gemartelde en vernederde Jezus moet gegeven hebben.

Deze Goede Vrijdag nodigt ons daartoe wel uit vooral in een stilte waar we een beetje ongemakkelijk van worden.

De Paaswake met het gekende scheppingsverhaal bracht ons een nieuw hart en een nieuwe geest.

Na de bijbelverhalen, liederen, teksten, hebben we samen onze doopbeloften hernieuwd.

Christus is verrezen!

Het is rap gezegd maar het is echt wel straf!

Mag u dat ook aan den lijve ervaren,

Dat het straf is.

Laat het u raken vanbinnen en vanbuiten

Ook als u hier zo dadelijk buitengaat

De duisternis in, met uw gedoofde kaars

Het licht zit nu vanbinnen

Dat het licht in u mag blijven branden

Daartoe zegene ons.....

Zo stuurde Pol ons na de paaswake de avond in op de zachte lenteavond van 16 april.

Op het hoogfeest van Pasen kwamen we samen in onze kerk.

Het deed ons deugd dat meer mensen op deze feestdag de weg naar de kerk gevonden hadden.

Samen hebben we ook tijdens deze viering onze doopbeloften hernieuwd en mekaar na afloop een hartelijk " Zalig Pasen en tot ziens" gewenst.

De tekst van het Paastriduüm en Pasen zelf werd zoals de vorige jaren opgesteld door Pol .

Het is een inspirerend, begeesterend en bemoedigend verhaal om ook in 2022 volop te gaan voor de boodschap van Jezus.

Rosa De Ruijter

Dank je wel voor de bijdrage !!!

## **HEILIGE PIUS X.**

### **OUDERAVOND EERSTE COMMUNIE ...**

Op 25 april hadden we onze ouderavond en hier een kort overzicht van wat er werd afgesproken ...

**De week van de 1<sup>ste</sup> Communie!**

Volgende afspraken worden voorzien over de datums:

**Dinsdag 17 mei** van 17:30 tot 18:30 uur: Eerste repetitie avond  
in de kerk van Pius X, Corneel Franckstraat 25

Het is belangrijk dat **ALLE** communicanten aanwezig zijn,  
niet alleen voor het verloop (zie verder), maar ook  
omdat we die avond een groepsfoto gaan maken  
om op de kaft van het misboekje te plaatsen.  
(Een beetje netjes gekleed is dan altijd leuk).

**Woensdag 18 mei** vanaf 14 uur: Kerkpoets gaat niet door. (Zie verder)

**Donderdag 19 mei** van 17:30 tot 18:30 uur:

Tweede repetitie avond in de kerk van Pius X.

**Vrijdag 20 mei** van 20 tot 21 uur:

Versiering van de kerk (Pius X) voor de grote dag. (Zie verder)

**Zaterdag 21 mei: De grote dag!!**

De kinderen verzamelen om **10:45 uur** ten laatste

in de weekkapel van de kerk van Pius X (links in de inkom van de kerk).

De viering begint om **11:00 uur**.

(Let wel: dat is vroeger dan de gewone zondagsvieringen)

Na de viering is er gelegenheid om mekaar nog even te ontmoeten

op het pleintje voor de kerk.

En over het verloop ...

**Kerkpoets**: We hadden oorspronkelijk voorzien om wat hulp te vragen  
om de kerk een poetsbeurt te geven.

Omdat we de kerk onlangs gepoetst hebben voor een begrafenisdienst,  
gaan we dat nu niet opnieuw doen.

**Versiering van de kerk**: Dit gebeurt door de ouders,

dus we rekenen op de medewerking van iedereen.  
Wij doen dat op vrijdagavond, de dag voor de 1<sup>ste</sup> Communie.  
Voor de coördinatie van de versiering en de aankopen

vroegen we dat een aantal ouders zich zouden opgegeven.

Ze kunnen dan zorgen voor ballonnen, witte lintjes en dgl.  
Eventuele kosten van aankoop kunnen onder de ouders verdeeld worden.  
De pastoor zorgt voor bloemen.  
Vlaggetjes hebben we nog beschikbaar van vorig jaar.  
- De familie van Hayley-Rose zal zorgen voor gas en ballonnen.  
- De familie van Stan zorgt voor bloemetjes in kokertjes

voor de versiering van de stoelen in de middengang.

**De repetities**: Het is belangrijk dat alle kinderen aanwezig zijn!!

Die avonden wordt het hele verloop immers ingeoeffend:

- Volgorde en manier van binnenkomen
- Waar iedereen zal zitten
- Welke kinderen stukjes voorlezen
- De offerandeprocessie (wie brengt wat naar voor en hoe)
- Uiteraard ook de eerste communie zelf
- De liedjes
- enz. ...

**Begeleiding**: Voor het vlot verloop van de viering

kan onze pastoor Fons een beroep doen

op Francine, Gust, Rit, Axel en Walter.

**Aanwezigen**: Op die dag zijn onze gewone parochianen er niet,

dus we rekenen erop dat iedereen voldoende familie en vrienden

uitnodigt om de kerk vol te krijgen.

De eerste rijen zullen voorbehouden worden voor ouders, broers en zussen.

De opa's, oma's, tantes, ooms, vrienden en kennissen komen daarachter.

**Parking**: De parking voor de kerk wordt voorbehouden voor de 1ste Communie.

Wie geen plaats heeft op de parking,

moet in de straat of de omliggende straten parkeren.

In dat geval niet vergeten uw parkeersessie te starten!!

(Zelfs al zijn de eerste 2 uur gratis, is een ticket verplicht).

Geef dit door aan uw familie.

**Teksten:** Tijdens de repetitie gaan we de definitieve teksten voor de viering klaar hebben.

De kinderen, die iets moeten voorlezen,

kunnen die dan mee naar huis nemen om in te oefenen.

Aan de ouders wordt gevraagd om hun kinderen aan te sporen om ook iets te lezen en daar een beetje bij te helpen thuis.

Tijdens de communieviering zou het allemaal vlot moeten kunnen.

Er zullen ook teksten zijn voor ouders (Mama van Stan) en een begeleider (Axel?).

**Foto's:** Er werd aan de ouders gevraagd of ze een (amateur)fotograaf kennen die aanwezig kan zijn om alle belangrijke momenten vast te leggen.

De ouders van Alejandro kennen zo iemand.

Ze gaan hem vragen om tijdens de eerste repetitie al eens te komen kijken, en dan kan hij al de groepsfoto nemen.

Deze fotograaf kan dan een reportage bezorgen op CD of via mail.

Het is de familie toegelaten om zelf foto's te maken tijdens de viering, maar dan zonder de dienst te verstoren.

(Dus enkel vanop uw plaats, zonder rond te lopen).

**Opmerking:** Voor het begin van de viering

zal er gevraagd worden om de GSM's uit te schakelen.

(Wie met de GSM foto's wil nemen moet dat dus in vliegtuigmodus doen of minstens het geluid uitschakelen).

**Opstelling van de kinderen:** De kinderen zullen opgesteld worden in 3 rijen, vooraan in het midden.

**Muziek:** Rit zal ons begeleiden op de gitaar.

We houden het bij de liedjes die ook al in de voorbereiding aan bod kwamen.

We zullen nog een extra slotlied inoefenen met de kinderen en ballonnen.

Aan alle ouders wordt gevraagd om tijdens de viering dapper mee te zingen.

**Doopsel:** Als uw kind nog niet gedoopt is, gelieve dan dringend



een afspraak te maken met de pastoor.

### **COLLECTE VOOR HET WERK VAN DE PRIESTERROEPINGEN ...**

Op zaterdag 7 en zondag 8 mei tijdens de vieringen.

## **SINT-JOZEF**

### **SECRETARIAAT SINT-JOZEF.**

Boekenberglei 217, 2100 Deurne.

Koster: Jan Lenaerts, Ruggenveldlaan 719 bus 7 2100 Deurne,

tel. 0485 80 22 44 e-mail: [jlen@skynet.be](mailto:jlen@skynet.be)

### **SINT-ROCHUS.**

### **AANBIDDING ALLERHEILIGSTE ...**

Op donderdag 5 mei van 8.00 u. tot 12.00 u. in de weekkapel.

Het kan deugd doen elkaars steun te voelen op zulk moment.

Maak ook even tijd om eens langs te komen.

### **COLLECTE VOOR HET WERK VAN DE PRIESTERROEPINGEN ...**

Op zaterdag 7 en zondag 8 mei tijdens de vieringen.

### **PAROCHIERAAD ...**

Op woensdag 11 mei om 20.00 u. worden we weer verwacht.

Er is zeker weer veel te bespreken en te plannen.

Probeer er zeker ook bij te zijn !!!

### **DE EERSTE COMMUNIE KOMT DICHTBIJ ...**

De repetities gaan door in de kerk van H. Pius X op dinsdag 17 en donderdag 19 mei om 17.30 u.

Op zaterdag 21 mei om 11 uur zullen onze kinderen hun Eerste Communie doen.

De viering gaat door in de kerk van H. Pius X.

Het wordt zeker een héél feestelijke viering voor deze 13 feestelingen.

We wensen hen een héél mooie toekomst toe

als jonge gelovigen !!!