

# **PAROCHIES DEURNE-ZUID : HEILIGE LODEWIJK VAN MONTFORT , H. PIUS X , SINT-JOZEF EN SINT- ROCHUS.**

## **HEILIGE LODEWIJK VAN MONTFORT.**

### **Eucharistie- en gebedsvieringen.**

Elke week op zondag om 9.30 u. eucharistieviering  
4e zondag van de maand om 9.30 u. gebedsviering  
3<sup>e</sup> zondag van de maand koffie na de viering.

## **HEILIGE PIUS X**

**Zaterdag 21 mei. H. Christophorus Magellaen.**

***17.00 u. Avondviering***

**Zondag 22 mei. Zesde Paaszondag.**

***11.15 u. Plechtige hoogmis .***

**Woensdag 25 mei**

**17.00 u. Avondviering Ons Heer Hemelvaart.**

**Donderdag 26 mei. Hoogfeest Ons Heer Hemelvaart.**

**11.15 u. Plechtige Hoogmis Ons Heer Hemelvaart**

**Zaterdag 28 mei.**

***17.00 u. Avondviering***

## **SINT-JOZEF**

Zondag 22 mei 2022 11.45 uur Eucharistieviering voor de zesde Paaszondag.  
Voorganger: Pol Hendrix.

Donderdag 26 mei 11.45 uur Woord- en communiedienst  
Hemelvaart van de Heer.

Voorganger: Steven Simons

Predikatie: Frie Ooms

## **SINT ROCHUS**

**Zaterdag 21 mei. H. Christophorus Magellaen.**

***08.00 u. Ochtendviering***

***18.00 u. Avondviering***

**Zondag 22 mei. Zesde Paaszondag.**

**08.30 u. Ochtendviering.**

**09.30 u. Plechtige Hoogmis.** Zlm. Angelina Vandevelde;

Jgt. Mathieu Spelters; Zlm. Marleen Van Roeyen; Zlm. Jeanne De Loose en Zlm. Lutgard Dandois.

**Maandag 23 mei.**

***08.00 u Ochtendviering***

**Dinsdag 24 mei.**

***08.00 u. Ochtendviering***

**Woensdag 25 mei.**

***08.00 u. Ochtendviering***

***18.00 u. Avondviering HEMELVAART VAN DE HEER.***

**Donderdag 26 mei.**

**HOOGFEEST HEMELVAART VAN DE HEER.**

**08.30 u. Ochtendviering.**

**09.30 u. Plechtige Hoogmis. Zlm. Pastoor Luc Van de Wouwer, zijn broer Armand, Leonie Van Aken Ouders en zussen.**

**Vrijdag 27 mei. H. Augustinus van Canterbury.**

***08.00 u. Ochtendviering***

**Zaterdag 28 mei.**

***08.00 u. Ochtendviering***

**18.00 u. Avondviering**

### **De meimaand is er weer en Maria kan weer voluit gevierd worden** **Onze Lieve Vrouwebeelden aan de gevels in de Sint-Rochusstraat**

Het beeld van Onze Lieve Vrouw in de straten was dikwijls een uiting van eenvoudige - soms anonieme volkskunst.

Dikwijls zijn het prachtige kunstwerkjes.

Vroeger verenigden burens zich om samen een beeld aan te kopen en het werd dan ook door de wijk onderhouden.

Dikwijls werd het ook gewoon geplaatst door de plaatselijke bewoners.

Het waren stille blikvangers in de straten.

Het etaleerde vaak het katholicisme in het straatbeeld.

Ook bij ons in de Sint-Rochusstraat zijn er momenteel nog drie mooie Onze Lieve Vrouwebeelden. Ter hoogte van nr. 50

Maria biddend, draagt een paternoster of bidsnoer, een scapulier en een ster onderaan op haar kleed.

De achtergrond bestaat uit een witte steen.

Een Mariabeeld met paternoster benadrukt de relatie tot het bidden van de rozenkrans.

Het bidden van de rozenkrans is een krachtig middel om de bescherming van Maria te vragen ter persoonlijker titel als voor de kerk.

De ster is ook een symbool van Maria, zeven punten verwijzen zowel naar de zeven smarten als naar de zeven deugden.

Het beeld laat ons sterk aan Onze Lieve Vrouw van Fatima denken.

In Fatima was Maria tussen mei en oktober 1917 zes keer verschenen aan drie herderskinderen Lucca, Francisco en Jacinta.

Dus in de periode van de eerste wereldoorlog.

Op 13 mei 2017 heeft Paus Franciscus Francisco en Jacinta heilig verklaard.

Fatima is gelegen in Centraal Portugal in de gemeente Ourém ten noordoosten van Lissabon. Ter hoogte van nr. 108

Het is een vrij kenmerkend beeld van Maria van na de tweede wereldoorlog. Maria biddend staat op een voetstuk als een wereldbol waar een maansikkel uitsteekt.

De console is een gestileerde boegvorm.

Het is een verwijzing naar Onze Lieve Vrouw onbevleete ontvangenis.

Dit is een van de meest ingewikkelde en gelaagde Mariale voorstellingen.

De maan is bijna in alle culturen vrouwelijk en symboliseert de moedergodin.

De maancyclus symboliseert ook de verschillende levensfasen. Het zou een beeld kunnen zijn van Adolf van Dongen (1890-1969) Ter hoogte van nr. 188-190

Het beeld is geplaatst op de scheidingsmuur wellicht in 1954.

Maria draagt een kapmantel en het Jezuskind op de linkerarm.

Ze heeft een kapsel met lange haarvlechten.

Staf Van Sintjan uit Boechout zou de beeldhouwer kunnen zijn.

Maria met Jezus op de linkerarm, komt heel veel voor bij Mariabeelden.

Maria is de meest afgebeelde vrouw ter wereld.

Ward Wené



## **HEILIGE PIUS X**

### **REPETITIE EERSTE COMMUNIE ...**

Op donderdag 19 mei om 17.30 uur hebben we onze laatste repetitie voor de Eerste Communie in de kerk van H. Pius X te Deurne.

Probeer er zeker bij te zijn !!!

### **VERSIERING VAN DE KERK ...**

Op vrijdag 20 mei van 20.00 u. tot 21.00 uur willen we de kerk versieren voor de Eerste Communie.

We verwachten de ouders om hierbij mee te helpen.  
Samen willen we inderdaad de kerk héél mooi versieren !!!

### **VIERING EERSTE COMMUNIE ...**

Op zaterdag 21 mei om 11.00 uur doen onze jongens en meisjes hun Eerste Communie in de kerk van H. Pius X.  
Samen met de kinderen en met hun familie kijken we uit naar deze bijzondere viering. Kom je ook meevieren?

### **HOOGFEEST ONS HEER HEMELVAART ...**

Op donderdag 26 mei mogen we dit feest vieren. En we kijken dus reeds uit naar Pinksteren.

## **SINT-JOZEF**

### **AFSCHIED LEENTJE KESTELEYN ...**

Dankbaar om haar mooi en liefdevol leven van ruim 91 jaar namen we afscheid van Leentje Kesteley, weduwe van Karel Bartelen op vrijdag 6 mei om 14 uur in het Rouwcentrum Vranken, gelegen aan de Sint-Rochusstraat 92.

### **SECRETARIAAT SINT-JOZEF.**

Boekenberglei 217, 2100 Deurne.

## **SINT-ROCHUS.**

### **DOOR HET DOOPSEL OPGENOMEN IN ONZE GROTE KRING ...**

Oskar Verwimp, zoontje van Dirk en Linde De Hantschutter, geboren te Wilrijk op 16 oktober 2021, Mortsel. We wensen Oskar een héél mooie toekomst toe !!!

### **WE NAMEN AFSCHIED VAN ...**

Jeanne De Loose, weduwe van Albert Van Volssem, geboren te Berchem op 30 mei 1927 en overleden te Zoersel, ZNA Joostens op 3 mei 2022.

Lutgard Dandois, weduwe van Victor van Daele, geboren te Merksem op 21 april 1940 en overleden te Deurne, WZC Boterlaarhof, op 4 mei 2022.

We bieden aan Familie en vrienden onze innige deelneming aan.

### **REPETITIE EERSTE COMMUNIE ...**

Op donderdag 19 mei om 17.30 uur hebben we onze laatste repetitie voor de Eerste Communie in de kerk van H. Pius X te Deurne. Probeer er zeker bij te zijn !!!

### **VIERING EERSTE COMMUNIE ...**

Op zaterdag 21 mei om 11.00 uur doen onze jongens en meisjes hun Eerste Communie in de kerk van H. Pius X.

Samen met de kinderen en met hun familie kijken we uit naar deze bijzondere viering.

Kom je ook meevieren?

### **KWB VERGADERING WIJKMEESTERS ...**

Op maandag 23 mei te 20.00 uur in Familia. Probeer er zeker ook weer bij te zijn !!!

### **HOOGFEEST ONS HEER HEMELVAART ...**

Op donderdag 26 mei vieren we Feest en kijken we samen uit naar Pinksteren.

### **VORMSELVIERING KERK XAVERIUS ...**

Op zaterdag 28 mei te 11.00 uur worden onze jongens en meisjes gevormd in de kerk van Xaverius.

### **DE KERKRAAD KWAM SAMEN OP 10 MEI ...**

Het was weer een deugddoende samenkomst en er werd natuurlijk gesproken over alles wat er voor ons belangrijk is voor kerk en parochie.

### **DE PAROCHIERAAD KWAM SAMEN OP 11 MEI ...**

Twee mensen van de Pastorale Eenheid waren hier aanwezig.

Er werd natuurlijk serieus gesproken over de P.E. en over wat ze kan betekenen voor onze parochie.

Het deed deugd hen te horen en ook zij hebben goed geluisterd naar wat er in onze parochie leeft en beweegt.

Natuurlijk werd er gesproken over de toekomst van de parochie en we hopen dat we voor mekaar iets kunnen betekenen.