

DEURNE-ZUID : HEILIGE LODEWIJK VAN MONTFORT , H. PIUS X , SINT-JOZEF EN SINT- ROCHUS.

HEILIGE LODEWIJK VAN MONTFORT.

Eucharistie- en gebedsvieringen.

Elke week op zondag om 9.30 u. eucharistieviering
4e zondag van de maand om 9.30 u. gebedsviering
3^e zondag van de maand koffie na de viering.

Vieringen Goede Week – Pasen

Palmzondag 10 april

9.30 h in onze kerk viering met palmwijding

Witte Donderdag 14 april

Geen viering in onze kerk

18.00 h we sluiten aan bij de viering in St Fredegandus aan de Lakkorslei, Deurne

Goede Vrijdag 15 april

15.00 h in onze kerk kruisweg met kruishulde

18.00 h Goede vrijdagviering in St Fredegandus

Stille zaterdag 16 april

18.00 h Paaswake in St Fredegandus

PASEN zondag 17 april

9.30 h Paasviering in onze kerk

Hartelijk welkom!

HEILIGE PIUS X

Zaterdag 9 april. GOEDE WEEK.

17.00 u. Avondviering

Zondag 10 april. Palmzondag. Passie van de Heer.

11.15 u. Plechtige hoogmis met lijdensverhaal.

Donderdag 14 april. Witte Donderdag.

Geen vieringen in H. Pius X, wel in Sint-Rochus.

Vrijdag 15 april. Goede Vrijdag.

15.00 u. Kruisweg.

Zaterdag 16 april. Stille Zaterdag.

17.00 u. Paaswake met wijding van water en vuur.

Zondag 17 april. Hoogfeest van Pasen.

11.15 u. Plechtige hoogmis. Zlm. Alfons Luyckx.

Maandag 18 april. Tweede Paasdag.

11.00 u. Hoogmis.

SINT- JOZEF

Zondag 10 april 2022 Palmzondag met viering om 11.45 uur.

De vieringen van de Goede Week, voorgedaan door Pol Hendrix vinden dit jaar plaats in de kerk van Sint-Fredegandus in Deurne centrum, gelegen Lakborslei en gemakkelijk bereikbaar met openbaar vervoer.

Donderdag 14 april Witte Donderdag 18 uur Instelling van de eucharistie.

Vrijdag 15 april Goede Vrijdag 18 uur Lijdensviering.

Zaterdag 16 april Stille Zaterdag 18 uur Paaswake
met wijding van licht en water, hernieuwing doopbeloften.

Uiteraard kan u ook terecht in omliggende parochies van Deurne zuid of van de Pastorale Eenheid Heilige Christoffel.

In Sint-Jozef is er op vrijdag 15 april om 15 uur een kruisweg en de verrijzenisviering op Paaszondag 17 april om 11.45 uur.

SINT ROCHUS

Zaterdag 9 april. GOEDE WEEK.

18.00 u. Avondviering

Zondag 10 april. Palmzondag. Passie van de Heer.

08.30 u. Ochtendviering

09.30 u. Plechtige Hoogmis. Zlm. Jos Hendrickx;
Zlm. Tony Mortier.

Maandag 11 april. Maandag in de Goede Week.

08.00 u. Ochtendviering

Dinsdag 12 april. Dinsdag in de Goede Week.

08.00 u. Ochtendviering

19.00 u. Biechtviering.

Woensdag 13 april. Woensdag in de Goede Week.

08.00 u. Ochtendvierring.

Donderdag 14 april. Witte Donderdag.

Geen ochtendviering.

19.00 u. Avondmaalviering Witte Donderdag.

Vrijdag 15 april. Goede Vrijdag.

15.00 u. Plechtige Kruisweg.

19.00 u. Plechtige Kruisverering.

Zaterdag 16 april. Paaszaterdag. Stille Zaterdag.
18.00 u. Plechtige Paasviering. met wijding van vuur, licht en water, en hernieuwing van de doopbeloften.
17 april. Hoogfeest van Pasen. Paasviering verzorgd door ons koor.
08.30 u. Ochtendviering
09.30 u. Plechtige Hoogmis.
18 april. Tweede Paasdag.
10.00 u. Hoogmis.

Aprilvissen en grillen

De aprilvis is een traditie waarbij men op 1 april mensen probeert voor de gek te houden.

In Frankrijk spreekt men van "poisson d'avril" en in England van "April Fools' Day". Het gebruik is al heel oud, waarschijnlijk kenden de Germanen het al maar toch is de echte oorsprong vrij onduidelijk.

Het is waarschijnlijk ontstaan om de mensen die in die periode hard moesten werken op de velden wat afleiding te bezorgen.

Op de velden werken was hard labeur omdat er toen natuurlijk nog geen landbouwmachines zoals nu bestonden.

De meest voor de hand liggende grap was toen iemand wegsturen om iets te gaan halen wat er niet was of zelfs niet bestond.

Rond 1500 maakten kinderen in Frankrijk een vis uit papier en bevestigde die op de rug van klasgenoten zonder dat die dat wisten.

Overall evolueerde het naar mensen heen en weer te sturen voor absurde boodschappen.

Jarenlang waren aprilvissen ook een traditie in kranten en op het TV-journaal.

Maar het aprilvisgebeuren heeft de laatste jaren veel aan populariteit verloren.

Door de strijd tegen het fake news werden 1 aprilgrappen wereldwijd minder populair.

In tijden van nepnieuws en gemanipuleerde informatie kunnen nieuwsdiensten zich moeilijk nog veroorloven verzonden verhalen de wereld in te sturen.

En dan is er nog het weerkundig verschijnsel van de aprilse grillen.

Het zeewater wordt in april zachtjes aan weer warmer.

Maar het land warmt veel sneller op dan de zee.

Daardoor komt er een temperatuurcontrast tussen land en zee.

Dit zorgt voor luchtcirculatie.

Boven het land ontstaat er een lage drukgebied door de thermische lucht stijgingen.

Boven de zee een hoge druk gebied door de thermische daalbewegingen.

Tussen deze gebieden vormt zich dan vaak zogenaamde polaire lucht met noorderwind.

Er kunnen dan winterse buien ontstaan met onweer, korrelhagel en sneeuw.

Tussen de buien is er dan vaak een diepblauwe lucht.

De temperaturen kunnen op korte tijd zeer sterk schommelen.

Maar het fenomeen van de aprilse grillen wordt de laatste jaren veel zeldzamer.

April kan nu zelfs de sterkst opwarmende maand zijn.

Sneeuw in april is nog zeer zeldzaam.

Maar april is wel gekend als de maand met de grootste variatie in temperatuur.

Er kunnen in april uitschieters zijn naar boven en naar onder.

Het weer is dus grillig. Bij regenachtig en koud weer in april zegt men in de volksmond: "zie je wel, april doet wat hij wil". Over april ontstonden ook heel wat weerspreuken.

Een droge april dat is niet der boeren wil, maar aprilse regen daar is veel aan gelegen.

April koud en nat veel koren in 't vat.

Als april blaast op de hoorn is het goed voor gras en koorn.

In april heldere maneschijn zal de bloesem schadelijk zijn.

In april kennen wij ook de kruisdagen. Deze zijn op maandag,

dinsdag en woensdag voor Hemelvaartsdag en het feest van St.Marcus op 25 april;

Men smeekt dan de zegen af over de vruchten die op het land zullen groeien.

De oorsprong van de traditie van de kruisdagen stamt al van het jaar 470.

Men hield toen bidprocessies om Gods hulp af te smeken tegen rampen en nood.

Oorspronkelijk begonnen in Zuid-Frankrijk nam men het ook in de 9^{de} eeuw over in Rome en daarna werden de kruisdagen geleidelijk aan overgenomen door gans de kerk.

In de processie over de akkers voor een goede oogst droeg de priester een kruis mee.

Zo kwam men aan de naam kruisdagen. Aprilvlokjes brengen meiklokjes.

De heren en aprillen, bedriegen wie ze willen.

De vrouwen en aprillen, ze hebben beiden hun grillen.

Als april lacht, boerke wees voor uw oogst bedacht.

Gras dat in april wast, staat in mei vast. Weerspreuken zijn van alle tijden.

Vroeger was er veel belangstelling voor. De boeren kenden ze uit hun hoofd.

Ze lieten zich erdoor leiden bij het zaaien en het oogsten.

De huwelijkse staat, is als april, nu zon, dan storm, en dan weer alles stil.

Ward Wené.

HELIGE LODEWIJK VAN MONTFORT

José Deferm zond me deze tekst.

Echt de moeite om hem eens rustig te lezen ...

DE AKTETAS

Ik ben teleurgesteld weggegaan

met mijn aktetas vol vredesplannen

Maanden van voorbereiding

waar niet meer naar werd geluisterd

Slapeloze nachten en gespannen zenuwen

Oververmoeid val ik op de grond in mijn living
Terwijl in Oekraïne de bommen vallen
domme soldaten in het wilde weg schieten
en burgers kruipend een schuilplaats zoeken

Ik moet de geschiedenisboeken
in mijn bibliotheek nog eens herlezen
Ik heb behoefte om te weten
waar al die agressie vandaan komt

De woorden voor mezelf zoeken
waarom ik heb gefaald
Met welke woorden ik
de vrede nog had kunnen winnen

Mijn vrouw is niet thuis
en de kinderen zijn naar school
Zij moeten leren
wat ik reeds ben vergeten

Waarom kunnen machthebbers
niet leren uit het verleden
En blijven haat en nijd in harten schuilen
met geweld als enigste uitweg

Ik open mijn ogen en hoop
dat onze mensen in het Westen
die vandaag nog onbekommerd leven
alle slachtoffers met zorg en medeleven
in hun speeltuin aanvaarden

Ik kan de kinderen ver hiervandaan niet vergeten
die vandaag huilen en misschien zullen sterven
of met diepe wonden door het leven zullen gaan
die zoals steeds moeten vluchten
naar een veilig niemandsland

En voor de eerste keer in maanden
barst ik in tranen uit
alleen, onmachtig en diep ongelukkig

Al dit kinderverdriet
blijf ik heel mijn leven
verder dragen
niet verdragen

José Deferm.

HEILIGE PIUS X

TWEEDE COLLECTE BROEDERLIJK DELEN ...

Op zaterdag 9 en zondag 10 april hebben we tijdens de vieringen de Tweede Collecte.

Het is belangrijk dat we denken aan de vele mensen die uitkijken naar onze steun. Van harte DANK voor Uw bijdrage !!!!

VIERINGEN GOEDE WEEK ...

Maak je vrij om deze dagen mee te komen vieren in onze kerk.

Het kan deugd doen samen te bidden en tot rust te komen.

Het is een heel belangrijke week om ons samen voor te bereiden op Pasen.

We hebben elkaar meer dan ooit nodig !!!

SINT-JOZEF

SECRETARIAAT SINT-JOZEF.

Boekenberglei 217, 2100 Deurne.

Open op maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur.

AFSCHEID KRIS VAN DE VELDE.

Sterk stond ze in het leven, beslist, bezorgd en energiek
genietend van gezin, familie, vrienden en de wereld was ze schoon,
omringd en altijd bezig ook echt aanwezig voluit vooruit er midden in

Zacht
zo onverwacht
is ze voorgoed ingeslapen
nee dan toch geen 100 jaar
hoe vreemd en droef
lijkt nu toch morgen
de dagen zonder haar

Sterk
zal ze ook in ons midden
blijven verder leven.

Zaterdag 26 februari namen we afscheid van Kris Van de Velde,
echtgenote van apotheker Koen Smet,
geboren in Beveren op 5 april 1945
en thuis zachtjes ingeslapen op 20 februari 2022.

Pater Eugeen Berckmans die de familie goed kende,
ging voor in de verrijzenisviering. We delen in de rouw die hen treft.

SINT-ROCHUS

AANBIDDING ALLERHEILIGSTE ...

Op donderdag 7 april van 8.00 u. tot 12.00 uur in de weekkapel.
Het kan deugd doen tot rust te komen en even samen te bidden.

CHIRO NODIGT UIT VOOR JENEVERAVOND ...

Op zaterdag 9 april zijn we welkom in het lokaal van Chiro.
Loop even langs en geniet mee.

TWEDE COLLECTE BROEDERLIJK DELEN ...

Op zaterdag 9 en zondag 10 april
hebben we tijdens de vieringen de Tweede Collecte.
Het is belangrijk dat we denken aan de vele mensen
die uitkijken naar onze steun.
Van harte DANK voor Uw bijdrage !!!!

PALMWIJDING ...

Op zaterdag 9 en zondag 10 april, tijdens de vieringen,
wordt er weer palm gewijd.
Het is een mooie gewoonte dat we thuis het kruisbeeld versieren
met een gewijd palmtakje.
Denk ook aan mensen die zelf niet kunnen komen.

KWB NODIGT UIT VOOR PAASONTBIJT ...

Het is een jaarlijkse gewoonte en ook dit jaar worden we weer uitgenodigd
op Tweede Paasdag in Familia.
Kun je er ook weer bij zijn ? Héél welkom !!!