

# **PAROCHIES DEURNE-ZUID : HEILIGE LODEWIJK VAN MONTFORT , H. PIUS X , SINT-JOZEF EN SINT- ROCHUS.**

## **HEILIGE LODEWIJK VAN MONTFORT.**

### **Eucharistie- en gebedsvieringen.**

Elke week op zondag om 9.30 u. eucharistieviering  
4e zondag van de maand om 9.30 u. gebedsviering  
3<sup>e</sup> zondag van de maand koffie na de viering.

## **HEILIGE PIUS X**

**Zaterdag 19 maart. H. Jozef, bruidegom van de H. Maagd Maria.**

***17.00 u. Avondviering***

**Zondag 20 maart. Derde Zondag in de Veertigdagentijd.**

***11.15 u. Plechtige hoogmis .***

**Zaterdag 26 maart.**

***17.00 u. Avondviering***

## **SINT-JOZEF**

zondag 16 januari 2021 om 11.45 uur eucharistieviering.  
Tweede zondag door het jaar.

Sinds begin januari van dit jaar werd de zaterdagviering geschrapt  
wegens verminderde belangstelling o.a. ook omwille van de coronamaatregelen.  
We hopen alle parochianen en vrienden talrijk te mogen ontmoeten  
in de zondagsvieringen om 11.45 uur volgens onderstaand rooster:  
Eerste zondag van de maand Eucharistieviering  
Tweede zondag van de maand Woord- en communiedienst  
Derde zondag van de maand Eucharistieviering  
Vierde zondag van de maand Eucharistieviering

Iedereen is welkom.

## **SINT ROCHUS**

**Zaterdag 19 maart. H. Jozef, bruidegom van de H. Maagd Maria.**

***18.00 u. Avondviering***

**Zondag 20 maart. Derde Zondag in de Veertigdagentijd.**

***08.30 u. Ochtendviering.***

**09.30 u. Plechtige Hoogmis.** Zlm. Jan Maes; Zlm. Bart Janssens;  
Zlm. Jos Hendrickx en Zlm. Tony Mortier.

**Maandag 21 maart.**

**08.00 u Ochtendviering**

**Dinsdag 22 maart.**

**08.00 u. Ochtendviering**

**Woensdag 23 maart. H. Turibius van Mongrovejo.**

**08.00 u. Ochtendviering**

**Donderdag 24 maart.**

**8.00 u. Ochtendviering**

**Vrijdag 25 maart. Aankondiging van de Heer.**

**08.00 u. Ochtendviering**

**Zaterdag 26 maart.**

**08.00 u. Ochtendviering**

**18.00 u. Avondviering**

### **Optochten, trektochten en wandelen.**

In onze jeugd werd er wat afgemarcheerd.

Natuurlijk waren er heel wat minder vervoermiddelen ter beschikking.

Van auto's was er weinig of geen sprake, trams en autobussen beperkt.

Zeer zeldzaam werd er gebruik gemaakt van de trein.

Dat was toen wel echt reizen.

Dus de meeste van onze verplaatsingen gebeurden te voet of met de fiets.

We leerden dan ook al van kleins af aan marcheren.

Want stappen deden wij op maat.

Elke zondag stond dan ook een "marche oefening" op het programma.

Achteraf beschouwd was het allemaal nogal militaristisch maar dat hoorde bij het tijdsbeeld van toen.

Optochten naar de kerk, wij gingen toen ook nog 's zondags namiddag naar het lof, gebeurden altijd in "marche vorm" en in volledig uniform.

Terwijl wij stapten werden er ook liederen gezongen zoals "Hei makkers", met tekst van Jozef Joossens en muziek van Jef D'hoë.

"Hei makkers" ruimt de brede baan en kijkt je jonge ogen uit.

De Chiro stapt ter zege aan, marcheert en zingt zo kranig luid.

Hoor ons trom hoor ze slaan, zie weerom hoe we gaan.

Ons deert de spotlach niet. Sla de trom sla ze luid, hoor weerom ons geluid ons dreunend zegelied.

Of zoals het lied van de trouw op tekst van Wim Brigand en muziek van Jef D'Hoe.

Als naast mij de velen marcheren in één zelfde dwingende maat en boven ons hoofden de blijde, de wenkende Chirovlag slaat.

Dan weet ik m'n jeugd en m'n leven bij 't vaandel van mij en van jou; dan zingt door m'n bloed nog het sterke het juichende lied van m'n trouw.

Het ten strijde trekken was nooit ver weg zoals in het lied van Jef Tinel.

Schoon klaart de dag, hoog waait de vlag.

Wie niet dapper is kan bij ons niet staan.

Wie niet durven kan moet ten onder gaan.  
Komt straks de harde strijd, wij zijn bereid.  
Eens komt het uur gloeiend als vuur.  
Dat de vijand grimmig voor ons staat en het uur der Vlaamsche zege slaat.  
Komt straks de harde strijd, wij zijn bereid.  
Trouw tot den dood, Vlaand'ren wordt groot.  
Als gij morgen valt en ik blijf alleen, kameraad, 'k blijf trouw en ik vecht voor twee.  
Komt straks de harde strijd wij zijn bereid.  
Heel lang hebben legers zich verplaatst met paarden of te voet.  
Een bode te paard legde wel een 60 tal kilometers per dag af.  
Soldaten moesten 35 kilometer per dag stappen.  
Maar ook gewone reizigers legden wel dertig kilometer per dag af.  
Bij die legers waren er ook trommelaars, trompetters en fluitspelers.  
Zij moesten ook hier voor kadans zorgen bij het stappen of signalen overbrengen naar de soldaten bij bevelen, verzamelen, verspreiden, voorwaarts, enz.  
Die tijd is natuurlijk al lang voorbij.  
Legers verplaatsen zich nu met moderne technische middelen en bevelen worden gegeven met de meest recente communicatiemiddelen.  
Maar bij militaire defilés stappen tussen al deze technische hoogstandjes nog steeds militairen te voet.  
Trommelaars en trompetters zijn vervangen door militaire muziekkapellen en taptoes zijn nog altijd zeer in trek.  
Trektochten zijn altijd een van de ideale jeugdbewegingsactiviteiten geweest.  
Het konden dagtochten of meerdaagse tochten zijn.  
Voor kinderen tot veertien jaar mocht men de leeftijd als basis nemen voor de af te leggen afstand per dag.  
Zo'n tochten waren ook goed voor de groepsgeest want men moest bij die tochten aandacht hebben voor de zwakkeren van de groep.  
Voor de groteren werden meerdaagse tochten, soms ook in de bergen, een aangename activiteit.  
De gekendste lange tocht was voor ons wel te voet naar Scherpenheuvel, 52 km stappen.  
Sommigen verkiezen zelfs om te voet naar Santiago de Compostella te gaan, 61 dagen aan 40 km per dag.  
Van overal ter wereld gaan daar wandelaars naartoe wel 300.000 per jaar.  
Ook het bergwandelen zitten terug in de lift.  
Het gebeurt tot een hoogte van 3000 meter, hoger spreekt men eerder van bergbeklimmen en zijn er omwille van de veiligheid speciale gereedschappen nodig.  
Nu zijn Nordic walking en wandelen met skistokken, danig in trek.  
Het is ook zeer populair in Scandinavië en de Verenigde staten.  
In Finland waar het ontstaan is zijn er meer dan 1.000.000 beoefenaars.  
Wandelen is een sportieve activiteit die iedereen kan beoefenen naar zijn mogelijkheden.  
Het helpt je tot jezelf te komen en kan in ons soms hectisch leven mentale rust brengen.  
Overal in Vlaanderen vindt je nu mooie wandelknooppunten met bewegwijzerde wandelroutes. Er zijn wandelclubs en wandelkalenders.  
Corona heeft ook aan het wandelen nog een grote boost gegeven.

En alle seizoenen hebben hun eigen charme om het te doen.  
En wij zongen op tekst van J. Simons en muziek van Marcel Armand Preud'homme.  
Kempenland, aan de Dietsche kroon, wonder frische perel.  
Op de heide gloort de zon ons zoo stralend tegen,  
of uit hooge hemelbron ruischt zoo vroe de regen.  
Op de heide waait de wind, vrij van haag en heg,  
op de heide waait de wind al je zorgen weg!

Ward Wené.

## **HEILIGE PIUS X**

### **KOM JE OOK MEEVIJREN IN ONZE KERK ?**

Nu de maatregelen versoepeld zijn kunnen we ook weer samen vieren in onze kerk.  
We blijven natuurlijk wel voorzichtig !!!

## **SINT-JOZEF**

**Zaterdag 19 maart feestdag van Sint-Jozef**

### **Hoogfeest van Sint-Jozef in de Sint-Jozefkapel te Kapellen**

**Noteer alvast dat op zaterdag 19 maart 2022 het hoogfeest van  
Sint-Jozef ruim gevierd zal worden zoals alle jaren:**

**9.30u Eucharistieviering**

**11u Plechtige Eucharistieviering met gregoriaanse  
gezangen en aansluitend aanbidding van het Heilig  
Sacrament**

**15.30u Plechtig Lof**

**16u Eucharistieviering**



De kapel toegewijd aan de heilige Jozef is alle dagen open voor gebed en stilte. Ze is ontstaan in 1956 door toedoen van E.Z. Justa Calluy. Pastoor Kenis bracht een beeldje van Sint-Jozef naar de Nieuwe Wijk, en het werd geplaatst aan de gevel van het huis waar nu de kapel staat. De kapel werd gebouwd in 1964 en is erkend als bedevaartsoord. In 2003 kwam er een nieuwe kapel. Uit heel het land, maar ook uit Nederland en Frankrijk komen bedevaarders om de Heilige Jozef te vereren.

*Welkom in de Sint-Jozefkapel, Nieuwe Wijk 13-14 in Kapellen.*

Een plaats om te bidden

een plaats om samen te zijn

een plaats om te danken

voor iedereen, jong en oud

Een bezoek voor een gebed is elke dag mogelijk van 9.30 u. tot 17.30 u.

- Elke zondag om 14 u. Rozenkransgebed
- Elke woensdag om 15.30 u. Eucharistieviering
- Elke eerste dinsdag van de maand Rozenkransgebed om 14 u., gevolgd door Eucharistieviering om 15.30 u.
- Elke eerste vrijdag van de maand Aanbidding van het Heilig Sacrament

- tot 15 u., gevolgd om 15.30 u. door Eucharistieviering
- Elke tweede en vierde zondag van de maand om 16 u.
- Eucharistieviering, gevolgd door Lof.

Er is biechtgelegenheid voor en na elke Eucharistieviering.



**PASTORALE eenheid**  
**HEILIGE CHRISTOFFEL**

De kapel staat, als geloofskern in de Pastorele Eenheid HH. Jacobus en Antonius, onder de geestelijke leiding van E.P. Michel Baert en E.H. Koenraad Janssen. Dagelijks beheer ligt bij Jean De Clippeleir, koster en organist, contactpersoon voor alle erediensten.

Jean De Clippeleir, koster, Lepelstraat, 49 te 2940 Stabroek

Tel: 0032-(0)474 595 298

e- mail: [jeandecippeleir@gmail.com](mailto:jeandecippeleir@gmail.com)

### **Vastenconferenties**

Wanneer? Elke maandag van de maand maart.  
Wat? Spirit voor onze weg doorheen nieuwe tijden.  
Waar? Kerk Franciscus Xaverius gelegen aan de Collegelaan 32 in Borgerhout.

**21 maart** "Delen: het begin van de 25% revolutie"

**Lieve Herijgers** (directeur Broederlijk Delen)

**28 maart** "Kerk NA tijden van corona" **Kolet Janssen** (auteur en voorheen leerkracht)

### **HEM ACHTERNA, DIGITALE RETRAITE ...**

Hem achterna, digitale 40-dagenretraite

Als deelnemer aan een digitale retraite ontvang je in de 40-dagentijd dagelijks een gebedsmail. In deze mail staat de meditatie voor de volgende dag. Zo'n meditatie bestaat uit een Bijbeltekst en enkele vraagjes die je helpen om de woorden binnen te laten komen in je hart. Je bepaalt zelf hoeveel tijd je hiervoor uittrekt. Inschrijven kan via de website van [Ignatiaansbidden.org](http://Ignatiaansbidden.org).

Er is ook **een gebedsgroep** vanuit deze digitale retraite in onze pastorale eenheid. Iedereen is welkom op woensdag van 14u 30 tot 15u30 in het klooster van de MSC gelegen aan de Te Boelaarlei 11 in 2140 Borgerhout voor een korte **uitwisseling** over de voorbije week en aansluitend gebed. Samen willen we luisteren naar de Geest die spreekt in elk van ons. Nadien is er mogelijkheid om nog even samen een kopje koffie te genieten. Graag uw aanwezigheid melden via mail. [lr12@telenet.be](mailto:lr12@telenet.be) of tel: 0497/54.67.87 (Jaklien Radino).

**SECRETARIAAT SINT-JOZEF.**

Boekenberglei 217, 2100 Deurne.

Koster: Jan Lenaerts, Rugeveldlaan 719 bus 7 2100 Deurne,  
tel. 0485 80 22 44 e-mail: [jlen@skynet.be](mailto:jlen@skynet.be)

**SINT-ROCHUS.**



## **Bidden Onderweg – gebedspodcast voor een dagelijkse ontmoeting met God**

Een moment in de dag om tot jezelf en tot God te komen.

Om te bidden, te mediteren en de drukte even te laten voor wat ze is. In de auto of de trein, al wandelend of gewoon thuis.

Dat kan met Bidden Onderweg.

Bidden Onderweg is een dagelijkse gebedspodcast die je helpt te bidden en tot rust te komen, waar en wanneer je maar wilt.

In zo'n twaalf minuten mediteer je over een Bijbeltekst en is er stilte om vanuit je hart te spreken met God, omlijst door speciale muziek.

Door regelmatig met Bidden Onderweg te bidden en te mediteren, word jij je meer bewust van Gods aanwezigheid in je leven. Je zult merken dat jouw relatie met Hem zich verdiept.

Probeer vandaag nog uit!

**Download de Bidden Onderweg-app via de app-store of ga naar [biddenonderweg.org](http://biddenonderweg.org).**

### **Podcast van de jezuïeten**

Bidden Onderweg is een initiatief van het platform voor ignatiaanse spiritualiteit van de jezuïeten.

De app bestaat in vele talen en helpt wereldwijd honderdduizenden mensen met een kort moment van gebed en reflectie.

### **KWB VERGADERING WIJKMEESTERS ...**

Op 21 maart verwachten we U weer in Familia.

Op 26 maart Bezoek Meduceum Turnhout.