

DEURNE-ZUID : HEILIGE LODEWIJK VAN MONTFORT , H. PIUS X , SINT-JOZEF EN SINT- ROCHUS.

HEILIGE LODEWIJK VAN MONTFORT.

Eucharistie- en gebedsvieringen.

Elke week op zondag om 9.30 u. eucharistieviering
4e zondag van de maand om 9.30 u. gebedsviering
3^e zondag van de maand koffie na de viering.

HEILIGE PIUS X

Zaterdag 26 maart.

17.00 u. Avondviering

Zondag 27 maart. Vierde Zondag van de Veertigdagentijd.

11.15 u. Plechtige hoogmis .

17.00 u. Avondviering

SINT-JOZEF

Zondag 27 maart om 11.45 uur eucharistieviering voor de vierde zondag door de veertigdagentijd.

Voorganger: Pol Hendrix

Koster: Jan Lenaerts

Lector: Filip Mulkens

Omhaling: eerste collecte voor Broederlijk Delen

SINT ROCHUS

Zaterdag 26 maart.

17.00 u. Avondviering

Zondag 27 maart. Vierde Zondag van de Veertigdagentijd.

08.30 u. Ochtendviering.

09.30 u. Hoogmis. Zlm. Jan Maes; Zlm. Bart Janssens;

Zlm. Jos Hendrickx en Zlm. Tony Mortier.

Maandag 28 maart.

08.00 u Ochtendviering

Dinsdag 29 maart.

08.00 u. Ochtendviering

Woensdag 30 maart.

08.00 u. Ochtendviering.

Donderdag 31 maart.

08.00 u. Ochtendviering.

Vrijdag 1 april.

Zaterdag 2 april. H. Franciscus van Paola.

08.00 u. Ochtendviering

18.00 u. Avondviering

De oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne kunnen ons niet onberoerd laten.

We beleven bizarre tijden in Europa.

We worden opgeschrikt door de oorlog in Oekraïne.

Voor het eerst sinds de tweede wereldoorlog heeft er op zo'n grote schaal een invasie plaats op het Europese continent.

We hebben de morele plicht onze steun en hulp te betuigen aan het volk van Oekraïne.

Op 12 maart waren er al 2,5 miljoen mensen op de vlucht.

Ook ons land zal veel vluchtelingen moeten opnemen.

Deze onderdak geven, voeding, medische zorgen, werk en onderwijs voor de kinderen is een zeer zware opgave.

Feitelijk wordt van iedereen van ons een inspanning verwacht financieel of materieel.

In Oekraïne woonden er 44,13 miljoen mensen. Dus 6 % ervan is er al op de vlucht.

Wij moeten de vluchtelingen helpen omdat alle Europese landen in 1951 het Vluchtelingenverdrag van de Verenigde Naties hebben ondertekend.

Het werd in 1956 van kracht. Het verdrag zegt dat mensen die in hun eigen land gevaar lopen voor hun leven door oorlog bescherming moeten kunnen krijgen in een ander land.

Feitelijk moeten wij met de vluchtelingenhulp aan de wereld tonen dat wij onze geschiedenis niet vergeten zijn.

Bij het begin van de eerste wereldoorlog in 1914 telde België ongeveer 7,6 miljoen inwoners. 1,5 miljoen mensen gingen toen op de vlucht die vreesden voor het oorlogsgeweld, de wreedheden van de Duitsers, militairen die deserteerden of afgesneden werden van hun eenheid.

Dat was dus toen ongeveer 20% van de bevolking. 500.000 trokken naar Engeland of Frankrijk maar 1.000.000 mensen trokken naar Nederland.

Alle vluchtelingen uit de regio Antwerpen waren daar natuurlijk bij.

Zij kwamen met de trein, wagens of te voet.

Zij vluchten toen voor de Duitse belegering van Antwerpen.

Op 6 oktober 1914 adviseerde het stadsbestuur de stad te verlaten.

De Antwerpenaren, rijk en arm trokken toen massaal naar Roosendaal en Bergen op Zoom.

Roosendaal kende toen 18000 inwoners, Bergen op Zoom 16500.

In enkele dagen tijd verviervoudigde dat aantal.

De Nederlanders waren heel gastvrij en deelden alles wat ze hadden.

De kranten stonden toen vol over de vluchtelingenstroom.

De Nederlandse autoriteiten hadden heel veel moeite om de vluchtelingen op te vangen.

Ook toen al werden speciaal enkele dorpen gebouwd.

Op 17 oktober begon gelukkig reeds de terugkeer
maar 135000 zouden gans de oorlog in Nederland blijven.
Intussen weten we natuurlijk ook dat de leuze; "nooit meer oorlog"
maar 22 jaar zou standhouden.
Op 10 mei 1940 trok het Duitse leger terug België binnen.
En de geschiedenis herhaalde zich.
Bij het uitbreken van de oorlog sloegen 4 miljoen mensen op de vlucht.
Dat was de helft van de Belgische bevolking in 1940.
De schrik zat er in wegens de herinneringen aan de eerste wereldoorlog
en de wreedheid van de Duitse troepen toen.
En men trok weer naar Frankrijk, Engeland en Nederland.
En eens de strijd voorbij ging men ook nu weer terug.
De bezetter zorgde hiervoor zelfs voor vervoer en eten.
Nu de oorlog weer in Europa toeslaat is dat natuurlijk dicht bij ons bed.
Maar in 2020 waren er wereldwijd 82,4 miljoen mensen op de vlucht
voor oorlog en geweld.
Verschrikkelijk is deze oorlog
voor een gemeenschap die bestaat uit Russen en Oekraïners,
met dwarsverbanden met beide landen; Er zijn veel gemengde gezinnen.
Spijtig genoeg drijft oorlog mensen uit elkaar.
Als christenen moeten wij onze verbondenheid tonen met alle mensen.
Er is één God en die is van iedereen. In Hem ligt onze eenheid.
Hij is onze vrede. En natuurlijk kunnen wij ook bidden.
Al zal ons gebed waarschijnlijk de wapens niet doen zwijgen.
Heer, maak ons tot instrument van uw vrede.
Laat ons liefde brengen bij hopeloze mensen.
Laat ons hen troosten en helpen zoals ook anderen ons geholpen hebben
tijdens de twee voorbije wereldoorlogen.

Ward Wené.

HEILIGE PIUS X

EERSTE COLLECTE BROEDERLIJK DELEN ...

Op zaterdag 26 en zondag 27 maart
hebben we, tijdens de vieringen, de Eerste Collecte
voor Broederlijk Delen.
Héél veel Dank voor Uw bijdrage !!!

SINT-JOZEF

SECRETARIAAT SINT-JOZEF.

Boekenberglei 217, 2100 Deurne.
Koster: Jan Lenaerts, Ruggeveldlaan 719 bus 7 2100 Deurne,
tel. 0485 80 22 44 e-mail: jlen@skynet.be

SINT-ROCHUS.

EERSTE COLLECTE BROEDERLIJK DELEN ...

Op zaterdag 26 en zondag 27 maart hebben we, tijdens de vieringen, de Eerste Collecte voor Broederlijk Delen.
Héél veel Dank voor Uw bijdrage !!!

CENTRAAL KERKBESTUUR ...

Op donderdag 24 maart om 20.00 uur worden we weer verwacht.
Het is weer samen nadenken over de voorbereiding op Pasen.
Probeer er zeker ook weer bij te zijn!

K.W.B. OP BEZOEK NAAR MEDUCEUM TURNHOUT ...

Op zaterdag 26 maart.
Probeer er ook bij te zijn !

KATHOLIEK ONDERWIJS DEURNE ...

Op dinsdag 29 maart om 13.30 uur worden we weer verwacht.
Probeer er zeker ook bij te zijn !

VEERTIGDAGENTIJD ... TIJD VAN BEZINNING ...

Laat de Veertigdagentijd ook voor U een tijd zijn van bezinning en gebed.
We bereiden ons samen voor op Pasen en het kan deugd doen ook samen
Eucharistie te vieren !!!