

DEURNE-ZUID : HEILIGE LODEWIJK VAN MONTFORT , H. PIUS X , SINT-JOZEF EN SINT- ROCHUS.

HEILIGE PIUS X

Zaterdag 19 februari.

17.00 u. Avondviering.

Zondag 20 februari. Zevende Zondag door het Jaar.

11.15 u. Plechtige Hoogmis. Zlm. Lena Wykmans;
Zlm. Julia Mertens en Zlm. Hilde Merckx.

Zaterdag 26 februari.

17.00 u. Avondviering.

HEILIGE LODEWIJK VAN MONTFORT

Eucharistie- en gebedsvieringen.

Elke week op zondag om 9.30 h eucharistieviering 4e zondag van de maand om 9.30h gebedsviering

3^e zondag van de maand koffie na de viering.

SINT JOZEF

Sinds begin januari van dit jaar werd de zaterdagviering geschrapt wegens verminderde belangstelling o.a. ook omwille van de coronamaatregelen.

We hopen alle parochianen en vrienden talrijk te mogen ontmoeten in de zondagsvieringen om 11.45 uur volgens onderstaand rooster:

Eerste zondag van de maand	Eucharistieviering
Tweede zondag van de maand	Woord- en communiedienst
Derde zondag van de maand	Eucharistieviering
Vierde zondag van de maand	Eucharistieviering

zondag 20 februari om 11.45 uur eucharistieviering met Pol Hendrix

SINT ROCHUS

Zaterdag 19 februari.

08.00 u. Ochtendviering

18.00 u. Avondviering.

Zondag 20 februari. Zevende Zondag door het Jaar.

08.30 u. Ochtendviering.

09.30 u. Plechtige Hoogmis . Jgt. Jaak Jacobs, Jgt. Jan Peeters en

Zlm. Elza Goossens en Zlm. Louisa Swerts.

Maandag 21 februari. H. Petrus Damiani.

08.00 u Ochtendviering

Dinsdag 22 februari. Cathedra van de H. Apostel Petrus.

08.00 u. Ochtendviering

Woensdag 23 februari. H. Polycarpus.

08.00 u. Ochtendviering

Donderdag 24 februari.

08.00 u. Ochtendviering

Vrijdag 25 februari. H. Walburgis.

08.00 u. Ochtendviering

Zaterdag 26 februari.

08.00 u. Ochtendviering

18.00 u. Avondviering.

Voor Outer en Heerd.

In onze jeugd sprak inderdaad de Guldensporenslag onze verbeelding sterk aan.

Hierbij was natuurlijk het resultaat voor Vlaanderen heel positief.

Een ander geschiedkundig feit speelde ook een rol in onze jonge fantasie.

Dat was de Boerenkrijg, die plaats vond in 1798.

Hierbij liep het echter niet goed af voor de Vlaamse boeren.

Zonder voldoende steun van de Nederlanders en de Britten kon men niet op tegen het Franse leger.

Ikzelf was in mijn jeugd in de Jongensbond nog ingedeeld in het vendel, of wat men toen ook nog schare noemde, de Brigands.

En ook over de Boerenkrijg ontstonden er liederen.

Wij zongen het meest gekende met tekst van Jef Simons en muziek van Armand Preud'homme, Voor Outer en Heerd.

Geen roekeloze wagers; stil volk dat zich beraadt, aler het zijn belagers manhaft te lijve gaat.

Zij wisten wat zij wilden, toen zij tot stout verweer de pik of zeis optilden of grepen naar 't geweer.

Voor vrijheid en recht, ongeknecht, onverveerd, voor Outer en Heerd.

Zij steunden op Oranje's: "de Nederlanden één!"

en juichten toen Brittanje's beloofde vloot verscheen.

Kloekmoedig in de gouwen, van Diets Zuid-Nederland, zijn alle sterk en trouwen gesprongen in de brand.

Rollier, Corbeels, Van Gansen bevochten onverveerd, met wisselende kansen de vijand van hun heerd.

Zij kampfden koen als leeuwen, en, werden ze overmand hun namen staan voor eeuwen in ' hart van 't volk gebrand.

De Boerenkrijg was een gevolg van een Frans bewind dat grote druk legde op de Vlaamse bevolking.

Vlaanderen was een wingewest voor Frankrijk.

Het volk verzette zich tegen de aantasting van de oude gewoontes, de rechten en voorrechten, de antigodsdienstige politiek en de willekeurige plunderingen van het land.

Het Franse staatsgezag was danig gewijzigd door de ideologie van de Verlichting en de Franse Revolutie.

De vrijheid keures van steden en provincies verwees men naar de prullenmand.

Het katholicisme werd zwaar bestreden, kerken gesloten en kloosterorden verboden.

De druppel die de emmer deed overlopen was de wet van 5 september 1798 aangaande de algemene dienstplicht.

Bij loting moesten jongeren tussen de 16 en de 25 jaar een vijfjarige dienstplicht vervullen in het Franse leger.

Hiertegen kwam veel reactie omdat meer vermogende jongeren zich konden onttrekken aan de legerdienst door tegen betaling hun lotnummer te ruilen.

Toen ontstonden er overal verzetshaarden verspreid over gans Vlaanderen.

De Boerenkrijg begon op 12 oktober 1798 en eindigde op 5 december.

Op een kleine twee maanden was de strijd gestreden, het Franse leger was te sterk en de Nederlandse en Britse steun, waar men sterk op hoopte was er niet gekomen.

Trieste balans 15000 doden, 3000 aanhoudingen en honderden deportaties.

Velen werden terecht gesteld.

Gekende Vlaamse leiders waren de gebroeders Juliaan en Emmanuel Rollier, Jozef Van Gansen, Pieter Corbeels en Michiel van Rompaey.

Brigands was de naam die de Fransen gaven aan de Vlaamse opstandelingen.

Brigand is het Franse woord voor struikrover.

De Fransen noemde men de Sansculotten.

Brigandslied met tekst van Bruno Voorde en muziek van Marcel Cornelis.

Wij stappen door de heide de vlegels tartend hoog en voeden vroom en blijde het vuur in hart en oog.

De heide laait! De heide brandt! De avond kleurt zo rood.

Op kerel en Brigand, de Sansculotten dood.

De leuze voor de strijd was: Voor Outer en Heerd, wat betekende voor altaar en haard of voor kerk en gezin.

In Vlaanderen werd er wel op een zestigtal plaatsen gevochten.

Tijdens de Boerenkrijg deed de tiendeschuur van de abdij van Tongerlo dienst als geheime vergaderplaats van de Brigands.

Voor ons was Lier de dichtst bij zijnde plaats waar er gevochten werd.

Over gans Vlaanderen verspreid vindt men gedenkplaatsen, platen en monumenten voor de Boerenkrijg.

In 1879 schreef Hendrik Conscience zijn boek over de Boerenkrijg.

Hij gaf een romantisch relaas over het gegeven en de strijd en heeft alles wat geïdealiseerd.

In 1999 maakte de BRT-televisie ook een sitcomserie over de Boerenkrijg en de gebeurtenissen in Vlaanderen tijdens de Franse revolutie.

Hendrik Conscience schreef ook het boek: de Loteling.

Boerenzoon Jan werd uitgeloot voor de militaire dienst maar liet zich omkopen om in dienst te gaan voor een rijke.

Zijn geld werd gestolen en zijn leven veranderde drastisch en hij belandde samen met zijn lief Katrien in de miserie.

In 1974 werd de loteling verfilmd door Roland Verhavert met Ansje Beentjes en Jan Declair in de hoofdrollen.

Het verhaal van de Loteling is verbonden met 't Boshuizeke in Zoersel.

Daar zou Hendrik Conscience het verhaal opgeschreven hebben nadat men het hem daar verteld had.

't Boshuizeke was in onze jeugd ook een geliefde plaats om naar op trektocht te gaan.

Het is gelegen midden in de Zoerselse bossen en kan nu nog altijd bezocht worden.

De omgeving is nu ook zeer in trek voor wandelingen en fietstochten.

Ward Wené.

HEILIGE PIUS X

KOM JE OOK MEEVIEREN OP ZONDAG ?

We verwachten je inderdaad weer elke zondag om er bij te zijn !!!

SINT-JOZEF

SECRETARIAAT SINT-JOZEF.

Boekenberglei 217, 2100 Deurne.

Koster: Jan Lenaerts, Ruggeveldlaan 719 bus 7 2100 Deurne,

tel. 0485 80 22 44 e-mail: jlen@skynet.be

SINT ROCHUS

WE HEBBEN GELOVIG AFSCHEID GENOMEN VAN ...

Louisa Swerts, geboren op 6 september 1928

Blijde Inkomststraat te Antwerpen.

FEMMA VERGADERING KERNLEDEN

Op 23 februari te 20.00 u. in Familia. Probeer er zeker ook weer bij te zijn !!!