

DEURNE-ZUID : HEILIGE LODEWIJK VAN MONTFORT , H. PIUS X , SINT-JOZEF EN SINT- ROCHUS.

HEILIGE LODEWIJK VAN MONTFORT.

Eucharistie- en gebedsvieringen.

Elke week op zondag om 9.30 u. eucharistieviering
4e zondag van de maand om 9.30 u. gebedsviering
3^e zondag van de maand koffie na de viering.

HEILIGE PIUS X

Zaterdag 5 februari. H. Agatha.

17.00 u. Avondviering

Zondag 6 februari. Vijfde Zondag door het jaar.

11.15 u. Plechtige hoogmis. Zlm. Lena Wykmans.

Zaterdag 12 februari.

17.00 u. Avondviering.

SINT- JOZEF

zondagsvieringen om 11.45 uur volgens onderstaand rooster:

Eerste zondag van de maand	Eucharistieviering
Tweede zondag van de maand	Woord- en communiedienst
Derde zondag van de maand	Eucharistieviering
Vierde zondag van de maand	Eucharistieviering

SINT ROCHUS

Zaterdag 5 februari. H. Agatha.

18.00 u. Avondviering

Zondag 6 februari. Vijfde Zondag door het jaar.

08.30 u. Ochtendviering

09.30 u. Plechtige Hoogmis. Zlm. Elza Goossens.

Maandag 7 februari. H. Paulus Miki en gezellen.

08.00 u. Ochtendviering

Dinsdag 8 februari. H. Hiëronymus en H. Josephina Bakhita.

Woensdag 9 februari.

08.00 u. Ochtendvierring.

Donderdag 10 februari. H. Scholastica.

8.00 u. Ochtendviering

Vrijdag 11 februari. O. L. Vrouw van Lourdes.

08.00 u. Ochtendviering

Zaterdag 12 februari.
08.00 u. Ochtendviering.
18.00 u. Avondviering.

Priesters Pros Heylen en Fred Sels zijn overleden, beiden hadden ook grote verdiensten in onze parochie. Pros Heylen (1935-2022) 87 jaar, Fred Sels (1945-2021) 76 jaar.

Pros Heylen werd op 10 juli 1960 priester gewijd en door Vicaris Robert Raes naar onze parochie gezonden om de werking van het Pleintje verder te zetten. Robert Raes was zelf pastoor op onze parochie geweest van 1955 tot 1960. "Kerk dicht bij de mensen brengen" stond aan de oorsprong van het "Pleintje". Het wijkwerk begon in 1959. Kan.Ceuppens van Mechelen stuurde Juf. Andrée Van den Berghe naar onze parochie om bij de randkerkelijken te werken en ze nauwer in contact te brengen met het leven binnen de parochiegemeenschap. Deze manier van werken ging uit van pater Bellens, die in Mechelen met succes een gelijkaardige initiatief had opgestart. In onze parochie lag het accent van de werking oorspronkelijk op de grote vakanties. Daarvoor werd een speelplein aangelegd achter Familia. Men werkte toen vooral op de wijken van de Boterlaarbaan en de Jos Van Geellaan, sociale woningblokken. Geleidelijk aan werd het aantal activiteiten voor de kinderen uitgebreid. Er werden ook vakantiecampen aan zee georganiseerd. Pros Heylen stortte zich dus als jonge priester vol geestdrift op deze werking. Juf. Filomeen Van den Berg kwam juf. Andrée vervangen; Tot 1967 zou Pros in onze parochie blijven. Cor Janssens zou zijn taak bij het Pleintje overnemen. Maar Pros deed meer in onze parochie dan het Pleintje. Het was ook de periode dat de catechese voor de plechtige communie nieuwe vormen kreeg. Leken moesten de catechese mee overnemen wegens minder priesters en vermindering van de inbreng van de scholen. Pros en Filomeen waren mee de voortrekkers van het eerste uur. Maar ook in het volwassenen verenigingsleven was Pros een graag geziene figuur. Het was de periode met Luc Van de Wouwer als pastoor en de onderpastoors André De Sutter, Paul Scheelen en Jozef Frans Van Gelder. In 1964 kende onze parochie nog 3.000 kerkgangers en zondagsmissen om 7, 8, 9, 10, 11.30 en 18 uur. Fred Sels werd priester gewijd in 1971. Hij begon zijn priestertaak in de Blijde Boodschap, in de wijk Kronenburg te Deurne-Noord. 7 jaar zou hij er blijven. In 1978 werd hij dan jeugdpastor in Deurne en zo kwam hij ook in onze parochie terecht. Hij werd mee één van de bezielers van de Jongerenkerk en van de kindvriendelijke vieringen welke in 1975 gestart waren. Hiermee greep men onbewust terug naar een gewoonte van pastoor Coveliers,

onze tweede pastoor van 1911 tot 1935, die in zijn tijd al, tijdens de mis van 8 uur deze toegankelijker wilde maken voor kinderen en vanaf de preekstoel elk gedeelte van de mis verklaarde.

Tijdens de kindvriendelijke vieringen was er ook kinderoppas tijdens de mis in Engelengarde.

De Jongerenkerk startte ook in 1975.

Zij gingen een aangepaste viering voor jongeren speciaal verzorgen op gebied van teksten en muziek, aangepaste liederen met instrumentale begeleiding.

Maar het werd meer dan dat, men zette zich ook mee in voor allerlei andere doelen zoals bv. Pax Christi en 11.11.11.

Maar men zorgde tevens voor de nodige ontspanning.

Mon Van Win, één van de ijveraars van het eerste uur droeg dus zijn taak over aan Fred Sels.

Fred zou ook proost worden van de Chiro.

Hij zou tot 1988 jeugdpastor in Deurne blijven.

Het was ook de periode met Luc Van de Wouwer als pastoor (1960 tot 1987) en de onderpastoors Cor Janssens, Mon Van Win, Frans Verdoodt, Fernand De Schrijver, Carlo Corten, Luc Lemaire en Van Rompaey.

De parochies van Pius X en Lodewijk van Montfort waren een eigen leven gaan leiden.

Pros Heylen en Fred Sels, twee fantastische priesters en mensen hebben ons verlaten.

Die buiten hun inzet voor het gewone parochieleven heel veel aandacht hadden voor de zwakkeren in onze samenleving, mensen die het moeilijk hebben in hun balanceren op de rand van, of in armoede en met wat wij de normale samenleving noemen.

Zij hebben de boodschap van Christus in het evangelie niet alleen aanhoort en doorgegeven maar zijn er ook daadwerkelijk mee aan de slag gegaan.

Zij waren fantastische voorbeelden voor ons allemaal.

Ward Wené.

HEILIGE PIUS X

LENA VAN LOOVEREN-WYKMANS.

Op zaterdag 22 januari namen we afscheid van Lena.

Dat zij héél veel vrienden heeft was overduidelijk.

De Kerk zat helemaal vol.

Lena had zelf gezorgd voor de teksten van de viering en de kinderen schreven een brief

die ons een beeld geeft van Lena.

We geven je graag deze tekst mee:

Beeld van Lena (ons moeke)

- Tenger kindje met aanleg voor muziek (ze zong ook graag op de WC en wie nog dringend moest, wachtte trappelend tot het liedje uit was).

-Ze was de jongste van 3 meisjes, zussen Cecile en Tilla.
Van jongsaf tot op heden verloren ze mekaar nooit uit het oog.
Er waren regelmatig familiebijeenkomsten, gezellige drukte alom.
De laatste jaren bleven ze zoveel het kon van mekaars gezelschap genieten tijdens bezoeken in de Nachtegaal en Riddershoeve.
-Werd tijdens de oorlogsjaren enkele maanden opgevangen in een Westvlaams gezin: de hechte vriendschap met haar vriendinnetje Jo bleef haar leven lang een warm contact (briefwisseling en telefoon).
-School: ze volgde handel, haar stiptheid en organisatietalent waren typerend heel haar leven.
-Haar karakter: lief , begripvol maar consequent, een ja was een ja, een nee was een nee.
-Ze had ook een zeer guitige kant en ze greep graag elke kans om plezier te maken en te lachen, de tranen rolden dan over haar gezicht.
-Ze speelde ook heel graag toneel.
-Ze speelde een beetje banjo en werd leidster in de Chiro, deed dat met hart en ziel.
-Daar heeft ze Stan leren kennen,
ze huwden in 1957 en kregen 5 kinderen.
-Er kwamen kleinkinderen en achterkleinkinderen.
Met heel de bende gingen we jaarlijks een weekend op vakantie.
-ook in moeilijke tijden bleef ze moedig en vergevingsgezind en hield ze haar hart open.

SINT-JOZEF

SECRETARIAAT SINT-JOZEF.

Boekenberglei 217, 2100 Deurne. Koster: Jan Lenaerts, Ruggeveldlaan 719 bus 7 2100 Deurne, tel. 0485 80 22 44 e-mail: jlen@skynet.be

SINT-ROCHUS

FEMMA VERGADERING KERNLEDEN ...

Op woensdag 2 februari om 20.00 uur. Je komt toch ook?

AANBIDDING ALLERHEILIGSTE ...

Op donderdag 3 februari van 8.00 uur in de weekkapel.
Probeer ook even langs te komen om even mee te bidden.
We kunnen elkaar hierin steunen !!!

REPETITIE EN VIERING VOOR HET KOOR ...

Op donderdag 3 februari repetitie en op zondag 6 februari verzorgen we weer de Hoogmis. Probeer er zeker ook bij te zijn !!!

KWB NODIG UIT VOOR KAAS- EN WIJNAVOND ...

Op zaterdag, 12 februari, is er een nieuwe editie van de enige echte supergezellige KWB-kaas en wijnavond !

Iedereen is van harte welkom, zowel leden als niet-leden, dus breng gerust vrienden en familie mee ! Héél belangrijk:

vergeet je covidpas en mondkapen niet om binnen te mogen!

Place to be: De grote zaal van Familia.

Beginuur: 19.00 u (Deuren: 18.30 u) Prijs: €16 voor leden van KWB en voor leden van andere verenigingen van Sint-Rochus, €18 voor niet-leden. Halve prijs voor -12 jarigen.

Kaas en brood à volonté, dessertje (koffie of thee met cake) ook inbegrepen. Omdat alles coronaproof moet gebeuren, zal je dit jaar niet zelf aan de slag kunnen, maar zal de kaas geserveerd worden van achter de kaastafel.

Inschrijven: Dat mag nu reeds !

Stuur daarvoor een mailtje naar kwbsintrochus@gmail.com

of je belt of stuurt een sms naar Frank (0486 83 08 36),

én je schrijft het passende bedrag over naar de KWB-rekening BE93 3200 4349 4567. Je inschrijving is definitief na betaling.

PAUL MELAERTS SCHREEF DEZE MOOIE TEKST OVER ZIJN MOEDER, ELZA GOOSSENS. DOOR EEN MISVERSTAND WERD DEZE TEKST NIET GELEZEN TIJDENS DE BEGRAFENIS.

Elza Goossens werd in Deurne geboren op 7 september 1937, in een familie met 5 andere kinderen.

Els zoals iedereen haar noemde, maakte de oorlogsjaren door als kind.

Nog steeds was ze gevoelig voor bepaalde geluiden, we hoorden haar wel eens vertellen dat ze zo goed hoorde, dat ze de V- bommen hoorde aankomen.

Ze riep dan "fie wan" en iedereen wist dat ze dan moesten gaan schuilen.

Els was het jongste kind van 6 en genoot de aandacht van de oudere zussen en broers.

De oorlogsjaren als kind doormaken is niet vanzelfsprekend, toch wisten haar ouders Armand en Maria steeds te zorgen voor een maaltijd.

Dankzij een grote moestuin met fruitbomen en struiken aan het vakantiehuisje in Halle Kempen en de ideale ligging tussen de velden en de bossen, maakte Els samen met haar zussen en broers een mooie jeugd door.

Els volgde snit en naad bij de huishoudschool Sint Calasanz te Deurne.

Haar talent voor verfijning en perfectie kwam snel naar boven bij het maken van tal van prachtige bruidsjurken en suitekledij.

Ze maakte destijds ook kledij voor het knapenkoor van Sint-Rochus.

Els was heel geduldig met kinderen, zo maakte ze samen met haar dochter en andere kinderen, heel mooie poppenkleedjes. Ze maakte gordijnen, herstelde kleding en kon perfect kousen stoppen en knopen aannaaien.

Els ging vroeger wel eens dansen en dat deed ze graag bij Kere Weerom, een volksdansgezelschap in Antwerpen.

Het is daar dat Els haar man Sus, leerde kennen.

Op een avond was er een tombola en won Sus een vaas, hij liet deze aan mama zien en mama zei " zal ik voor de bloemen zorgen".

Het ijs was gebroken en op deze prettige wijze leerden ze elkaar beter kennen.

Op 21 juni 1960 huwde ze wettelijk met Sus en op 2 juli 1960 werd het kerkelijk huwelijk ingezegend.

Ze kregen 3 kinderen, een meisje en twee jongens.

Mama en papa werkten heel hard opdat de kinderen niets tekort zouden komen.

Els was een zorgzame moeder en had een groot hart voor kinderen, we werden verwend met tal van stripboeken en gezelschapsspellen.

Zowel Els als Sus hadden bijzondere muzikale aanleg.

Ze beleefden sublieme momenten bij concerten en andere uitvoeringen, Els kon prachtig zingen met haar sopraanstem.

Zo zong ze mee bij het Halewijnkoor en later bij het Ortolaan Koor.

Het Ortolaan Koor is nog steeds actief en hier zijn Mimi en Paul als dirigent-voorzitter nog steeds actief, ze zetten de traditie verder.

Haar zoon Jan wist zijn muzikale talenten ten volle te ontwikkelen en Els was heel fier als ze eens kon komen luisteren naar één van de concerten waar Jan dirigeerde.

Ze vroeg ook steeds, " gaat alles goed met Marleen en de kinderen"?

Ja, Els had een oor voor mooie muziek en een oog voor kunst, ze las graag en hield enorm van zinvolle teksten, gedichten en poëzie.

Haar gezin kende diverse tegenslagen, maar dat maakte haar allen maar sterker om meer door te zetten en ze kon heel fijn troosten.

Als gastvrouw kon ze iedereen bekoren, ze dekte de tafel volgens de etiquette en kon koken als een ware keukenprinses, die kwaliteiten heeft ze aan haar kinderen doorgegeven en we zijn mama daar heel dankbaar voor.

Els hield van gezelligheid en bezoek, als er iemand aanbelde zei ze " de koffie staat klaar" of een Portoke?

Ja ze had aandacht voor iedereen en kon heel goed luisteren naar de zorgen van andere mensen, Vaak heeft ze mensen geholpen die problemen hadden.

Els lachte graag en maakte vaak grapjes, haar ontwapenende lach heeft veel mensen blij gemaakt.

De talrijke reizen naar Duitsland en Oostenrijk waren onvergetelijk, onze culturele vorming is er wel bij gevaren.

Els zorgde heel goed voor haar echtgenoot Sus, ze was heel plichtsbewust, Sus was zo een 10 jaar ouder en op hogere leeftijd laat zich dat sterk voelen.

Inmiddels was Paul mee komen inwonen en heeft vele jaren op alle mogelijke wijze ondersteuning geboden aan Els en Sus.

Dan werd Sus ziek in 2018 en na een verblijf in het ziekenhuis moest Sus opgenomen worden in het woonzorgcentrum Compostela te Borsbeek.

Hem thuis verzorgen was niet meer mogelijk.

In die periode voelde Els zich al vaak niet goed en was het zoeken naar wat er inwendig aan de hand was.

Zo onderging ze nog een operatie maar was er veel onduidelijkheid.

Toen sloeg het noodlot toe met de komst van het COVID-19 virus, bezoek werd beperkt en uiteindelijk ging WZC Compostela in complete lockdown.

Ze kon Sus gedurende meer dan 4 weken niet bezoeken.

Het maakte Els en de familie erg verdrietig.

Aan het einde van die 4 weken, kreeg Els telefoon dat Sus ziek was en naar het ziekenhuis moest.

Toen bleek dat Sus besmet was geworden in het woonzorgcentrum en is hij een tijdje later, in 2020, op goede vrijdag overleden aan COVID-19 in AZ Monica.

Het was een zware klap voor Els, de kinderen en de familie.

We konden geen afscheid nemen op behoorlijke wijze, daarom denken we vandaag ook met veel respect aan jou "papa Sus".

Om mama te steunen en omdat tijd kostbaar is gebleken, heeft Els nog een mooie reis gemaakt naar Beilstein aan de Moezel in Duitsland en dit samen met Paul en enkele Ortolaanvrienden.

Daarop volgde nog een tweede reis naar Zell aan de Moezel in Duitsland en dit samen met Mimi, Paul en de vrienden Lode en Lieve, ze heeft enorm genoten van die reis.

En uiteindelijk volgde nog een kort reisje naar Cochem aan de Moezel in Duitsland, samen met haar nicht Frieda en zoon Paul.

Daar waren we getuige van de passage van de komeet Neowise, als we rond middernacht op het balkon naar de sterrenhemel keken.

Na een langdurige en moedig gedragen ziekteperiode en de noodzakelijkheid om haar op te nemen in het ziekenhuis aan het einde van haar chemokuur in 2021, werd dan toch ook beslist om te starten met bestralingen.

De chemokuur had lelijk huisgehouden in haar lichaam en het veranderde Els in vele opzichten, zo verloor ze de controle over haar onderste ledematen.

Els droeg haar ziekte bijzonder moedig en ze bleef steeds hopen.

Na een kortverblijf van 2 maanden in Hof ten Dorpe te Wommelgem, vroeg ze heel intens of ze naar huis mocht.

Paul besloot alles op alles te zetten om dit mogelijk te maken, zo is haar laatste wens in vervulling mogen gaan en verbleef ze vanaf 8 november 2021, nog bijna 2 maanden in haar eigen knusse thuis.

In haar eigen omgeving werd ze terug een stuk zichzelf en kwam ze helemaal tot rust, ze was gelukkig en dankbaar, de communicatie werd alsmaar beter.

Ze heeft intens genoten van die tijd, zeker met Kerstmis en Nieuwjaar, tot ze op 3 januari 2022, tijdens de nacht ernstig onpasselijk werd.

Exact 10 dagen na haar verblijf op de oncologische afdeling in AZ Monica, is Els heel sereen ingeslapen. De kinderen zijn zeer dankbaar dat mama op zo een zachte wijze tijdens haar slaap mocht heengaan.

We kregen de kans om mama op bijzondere en voorzichtige wijze in te lichten over haar gezondheidssituatie en zo hebben we heel intiem en teder, afscheid kunnen nemen.

Na het avondbezoek bracht ze nog een lieve groet en zei ze "da daaa".

Het is goed geweest lieve mama, je hebt enorm je best gedaan, bedankt voor je onnoemelijke inzet, bedankt voor je liefde en al wat je ons bijbracht.

De aarde heeft een zonnetje verloren, maar het heelal heeft er een prachtig sterretje bij.

Paul Melaerts