

DEURNE-ZUID : HEILIGE LODEWIJK VAN MONTFORT , H. PIUS X , SINT-JOZEF EN SINT- ROCHUS.

HEILIGE LODEWIJK VAN MONTFORT.

Eucharistie- en gebedsvieringen.

Elke week op zondag om 9.30 h eucharistieviering
4e zondag van de maand om 9.30 h gebedsviering
3e zondag van de maand koffie na de viering.

HEILIGE PIUS X

Zaterdag 4 december H. Johannes van Damascus.

17.00 u. Avondviering

Zondag 5 december. Tweede Zondag van de Advent.

11.15 u. Plechtige hoogmis.

Zaterdag 11 december. H. Damasus I, paus.

17.00 u. Avondviering.

SINT- JOZEF

Welkom in onze kerk

Tweede zondag van de Advent:

zaterdag 4 december 2021 18 uur Eucharistieviering
met voorganger Fred Sels. Lector: Frie Ooms

zondag 5 december 2021 11.45 uur

Eucharistieviering met voorganger Pol Hendrix.

Lector: Jan Lenaerts Organist: Daan Meere

SINT ROCHUS

Zaterdag 4 december. H. Johannes van Damascus.

18.00 u. Avondviering

Zondag 5 december. Tweede Zondag van de Advent.

08.30 u. Ochtendviering

09.30 u. Hoogmis. Zlm. Jorge Da Costa Fernandes Tato; Zlm.

Robert Van Breën; Zlm. Elza Huybrechts.

Maandag 6 december. H. Nicolaas.

08.00 u. Ochtendviering

Dinsdag 7 december. H. Ambrosius.

**Woensdag 8 december. Onbevleete Ontvangenis
van de H. Maagd Maria.**

8.00 u. Ochtendviering

Donderdag 9 december. H. Juan Diego Cuauhtlatoatzin.

8.00 u. Ochtendviering

Vrijdag 10 december.

08.00 u. Ochtendviering

Zaterdag 11 december. H. Damasus I, paus.

08.00 u. Ochtendviering.

18.00 u. Avondviering.

PASTORALE EENHEID HEILIGE CHRISTOFFEL.

De pastorale Eenheid bestaat intussen reeds verschillende jaren en we hebben er nog niet veel van gehoord.

Op donderdag 18 november werden de pastorale kernen van alle parochies uitgenodigd om de plannen te horen voor de volgende jaren.

Vol verwachting keken we er naar uit en we waren met zeven mensen van onze parochies aanwezig.

We hadden gehoopt iets nieuws te horen en misschien ook iets te vernemen over de werking voor de komende jaren.

De avond werd echter een grote flop en we hebben er niets nieuws gehoord.

We vernamen wel dat het team de eerste helft van 2022 zou werken aan de planning voor de parochies van Deurne-Noord en de tweede helft van 2022 aan de planning van Deurne-Centrum.

De planning voor de eerste helft van 2023 zou dan gaan over Deurne-Zuid en de tweede helft van 2023 over Borgerhout buiten de muren.

We hopen maar dat de mensen van het team niet zelf die plannen gaan uitzetten. In het team zit niemand die Deurne echt kent.

We hopen dat ze zullen luisteren naar de mensen aan de basis en de vele mensen die ter plaatse actief zijn.

Een viertal jaren geleden schreef ik deze tekst die ons ook nu nog kan doen nadenken ...

PASTORALE EENHEID DEURNE – BORGERHOUT EXTRA MUROS

=====

Ik zet hier enkele punten op papier ...

1. Eerst en vooral een heel dikke Proficiat
aan de mensen die zich hebben ingezet bij de voorbereiding van de P.E.

en die ons vandaag uitnodigen om erbij te zijn. Jullie hebben knap werk geleverd en het is goed dat je voor een sneuveltekst hebt gezorgd die zeker heel zinvol is.

Jullie hebben een Missie, een droom op papier gezet waar ik me helemaal kan achter zetten, met doelstellingen, wegen en acties.

Misschien een beetje te rooskleurig maar dat mag wel vind ik.

Ik vind het héél goed dat er vele stapjes worden aangegeven waarbij we mensen nu reeds ontmoeten en om daar mogelijkheden te zoeken voor verwelcoming, onthaal, nabij zijn en stimuleren.

2. Iedereen probeert natuurlijk om gebedsbijeenkomsten en vieringen zo goed mogelijk voor te bereiden en te brengen en om mensen daarbij door teksten en predicatie voedsel aan te reiken.

3. Er wordt ook gesproken over het parochieblad. Dit is inderdaad een enorme kans.

Hoeveel honderden mensen hebben in Deurne en Borgerhout wekelijks het parochieblad?

Zijn er onder ons mensen die af en toe iets kunnen brengen dat mensen thuis, op een rustig moment, kan helpen om tot gebed of bezinning te komen?

Kunnen we mensen helpen om te groeien in kennis of uitleg over bijbel?

4. Kan in het parochieblad een rubriek komen over de Pastorale Eenheid met uitleg over wat er gebeurt?

We hebben natuurlijk de website maar dat is niet voor iedereen toegankelijk. Gelukte initiatieven kunnen hier zeker ook een plaatsje vinden.

5. Het zullen heel dikwijls kleine dingen zijn die belangrijk kunnen zijn om de P.E. onder de aandacht te brengen en te houden.

6. Ik sta verstomd van de vele suggesties die jullie, met die kleine groep en op drie bijeenkomsten hebben verzameld. Chapeau!

7. Toen ik voor de eerste maal hoorde spreken over de Pastorale Eenheid, intussen 2 à 3 jaar geleden, op een bijeenkomst met de Bisschop, de Vicarissen en een grote groep mensen dan hoorde ik van 5 mensen die aan de kop zouden staan van de P.E. en dat 1 van die mensen ook zou betaald worden.

Daarvan lees ik hier gelukkig niets.

Ik denk dat het een heel grote fout zou zijn iemand van die verantwoordelijken te gaan betalen.

Binnen onze P.E. zijn er momenteel een tiental mensen die fulltime worden betaald, o.a. al de pastores.

Het zou dus normaal zijn dat die allemaal heel hard meewerken aan de uitbouw van de P.E., en dat ze ook uitgenodigd zijn bij de organisatie en de werking en niet aan de zijlijn moeten toekijken.

8. Ik ben er ook van overtuigd dat niet alleen betaalde beroepsmensen belangrijk zijn, maar dat ook enthousiaste vrijwilligers héél veel kunnen bijdragen.

Ik denk in Uw groepje aan een Steven, een Anaïs, een Anne, een Erna, een Georges, een Chris ,

een Peter en noem maar op.

Wat gaan jullie méér kunnen bijdragen als je een wedde betaald krijgt vanuit de P.E. ?

9. Ik hoop ook ten zeerste dat we volgend jaar niet te horen krijgen dat elke parochie, per kwartaal, € 50.00 moet bijdragen voor de P.E.
Ik denk integendeel, wil men slagen als P.E., dan moeten de parochies voordeel zien in de werking hiervan.
Een P.E. moet de parochies steunen en niet omgekeerd.
De parochies moeten er rijker door worden en niet armer.
De P.E. moet zelf zorgen voor activiteiten die geld binnen brengen en die de werking mogelijk maken.
Hier kan gedacht worden aan personen die als sponsor worden aangesproken en die zich mee willen inzetten voor de P.E. of er kan ook gedacht worden aan activiteiten die geld binnenbrengen.
Ik denk hierbij aan een etentje dat binnen de parochies wordt georganiseerd en waarbij mensen van de P.E. aanwezig zijn en zich mee inzetten.
We moeten hier geen grootse dingen doen maar het is plezant als mensen weten dat iemand van de P.E. interesse toont.
10. Gooi niet met geld. Mensen zijn zelf zuinig en wensen ook dat wij zuinig zijn met geld dat we van hen krijgen.
Als er een activiteit wordt ingericht zorg dan dat ze niet verlieslatend is en doe af en toe een activiteit die geld binnenbrengt.
Het is vanzelfsprekend dat vrijwillige medewerkers een onkostennota binnenbrengen en ze zelf geen geld steken in hun werk.
Maar het heeft geen zin van hun uren die ze doen te gaan betalen.
11. Er werd toen ook gesproken over het samenbrengen van de gelden van de afzonderlijke parochies in een grote pot en het verdelen van die gelden naar behoefte in de parochies.
Weet hierbij dat geld uit een pot altijd op zal raken.
We kennen allemaal mensen van de Kerkfabrieken en we weten ook dat binnen de twaalf parochies van Deurne, ik spreek nog van voor de fusie, er elf parochies waren die elk jaar een tekort hadden voor hun werking.
Enkel de parochie Sint-Fredegandus had geen tekort.
De anderen vroegen en kregen elk jaar een toelage van de Stad.
De Stad paste enkel de tekorten bij en elke parochie zorgde wel voor een tekort.
De parochies zelf, dus niet de kerkfabriek, kwamen allemaal rond en als er nood was zorgde men zelf wel voor een oplossing en men deed een speciale collecte of een etentje, of een Vlaamse kermis.
Als men zorgt voor een grote pot zal elke parochie een tussenkomst vragen en zorgen voor tekorten.
Ik ben zeker dat Peter kan meepraten als het over gelden van de parochies gaat.
Hij doet reeds vele jaren bijzonder belangrijk werk voor de parochies.

12. Nu we het hebben over gelden denk ik aan de parochiebijdrage aan het Bisdom, waarbij elke parochie per kwartaal een serieuze bijdrage moet leveren.
Deze bijdrage bedraagt voor Sint-Rochus € 361,55.
Deze bijdrage verschilt in elke parochie en ze werd opgelegd in 1970 en ze werd door het Bisdom bepaald volgens het aantal kerkgangers en het aantal inwoners van de parochie.
Toen kwamen er in Sint-Rumoldus en ook in Sint-Rochus nog een kleine vierduizend mensen op een weekend naar de kerk.
Nu is dat nog een 25% van dat getal. Toch is dit bedrag nooit aangepast.
En onze Bisschop zegde drie jaar geleden dat hij er met de toenmalige Dekens zou over spreken.
Ik weet dat dit ook gebeurd is maar we hebben nooit een uitslag van dit spreken gehoord.
Misschien is dit toch niet ernstig.
13. We kennen ook allen nog den tijd van de Jeugdpastores in Deurne.
Ik denk dat er vijf of zes zijn geweest.
Sinds die tijd draagt elke parochie per begrafenis en per huwelijk € 70,00 af aan de Dekenij.
Dit was bestemd voor de jeugdpastores.
Wij hebben er vijf of zes gehad en er is één jeugdpastor die iets heeft bijgedragen voor de Dekenij of de Federatie.
De andere vier of vijf hebben niets bijgebracht.
Sindsdien spreekt men al jaren niet meer van jeugdpastores, maar de € 70,00 blijven wel bestaan en moeten nog altijd worden betaald zonder dat iemand weet waarvoor dat geld gebruikt wordt.
Is dit ernstig?
14. We weten dat de inkomsten van de parochies dalen.
Gelukkig blijft iedereen nog boven water, maar we zien toch ook de daling en we denken toch ook aan de toekomst.
De grootste inkomsten in de parochie hebben te maken met de begrafenissen.
Misschien is dat spijtig, maar het is toch zo.
In St.-Rochus waren er in 2015 21 begrafenissen minder dan in 2014, en in 2016 waren er 10 minder dan in 2015.
Dit wil zeggen op 2 jaar tijd een vermindering van 21.
We merken ook dat mensen die in onze Bewegingen actief zijn soms kiezen voor een begrafenis in het Rouwcentrum en niet in de kerk.
Het blijft dus voor ons een opdracht om die vieringen heel goed te blijven verzorgen.
Gelukkig is het zo dat ook in het rouwcentrum de diensten héél goed verlopen en dat we in de toekomst ook blij moeten zijn hiervoor.
15. We merken nog dat mensen soms een 'gift' doen aan de parochie en dit vooral op een moment dat mensen voelen dat er iets te gebeuren staat waar zij zich ook willen achter zetten. Gelukkig.
Wie zegt dat dit niet zal gebeuren ook als ze zien dat de P.E. het waard is.

16. Soms voelen we dat het moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden in de parochie.
Dan is het misschien belangrijk te gaan zoeken bij mensen die in een Organisatie of in de Jeugdbeweging actief zijn of actief zijn geweest.
Ook binnen het Onderwijs vinden we mensen die niet bang zijn zich in te zetten in een parochie.
Wees niet bang iemand aan te spreken en geef het niet op als je ervaart dat er iemand 'neen' zegt.
Mensen komen zich niet zelf presenteren maar ze moeten aangesproken worden en dat aanspreken kan ook gebeuren door leken en niet alleen door pastoors.
17. Het is een gemeenplaats van te zeggen dat we moeten zoeken naar jongeren die zich mee willen inzetten.
Dat is natuurlijk niet simpel. We kennen geen taal meer die hen aanspreekt.
We merken wel dat er ouders en grootouders zijn die daar wel in lukken.
Misschien kunnen zij ons hierin begeleiden.
Jongeren zijn nog aanspreekbaar en ze hebben soms een héél belangrijke inbreng in Jeugdbewegingen of actiegroepen allerhande.
Denk aan "Kom op tegen kanker" en anderen.
We weten ook dat vele jongeren zich nog gelovig en christelijk voelen maar dat minder dan 2% nog wekelijks naar de kerk gaat.
We zullen misschien andere wegen moeten zoeken en jongeren op een andere manier aanspreken of motiveren. Wie kan ons hierbij helpen?
18. De verantwoordelijken binnen de P.E. zullen héél belangrijk zijn.
Het zou niet goed zijn als die verantwoordelijken alleen namen blijven van mensen in de verte...
Deze mensen moeten een gezicht krijgen in de parochies.
Dat moet voor hen geen extra werk meebrengen, maar op een belangrijk moment is het nodig dat ze gezien worden en dat ze ook iets mogen zeggen of doen.
19. Het zal héél belangrijk zijn dat de P.E. aandacht heeft voor de kernen.
De parochies, de Bewegingen, de Organisaties, de parochieraden en Pt.'s, de catechesegroepen, de bijbelgroepen, de Jeugdbewegingen, de Gebedsvieringen en de Eucharistievieringen, enz. en dat ze de verantwoordelijken ook bemoedigen en steunen.
Een P.E. lukt maar als de kernen gezien en gewaardeerd worden.
Daar zal het "geloven" tot leven komen.
Elk weekend komen mensen bij elkaar en zij verwachten van ons écht voeding.
Daar kan over geloof, of over Bijbel, of over vieren gesproken worden.
Daar moet ook gevoeld worden dat er een P.E. is die ons daar suggesties en steun geeft.
20. Als er in een bepaalde parochie een activiteit gebeurt die goed lukt of er is een viering of een preek die écht aanspreekt is het dan niet zinvol dat dit kan doorgegeven worden?

- We hebben mekaar zeker hier of daar iets te bieden dat belangrijk is.
21. Laten we héél veel aandacht hebben om elkaar te bemoedigen en samen aan een zinvol project te werken.
 22. We hebben héél veel kansen met de P.E., laat er ons met enthousiasme achter zetten.
 23. We hebben elkaar nodig om samen te lukken en om zelf ook gelukkig te zijn !!!

Fons Houtmeyers

HEILIGE PIUS X

De Advent is een tijd om attent te zijn ...

We mogen ons niet laten inpakken door het verleden, noch door de toekomst. En als u, net als de leerling op school, weleens in de knoei zit met de tijden, zorg dan dat U in ieder geval de tegenwoordige tijd goed gebruikt; dan haalt U meer dan een voldoende !

ONDERWEG NAAR KERSTMIS ...

Door het donker heen zijn we onderweg naar vrede.
Laten we attent zijn en het goede doen !!!

SINT-JOZEF

Marleen 50 jaar catechist.

Dit wil zeggen dat Marleen Lauwers op haar 18^{de} begonnen is tijdens haar studie aan de Unief en deze taak nog steeds blijft uitvoeren met een enorm enthousiasme en overtuiging.

Voor dit langdurig en ook toekomstig engagement werd ze uitdrukkelijk bedankt op het einde van de viering van 7 november in de kerk van Sint-Jan Berchmans, Borsbeek.

Zij combineert er de taak van catechist met diezelfde functie in de parochie van Deurne, Sint-Jozef en bij uitbreiding in de parochies van Heilige Christoffel, zuid. Hierbij een tekst van Steven Simons, gedurende vele jaren haar medecatechist in onze parochie.

Marleen, vandaag wordt je in de bloemetjes gezet, en dat is helemaal terecht!

Vijftig jaar heb jij je ingezet, kinderen begeleid, je huis en hart open gesteld voor jongeren op zoek naar antwoorden.

Ik was er graag bij geweest vandaag, maar vandaag lukt het niet.

Ik ga op dit ogenblik zelf voor in een viering in Multiversum.

Ik heb mijn woorden uit handen gegeven, in goede handen neergelegd, zodat ze jouw toch bereiken, vandaag...

Als ik goed geteld heb, hebben we elkaar 15 jaar geleden voor het eerst ontmoet, rond de tafel in onze eetkamer.

Dat is een hele tijd geleden en eigenlijk lijkt het al veel langer.
Mooie dagen hebben we samen gedeeld, intense momenten van vreugde, maar er waren ook moeilijke bij, waar we elkaar tot steun mochten zijn.
Het groepje deinde uit, mensen vervoegden ons: om muziek te maken tijdens vieringen, om tekst en uitleg te geven over wat leeft in een parochie, om de catechese mee vorm te geven en te dragen, om een receptie te verzorgen, om ons aan te moedigen, om samen mee Kerk te vormen.
Zo vele, warme, mooie mensen die we om ons heen hebben.
In het boshuisje in Balen hebben we op luie zomerdagen nagedacht over de inhoud van de bijeenkomsten.
Hoe konden we op een uitdagende, boeiende manier over God en Jezus praten?
Daar hebben we heel wat lansen voor gebroken.
De wereld is in die vijftien jaar erg veranderd, en ook wij zijn niet dezelfde gebleven.
Mensen hebben ons onderweg aangeraakt, ons leven inhoud en zin gegeven en soms hebben ze ons pijn gedaan.
Dan was het fijn om daar met jou over te kunnen praten.
Over wat het betekent om mens te zijn en over wat ons overstijgt.
Zo veel om dankbaar voor te zijn.

De mystieke jezuïet Theilhard de Chardin herinnert ons er graag aan:

“We zijn spirituele wezens met een menselijke ervaring, geen menselijke wezens met een spirituele ervaring.”



Het geestelijke omarmt en overstijgt de menselijke dimensie van ons leven.

Dank je wel, lieve Marleen, dank je wel lieve kracht, stralende energie die vijftien jaar geleden in mijn leven kwam, dank je wel dat ik jouw mocht ontmoeten en met jouw op weg mag gaan.

Ook dank je wel, in naam van alle kinderen die je begeleidt hebt, in naam van de parochies Sint-Jozef, H. Lodewijk van Montfort, H. Pius X en Sint-Rochus,



Oxfam Cadeaudagen in Drakenhof

Zaterdag 11 en zondag 12 december organiseert Oxfam Wereldwinkel Deurne een geschenkenbeurs met wereldcafé.

Iedereen is welkom in zaal Drakenhof gelegen aan de Boekenberglei 213 telkens van 10 tot 18 uur.

SINT-ROCHUS

ADVENT ... EEN TIJD VAN HOOPVOL UITKIJKEN NAAR KERSTMIS ..

Nu de Advent begint komt Kerstmis héél dichtbij.
Probeer er ook een tijd van te maken waar je rust neemt en tot bezinning komt.
Maak tijd voor gebed en voor inzet voor mensen rondom ons.
Ook voor ons mag Jezus héél dichtbij komen en ons bemoedigen en steunen !!!

AANBIDDING ALLERHEILIGSTE ...

Op donderdag 2 december van 8.00 uur in de weekkapel.
Probeer ook even langs te komen om tot bezinning en gebed te komen.
We kunnen elkaar hierin steunen !!!

ADVENT EEN TIJD OM HOOPVOL TE KIJKEN NAAR DE TOEKOMST.

Ook in onze parochie mag de Advent weer een tijd worden om hoopvol naar de toekomst te kijken.
Er zijn in Sint-Rochus nog héél veel vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor onze parochie.
Zoveel dingen gebeuren zo maar, omdat mensen zich gelukkig voelen daarbij.
We hebben al onze Bewegingen en Organisaties waarbij zoveel mensen verantwoordelijkheid dragen en zich hard inzetten.
Blijf nog héél lang gezond en enthousiast.
Samen kunnen we héél veel aan !!!

GELUKKIG KOMT ER TERUG LEVEN IN ONZE BEWEGINGEN ...

Door corona lag er veel stil in onze Bewegingen.
Nu zien we alles langzaam maar zeker terug tot leven komen.
We voelen hoe we elkaar hebben gemist en we zijn blij dat er langzaam maar zeker méér mogelijke wordt.
Blijf voorzichtig en weet, we hebben elkaar héél hard nodig !!!