

DEURNE-ZUID : HEILIGE LODEWIJK VAN MONTFORT , H. PIUS X , SINT-JOZEF EN SINT- ROCHUS.

HEILIGE LODEWIJK VAN MONTFORT.

Eucharistie- en gebedsvieringen.

Elke week op zondag om 9.30 u. eucharistieviering
4e zondag van de maand om 9.30 u. gebedsviering
3^e zondag van de maand koffie na de viering.

HEILIGE PIUS X

Zaterdag 20 november.

17.00 u. Avondviering

Zondag 21 november. Vierendertigste Zondag door het jaar.

FEEST, CHRISTUS, KONING VAN HET HEELAL.

11.15 u. Plechtige hoogmis . Zlm. Alfons Luyckx.

Zaterdag 27 november.

17.00 u. Avondviering

SINT-JOZEF

Zaterdag 20 november 2021 18u eucharistieviering

Vierendertigste zondag door het jaar.

Hoogfeest Christus, Koning van het Heelal.

Zondag 21 november 2021 11.45u eucharistieviering

SINT ROCHUS

Zaterdag 20 november.

08.00 u. Ochtendviering.

18.00 u. Avondviering.

Zondag 21 november. Vierendertigste Zondag door het jaar.

FEEST, CHRISTUS, KONING VAN HET HEELAL.

08.30 u. Ochtendviering

09.30 u. Hoogmis. Zlm. Overleden leden van het Kerkkoor Sint-Rochus;

Zlm. Laurinda Da Costa Marques; Zlm. Jorge Da Costa Fernandes Tato;

Zlm. Robert Van Breën; Zlm. Pastoor luc Van de Wouwer, zijn broer

Armand, Leonie Van Aken, ouders en zusters.

Maandag 22 november. H. Cecilia.

08.00 u Ochtendviering

Dinsdag 23 november. H. Clemens I, paus en H. Columbanus.

08.00 u. Ochtendviering

Woensdag 24 november. H. Albertus.

08.00 u. Ochtendviering.

Donderdag 25 november. H. Martelaren van Vietnam.

8.00 u. Ochtendviering

Vrijdag 26 november. H. Johannes Berchmans.

08.00 u. Ochtendviering

Zaterdag 27 november.

08.30 u. Ochtendviering

18.00 u. Avondviering

**Uit het boekje van de parochiale kring FAMILIA
achtste werkjaar 1952-1953 VRIJE TRIBUNE Moeders van onze tijd**

Met opmerkingen [BV1]:

De vrouwen zijn de dageraad van het toekomstig leven; en, is die dageraad helder en wolkenloos, dan rijst de zonne zeker.

C. Verschaeve

Hoog heeft de zon boven onze Vlaamse gouwen geschitterd.

"Zijn 't hier dan allemaal koninginnen?" klonk het eens nijdig te Brugge.

Koninginnen met het hart, ja! Ze schonken hun zonen de fiere Vlaamse overtuiging die hen op Groeninghe ter zege voer, die hen in bitter verzetten "Outer en Heerd" deed verdedigen, die hen niettegenstaande officiële minachting en verguizing vier jaar lang deed vechten aan de IJzer.

Zij waren het hart, de liefde die alles en ieder in gloeiende brand ontstak, die verhoedden dat zovele jongens, onschuldig door de repressie getroffen, een prooi werden van de verbittering.

Een dolk van haat en nijd trof hun moederhart, maar zij hielden fier hun blik omhoog.

Vlaamse vrouwen, echte Vlaamse moeders versagen niet, het hart van een volk kan niet ophouden onverpoosd te slaan en voort te stuwen.

Waarover die nog schrijft. We leven in 1953! In een wijze wereld!

En kwibussen zijn 't die hun eigen nog kinderlast op de nek halen!

Konijnenkwekers! Klinkt in een zekere gemeenteraad.

Voor de vergoedingen is 't dat ze 't doen!

Die vent moesten ze in een kot steken, de uitbouter!

De vrouw heeft ook recht op plezier! Dat hoort ge op de trein.

Zie die sloor daar lopen met haar vleeswagen!

Dat kweelt madammeke uit de straat en terwijl gaat ze in haar tas om een crèpe-papierke, want haar witte keffertje zat daarjuist op zijn achterpootjes.

Allé, smalen de juffertjes hautain en ze bibberen bij de gedachte dat het per ongeluk eens moest gebeuren.

Voilà moderne tijden! Het resultaat van een knagend materialisme, in hun blazoën gevoerd door sommige stromingen en partijen in ontspanning, lectuur, film, onderwijs, openbaar leven en politiek. Voor de vrijmaking van de kleine man!

Voor meer welstand!

En daarom zijn geestelijke verkrachting. De vrouw is de man waard!
Zeker, maar een vrouw is geen man! Zij heeft recht op vrijheid!
En er is geen vrijheid zonder gebondenheid aan een natuurlijke orde.
Elk wezen heeft het recht en de plicht om te leven volgens zijn natuur
en de gemeenschap moet hem dit waarborgen.

Onze moeders hebben recht op onze hoogachting en op de algemene erkentelijkheid
van de gemeenschap; ten slotte zijn zij het die haar leefbaar maken.

Het is hemeltergend hoe sommige kinderloze paren ketteren op hun bijdrage voor de
gezinsvergoedingen, wraakroepend hoe ze onze moeders door de goot halen.

Het is angstwekkend hoe de jonge meisjes langs alle kanten worden geleerd van het
leven te nemen zonder aan 't leven te geven, hoe verleidelijk klinkt de vrijheid, die
hen dan vastkluistert in hun eigen zaligheid.

Er is een atmosfeer geschapen om het meisje en de vrouw die hen belet vrij te
ademen, een atmosfeer van uitdaging en schaamteloosheid, van kleinering en
bespottung van de leven gevende liefde.

Het valse medelijden blaast hoog van de toren over de ellende waarin de vrouw,
moeder van vele kinderen, zich in haar domme onwetendheid heeft gedompeld en
dikwijls moedwillig geschapen wantoestanden worden gebruikt om een gezonde
levensopvatting in de miserie te verstikken.

Er staan moderne profeten op, waaronder veel vrouwen die per ongeluk eentje
hebben, om aan de meisjes uit te kakelen, dat ze zo zot niet moeten zijn,
dat ze van 't leven moeten profiteren, dat 't nogal wat beter is met tweeën te gaan
werken of liever nog te doppen en op tijd de bloemekens buiten te zetten.

Ze gieten er dan nog een pikant sauseke van straffe gevallen over en zo lopen ze
van de bakker naar de beenhouwer en de kaaswinkel om overal hun evangelie te
gaan verkondigen.

"Ja, en die is er bij haar eerste keer ingebleven, en die, en die..." Onze moeders,
onze meisjes en wij allen die het leven lief hebben moeten tegen die stroming in.
Onze moeders moeten de plaats innemen die hen toekomt.

Onze meisjes moeten vrij en fier naar hen kunnen opkijken.

Onze moeders moeten zoals reeds eeuwen geleden, de Vlaamse offerende liefde
meegeven en daarom moeten ze zelf hun liefde tot het uiterste opvoeren en
vrijmaken van moderne kul, in plaats van in de maandbladen van hun beweging
disputen te houden over het zakgeld van hun man e.d.

Waar de zuivere liefde betracht wordt door de moeders, daar is gezond leven,
daar zijn meisjes als de dageraad van een toekomst, helder en wolkenloos,
daar zal de zonne rijzen.

L.J.

Dit pleidooi was dus duidelijk een betoog om de toen heersende toestand voor
vrouwen en meisjes te bewaren.

Maar was die toestand voor hen wel zo goed als hierboven beschreven.

Want in de jaren vijftig roerde zich duidelijk heel wat in meisjes -en vrouwenland.

Vrouwen begonnen te streven voor gelijke rechten als de mannen.

Feitelijk had wereldoorlog twee een grote invloed gehad.

Mannen werkten verplicht in Duitsland of vochten aan het front

met als gevolg dat er hier te weinig werkkrachten waren en vrouwen moesten
bijspringen.

Meestal moesten zij hetzelfde werk doen onder veel slechtere voorwaarden.

Maar na de oorlog wou een deel van die vrouwen hun nieuw verworven vrijheid niet opgeven.

Alhoewel de tendens van de jaren vijftig duidelijk was, meisjes moesten moeder worden en voor het huishouden zorgen.

Vrouwen verrichtten in de jaren vijftig 60 tot 70 uur aan huishoudelijk werk per week.

Alles was toen nog bijna handarbeid: schrobben, boenen, de was doen in een zinken bad, met de hand schuren met een borstel op een plank, drogen buiten aan de waslijn, strijken met een metalen strijkijzer dat verwarmd werd op de steenkookachel, kleding maken en herstellen, matten kloppen, koken op dezelfde steenkookachel en de thuiskomende man na het werk verwennen....

Die vertrok soms al weer snel naar zijn verenigingsleven of ontspanningsleven met de hoop dat hij niet beschonken naar huis kwam.

Mannen leefden toen nog in een volledige machtspositie, ze konden hun vrouwen mishandelen of verkrachten zonder enig gevolg.

De vrouwen zaten vast en konden praktisch niet bij hun man weg.

Gelukkig was dit natuurlijk geen algemene regel.

Vrouwen mochten zonder de toestemming van hun man geen financiële of juridische handelingen verrichten.

De meisjes die toen studeerden deden dit meestal niet als voorbereiding op een loopbaan maar om als gelijke te kunnen praten met hun man.

De meeste werkende vrouwen waren ongehuwd.

Soms werden meisjes verplicht wanneer ze huwden hun werk op te zeggen.

De opkomst van de huishoudelijke toestellen zou het werk van de vrouw in het huishouden geleidelijk aan verlichten.

Maar het was logisch dat vrouwen tegen dit alles zich begonnen te verzetten.

Het Feminisme ontstond als verzameling van maatschappelijke en politieke stromingen die streefden voor gelijkheid voor de vrouw op economisch, politiek, sociaal en persoonlijk vlak.

Het kwam op voor vrouwenbelangen, voor de opheffing van de ongelijke behandeling van vrouwen en mannen, ijverde voor de lichamelijke autonomie van vrouwen, streed tegen huiselijk en seksueel geweld.

Gelukkig is er op dat gebied veel ten goede veranderd maar is de taak zeker nog niet volledig volbracht en zeker niet in de kerk.

Ward Wené

HEILIGE PIUS X

SAMENKOMST MET DE LEDEN VAN HET PAROCHIETEAM ...

Op 18 november in het parochiehuis van Sint-Rumoldus in de Louis van Craenstraat 16 te Deurne. Zie verdere Info verder bij Sint-Rochus.

DE ADVENT KOMT ER AAN EN DAN NADERT KERSTMIS HEEL VLUG ...

We vieren het Feest van Christus Koning en dan komt het nieuwe kerkelijk er aan. De Advent geeft ons de tijd om samen hoopvol uit te kijken naar Kerstmis.

Probeer er zelf ook weer een tijd van te maken om mee te komen vieren in onze kerk en om elkaar hierin te steunen !!!

SINT-ROCHUS.

WE HEBBEN GELOVIG AFSCHIED GENOMEN VAN ...

Robert Van Breën, echtgenoot van Malvina Lauwereins, geboren te Antwerpen op 24 oktober 1928 en thuis te Deurne overleden op 3 november 2021
We bieden aan familie en vrienden onze innige deelneming aan.

PAROCHIERAAD ...

Op woensdag 17 november om 20.00 u. in Familia.
Het zal weer fijn zijn om samen te komen en om te praten over wat er belangrijk is voor onze parochie.
Door corona hebben we deze samenkomsten wel erg gemist.
Probeer er zeker ook weer bij te zijn. We hebben elkaar héél hard nodig !!!

KOM JE OOK MEE VIERN OM ONS VOOR TE BEREIDEN OP KERSMIS?

De advent is elk jaar opnieuw een héél sterke tijd die ons doet hopen en verlangen.
Kerstmis nadert en het worden ook voor ons weer héél fijne dagen.
We hebben elkaar hierbij héél hard nodig !!!

PASTORALE EENHEID HEILIGE CHRISTOFFEL ... SAMENKOMST MET DE LEDEN VAN HET PAROCHIETEAM ...

Met het oog op 2030 of vroeger..."

Informatieavond P.E. H. Christoffel

Welke toekomst hebben onze parochies in Borgerhout Extra Muros en Deurne?
Hoe kunnen we een vitale geloofsgemeenschap zijn met de draagkracht die er is?
Waar vinden realisme en hoop elkaar wanneer we plannen maken voor de parochies in de P.E. H. Christoffel met het oog op 2030 of vroeger?
Graag nodigt het pastorale eenheidsteam de verschillende leden van de plaatselijke geloofskernen uit op een eerste **informatieavond** op donderdag 18 november 2021, van 20 uur tot 21.30 uur in het parochiecentrum van Sint-Rumoldus. U mag informatie, reflectievragen en een babbel bij een afsluitend glas verwachten op deze avond.

DE ADVENT KOMT ER AAN ...

Met het Feest van Christus Koning vieren we het einde van het Kerkelijk Jaar.
De Advent als voorbereiding op Kerstmis mag ook voor ons weer een tijd van Hoop zijn en van uitzicht op Kerstmis en de Geboorte van Jezus.
Laten we er inderdaad samen een tijd van maken die ons ook blij en gelukkig maakt.