

PAROCHIES DEURNE-ZUID : HEILIGE LODEWIJK VAN MONTFORT , H. PIUS X , SINT-JOZEF EN SINT- ROCHUS.

HEILIGE LODEWIJK VAN MONTFORT.

Eucharistie- en gebedsvieringen.

Elke week op zondag om 9.30 u. eucharistieviering
4e zondag van de maand om 9.30 u. gebedsviering
3^e zondag van de maand koffie na de viering.

HEILIGE PIUS X

Zaterdag 11 september.

17.00 u. Avondviering

Zondag 12 september. Vierentwintigste Zondag door het jaar.

11.15 u. Plechtige hoogmis . [Vader & Moeder Quintiens-Leys & ki. Frédéric, Cecilia, Eva.](#) [Vader & Moeder Minner-Baert & ki. Alfons & François;](#)

Zaterdag 18 september.

17.00 u. Avondviering

SINT-JOZEF

24e zondag door het jaar:

viering op zaterdag om 18 uur.

woord- en communiedienst op zondag om 11.45 uur.

SINT ROCHUS

Zaterdag 11 september.

08.00 u. Ochtendviering.

18.00 u. Avondviering.

Zondag 12 september. Vierentwintigste Zondag door het jaar.

08.30 u. Ochtendviering

09.30 u. Hoogmis. Zlm. Francis Vermeulen; Zlm. Carlo Deckx;
Zlm. Andrade do Rosario; Zlm. Roland Lemmens.

Maandag 13 september. H. Johannes Chrysostomus.

08.00 u Ochtendviering

Dinsdag 14. Kruisverheffing.

08.00 u. Ochtendviering

Woensdag 15 september. Onze Lieve Vrouw van Smarten.

08.00 u. Ochtendviering

Donderdag 16 september. H. Cornelius en H. Cyprianus.

8.00 u. Ochtendviering

Vrijdag 17 september. H. Robertus Bellarmino en H. Lambertus.

08.00 u. Ochtendviering

Zaterdag 18 september.

08.30 u. Ochtendviering

18.00 u. Avondviering

GROOT ARTIKEL

De jaren zestig.

In de jaren zestig gebeurde er wel wat in ons parochielevens.

De kleuterschool Engelengarde opende zijn deuren in de Sint-Rochusstraat naast de pastorie. Het was een nieuwbouw met vier klassen en een overdekte speelplaats. Er werden ook nog drie geprefabriceerde klaslokalen op de achtergelegen gronden gebouwd. Daar kwamen later nog eens twee lokalen bij en een nieuwbouw in de Karel-Govaertsstraat.

Aan de kleuterschool werd een lagere school voor meisjes aan toegevoegd.

Pastoor Raes had in 1956 voor de Zusters der christelijke scholen uit Vorselaar de grond aan de Sint-Rochusstraat gekocht.

Oorspronkelijk kende school een grote bloei.

Engelengarde heeft altijd actief meegewerkt in de parochie.

Later kwamen er echter ook moeilijke jaren.

In 1985 droegen de Zusters der christelijke scholen de school kosteloos over aan de parochie. De school werd toen ingelijfd bij het Sint-Rochusinstituut.

Dit bleek voor de school echter geen geschenk en onhoudbaar.

De lokalen aan de Karel-Govaertsstraat werden verkocht, de prefab verdween en de gebouwen in de Sint-Rochusstraat werden ingenomen door het kinderdagverblijf "t Lieverdje".

In de jaren zestig nam ook een technische school haar intrek in de gebouwen van Terninck in de Van den Hautelei 79 vlak naast het Sint-Rochusinstituut.

Het was een afdeling van het Vrij Technisch Instituut van Borgerhout.

De school integreerde ook al gauw in het parochielevens, misvieringen in de kerk, materiële hulp en vooral ook met de gekende kerstconcerten.

Eind jaren negentig werd het gebouw overgenomen door de stad Antwerpen.

Tot dan hadden wij in onze parochie allemaal onderpastoors gekend om zo te zeggen met ervaring.

Voor ze bij ons kwamen hadden ze al in een andere parochie gewerkt en ze waren allemaal bijna meer dan tien jaar bij ons gebleven.

Toen verscheen er een nieuwe nog jonge onderpastoor, pas priester, ene om het zo te zeggen nieuw uit de doos, E. Hr. Paul Scheelen.

Hij was de grote bezieler van de veranderingen in onze parochie na het tweede Vaticaans Concilie.

Voor de jeugd, en voor de Chiro in het bijzonder was zo'n jonge proost een weldaad in de moeilijke periode die ze doormaakten.

Hij zag ook onmiddellijk het probleem van de behuizing van de jongens en van de meisjes Chiro in.

De behuizing van de jeugdbewegingen was feitelijk vanaf de beginperiode van onze parochie een doorlopend probleem geweest.

Oorspronkelijk waren de jeugdbewegingen gevestigd in de school.

De huidige turnzaal was feitelijk ook een jeugdlokaal.

Er werden ook in de school nog een aantal kleinere lokalen gebruikt zoals de refter.

De speelplaats van de school en het grote afdak waren natuurlijk ideale speelterreinen.

Men gebruikte ook de toiletten van de school op de speelplaats.

Maar door de jaren heen ontstond er met de school een moeilijke verhouding.

Feitelijk wou de school, niet volledig onterecht, de Chiro buiten.

Maar de Chiro wou de verworven tradities niet zo maar opgeven.

Tussentijds had men wel zelf lokalen gebouwd achter de school.

Het eerste werd gebouwd door de Kerels van de Jongensbond en noemde: "het huis der stormen".

Achter dit lokaal kwam later een door de parochie betaald stenen gebouw maar dat niet zo'n goede keuze bleek te zijn.

Over het houten kerelslokaal werd later nog zo'n lokaal gebouwd.

Feitelijk was het daar een heel zootje bij elkaar.

Dit alles gaf natuurlijk ook geen uitstraling aan de achterbouw van de school.

De meisjes waren al die jaren nog veel stiefmoederlijk behandeld.

Zij huisden toen in lokalen gelegen achter Familia waar ook 't Pleintje verbleef en die twee samen bleek geen gelukkige combinatie.

Paul Scheelen wou dus de problematiek van de behuizing van de Chirogroepen aanpakken.

Het was na een oudercontactavond op vrijdag 23 februari 1968 dat proost en leiding de wens uitdrukten of het niet mogelijk was een oudercomité op te richten om de meisjes- en de jongensgroep moreel, financieel en materieel zo veel mogelijk te ondersteunen.

Men liet er geen gras over groeien, drie dagen later op maandag 26 februari werden de "Chirovrienden" gesticht.

De doelstellingen waren materiële hulp bieden op allerlei gebied aan de beide groepen en een band smeden tussen ouders, oud-leiding en oud-leden.

Speciaal was toen zeker ook dat heel het bestuur bestond uit koppels.

Men startte voorzichtig, hulp bij bivakken, wafelenbak, opendeurdagen en tombola.

Maar men wou meer en men begon met de vermaarde bals die jarenlang het hoogtepunt van de werking waren allemaal met als doel geld in te zamelen om de droom van nieuwe lokalen voor jongens en meisjes te kunnen bouwen.

Een droom die uiteindelijk ook verwezenlijkt zou worden.

In de jaren zestig begon ook de opkomst van de jeugdclubs.

Zij moesten een tegenpool bieden voor het commerciële uitgangsleven voor jongeren.

Het was ook de tijd van het opkomen van de gemengde activiteiten voor jongens en meisjes.

De jeugdclubs hadden vooral tot doel de jeugd die zich niet thuis voelde in de klassieke jeugdbeweging vanaf zestien jaar opvangen en een zinvolle ontspanning geven.

Men startte er ook in onze parochie mee.
In die periode werd de kelder onder de het podium van de grote zaal in Familia weinig of niet meer gebruikt.
Men kreeg toestemming om die ruimte in te richten als lokaal voor de jeugdclub.
Direct waren er de nodige vrijwilligers om dit lokaal om te vormen tot een aangename ontmoetingsplaats voor jonge mensen.
En de naam werd "t Kelderke." En de werking werd een succes.
Maar samen met het succes van 't Kelderke kwamen ook de problemen met de beheerraad van Familia.
Zij zagen de jeugdclub als oneerlijke concurrentie voor hun café.
Vooral in een periode toen Familia het moeilijk had om de financiële eindjes aan elkaar te knopen.

Ward Wené.

HEILIGE PIUS X

WE MOETEN NIET MEER TELLEN ...

Vanaf 1 september is in de kerk opnieuw iedereen welkom voor de vieringen.
Probeer er ook weer bij te zijn.
We hebben elkaar héél hard nodig !!!

WE WENSEN ONZE JONGE MENSEN EEN HEEL FIJNE START BIJ HET NIEUWE SCHOOLJAAR ...

Een september was voor héél veel jonge mensen de start van het nieuwe schooljaar.
De ouderen hebben nog even tijd.
Maak er een héél fijn jaar van en geniet van uw studies en van de ontmoeting met vrienden !!!

WE ZIJN TERUG GESTART MET DE VOORBEREIDING OP DE EERSTE COMMUNIE.

Op 16 oktober doen onze kinderen hun Eerste Communie.
De viering gaat door in de kerk van Sint-Rochus te 11.00 uit.
We kijken ook mee uit naar deze viering.

SINT-JOZEF

SINT-ROCHUS.

DOOR HET DOOPSEL OPGENOMEN IN ONZE GROTE KRING.

Rafaël Marques Loureiro , zontje van Emmanuel en van Kristien Marissens,
geboren te Antwerpen. Een dikke Proficiat aan ouders en familie

en een héél mooie toekomst voor Rafaël.

WE HEBBEN GELOVIG AFSCHEID GENOMEN VAN

Carlo Deckx, echtgenoot van Maria Vanherck, geboren te Mol op 24 september 1934 en overleden te Ranst, WZC Millegem,; op 24 mei 2021.

Daniel Andrade do Rosario, geboren te Sao Vicente (Kaapverdië) op 13 april 1954 en overleden te Antwerpen op 23 augustus 2021

We bieden aan familie en vrienden onze innige deelneming aan.

BRIEF VAN ONZE BISSCHOP BIJ DE START VAN HET NIEUWE SCHOOLJAAR.

30 augustus 2021

ZUURSTOF NODIG

Brief bij 1 september 2021.

Het leek wel een rampenzomer. De ene slechte boodschap na de andere.

De PFOS vervuiling rond Antwerpen.

De aanhoudende regen in onze regio, gevolgd door overstromingen en verwoestingen.

De verzengende hitte in andere delen van Europa en de wereld, met brandhaarden op grote schaal.

De klimaatopwarming loopt sneller dan voorzien.

Is deze neerwaartse spiraal nog wel te keren?

Daarbovenop alle beelden en berichten uit Afghanistan.

De aftocht van het Amerikaanse leger,

gevolgd door een onverwacht snelle terugkeer van de taliban,

gevolgd door lange stromen vluchtelingen,

gevolgd door moorddadige aanslagen van IS Khorasan,

gevolgd door nog meer pijn en wanhoop.

Zullen kinderen en jongeren daar nog naar school kunnen gaan?

Naar welke school? Zullen meisjes en vrouwen er nog kunnen studeren?

En waarvoor studeren? Geen zomer om gelukkig van te worden.

Op 1 september gaan bij ons de schoolpoorten open

voor ruim 1 miljoen kinderen en jongeren.

Dat het kan, is op zich al goed nieuws.

Dat duizenden professionele en vrijwillige medewerkers klaar staan om dat jonge volk te verwelkomen, te onderwijzen en te begeleiden.

Dat ouders het dagelijkse schoolritme van hun kinderen delen.

Dat leerkrachten er staan voor hun leerlingen en voor de klas.

Dat schoolbesturen, directies en begeleiders het pedagogische gebouw rechthouden.

Het is een grootschalig samenspel dat respect en waardering afdwingt.

Vanaf 1 september mogen trouwens de mondmaskers af.

Die extra portie adem en zuurstof zullen allen kunnen gebruiken.

Zijn er dan geen zorgen? Toch wel. Ze halen dagelijks de krant.

Het dreigende tekort aan leerkrachten.

De groeiende kloof tussen kansarme en kansrijke kinderen.
Het debat over de juiste verhouding tussen de overheid
en het middenveld, met name over de eindtermen.
De balans tussen onderlinge samenhang en lokale verscheidenheid
in het onderwijslandschap.
Naast middelen en meetinstrumenten heeft het onderwijs vooral ook zuurstof nodig:
lucht om te ademen, ruimte om te bewegen, vrijheid om te verbinden.
Sturing kan nooit de plaats innemen van bezieling of engagement.
Het gesprek hierover is niet af, gelukkig maar.
Het negatieve nieuws van deze zomer laat kinderen en jongeren niet onberoerd.
Waar gaat dit heen? In welke wereld zullen wij leven?
En vooral: waartoe studeren wij?
Heeft studeren nog wel zin, terwijl de milieuverloedering schaamteloos doorgaat
en onredelijke mensen de wereldvrede bedreigen?
Wie verandert vandaag de loop van de geschiedenis?
Wat kunnen wij doen voor slachtoffers van natuurrampen?
Wat kunnen wij doen voor jongeren uit landen als Afghanistan?
In elke klas zitten leerlingen met zulke vragen.
Vragen die uitstijgen boven alle leerstof en examenvragen.
Vragen die gaan over de mens die wij willen zijn,
meer dan over de kennis die we verwerven of de vaardigheden die we aanleren.
Gelukkig de leerkracht die daarover met zijn leerlingen kan en durft spreken!
In dat gesprek huist de weerbaarheid van ons christelijk humanisme
en de bewogenheid van ons geloof.
Graag wens ik u een nieuw en boeiend leerjaar! Bisschop-referent voor onderwijs.

(Waarschijnlijk hebben jullie deze brief van onze Bisschop reeds gelezen.
Geen probleem.

Ik vind het in elk geval héél fijn dat onze bisschop aan onze jongeren denkt !!!)

VIERING EERSTE COMMUNIE ...

Door corona werd dit jaar de viering van de Eerste Communie uitgesteld.

Ze zal doorgaan in de kerk van Sint-Rochus

op zaterdag 16 oktober om 11 uur.

Samen met al deze jonge mensen kijken we uit
naar deze belangrijke dag voor hen !!!