

**DEURNE-ZUID : HEILIGE LODEWIJK VAN MONTFORT ,  
H. PIUS X , SINT-JOZEF EN SINT- ROCHUS.**

**HEILIGE LODEWIJK VAN MONTFORT.**

**Eucharistie- en gebedsvieringen.**

Elke week op zondag om 9.30 u. eucharistieviering  
4e zondag van de maand om 9.30 u. gebedsviering  
3<sup>e</sup> zondag van de maand koffie na de viering.

**HEILIGE PIUS X**

**Zaterdag 4 september.**

***17.00 u. Avondviering.***

**Zondag 5 september.** Drieëntwintigste Zondag door het jaar.

***11.15 u. Plechtige hoogmis .*** Jgt. Alfons Luyckx.

**Zaterdag 11 september.**

***17.00 u. Avondviering***

**SINT-JOZEF**

zaterdag 18u eucharistieviering

zondag 11u45 eucharistieviering

**SINT ROCHUS**

**Zaterdag Zaterdag 4 september.**

***08.00 u. Ochtendviering***

***18.00 u. Avondviering.***

**Zondag 5 september.** Drieëntwintigste Zondag door het jaar.

***08.30 u. Ochtendviering.***

***09.30 u. Plechtige Hoogmis.*** Zlm. Francis Vermeulen en Zlm. Carlos Deckx.

**Maandag 6 september.**

***08.00 u. Ochtendviering.***

**Dinsdag 7 september.**

***08.00 u. Ochtendviering***

**Woensdag 8 september.** Maria Geboorte.

***08.00 u. Ochtendviering***

**Donderdag 9 september.** H. Petrus Claver.

***8.00 u. Ochtendviering***

**Vrijdag 10 september.**

***08.00 u. Ochtendviering***

**Zaterdag 11 september.**

**08.00 u. Ochtendviering**

**18.00 u. Avondviering**

### **Woelige jaren zestig voor de jeugd**

De jaren zestig, zestig jaar geleden.

De jaren dat de maatschappij in volle ontplooiing was na wereldoorlog II en niet alleen materieel.

Geleidelijk aan deden koelkast, wasmachine, telefoon, auto, vulpen, balpen, viltstift, enz. hun intrede in de samenleving.

Het waren de jaren van de opkomst van de televisie, eerst zwart wit, vanaf 1968 kleurentelevisie.

Op de daken verschenen massaal een nieuw verschijnsel, de televisieantenne.

Geleidelijk aan kwam een heel nieuwe wereld tot stand in de huiskamer, het televisietoestel werd het centrale meubel.

Het vroegere heel strakke zuilensysteem viel helemaal aan diggelen.

Het waren de jaren van de Vietnam oorlog, voor velen een zinloze strijd met 5,5 miljoen doden.

Een oorlog die 20 jaar zou duren tot 30 april 1975.

De Berlijnse muur werd opgericht die West-Berlijn omringde om de uittocht van Oost-Duitsers naar het westen te beletten.

Er was de Cuba crisis. Het eiland was communistisch geworden onder Fidel Castro.

Dit was de aanleiding tot een conflict tussen de Sovjet Unie en de Verenigde Staten waarbij maar op het nippertje een kernoorlog kon vermeden worden.

In China had onder Mao de culturele revolutie plaats. John Fitzgerald Kennedy, een democratische politicus en Amerikaans president en Martin Luther King, Baptistendominee, politiek leider en prominent lid van Afro Amerikaanse burgerrechten beweging die miljoenen mensen wereldwijd inspireerden werden vermoord.

Er was de oorlog tussen Nigeria en Biafra.

Er cirkelden kunstmanen rond de aarde en er was de race voor het beheersen van de ruimte tussen de Amerikanen en de Russen met als grote Amerikaanse triomf de landing op de maan en Neil Armstrong die er voor het eerst voet op zette.

Nelson Mandela kreeg levenslange gevangenisstraf op Robbeneiland.

De Hongkong griep zorgde voor één miljoen doden.

De introductie van de anticonceptiepil was voor sommigen heel omstrepen.

Het was de tijd van onder meer nog Konrad Adenauer, Nikita Chroesjtsjov, Alexander Dubcek, Che Guevara, Charles de Gaulle en bij ons Gaston Eyskens, Eddy Merckx, enz.

En de jongeren die kwamen massaal in opstand tegen de starre verhoudingen in de maatschappij.

Er hadden studentenrevoltes plaats op de universiteiten.

Sommige jongeren zetten zich ook af tegen hun ouders en de regels thuis.

Zo ontstonden de Provo's, een anarchistische protestbeweging, grotendeels geweldloos.

Zij provoceeden de gevestigde orde.

Het was een reactie op de strenge opvoeding waar de wil van de ouders wet was.

Ze riepen op tot verzet waar het maar kon.

Er waren ook de nozems, langharig, gekleed met spijkerbroek en leren jack, loslopende jongeren, zelfbewust, vaak agressief, namen van alles afstand, waren onmaatschappelijk, daagden openlijk het gezag uit, verplaatsten zich vaak met brommers en waren niet vies van vechtpartijen.

De cultuur van de hangjeugd kwam over van de Verenigde Staten en verspreid door de televisie.

De Hippies verzetten zich tegen het kapitalisme en het materialisme, tegen liefdeloosheid, oorlog, discriminatie en geweld.

Het waren idealistische jongeren die de wereld wilden verbeteren onder het motto "Make love, not war" Zij waren grote tegenstanders van de Vietnamoorlog en wilden genieten op alle mogelijke manieren van het leven.

Ze organiseerden en bezochten muziekfestivals.

Woodstock '69 was een hippie initiatief.

Het waren voor de jeugd ook de jaren van de opkomende muziekgroepen met natuurlijk op kop de Beatles, een rock en popgroep uit Liverpool die de invloedrijkste band uit de geschiedenis van de popmuziek zou worden en de rockgroep The Rolling Stones.

Zij zorgden voor een revolutie in jongerenland.

Men wou de optredens bijwonen en meisjes vielen in massa in zwijm.

Er was de flower power beweging.

De beweging kwam op stoom toen de Beatles zich ermee identificeerden.

Na hun reis naar het oosten om nieuwe indrukken op te doen volgden duizenden jongeren van over heel de wereld hun voorbeeld.

Dit alles had natuurlijk ook invloed op het klassieke jeugdbewegingsleven.

Zij kenden dan ook geen gemakkelijke periode en kregen rake klappen.

Ook op onze parochie was het een moeilijke tijd.

De Jongensbond en de Madeliefjes waren inderdaad buitenbeentjes en niet alleen op gebied van uniform.

Nuchter bekeken bood een verdere toenadering naar Chirojeugd-nationaal een grote steun naar de toekomst toe.

Maar wat betekent nuchterheid wanneer men zijn uniform moet afleggen, en radities moet afgeven waar men zo trots op was.

Men had er meer dan vijftwintig jaar hard voor gewerkt.

Een groot deel van de toenmalige leden, vooral bij de leiding en de oudere afdelingen, noemden het verraad.

Dat maakte het zeer moeilijk voor de leiding en leden die wel verkozen om de overstap naar de nieuwe bruine en blauwe Chiro Sint-Rochus te maken.

En het werd nog moeilijker toen men met "de Bond" en met "de nieuwe Chiro" samen op de speelplaats van de school stond.

Oud-leden hadden het uniform terug aangetrokken, leden verdeeld, achteraf begrijpelijk maar niet om fier over te zijn.

"De witte muur" verdween uit de school, er werd zelfs nog bijeengekomen in de garage van een oud lid, maar geleidelijk aan verwaterde het.

"De Jongensbond en de Madeliefjes" hadden wel een ander afscheid verdiend.

Natuurlijk werden er toen wonden geslagen, op de kerkhofmuur aan de kerk stond er gekalkt "de witte muur blijft".

Het heeft er jaren opgestaan, en in de harten van velen is hij ook gebleven tot vandaag.

Chirojeugd Sint-Rochus sloeg nieuwe wegen in aangesloten bij Chiro nationaal die het zelf ook niet gemakkelijk had in de jaren zestig.  
De jeugdbewegingen kwamen door het maatschappelijk gebeuren zwaar onder druk.  
TOP '64 in het Antwerp stadion was voor de Chiro een hoogtepunt maar gelijk ook een keerpunt.  
Een kleine 20% van de leden keerden in de jaren zestig hun rug toe naar de jeugdbeweging.  
Chiro noemde zich niet meer katholiek maar christelijk.  
Men ging niet meer naar "het Lof" en de christelijke riddersymboliek en burchtromantiek verdwenen uit het Chiroleven.  
Er kwamen bredere initiatieven buiten het klassieke verenigingsleven, de Jongerengemeenschappen en de Jeugdclubs.

Ward Wené.

## **HELIGE LODEWIJK VAN MONTFORT**

### **EEN MOOIE TEKST VAN JOSE DEFERM ...**

ALS EEN LIBELLE OF EEN VLINDER

Een sprookje over ouder worden.  
Als je komt naar de ondiepe vijvers  
Ik zal er zijn  
en verkleed je dan als een libelle of een vlinder  
we kriebelen en schommelen in het woud  
Als je begint vergeten te worden  
kruip met mij nog in de heggen  
en je zal vinden kleine zangvogeltjes  
De salamanders bouwen voor ons een winterpaleis  
Nu we beiden oud en zwakker worden  
zoek me dan op in de prenten van je jeugdherinneringen  
Ik hoop dat we nog steeds elkaar aaien  
zoals twee geliefden op een eerste afspraak  
Zeg me dat je niets hebt verloren  
van wat ik je heb gegeven  
Zeg me dat je niets bent vergeten  
van wat we samen hebben beleefd  
Zeg me kort en vol tederheid  
we hebben de aarde gekleurd  
met tinten van pijn en vreugde  
en hebben steeds samen gewandeld  
En we zullen aan elkaar vertellen  
de sprookjes waar we zijn doorgevlogen

En van alle maanden houden we de mooiste herinneringen  
die we in ons armzalige boshutje hebben bewaard  
Als je dan naar de ondiepe vijvers komt  
zullen we zijn als een libelle of een vlinder  
die onopgemerkt in het doek van de schilder kruipen  
om daar eeuwig in te blijven wonen

José Deferm.

## **HEILIGE PIUS X.**

### **SAMANA KWAM SAMEN OM TE PLANNEN VOOR DIT NIEUWE WERKJAAR ...**

Op 27 augustus kwamen de verantwoordelijken van Samana samen  
om te kijken wat ze dit werkjaar voor hun leden kunnen doen en betekenen.  
Er werd hard gewerkt maar het deed ook deugd te zien  
hoe deze mensen zich héél hard inzetten voor de groep.  
Er komt inderdaad weer heel wat op het programma!  
Proficiat en blijf nog héél lang volhouden !!!

## **SINT-JOZEF**

### **ONTMOETINGSMOMENT ...**

Beste parochianen en vrienden van Sint-Jozef,

Sinds januari 2019 zijn we met onze parochie niet meer samengekomen  
om mekaar buiten de kerk te ontmoeten.  
Beperkingen opgelegd door de overheid omwille van de coronapandemie  
was daarvan de voornaamste oorzaak. Zo is er een hele tijd voorbij gevlogen!

Nu de opgelegde maatregelen het terug toelaten willen wij alle mensen van onze  
parochie graag uitnodigen op een ontmoetingsmoment in de kerk.

**Wanneer:** zondag 19 september vanaf 10.30 uur

**Waar:** Sint-Jozefkerk Boekenberglei 211.

**Wat:** glaasje bubbels, tasje koffie, thee en een hapje.

In het voorjaar 2022 plannen we onder voorbehoud een uitstap met onze parochie  
naar een inspirerende locatie of gemeenschap.

Je mag deze uitnodiging gerust verder verspreiden.

Iedereen is hartelijk welkom!

Pol Hendrix

Josée Rombouts

Om voor ieder van jullie voldoende voorraad te kunnen voorzien, vragen we in te schrijven met contactgegevens via mail, brievenbus secretariaat ( nr. **217**) met onderstaande inschrijvingsstrook, telefoon Josée 0498 47 87 45 of Jan 0485 80 22 44 ten laatste op 11 september 2021.

## **INSCHRIJVINGSTROOK .**

**NAAM :** ..... **AANTAL PERS.**  
.....

AANWEZIG OP DE RECEPTIE VAN ZONDAG 19 SEPTEMBER 2021.

## **SINT-ROCHUS.**

### **AANBIDDING ALLERHEILIGSTE .**

Op donderdag 2 september van 8.00 u. tot 12.00 uur in de weekkapel.  
Het is weer een kans om tot rust en bezinning te komen en om even samen te komen om te bidden.  
Zie je ook kans om even langs te komen ?

## **FEMMA VLIEGT ER SERIEUS IN ...**

### MAANDAG 20 SEPTEMBER : CREA

Kom eens een kijkje nemen of breng alvast een eigen handwerkje mee.  
De heerlijke koffie of thee met koekjes naar believen, staan voor je klaar in Familia (café)  
Bij mooi weer kan het ook zijn dat we ons in de tuin installeren.  
Karel Govaertsstraat 53 om 13.30u - prijs 3 €

### DINSDAG 21 SEPTEMBER : ARCHITECTUURWANDELING JEF HUYGH

Zoals u wellicht weet, was Jef Huygh de ontwerper van ons parochiehuus 'Familia'.  
Hij was tevens winnaar van de prijs van Rome, doceerde aan de Academie in Antwerpen en ontwierp o.a. de Sint-Laurentiuskerk en het Sint-Lievenscollege in Antwerpen.  
De wandeling in Deurne en Borgerhout onder leiding van onze gids Guido Dekeyser, geeft je de kans om deze interessante architect uit de eerste helft van de twintigste eeuw wat beter te leren kennen. De tocht begint aan de theaterzaal Jef Huygh.  
Deze ziet er echter niet meer uit zoals Jef Huygh ze gepland had.  
Al tijdens zijn leven werd ze verbouwd tot zijn grote spijt.  
Onderweg wandelen we langs verschillende huizen van deze architect.  
We passeren o.a. langs zijn eigen woning, de Lianahal.  
Een bijzonder ontwerp met een tuinpaviljoen, waarin hij zijn atelier had ondergebracht.  
Helaas kunnen wij het niet binnen bekijken.

Wij eindigen in de Sint-Jozefkerk, tevens zijn parochiekerk.

Hier maken wij kennis met de Pelgrimbeweging en enkele typische stijlkenmerken van Jef Huygh.

We maken ook kennis met enkele van zijn leerlingen

en ontdekken verschillende bouwstijlen: van cottagestijl over art deco, naar modernisme.

Graag inschrijven vóór 14/9 bij Rita Blomme tel 03/321 47 02

of per mail [christiane\\_bloomme@hotmail.com](mailto:christiane_bloomme@hotmail.com)

**Afspraak om 14 u aan Familia, Karel Govaertsstraat 53**

De wandeling duurt twee uur en we dragen een mondkmasker.

Deelnameprijs 7 € voor leden en 10 € voor niet-leden, ter plaatse te betalen.

## **KWB NODIGT UIT VOOR STADSWANDELING ...**

Stadswandeling met Jos Smos.

Het is nog wel even, maar we kondigen deze activiteit toch al aan zodat je tijdig kan inschrijven.

Want opgelet: de plaatsen zijn beperkt !

Zondag, 19 september, wordt de nieuwe datum nadat in april 2020 de wandeling helaas niet kon doorgaan.

Dan heeft KWB Sint-Rochus opnieuw afgesproken met stadsgids Jos Smos en Pekelteef voor de tweede wandeling doorheen een stukje Antwerpen, het wordt deze keer de 'rosse buurt'.

Wie er de eerste keer bij was, weet al dat het heel plezant, maar ook wel ondeugend en soms pikant belooft te worden.

Af en toe een quizvraagske moet kunnen.

Op diverse plekken wordt halt gehouden voor een woordje historiek en in een aantal ondeugende 'liekes' komen we meer te weten over Antwerpse verborgenheden, een jeneverke af en toe hoort er ook gewoon bij.

De rondleiding, die een goeie 2,5 uur duurt, gebeurt in het authentiekste Aentwaerps, en eindigt in een typisch Aentwaerps café, waar de 'eindshow' en de prijsuitdeling plaatsvindt en nog kan worden doorgezakt.

Er wordt, net als vorige keer, vertrokken aan het standbeeld van Brabo op de Grote Markt om 14 u.

De prijs: € 20p/p.

De organisatie geeft zelf aan dat deze activiteit niet geschikt is voor kinderen...

Goed nieuws: je kan vanaf donderdag, 15 juli inschrijven voor deze leuke activiteit (datum werd verzet om organisatorische redenen).

Er kunnen 35 liefhebbers mee, dus draal vooral niet als je er graag bij bent!

Dat kan met een mailtje naar ons mailadres [kwbsintrochus@gmail.com](mailto:kwbsintrochus@gmail.com)

of met een belletje naar Frank (03/322 48 56). De prijs voor deelname: € 20 p/p.

Overschrijven doe je pas na bevestiging van je inschrijving naar de rekening van KWB SintRochus Deurne: BE93 3200 4349 4567

## **OKRA NODIGT UIT ...**

Vanaf 2 september zal OKRA terug starten met de "gewone" donderdagse bijeenkomsten.

Na meer dan anderhalf jaar niet meer mogen bijeenkomen, zal dit een verademing zijn voor al onze leden.

Het fietsen was reeds vroeger gestart omdat dit corona-proef kon georganiseerd worden.

Ook het 'lijndansen' is reeds gestart.

Om organisatorische redenen was het niet mogelijk om vroeger te starten.

In de hoop dat corona 'vierde golf' er geen stokje tussen steekt, starten we dus op donderdag 2 september.

Wij zien dan al onze leden graag terugkomen vanaf donderdag 2 september in de namiddag.

Tot dan!

De Bestuursploeg.