

# **DEURNE-ZUID : HEILIGE LODEWIJK VAN MONTFORT , H. PIUS X , SINT-JOZEF EN SINT- ROCHUS.**

## **HEILIGE LODEWIJK VAN MONTFORT.**

### **Eucharistie- en gebedsvieringen.**

Elke week op zondag om 9.30 u. eucharistieviering

4e zondag van de maand om 9.30 u. gebedsviering

## **HEILIGE PIUS X**

### **Zaterdag 28 augustus. H. Augustinus.**

**17.00 u. Avondviering.**

**Zondag 29 augustus.** Tweeëntwintigste Zondag door het jaar.

**11.15 u. Plechtige Hoogmis.**

**Zaterdag 4 september.**

**17.00 u. Avondviering.**

## **SINT-JOZEF**

22e zondag door het jaar: viering op zaterdag 28/8 om 18 uur

woord- en communiedienst op zondag 29/8 om 11.45 uur

## **SINT ROCHUS**

### **Zaterdag 28 augustus. H. Augustinus.**

**08.00 u. Ochtendviering.**

**18.00 u. Avondviering.** Zlm. De Heer en Mevrouw Wouters-Sartini.

**Zondag 29 augustus.** Tweeëntwintigste Zondag door het jaar.

**08.30 u. Ochtendviering**

**09.30 u. Plechtige Hoogmis.** Zlm. Gaby Schepkens en haar Familie en Zlm. Francis Vermeulen.

**Maandag 30 augustus.**

**10.00 u. Hoogmis.**

**Dinsdag 31 augustus.** Maria, Moeder en Middelaars van genade.

**08.00 u. Ochtendviering**

**Woensdag 1 september.**

**08.00 u. Ochtendviering**

**Donderdag 2 september.**

**08.00 u. Ochtendviering**

**Vrijdag 3 september.** H. Gregorius de Grote, paus en kerkleeraar.

**08.00 u. Ochtendviering**

**Zaterdag 4 september.**

**08.00 u. Ochtendviering**

**18.00 u. Avondviering .**

**Zondag 5 september.** Drieëntwintigste Zondag door het jaar.

**08.30 u. Ochtendviering..**

**09.30 u. Hoogmis.**

### **Na de topjaren kwam geleidelijk aan de terugval.**

We kennen allemaal het gezegde dat achter toppen dalen liggen.

De jaren zestig zorgden voor het begin van de teruggang in onze parochie zowel op kerkelijk gebied, aantal kerkgangers, communicanten en huwelijken als op het gebied van het aantal deelnemers aan het verenigingsleven.

Maar dit verschijnsel deed zich niet alleen voor in onze parochie, het werd een vrij algemene tendens.

E. Hr. Luc Van de Wouwer werd pastoor in onze parochie op 11 september 1960 als opvolger van E. Hr. Robert Raes.

Er waren toen ook nog drie onderpastoors, E. Hr. F. Van Gelder, E. Hr. A. De Sutter en E.Hr. P. Heylen. De priesters waren nog gekleed met soutane en priesterboord.

De wereldkerk maakte toen een moeilijke periode door.

Het eeuwenoud ideeëngoed van de volkskerk stortte toen in elkaar.

Het homogeen katholiek milieu waarbij de kerk het leven van de christen bepaalde, van de wieg tot de dood. Het katholieke milieu schreef voor hoe men moest leven: politiek, economisch, cultureel en wetenschappelijk.

Priesters verkondigden op de kansel voor wie men moest stemmen.

Boeken en toneelstukken moesten eerst door geestelijken gelezen worden en goedgekeurd voor het gewone volk.

Maar naarmate het gewone volk meer studeerde en zelf een mening vormde werd deze levenswijze een probleem. Dat de kerk het alledaagse leven van de gelovige bepaalde werd geleidelijk aan meer en meer in vraag gesteld.

De tijd dat men in de gezinnen uitzag naar de zondagsmis vervaagde.

Het aantal heiligenbeelden in huis begon drastisch te verminderen.

Priesterroepingen werden minder vanzelfsprekend.

Tot dan was de maatschappij nog zeer duidelijk. Ze bestond uit drie zuilen, duidelijk gescheiden van elkaar: katholieken, socialisten en liberalen.

Elke zuil had zijn eigen politieke partij met de daaraan verbonden vakbonden, omroepen en kranten.

Emancipatie en de televisie zorgden ervoor dat mensen over de muur bij de andere zuilen gingen kijken en ook een beeld kregen van de rest van de wereld en de lijnen veel minder strak afgetekend werden.

De groeiende welvaart en de toenemende scholing zorgden ervoor dat mensen eigen beelden gingen vormen, zelfstandiger werden en afstand namen van de kerk.

Men hoefde die regelkerk niet meer.

En de "gewoonte" van de kerkgang begon te verdwijnen.

En de kerk trok voor zich zelf aan de alarmbel.

Paus Johannes XXIII riep het tweede Vaticaans Concilie ( 1962 – 1965) bij elkaar.

Hij wilde de kerk meer bij de tijd brengen en moderniseren maar hij stierf tijdens het concilie.

Zijn opvolger Paus Paulus VI stond minder open voor vernieuwing.

Met als gevolg dat voor sommigen de veranderingen te ver gingen en voor andere niet ver genoeg.

Dit kwam natuurlijk weer de kerk niet ten goede.

Er kwamen wel enkele drastische veranderingen in het kerkbeeld.

Het Latijn in de kerk werd vervangen door de volkstaal, misvieringen met de priester met het gezicht naar de mensen.

Priesters gingen gewone burgerkleding dragen al dan niet met een kruisje.

Er kwam toch wat meer inspraak en inbreng voor de mensen.

Maar al deze veranderingen hebben uiteindelijk de terugval niet tegengehouden en zeker niet op het gebied van de priesterroepingen.

Het aantal kerkgangers en geestelijken bleven achteruit gaan.

Buiten het maatschappijbeeld waren er voor onze parochie nog andere factoren.

Het grondgebied van onze parochie werd drastisch verkleind.

In 1960 werden de parochies opgericht van PiusX en Sint- Jan Berchmans in Borsbeek.

En in 1963 de parochie van Lodewijk van Montfort.

Dit had niet alleen als gevolg minder oppervlakte maar ook de verenigingen zagen hierdoor een deel van hun leden naar de nieuwe parochies met hun eigen verenigingsleven trekken.

Hierbij waren natuurlijk ook stimulerende bestuursleden.

De grote welvaart van het verenigingsleven had niet alleen maar positieve kanten.

Aan de doorstroming werd veel te weinig aandacht besteed.

Bestuursleden bleven jaren lang op hun post en stonden hun stoel dikwijls hoegenaamd niet graag of niet af.

Leiders en leidsters uit de jeugdbewegingen kwamen heel moeilijk aan hun trekken in de volwassenbewegingen.

Nieuwe jongeren initiatieven zoals bijvoorbeeld de jeugdclub 't Kelderke werden zelfs tegengewerkt door de volwassenen.

Niemand wou van zijn troon en na hoogmoed komt de val.

Met als gevolg dat in gans het verenigingsleven generatiekloven ontstonden.

Natuurlijk was het ook zo dat vele jongeren na hun huwelijk de parochie verlieten.

Bouwen deden jonge mensen meer en meer rond de stad.

Met als gevolg hier een geleidelijk aan verouderende bevolking.

Ga na dit alles nu vooral niet denken dat ons parochieleven op sterven na dood was.

Integendeel, men was ondanks al deze veranderingen niet bij de pakken blijven zitten maar er volop verder tegen aan gegaan.

Ward Wené

## **HEILIGE PIUS X.**

### **SAMANA KOMT SAMEN OM TE PLANNEN ...**

Op vrijdag 27 augustus komen de verantwoordelijken van Samana samen voor hun Jaarvergadering om alles te plannen voor volgend werkjaar.

We worden op Residentie Silsburg verwacht om 10 uur en we werken tot 17 uur.  
Proficiat dat je tijd wil vrijmaken om zelf ook mee te werken !!!

## **VOORBEREIDING EERSTE COMMUNIE ...**

### **Denk er aan ...**

Op zondag 5 september van 10.15 u. tot 11.15 u.

in het lokaal naast de kerk van H. Pius X.

Corneel Franckstraat 25 te Deurne.

Om 11.15 u. vieren we dan samen de Hoogmis in de kerk van H. Pius X.

Voor ouders met mondmasker en voldoende afstand.

Probeer er zeker bij te zijn want we hebben slechts drie

zondagen voor de voorbereiding !!!

## **DE VIERING VAN DE EERSTE COMMUNIE KOMT IN ZICHT ... WALTER STUURDE HET VOLGENDE BERICHT NAAR DE OUDERS.**

Beste ouders,

We volgen de Coronasituatie nog steeds op de voet.

Momenteel zijn de cijfers beter en we hopen allemaal dat er in September of Oktober geen verslechtering komt door de versoepelingen in de vakantie.

Van de 25 ingeschreven kinderen hebben er 2 intussen andere plannen.

Van de overige 23 hebben er 12 intussen bevestigd.

We gaan ervan uit dat de 11 andere kinderen nog altijd meedoen.

Op dit ogenblik mogen er al meer mensen binnen in de kerk,  
maar er moet nog altijd 1,5 meter afstand bewaard worden tussen de gezinsbubbels.  
Met de families van 23 kinderen zou dat problematisch worden in de kerk van Pius X.  
Daarom hebben we voor de zekerheid beslist dat de viering van de 1<sup>ste</sup> communie  
zelf zal doorgaan **in de grotere kerk van Sint Rochus** (Sint Rochusstraat).

In de grote vakantie (juli en augustus) plannen we geen verdere voorbereidingen.

Omdat zingen terug toegestaan is (voor de volwassenen momenteel nog altijd met  
mondmasker, voor de kinderen niet), plannen we nog 3 repetitiezondagen.

Dat zal nog doorgaan in ons OKRA lokaal bij de kerk van Pius X van 10:15 tot 11:15  
uur.

Om het aantal aanwezigen in het lokaal niet te groot te maken vragen we wel om  
het aantal begeleidende ouders (en broers en zussen) zoveel mogelijk te beperken,  
ofwel om buiten te wachten.

Alle data en plaatsen blijven om Corona-redenen onder voorbehoud. We hopen dat we alles kunnen uitvoeren zoals gepland.
---

De nieuwe data:

### **Vorbereiding Eerste Communie 2021**

- Vorbereidingszondagen en repeteren van de liedjes:
  - Zondag 05 september
  - Zondag 19 september
  - Zondag 03 oktober

Telkens van 10:15 uur tot 11:15 uur in het OKRA lokaal van Pius X.  
Daarna kan er aangesloten worden bij de misviering van 11:15 uur.  
Wel met mondkapje voor de ouders en voldoende afstand.

- **Eerste Communie** viering op **zaterdag 16 oktober 2021** om **11 uur**
  - in de kerk van Sint Rochus.
  - **Bijeenkomst met de ouders** op maandag 04 oktober 2021 om 20 uur
  - in het Okra lokaal van Pius X. Dat is om de praktische afspraken te maken.
  - **Repetities:** Dinsdag 12/10 en Donderdag 14/10/2021 van 17:30 tot 18:30 uur
  - in de kerk van Sint Rochus.
  - **Kerkversiering:** Vrijdag 15/10/2021 door de ouders.
- Voor alle praktische regelingen kan u mij altijd bereiken per mail.

Als uw kind nog niet gedoopt is,  
gelieve dan tijdig (we hebben nog tijd tot oktober) een afspraak te maken met de  
pastoor.

Meer info kan ook bij de pastoor: Z.E.H. Fons Houtmeyers,  
St. Rochusstraat 79, Deurne.  
Tel: 03/321.07.82  
of e-mail: [alfons.houtmeyers@gmail.com](mailto:alfons.houtmeyers@gmail.com)

Groetjes,

Walter

---

#### **Walter Van Regemortel**

Dascottelei 122 / 12  
2100 Deurne (Antwerpen)  
Tel. : 03/322.58.54

#### **SINT-JOZEF**

Parochie St.-Jozef  
Deurne-Borgerhout  
Boekenberglei 217  
2100 Deurne

Tel 03/321 28 06  
e-mail: [sintjozefdeurne@skynet.be](mailto:sintjozefdeurne@skynet.be)

Deurne, 27 juli 2021

Beste parochianen en vrienden van Sint-Jozef,

Sinds januari 2019 zijn we met onze parochie niet meer samengekomen om mekaar buiten de kerk te ontmoeten. Beporingen opgelegd door de overheid omwille van de coronapandemie was daarvan de voornaamste oorzaak. Zo is er een hele tijd voorbij gevlogen!

Nu de opgelegde maatregelen het terug toelaten willen wij alle mensen van onze parochie graag uitnodigen op een ontmoetingsmoment in de kerk.

**Wanneer:** zondag 19 september vanaf 10.30 uur

**Waar:** Sint-Jozefkerk Boekenberglei 211.

**Wat:** glaasje bubbels, tasje koffie, thee en een hapje.

In het voorjaar 2022 plannen we onder voorbehoud een uitstap met onze parochie naar een inspirerende locatie of gemeenschap.

Je mag deze uitnodiging gerust verder verspreiden.

Iedereen is hartelijk welkom!

Pol Hendrix

Josée Rombouts

Om voor ieder van jullie voldoende voorraad te kunnen voorzien, vragen we in te schrijven met contactgegevens via mail, brievenbus secretariaat ( nr. **217**) met onderstaande inschrijvingsstrook, telefoon Josée 0498 47 87 45 of Jan 0485 80 22 44 ten laatste op 11 september 2021.

### **INSCHRIJVINGSSTROOK .**

**NAAM :** ..... **AANTAL PERS.** .....

AANWEZIG OP DE RECEPTIE VAN ZONDAG 19 SEPTEMBER 2021.

## **SINT-ROCHUS.**

**KWB ZIET OOK WEER MOGELIJKHEDEN ...**

*Stadswandeling met Jos Smos*

Het is nog wel even, maar we kondigen deze activiteit toch al aan zodat je tijdig kan inschrijven. Want opgelet: de plaatsen zijn beperkt !

Zondag, 19 september, wordt de nieuwe datum nadat in april 2020 de wandeling helaas niet kon doorgaan.

Dan heeft KWB Sint-Rochus opnieuw afgesproken met stadsgids Jos Smos en Pekelteef voor de tweede wandeling doorheen een stukje Antwerpen, het wordt deze keer de 'rosse buurt'.

Wie er de eerste keer bij was, weet al dat het heel plezant, maar ook wel ondeugend en soms pikant belooft te worden.

Af en toe een quizvraagske moet kunnen.

Op diverse plekken wordt halt gehouden voor een woordje historiek en in een aantal ondeugende 'liekes' komen we meer te weten over Antwerpse verborgenheden, een jeneverke af en toe hoort er ook gewoon bij.

De rondleiding, die een goeie 2,5 uur duurt, gebeurt in het authentiekste Aentwaerps, en eindigt in een typisch Aentwaerps café,

waar de 'eindshow' en de prijsuitdeling plaatsvindt en nog kan worden doorgezakt.

Er wordt, net als vorige keer, vertrokken aan het standbeeld van Brabo op de Grote Markt om 14 u. De prijs: € 20p/p.

De organisatie geeft zelf aan dat deze activiteit niet geschikt is voor kinderen...

Goed nieuws: je kan vanaf donderdag, 15 juli inschrijven voor deze leuke activiteit (datum werd verzet om organisatorische redenen).

Er kunnen 35 liefhebbers mee, dus draal vooral niet als je er graag bij bent !

Dat kan met een mailtje naar ons mailadres [kwbsintrochus@gmail.com](mailto:kwbsintrochus@gmail.com)

of met een belletje naar Frank (03/322 48 56).

De prijs voor deelname: € 20 p/p.

Overschrijven doe je pas na bevestiging van je inschrijving

naar de rekening van KWB Sint-Rochus Deurne: BE93 3200 4349 4567.

### **OKRA NODIGT UIT ...**

Vanaf 2 september zal OKRA terug starten met de "gewone" donderdagse bijeenkomsten.

Na meer dan anderhalf jaar niet meer mogen bijeenkomen, zal dit een verademing zijn voor al onze leden.

Het fietsen was reeds vroeger gestart omdat dit corona-proef kon georganiseerd worden.

Ook het 'lijndansen' is reeds gestart. Om organisatorische redenen was het niet mogelijk om vroeger te starten.

In de hoop dat corona 'vierde golf' er geen stokje tussen steekt, starten we dus op donderdag 2 september.

Wij zien dan al onze leden graag terugkomen vanaf donderdag 2 september in de namiddag.

Tot dan! De Bestuursploeg.

### **AANBIDDING ALLERHEILIGSTE ...**

Op donderdag 2 september van 8.00 u. tot 12.00 uur.

Maak je ook even tijd om tot rust te komen en even te bidden en te bezinnen?

We hebben elkaar héél hard nodig !!!

## **VOORBEREIDING EERSTE COMMUNIE ...**

### **Denk er aan ...**

Op zondag 5 september van 10.15 u. tot 11.15 u.

in het lokaal naast de kerk van H. Pius X.

Corneel Franckstraat 25 te Deurne.

Om 11.15 u. vieren we dan samen de Hoogmis in de kerk van H. Pius X.

Voor ouders met mondmasker en voldoende afstand.

Probeer er zeker bij te zijn want we hebben slechts drie

zondagen voor de voorbereiding !!!

### **DE KERK HEEL MOOI GEPOETST ...**

Is het je ook opgevallen dat de kerk op 15 augustus

weer heel proper was en verzorgd.

Het is geweldig dat enkele mensen er elke dag voor zorgen

dat de bloemen worden gesoigneerd.

Het doet écht deugd dat verschillende mensen

het nodige doen om alles in onze kerk pikfijn in orde te houden.

Héél veel DANK voor Uw volgehouden inspanning !!!

## **DE VIERING VAN DE EERSTE COMMUNIE KOMT IN ZICHT ...**

### **VOOR ALLE ONFO ZIE HOGER BIJ PAROCHIE H. PIUS X ...**

**WALTER HEEFT ALLES MOOI BIJ ELKAAR GEZET,  
HEEL VEEL DANK HIERVOOR !!!**