

**DEURNE-ZUID : HEILIGE LODEWIJK VAN MONTFORT ,  
H. PIUS X , SINT-JOZEF EN SINT- ROCHUS.**

**HEILIGE LODEWIJK VAN MONTFORT.**

**Eucharistie- en gebedsvieringen.**

Elke week op zondag om 9.30 u. eucharistieviering  
4e zondag van de maand om 9.30 u. gebedsviering

**HEILIGE PIUS X**

**Zaterdag 14 augustus.** H. Maximilianus Kolbe.

**17.00 u. Avondviering.**

**Zondag 15 augustus.** Hoogdag Tenhemelopneming van Maria.

**11.15 u. Hoogmis.**

**Zaterdag 21 augustus.** H. Pius X , paus, onze Patroonheilige.

**17.00 u. Avondviering.**

**Zondag 22 augustus.** Eenentwintigste Zondag door het Jaar.

**11.15 u. Hoogmis.**

**SINT-JOZEF**

zaterdag 14 augustus 18u eucharistieviering

zondag 15 augustus 11u45 eucharistieviering

**SINT ROCHUS**

**Zaterdag 14 augustus.** H. Maximilianus Kolbe.

**08.00 u. Ochtendviering**

**18.00 u. Avondviering.**

**Zondag 15 augustus.** Hoogdag Tenhemelopneming van Maria. Moederdag.

**08.30 u. Ochtendviering**

**09.30 u. Hoogmis.** Zlm. Pastoor Van de Wouwer, zijn broer Armand,  
Leonie Van Aken, ouders en zusters. Zlm. Jet Nagels- Van Berendoncks.

**Maandag 16 augustus.** H. Stefanus van Hongarije.

**08.00 u. Ochtendviering.**

**Dinsdag 17 augustus.**

**08.00 u. Ochtendviering**

**Woensdag 18 augustus.**

**08.00 u. Ochtendviering**

**Donderdag 19 augustus.** H. Johannes Eudes en H. Louis Fraryn.

**8.00 u. Ochtendviering**

**Vrijdag 20 augustus.** H. Bernardus van Clairvaux.

**08.00 u. Ochtendviering**

**Zaterdag 21 augustus.** H. Pius X, paus.

**08.00 u. Ochtendviering**

**18.00 u. Avondviering .**

**Zondag 22 augustus.** Eenentwintigste Zondag door het jaar.

**08.30 u. Ochtendviering..**

**09.30 u. Hoogmis.**

## **Waterellende!!!**

We kunnen er natuurlijk niet omheen, de catastrofale overstromingen van de voorbije maand in Wallonië, het westen en zuiden van Duitsland en Oostenrijk en ook op sommige plaatsen in Vlaanderen.

Het leed van de mensen van de overstromde gebieden is moeilijk te bevatten: zoveel doden, zoveel verdriet, zoveel totaal verwoeste huizen, alle meubels en huisraad en duizenden auto's vernield.

Het water heeft niets of niemand gespaard.

Meer dan 1,5 miljoen ton afval, 12000 mensen alleen al in de provincie Luik dakloos. Tienduizend gezinnen zonder elektriciteit en gas. Wie weet voor hoe lang?

Mensen weten van geen hout meer pijlen maken. Sommigen zijn helemaal van de kaart.

Anderen vatten het nog een beetje filosofisch op: "Wij kunnen het nog navertellen en we hebben het geluk gehad dat vrienden ons opvangen."

Het ergste is natuurlijk de overledenen, door het plots heengaan van zovele mensen en de manier waarop, onder het puin of verdronken, worden we allemaal geraakt.

En door al de materiële problemen krijgen familie en andere nabestaanden misschien niet altijd de aandacht die bij deze omstandigheden past.

Bij die mensen waar de overledene nauw aan het hart lag, waar persoonlijke banden losgerukt werden, heeft misschien hun eigen leven een deel van zijn zin verloren.

En zo zullen er vele mensen zich voelen.

Hopelijk krijgen zij voldoende steun en vinden zij de kracht om het gewoon maar vol te houden.

Dat ze weer hoop en vertrouwen in het leven krijgen. Inderdaad, hoop doet leven.

Hoop is een grondhouding, een krachtige motor, een zaadje diep in ons geplant.

Zomaar cadeau gekregen. Zonder water en meststof kan het evenwel niet. Je moet het voeden.

Wacht dan geduldig tot het ontkiemt en vanzelf groeit zelfs wanneer je slaapt.

Hoop is vertrouwen in jezelf, in je medemensen, in God en de toekomst.

Ze is bron van draagkracht en veerkracht, herbeginnen en volhouden.

Laat ons hopen dat de slachtoffers echt mogen blijven rekenen op al de nodige steun tot ze totaal uit de ellende zijn. En dat kan natuurlijk in deze omstandigheden lang duren.

De solidariteit die bij deze omstandigheden onmiddellijk ontstond was hartverwarmend.

Gelukkig kwam er onmiddellijk hulp van alle kanten, professioneel en ook van de vele vrijwilligers.

Puin ruimen is al een enorm werk, waar gaat men er ook allemaal mee blijven?

Hoe en waar gaat men het sorteren en verwerken?

En dan is er ook natuurlijk nog de wederopbouw.

Dat wordt ook een geweldig materieel maar ook een financieel probleem.

Het zal van de betrokken mensen een enorme veerkracht vragen om deze slag te boven te komen.

Ook wij, mogen ons niet onbetuigd laten bij zoveel ellende, we moeten materiële of financiële steun bieden en gebed.

Laat ons ons aansluiten bij de oproep van Caritas Vlaanderen en het Rode kruis.

Deze ramp moet ons echter ook aan het denken zetten.

De opwarming van de aarde heeft inderdaad gevolgen. Wij moeten de CO2 uitstoot drastischer gaan beperken. Want wat voorspellen de klimaatscenario's voor de toekomst bij ons? De neerslagpatronen gaan veranderen.

In de zomer gaat de totale hoeveelheid neerslag niet toenemen maar de zomeronweders zullen intenser zijn.

In Vlaanderen kan de hoeveelheid neerslag tijdens de wintermaanden stijgen met 38% tegen het jaar 2100.

Het gaat waarschijnlijk niet vaker regenen. Maar als het regent veel intenser.

Dit kan dus leiden tot frequentere en meer omvangrijke rivieroverstromingen.

Dachten wij niet allemaal tot voor deze ramp dat dit alles maar alleen ver van ons bed kon gebeuren?

Als zo'n ramp aan de andere kant van de wereld op TV kwam zagen we er misschien niet of maar met een half oog naar.

Zouden we nu eindelijk niet eens "echt" iets aan de opwarming van de aarde gaan doen?

Het gaat ons allemaal aan, we kunnen het niet blijven voor ons uit schuiven naar de volgende generaties.

Heer, open onze ogen en oren bij deze ramp voor de waarschuwendende sirene die wij zouden moeten horen.

Laten we meer respect hebben voor uw schepping en dus er anders mee omspringen.

Ten slotte nog dit.

Rond de jaren 1921-1926 spraken de mensen hier over Deurne als: "het grootste slijkdorp in Vlaanderen".

Omdat de wegen hier toen in zo'n erbarmelijke staat waren.

Deurne-Zuid liep regelmatig onder water. De Boterlaarbaan was zonder botten soms niet bereikbaar.

Ward Wené.

## **HELIGE LODEWIJK VAN MONTFORT**

### **HEILIGE PIUS X.**

#### **KOM JE OOK WEER MEEVIJEREN IN ONZE KERK ?**

We waren de laatste tijd een beetje voorzichtig

om niet met teveel mensen samen te zijn voor onze vieringen.

Nu is alles weer ongeveer normaal en mogen we met een groot aantal mensen aanwezig zijn in onze vieringen.

Kom je ook mee?

We hebben elkaar héél hard nodig !!!

### **ZIEKENZORG**

#### **HAD EEN HEEL DEUGDDOENDE BIJeenKOMST ...**

We waren met velen  
en het was héél gezellig op vrijdag 30 juli.  
Het deed écht deugd !!!

#### **GENIET NOG VOLOP VAN DE LAATSTE VAKANTIEWEKEN ...**

Misschien is augustus ook voor U  
nog een maand om écht te genieten van verlof.  
Misschien was het weer in juli  
ook voor U niet echt bijzonder.  
Denk deze weken toch écht nog aan rust  
en aan genieten van de kleine dingen in het leven.  
Je kan het misschien ook wel gebruiken  
geniet er dan ook ten volle van !!!

### **SINT-JOZEF**

Beste parochianen en vrienden van Sint-Jozef,

Sinds januari 2019 zijn we met onze parochie niet meer samengekomen om mekaar buiten de kerk te ontmoeten.  
Beperkingen opgelegd door de overheid omwille van de coronapandemie was daarvan de voornaamste oorzaak. Zo is er een hele tijd voorbij gevlogen!

Nu de opgelegde maatregelen het terug toelaten willen wij alle mensen van onze parochie graag uitnodigen op een ontmoetingsmoment in de kerk en wel op zondag 19 september vanaf 10.30 uur.

We vragen wel om in te schrijven met vermelding van het aantal personen en contactgegevens via mail, [sintjozefdeurne@skynet.be](mailto:sintjozefdeurne@skynet.be)  
brievenbus secretariaat ( Boekenberglei nr. **217**)  
telefoon Josée 0498 47 87 45 of Jan 0485 80 22 44 ten laatste op 11 september 2021.

### **SINT-ROCHUS.**

#### **DOOR HET DOOPSEL OPGENOMEN IN ONZE GROTE KRING ...**

Marie-Laure Van Dyck,  
dochtertje van Frédéric en Florence Goutsmet, geboren te Antwerpen op 10 oktober  
2019.

Lewis Houtmeyers, zoontje van Tom en Dorien Martens, geboren te Hasselt op 29  
juli 2019.

Aria Martens, dochtertje van Yannick en Hanne Deglein, geboren te Sint-Truiden op  
22 december 2020.

Kyano Dardenne, zoontje van Dirk en Daphne Verheyen. Geboren te Antwerpen op  
16 april 2017.

Eline Dardenne, dochtertje van Dirken Daphne Verheyen. Geboren te Antwerpen op  
15 oktober 2019.

Siebe Raeymaekers, zoontje van Bart en Sanne Verbruggen, geboren te Bonheiden  
op 2 september 2020.



Mila Hermans, dochtertje van Jan en Calia Karouor, geboren te Deurne op 5 mei  
2021.

### **WE HEBBEN GELOVIG AFSCHEID GENOMEN VAN**

Francis Vermeulen, echtgenoot van Reinhilde Vloemans, geboren te Antwerpen op 16 september 1946 en thuis, omringd door zijn familie, zachtjes ingeslapen op 31 juli 2021. We bieden aan familie en vrienden onze innige deelneming aan.

### **KWB KOMT OOK WEER SAMEN VOOR VAKANTIEVERGADERING...**

Het is inderdaad een goede gewoonte en ook dit jaar nodigde Eddy ons uit voor een feestelijke bijeenkomst op zaterdag 7 augustus.

Het kan écht deugd doen als vrienden samen te zijn !!!

### **FEMMA NODIGT KERNLEDEN UIT ...**

Op woensdag 18 augustus is iedereen van onze kern welkom in H. Pius X om mee te plannen. Probeer er zeker weer bij te zijn !!!

### **15 AUGUSTUS HOOGDAG MOEDERDAG ...**

Lieve mensen,

laat 15 augustus ook voor U een échte Hoogdag zijn.

Maak tijd om op de vooravond of op de dag zelf mee te komen vieren in onze kerk.

Onze Lieve Vrouw is toch voor ons allen héél belangrijk en op deze dag willen we haar ook eren en vieren.

Maak er ook een heel speciale dag van voor onze moeders.

Zij zijn toch héél belangrijk voor ons allemaal.

Laat het een **FEEST** worden !!!

### **WERKEN AAN HET KERKHOF ...**

Je hebt het misschien ook gemerkt

dat er aan het kerkhof serieus wordt gewerkt.

De inkom van het kerkhof werd mooi door de kasseien.

Er was ook werk aan de poort.

De muren links en rechts werden beveiligd.

En nu wordt achteraan ook weer serieus gewerkt.

We zijn blij dat de mensen van de Stad

aandacht hebben voor het onderhoud van de rustplek hier.