

DEURNE-ZUID : HEILIGE LODEWIJK VAN MONTFORT , H. PIUS X , SINT-JOZEF EN SINT- ROCHUS.

HEILIGE PIUS X

Zaterdag 24 juli. H. Charbel Makhlûf.

17.00 u. Avondviering.

Zondag 25 juli. Zeventiende Zondag door het jaar.

11.15 u. Plechtige Hoogmis. Zlm. Wilfried Van der Avert.

Zaterdag 31 juli. H. Ignatius van Loyola.

17.00 u. Avondviering.

Zondag 1 augustus. Achttiende Zondag door het jaar.

11.15 u. Plechtige Hoogmis

17.00 u. Avondviering.

Zaterdag 7 augustus. H. Juliana van Cornillon; HH. Sixtus II en Gezellen;
H. Cajetanus.

17.00 u. Avondviering.

Zondag 8 augustus. Negentiende Zondag door het jaar.

11.15 u. Plechtige Hoogmis.

Zaterdag 14 augustus. H. Maximilianus Kolbe.

17.00 u. Avondviering.

Zondag 15 augustus. Hoogdag Tenhemelopneming van Maria.

HEILIGE LODEWIJK VAN MONTFORT

Eucharistie- en gebedsvieringen.

Elke week op zondag om 9.30 h eucharistieviering

4e zondag van de maand om 9.30 h gebedsviering

3e zondag van de maand koffie na de viering (niet in juli en augustus)

SINT JOZEF

Welkom in onze kerk

zaterdagen telkens om 18 uur (ook in juli en augustus)

Eucharistieviering eerste, derde, vierde en vijfde zaterdag van de maand.

Woord- en communiedienst op de tweede zaterdag van de maand.

zondagen telkens om 11u45

Eucharistieviering eerste, derde en vierde zondag van de maand.

Woord- en communiedienst op de tweede en vijfde zondag van de maand.

Verschuivingen of uitzonderingen zijn altijd mogelijk.

SINT ROCHUS

Zaterdag 24 juli. H. Charbel Makhlûf.

08.00 u. Ochtendviering

18.00 u. Avondviering.

Zondag 25 juli. Zeventiende Zondag door het jaar.

08.30 u. Ochtendviering.

09.30 u. Hoogmis .

Maandag 26 juli. H. Joachim en Anna, ouders van de H. Maagd Maria.

08.00 u Ochtendviering

Dinsdag 27 juli.

08.00 u. Ochtendviering

Woensdag 28 juli.

08.00 u. Ochtendviering

Donderdag 29 juli. H. Marta.

08.00 u. Ochtendviering

Vrijdag 30 juli. H. Petrus Chrysologus.

08.00 u. Ochtendviering

Zaterdag 31 juli. H. Ignatius van Loyola.

08.00 u. Ochtendviering

18.00 u. Avondviering

Zondag 1 augustus. Achttiende Zondag door het jaar.

08.30 u. Ochtendviering

09.30 u. Hoogmis.

Maandag 2 augustus. H. Eusebius van Vercelli
en H. Petrus Julianus Eymard.

08.00 u Ochtendviering

Dinsdag 3 augustus.

08.00 u. Ochtendviering

Woensdag 4 augustus. H. Johannes Maria Veanney.

08.00 u. Ochtendviering

Donderdag 5 augustus. Kerkwijdingsfeest
van de basiliek van Maria de Meerdere.

08.00 u. Ochtendviering

Vrijdag 6 augustus. Gedaanteverandering van de Heer.

08.00 u. Ochtendviering

Zaterdag 7 augustus. H. Juliana van Cornillon;
HH. Sixtus II en Gezellen; H. Cajetanus.

08.00 u. Ochtendviering

18.00 u. Avondviering.

Zondag 8 augustus. Negentiende Zondag door het jaar.

08.30 u. Ochtendviering

09.30 u. Hoogmis.

Maandag 9 augustus. H. Teresia Benedicta van het Kruis.

08.00 u Ochtendviering

Dinsdag 10 augustus. H. Laurentius.

08.00 u. Ochtendviering

Woensdag 11 augustus. H. Clara.

08.00 u. Ochtendviering

Donderdag 12 augustus. H. Johanna Francisca de Chantal.

08.00 u. Ochtendviering

Vrijdag 13 augustus. H. Pontianus en H. Hippolytus.

08.00 u. Ochtendviering

Zaterdag 14 augustus. H. Maximilianus Kolbe.

08.00 u. Ochtendviering

18.00 u. Avondviering.

Zondag 15 augustus. Hoogdag Tenhemelopneming van Maria.

DENK ER AAN !!!

WE MOGEN TERUG MET MEER DAN 100 IN DE KERK ZIJN !!!

Kom je ook mee

om weer écht te genieten van onze vieringen?

We hebben elkaar lang moeten missen

en nu is het weer het moment

om volop te genieten van onze Eucharistievieringen.

Het koor mag nog genieten van een deugddoende vakantie,
maar wij mogen weer terug bidden, zingen en vieren.

We mogen nog geen boekjes uitdelen

en we zullen dus kiezen tussen gekende liederen en gebeden.

We blijven voorzichtig,

maar langzaam maar zeker gaan we vooruit

en daarbij hebben we elkaar héél hard nodig !!!

Hei, hei 't is zomer, laat ons er volop van genieten maar...

Corona heeft voor veel ellende gezorgd.

Bijna anderhalf jaar heeft dat beestje ons de duivel aangedaan,

voor veel gezondheidsproblemen en leed gezorgd.

Gelukkig zijn de vaccins er vrij snel gekomen.

Corona gooide heel onze wereld danig door elkaar,

niet alleen op gezondheidsgebied maar ook onze manier van samenleven.

Elke medaille heeft een keerzijde, dat was ook hier zo.

Thuiswerken zorgde voor hele nieuwe situaties in de gezinnen,

maar ook voor minder verkeersdrukke.

Het thuisonderwijs opende nieuwe perspectieven.

Men erkende terug het belang van gezondheid en verbinding,

van samen horen en sociale contacten.

Men luidde de klokken, hing witte lakens uit,

men ging in de handenklappen voor artsen,

verpleegkundigen en zorgpersoneel die kei hard werkten dag en nacht

om de zorg overeind te houden.

En ook vorig jaar werd het zomer en men dacht dat het virus de oorlog verloren had. De noodsituatie leek voorbij. Alles was rijp voor de geschiedenisboeken.

En we beleefden die zomer na al de voorbije ellende heel intens.

Waarschijnlijk veel te intens.

En het virus kroop terug uit zijn schuilplaats en herwon het verloren terrein.

En we weten heel goed wat de gevolgen waren.

En nu is het weer zomer, en we staan hier weer in de hoop dat we gewonnen hebben.

Dat het vaccineren het wondermiddel is tegen die vreselijke vijand.

Maar wonderen gebeuren niet op bestelling.

We kunnen nu ook weer een groot deel van ons vroegere normale leven weer opnemen.

Maar laat ons toch ook het spreekwoord in acht nemen:

een ezel stoot zich geen twee maal aan dezelfde steen,

en al dat zo moeilijk verwezenlijkte zomaar weer niet te grabbel gooien.

Gaan we er weer maar lustig op los hossen door Europa of nog verder?

Bezoeken we landen die op gebied van vaccinatie nog ver achterop lopen?

Hoe gaan we ons tijdens die reizen gedragen?

Gaan we al de regels aan ons laars lappen?

Men kan prachtige regels opstellen maar men moet die willen naleven

en kan men dit op een voldoende wijze controleren?

De deltavariant rukt meer en meer op

en laat ons hopen dat we na de vakantieperiode geen vierde golf krijgen.

En alsof corona nog niet genoeg is biedt zich reeds een nieuw gezondheidsprobleem aan.

Bij de grondwerken in Zwijndrecht stootte men

op fel vervuilde gronden rond de 3M fabriek,

er zit teveel PFOS in, en dus ook in de eieren van de scharrelkippen in gans die omgeving.

In de eieren in Wommelgem zit 200 x minder.

Eieren eten van kippen van eigen kweek in Zwijndrecht

is dus een risico voor de gezondheid.

En de vervuiler 3M gebaart van de goed gekende kromme haas.

En de politiek doet wat hij zo dikwijls doet rond de hete brij draaien.

Maar men gaat het weer eens danig onderzoeken, de onderste steen naar boven halen.

En wij moeten dat geloven...

In 1968 wist men reeds dat er schade was,

maar de productie is pas gestopt rond de eeuwwisseling.

In Hoboken waren er te hoge loodwaarden rond het Umicore recyclagebedrijf.

Maar hier heeft het bedrijf uiteindelijk wel zijn verantwoordelijkheid opgenomen.

En de mens blijft maar het rare dier dat zijn eigen nest bevuilt

en soms raar omspringt met zijn eigen gezondheid.

Enkele gezegden: *Maar laat ons toch positief de zomer tegemoet treden.

*Want elke zomer is gebleken, dat het warm was, met de winter vergeleken.

*Pak de zon en straal, het is vakantie voor ons allemaal.

*Hallo, ik ben er even niet, het hoeft niet een boodschap na de bieb.

*In de zomer overlijden er minder mensen omdat de meesten dan met vakantie zijn.
*In de zomer geven we het geld uit aan een vakantie waar we de rest van het jaar voor moeten werken.
*Als je in de zomer ergens licht ziet branden dan zal er wel niemand thuis zijn.
*De kunst van te leven is thuis te zijn alsof men op reis is. (Godfried Bomans)
*Wie wil dat niet, tot rust komen? *Rust begint in ons.
*Gemoedsrust is rust voor het ganse lichaam.
*Lichaam en geest moeten samen rustig worden.
*We moeten ons lichaam rust geven om onze geest rust te laten vinden.
*Jezus zei tegen de apostelen:
"Ga nu mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en een tijdje uit te rusten". (Marcus 6, 31-32)
*Doet in de vakantie alleen wat je graag doet.
*Vind mensen interessanter dan afstanden.
*Vragen, praten, luisteren en kijken naar het gewone leven.
*Verloren plekjes ontdekken en een weg zoeken naar het hart van andere mensen.
God, geef ons een hart dat vakantie kan nemen,
zich kan los maken uit de dagelijkse sleur.
Een hart dat op de uitkijk staat naar mensen en natuur.
Een open hart en handen om naar mensen toe te gaan,
dat kan bewonderen zonder te bezitten en kan bidden zonder woorden.
Geniet van de vakantie!!!
Ward Wené.

HELIGE LODEWIJK VAN MONTFORT

HEILIGE PIUS X

BLIJ DAT WE WEER MET VELEN MOGEN SAMEN ZIJN OM TE VIEREN !!!

We zijn héél blij dat we niet meer moeten tellen
en dat we opnieuw met velen samen mogen zijn.
Probeer er ook opnieuw bij te zijn.
We hebben elkaar héél hard nodig !!!

WE HEBBEN U GEMIST ...

We mogen weer met velen samenkomen om te vieren.
Het was een moeilijke tijd van tellen en afwachten.
Gelukkig hebben we allen ons best gedaan
om de opgelegde regels te volgen.
We hopen maar dat er geen nieuwe stijging meer komt.
Blijf inderdaad nog héél lang gezond !!!

SINT-JOZEF

50 jaar priester in Deurne



Vrijdag 25 juni was het feest op de Boekenberglei 209. Fred Sels vierde er zijn 50 jarig priesterjubileum dat begon in Deurne Noord om nadien 43 jaar in de schaduw van de Sint-Jozefkerk te werken en wonen.

Hij was hier aanvankelijk actief als jeugdpastor om nadien bij de diocesane jeugddienst in Boechout de vorming en opleiding van jeugdpastors voor zijn rekening te nemen.

Zijn volgende etappe was weer een nieuwe uitdaging namelijk als gevangenisalmoezenier. Bij de wensen van de parochie en overhandiging van een gepast geschenk waren heel wat blije gezichten te zien in de viering van zaterdag 26 juni 2021.

We hopen hem nog lang in ons te midden te hebben.

SINT ROCHUS

DOOR HET DOOPSEL OPGENOMEN IN ONZE GROTE KRING.

Lex Cabello Sepulveda, zoontje van Michaël en Magalie Waroux, geboren te Deurne op 17 januari 2020,

Eliot Geerts Druyts, zoonte van Kevin Geerts en Kelly Druyts, geboren, te Deurne op 27 juni 2020.

Een dikke Proficiat aan ouders en familie en een héél mooie toekomst voor Lex en Eliot.

KOM JE OOK OPNIEUW MEEVIEREN IN ONZE KERK ?

We hebben mekaar lange tijd moeten missen.

Het was niet aangenaam dat we met zo weinig mensen waren en dat we niet mochten zingen.

AANBIDDING ALLERHEILIGSTE;

Op donderdag 5 augustus van 8.00 u. tot 12.00 u. in de weekkapel.
Een kans om even tot rust te komen en te bidden.

KWB HEEFT NOG VEEL PLANNEN ...

Onze plannen voor de komende tijd...

Donderdag Troef!

Elke donderdag kom je wel KWB'ers tegen in Familia vanaf 19 u.
En 't ziet er goed uit naar de toekomst toe
want zolang het niet alweer verandert,
mogen we langer blijven vanaf nu: tot één uur zelfs,
en met meer aan één tafel !

Kajakken op de Kleine Nete

Op 11 juli is het zover: dan worden de ingeschreven liefhebbers verwacht aan de watermolen in Retie (Watermolen 10 - Retie).

Start om 14 u, aanwezig uiterlijk om 13.45 u.

Afrekenen ter plaatse (graag gepast!).

Was je nog niet ingeschreven en ga je toch nog graag mee ?

Inschrijven mag nog tot 5 juli. Bel daarvoor Kris Flothmann: 0485 30 44 31.

Indien nog verdere afspraken nodig zijn i.v.m. vervoer,
wordt verder onderling contact opgenomen.

Geleid bezoek aan kasteel Cantecroy

Extra editie

Omdat een aantal van onze KWB'ers al in vakantieoorden vertoefden op 27 juni,

wordt een extra rondleiding gepland op zondag, 1 augustus om 15.30 u.
(graag al wat vroeger aanwezig!).

Dat staat al even aangekondigd op onze KWB-site
en een aantal liefhebbers schreven al in.

Er zijn nog een enkele plaatsen vrij.

Wil je er alsnog bij zijn op 1 augustus?

Contacteer dan zo snel mogelijk Rudi (0485/71 65 44), hopelijk kan je er dan nog bij...

Kampeerweek 2021

Het blijft voorlopig nog even spannend voor de kampeerweek die gepland staat
van vrijdag, 20 augustus t.e.m. zondag, 29 augustus in Val-Meer (Riemst).

Zoals het er nu naar uitziet, is er voorzichtige hoop.

Walter onderhandelt volop, maar het laatste woord

is aan het gemeentebestuur van Riemst,

waar nog geen definitief antwoord van kwam.

We houden je op de hoogte als er nieuws is.

Houd in elk geval onze KWB-site ook in 't oog daarvoor...

OKRA NODIGT UIT VOOR WANDELZOEKTOCHT ...

" HET ANTWERPSE BEGIJNHOF EN ANDERE PARELTJES (+/- 4 Km.)

Alle inlichtingen op de Info !!!

GENIET VAN EEN DEUGDDOENDE VAKANTIE ...

Na een moeilijk coronajaar

wensen we U allen van harte een héél deugdzaam verlof.

Het hoeft daarom niet het buitenland te zijn.

Ook ons landje is héél mooi en ook onze eigen omgeving

kan ons héél veel kansen bieden.

Maak het ook écht gezellig voor mekaar !!!

BEWEGINGEN ZIJN IN ONZE PAROCHIE NIET WEG TE DENKEN !!!

Wat zouden wij zijn zonder onze Bewegingen?

Chiro en Scouts,

Femma,

KWB

OKRA

Groep rond Famila.

We mogen echt fier zijn !!!