

# **DEURNE-ZUID : HEILIGE LODEWIJK VAN MONTFORT , H. PIUS X , SINT-JOZEF EN SINT- ROCHUS.**

## **HEILIGE LODEWIJK VAN MONTFORT.**

### **Eucharistie- en gebedsvieringen.**

Elke week op zondag om 9.30 u. eucharistieviering  
4e zondag van de maand om 9.30 u. gebedsviering  
3<sup>e</sup> zondag van de maand koffie na de viering.

## **HEILIGE PIUS X**

**Zaterdag 26 juni.**

**17.00 u. Avondviering**

**Zondag 27 juni.** Dertiende Zondag door het jaar.

**11.15 u. Plechtige hoogmis .**

**Zaterdag 3 juli.** H. Thomas, apostel.

**17.00 u. Avondviering**

## **SINT-JOZEF**

Dertiende zondag door het jaar:

\* zaterdag 26 juni 18uur eucharistieviering met voorganger Fred Sels.

Lector: Werner Van Scharen

\*zondag 27 juni 11u45 eucharistieviering met voorganger Pol Hendrix.

Lector: Yvonne Moonen

## **SINT ROCHUS**

**Zaterdag 26 juni**

**08.00 u. Ochtendviering.**

**18.00 u. Avondviering.**

**Zondag 27 juni.** Dertiende Zondag door het jaar.

**08.30 u. Ochtendviering**

**09.30 u. Hoogmis.**

**Maandag 28 juni.** H. Ireneüs.

**08.00 u Ochtendviering**

**Dinsdag 29 juni.** H. Petrus en Paulus, apostelen.

**08.00 u. Ochtendviering**

**Woensdag 30 juni.** Eerste H. Martelaren van de Romeinse Kerk.

**08.00 u. Ochtendviering**

**Donderdag 1 juli.** H. Rumoldus.

**8.00 u. Ochtendviering**

**Vrijdag 2 juli.**

**08.00 u. Ochtendviering**

**Zaterdag 3 juli. H. Thomas,** apostel.

**08.30 u. Ochtendviering**

**18.00 u. Avondviering**

**Zondag 4 juli.** Veertiende Zondag door het jaar.

**08.30 u. Ochtendviering**

**09.30 u. Hoogmis.**

### **De teloorgang van de begraafplaats achter onze kerk.**

Het was het decreet van Napoleon van 12 juni 1804 dat er voor zorgde dat de organiserende rol van de kerk bij het begraven was uitgespeeld. Voor de kerk was de zorg voor het lichaam voorbij, er bleef alleen nog de zielenzorg. De staat werd de organiserende en verordende instelling bij het begraven. De gemeenten moesten voor begraafplaatsen zorgen. Deze wet bleef ook van kracht bij de onafhankelijkheid van België in 1830. Pas bij herschrijving in de 20<sup>ste</sup> eeuw werd deze wet afgeschaft. Er is lang strijd geleverd tussen kerk en staat over het beheer van de begraafplaatsen. Dus ons kerkhof is eigendom van de gemeente Deurne, nu de stad Antwerpen. In 1896 werd hiervoor het eerste stuk grond achter de kerk aangekocht van 2150 m<sup>2</sup> wat veel te klein was met 60 sterfgevallen per jaar. 23 jaar zou men er over doen, in 5 fasen, om de huidige oppervlakte van 88,5 ha te bereiken. De gemeente zorgde ook voor de aanleg: wegen, perken, bomen en planten, voor het bouwen van een dodenhuisje en het plaatsen van de Kalvarieberg, een kruisbeeld met bijhorende beelden. Er werd een kinderperk en een perk voor de gesneuvelden uit de wereldoorlogen aangelegd. Men koos vooral voor naaldbomen omdat zij ernst en onbuigzaamheid symboliseerden. Struiken hadden liefst donker loof. Er was ook de verplichting om rond kerkhoven een stenen muur te bouwen. Die muur symboliseerde het naar binnen keren van de blik. Begraafplaatsen waren plaatsen van gemeenschapsvorming. De gemeenschap deelde er lijden. Nadien konden rouwenden er elkaar ontmoeten.

De wet van 20 juli 1971 voor de begraafplaatsen, getekend door Koning Boudewijn, zorgde voor de afschaffing van de eeuwigdurende eigendom en was in feite onbewust de oorzaak van de teloorgang van een groot deel van het funerair erfgoed. Als de concessie niet meer verlengd werd door de familie kon men deze graven ruimen om plaats te maken voor nieuwe. Spijtig genoeg zijn er zo een deel prachtige grafmonumenten onder de hamer gegaan. De wet zorgde er ook voor dat de eeuwigdurende eigendom beperkt werd in tijd, maximum 50 jaar. De gemeenten konden eigen richtlijnen voor de begraafplaatsen opstellen. Dikwijls werden hierdoor grafperken en graftekens gestandaardiseerd. Er moesten strooiweiden worden aangelegd die men maar beperkt mocht betreden. De bloemen moesten hier op een speciale plaats gelegd worden. Er moesten urnen kunnen begraven worden of in een columbarium, urnenmuur, geplaatst worden. Men koos er in Antwerpen voor dit niet meer op alle begraafplaatsen uit te voeren. Men koos voor de begraafplaatsen van Ruggeveld en Silsburg. Dit had een hele verandering voor ons kerkhof als gevolg. Er

werden graven overgeplaatst. Het kinderperk en het perk van de gesneuvelden verdwenen. Vanaf 1990 werd er op ons kerkhof niet meer begraven. Er werden zelfs plannen gemaakt voor het opruimen van ons kerkhof. Een kerkhof waar niet meer begraven wordt en waar heel der perken werden weggeruimd daarvan kan je zeggen dat het geleidelijk aan "afsterft". Er komen geen 'nieuwe' bezoekers en de bestaande graven worden alleen maar ouder en worden dus ook minder en minder bezocht en dus ook minder verzorgd en onderhouden. Bijzondere grafstenen liggen er soms bij in slechte staat of zijn beschadigd. Gelukkig is de opruiming niet doorgegaan. Dat hebben we te danken aan het feit dat ons kerkhof in 2014 de eerste officiële stilteplek in Antwerpen werd. Het is een proefproject in het kader van het stedelijk geluidsplan dat voorziet in het oprichten van stilteplekken in de stad. Ons kerkhof kreeg een ander uitzicht. Er werden ligbanken geplaatst, bijenkorven en bio-diverse groenperken aangelegd met hoger gras en weidebloemen. Het gras wordt nog maar tweemaal per jaar gemaaid. Dit zorgt voor een grotere wilde bloemen rijkdom en een paradijs voor de bijen, de vogels en de insecten. Ons kerkhof kreeg dus ook een ander publiek, er gebeurden ook dingen die op een kerkhof volgens ons niet horen en is nu voor een aantal mensen ook hondenweide. Zelf was ik bij een recent bezoek onder de indruk van het feit dat het kerkhofgedeelte op heel korte tijd sterk is teloorgegaan. Aan de linkerzijde moest de kerkhofmuur over een hele strook gestut worden. Aan de rechterzijde is een deel van de kerkhofmuur letterlijk omgevallen. Veel graven liggen er onverzorgd en soms beschadigd bij, ook door vandalisme. De grafteksten zijn niet meer te lezen. Zelfs de teksten op de graven van onze oud pastoors Holthof en Van de Wouwer ook.

Hoe moet dat verder?

Moeten wij niet meer aandacht besteden aan de graven van onze overleden pastoors?

Moeten wij het kerkhof gedeelte zomaar laten teloorgaan?

Begraafplaatsen waren plaatsen voor doden decennia lang. Maar stilaan verandert de visie, begraafplaatsen worden nu ook vanuit andere hoeken bekeken.

Ontkerkelijkheid en de veranderende uitvaartgewoontes, de sterke opkomst van het cremen en het bewaren van de urnen op alle mogelijke plaatsen zijn mee drijvende krachten achter de teloorgang van kerkhoven. Nieuwe generaties die niet meer met geloof zijn opgevoed maken duidelijk andere keuzes.

Gaat het kerkhof overleven?

Heb geen angst voor de dood,  
Want zo lang wij er zijn, is de dood er niet.  
En als de dood er is, zijn wij er niet meer.

(Marcus Tullius Cicero, 106-43 voor Christus)

Ward Wené

## **HELIGE LODEWIJK VAN MONTFORT**

### **HEILIGE PIUS X**

#### **OPNIEUW MEER MENSEN BIJ DE VIERINGEN...**

Wat zijn we blij  
dat we niet meer moeten tellen en afwachten.  
Nu mogen er opnieuw 100 mensen  
deelnemen aan de vieringen.  
Wel afstand bewaren en mondkmasker gebruiken.  
Onze vieringen worden dus terug gewoner.  
Probeer er zeker ook bij te zijn om mee te vieren !!!

#### **VAKANTIE IN ZICHT ...**

Ook voor de kinderen en de jonge mensen komt de vakantie in zicht.  
Het was voor jullie een zware tijd met studeren en examens.  
Na die zware inspanning mag nu een deugddoende vakantie komen.  
Geniet er ten volle van !!!

## **SINT-JOZEF**

### **Heengaan**

Zaterdag 12 juni hebben we met een vijvenzeventigtal mensen veel te vroeg en droevig afscheid genomen van Leo Van Kerkhove. Hij werd geboren in Antwerpen op 29 oktober 1952 en gesterkt door het sacrament van de zieken overleed hij op 3 juni in de Palliatieve Eenheid van het Sint-Erasmusziekenhuis. Hij wilde nog graag verder maar verloor het gevecht. De familie had zelf de viering intensief voorbereid in woord en muziek. Leo was houtbewerker en destijds lid van Den Does (Dagelijks Onderhoud Elektriciteit Sorm). De lezing uit het evangelie van Matteüs (25:14-30) over de talenten was een heel gepaste keuze.  
Met onze parochiegemeenschap delen we in de pijn die nabestaanden treft en bieden we onze christelijke deelneming aan.

## **SINT-ROCHUS**

### **DOOR HET DOOPSEL OPGENOMEN IN ONZE GROTE KRING**

Dario Smit Liekens, zoontje van Sven Smit en Britt Liekens  
geboren te Deurne op 18 oktober 2018,  
Angelo Smit Liekens, zoontje van sven en Britt,  
geboren te Deurne op 22 november 2019.

We wensen ouders en familie een dikke Proficiat en een héél mooie toekomst aan deze kinderen !!!

## **JO OOMS, ARCHITECT, NA ONGELUKKIGE VAL GESTORVEN.**



Op zaterdag 12 juni 2021 werd Jo Ooms begraven.  
Ik heb Jo leren kennen toen ik pastoor was in Geel, Sint-Franciscus Elsum.  
We hebben daar, lang geleden, een héél mooie Feestzaal gebouwd met een groep vrijwilligers.  
Jo, als architect vrijwilliger, zorgde voor een héél mooi plan en heeft de werken van héél nabij opgevolgd.  
We waren met méér dan vijftig vrijwilligers en elke woensdagnamiddag en elke zaterdag werd er gewerkt.  
Na veertien maanden kon de Feestzaal ingezegend worden en dat gebeurde door Mgr. Robert Raes.  
Jo is altijd een héél goede vriend gebleven en hij heeft ook in Deurne héél hard gewerkt.  
Meer dan tien jaar geleden heeft hij de Sint-Annaschool heel grondig vernieuwd.  
Vele jaren heeft hij gewerkt aan onze kerk.  
Het dak werd volledig vernieuwd, alle dakgoten werden vernieuwd.  
De toren kreeg een grondig nazicht.  
Aan de zolder van de kerk werd gewerkt en er werd een loopbrug gelegd.  
De zolder van de toren werd vernieuwd.  
De galmgaten werden vernieuwd en afgeschermd voor de duiven.  
Er werd jaren héél hard gewerkt en alle vijf jaren kwamen er inspecteurs van Monumentenwacht om een grondige inspectie te houden.

Zij hebben ons geholpen door een grondig verslag te maken en te zeggen wat groot nodig was en wat in de gaten moest worden gehouden.

In 2020 kwamen de mensen van Monumentenwacht ook weer, en nu was het verslag héél positief en schreven ze dat deze kerk die in 1895 werd ingezegend in heel goede staat was.

Een pluim voor ons allemaal.

Jo heeft ook heel hard gewerkt aan de pastorie.

Er kwam een nieuw dak en nieuwe dakgoten.

De loden waterleidingen werden allemaal vervangen.

De voorgevel had een beurt nodig, omdat er bovenaan arduinen blokken zaten die aan het verschuiven waren.

De voorgevel werd dan helemaal vernieuwd en opgekuist.

Toen ik 75 jaar werd, moest ik, zoals alle pastoors in ons Bisdom, mijn ontslag aanbieden aan de Bisschop.

Dan werd er door de Kerkfabriek van Sint-Rochus, onder leiding van Ward Wené, een nieuw appartement ingericht op de eerste verdieping van de pastorie.

Héél mooi, met alles erop en eraan.

Een inloopdouche, een verhoogde WC, een ingebouwde keuken met alle nodige apparaten, een logeerkamer, een bureau, een slaapkamer.

Al het nodige van waterleiding en verwarming en verlichting.

Overal een héél mooie vloer.

Nieuwe gordijnen en overgordijnen enz.

Intussen werd er ook in de parochie van H. Pius X héél hard gewerkt.

De buitenkant van het parochiehuus kreeg een grondige beurt.

Al de daken van heel het complex, kerk, feestzalen, café werden héél grondig vernieuwd zodat ze er zeker twintig jaar tegen kunnen.

De pastorie, die voor een gedeelte meer dan vijftig jaar oud was werd verkocht en een appartement dat heel veel jonger was werd aangekocht.

We zullen in de twee parochies nog regelmatig over Jo spreken...

De familie Ooms woont in Meerhout, maar Jo had toen een architectenbureau in Geel en hij werd begraven in de kerk van Geel Elsum, waar hij dus mee een Feestzaal had gebouwd.

Ik geef hier ook de teksten van de drie kinderen van Jo en van de kleinkinderen die we in de kerk mochten horen ...

Pake,

Het zijn je woorden,

je luisterend oor,

je wijze raad.

Niet altijd wat ik wilde horen maar  
steeds met de beste bedoelingen.

Het is je oog voor detail,

tot in de puntjes,  
loodrecht.  
Je nam je tijd maar eens het klaar was,  
was het af.  
Het is je passie,  
de zin om iets te creëren,  
je gedrevenheid.  
Opgeven stond niet in jouw woordenboek.

Je leerde me stilstaan,  
rondkijken,  
en dan de juiste keuze maken.

Je leerde me doorzetten,  
volharden,  
met mijn twee voeten op de grond.

Je leerde me geduldig wachten,  
stap voor stap.  
Jij was de rust zelve.  
Je had nog zoveel plannen.  
Werken was jouw hobby.  
"Rust roest" zei je dan.  
Je stond op en je begon.  
De angst om niet meer te kunnen doen  
wat je graag deed was groot.

Eén ding is zeker,  
die angst hoef je niet meer te hebben.  
Je hebt tot de laatste seconde gedaan  
wat je graag deed.  
Rust roest. Nu mag het.  
Rust zacht lieve Pake.  
We nemen je mee en wandelen  
verder in jouw voetsporen.  
Tekst Leen.

Ne steen  
Hé, zoek eens ne steen.  
Ne passende steen.  
Ne perfect passende steen.  
Gewoon ne steen.

Met stenen bouw je muren.  
Sterke muren.  
Met muren bouw je huizen.  
Sterke huizen.

Huizen om in te leven.  
Huizen om in te schuilen.

Nu ontbreekt er ne steen.  
Nu ontbreekt er ne steen  
in een sterke muur.  
Nu ontbreekt er ne steen  
in onze muur.  
Wij zijn de muur,  
een sterke muur.

Met stenen bouw je muren.  
Sterke muren.  
Met muren bouw je huizen.  
Sterke huizen.

Hé zoek eens ne steen.  
Ne passende steen.

De perfect passende steen...  
Tekst Bert

Seg Pa,

Seg Pa, hoe zou ik dit best doen...  
Discussie...  
Daar heb je gelijk in, goei idee...  
Help je?  
Tuurlijk.

Hoi Vake, kijk eens wat ik...  
Knap gedaan...  
zou je niet proberen om...  
Trots...  
dikke knuffel.

Nonkel Jo, wat zou jij doen ...  
Discussie...  
Oplossing...  
Oh bedankt hé ...

Dag Jo, kan je eens langskomen...  
Hoe kunnen we dit, hoe kan er dat...  
Oplossing op maat  
en goed voor ieder...  
We kunnen weer verder...



Pake, het is goed geweest voor  
vandaag, we gaan samen...

In Frankrijk, bij ochtendgloren,  
geen vogels die fluiten.  
Betonmolen gekletter...  
Truweel gethjingel...  
Het vijsmachine...

Passen en meten tot het recht is...  
De lat leggen waar het moet...  
Niet goed genoeg,  
terug opnieuw...  
Plannen in overvloed...

Een vingerknip...  
Enkel herinneringen blijven over..  
Tekst Maarten.

Zorgeloos ...  
Vake, is het nog ver?  
Neen schattekes...  
Nog een paar uurtjes.  
Muziekje op...  
Meezingen...  
Zo gezellig...

Vake, ik ruik Frankrijk al :-)  
Klopt, we zijn er bijna ...  
Raampjes open ...  
Daar is de aardbei al :-))  
Lekker warm ...  
Lavendelgeur ...  
Krekeltjes ...

Vake waar is mijn zwembroek?  
Ik doe de poort open!  
En dan rennen maar...  
Om ter eerst...  
Klingelingeling ...  
Plons ...

Dankjewel voor al die mooie vakanties  
samen met jou.  
Tekst kleinkinderen.

## **TIJD VAN CORONA LANGZAAM VOORBIJ ...**

Nu de vakantie in zicht komt zijn ook de coronamaatregelen serieus versoepeld.  
We mogen gelukkig opnieuw meer !!!  
Ook in de kerk mogen we nu met 100 mensen samenkomen.  
Dat hebben we toch écht gemist hé !!!  
Probeer ook de stap terug te zetten en maak elke zondag tijd om mee met ons te komen bidden en vieren.  
Samen willen we er weer deugddoende vieringen van maken.  
Je komt toch ook ?

## **OOK IN FAMILIA WERD UITGEKEKEN NAAR VERSOEPelingen ...**

De coronatijd was ook voor Familia een moeilijke tijd.  
De verantwoordelijken hebben niet stilgezeten  
en er is hard gewerkt aan Familia zelf en het pleintje achter Familia.  
Intussen mogen we weer regelmatig mensen ontvangen.  
Heb je ook de weg terug gevonden?  
Ook daar is het belangrijk mensen te ontmoeten en te bemoedigen !!!

## **OOK VOOR ONZE BEWEGINGEN ZIJN DE VERSOEPelingen HEEL BELANGRIJK ...**

Voor KWB, FEMMA EN OKRA komt een tijd met meer mogelijkheden om elkaar te ontmoeten.  
Kijk naar de info's om te zien wat er reeds is gepland en maak ook zelf tijd om er weer bij te zijn !!!

## **AANBIDDING ALLERHEILIGSTE ...**

Op donderdag 1 juli van 8.00 u. tot 12.00 uur in de weekkapel.  
Kom je ook eens even langs om tot rust te komen en te bidden?  
Het kan zo'n deugd doen elkaar ook daar te ontmoeten !!!