

# **DEURNE-ZUID : HEILIGE LODEWIJK VAN MONTFORT , H. PIUS X , SINT-JOZEF EN SINT- ROCHUS.**

**DE EUCHARISTIEVIERINGEN MOGEN DOORGAAN.  
HET AANTAL PERSONEN DAT TOEGELATEN WORDT IS 15.**

## **HEILIGE LODEWIJK VAN MONTFORT.**

### **Eucharistie- en gebedsvieringen.**

Elke week op zondag om 9.30 h eucharistieviering  
4e zondag van de maand om 9.30 h gebedsviering  
3<sup>e</sup> zondag van de maand koffie na de viering.

## **HEILIGE PIUS X**

**Zaterdag 3 juli.** H. Thomas, apostel.

**17.00 u. Avondviering**

**Zondag 4 juli.** Veertiende Zondag door het jaar.

**11.15 u. Plechtige hoogmis.** Zlm. A. Demarelle.

**Zaterdag 10 juli.** H. Maria Amandina en gezellen.

**17.00 u. Avondviering.**

**Zondag 11 juli.** Vijftiende Zondag door het jaar.

**11.15 u. Plechtige hoogmis.** Zlm. A. Demarelle. Zlm. Vader & Moeder Quinties-Leys en ki. Frédéric, Cecilia, Eva; en Vader & Moeder Minner-Baert en ki. Alfons en François.

**Zaterdag 17 juli.** H. Fredegandus.

**17.00 u. Avondviering**

**Zondag 18 juli.** Zestiende Zondag door het jaar.

**11.15 u. Plechtige hoogmis.**

**Zaterdag 24 juli.** H. Charbel Makhluf.

**17.00 u. Avondviering**

**Zondag 25 juli.** Zeventiende Zondag door het jaar.

**11.15 u. Plechtige Hoogmis.** Zlm. Wilfried Van der Avert.

## **SINT- JOZEF**

### **Welkom in onze kerk**

zaterdagen telkens om 18 uur (ook in juli en augustus)

Eucharistieviering eerste, derde, vierde en vijfde zaterdag van de maand.

Woord- en communiedienst op de tweede zaterdag van de maand.

zondagen telkens om 11u45

Eucharistieviering eerste, derde en vierde zondag van de maand.  
Woord- en communiedienst op de tweede en vijfde zondag van de maand.

Verschuivingen of uitzonderingen zijn altijd mogelijk.

**Op zondag 4 juli 2021** tijdens de eucharistieviering van **11.45 uur**, worden de overledenen van de voorbije maanden herdacht en worden de kruisjes met hun namen aangebracht op het gedachtenispaneel.

Door de opgelegde coronamaatregelen hebben maar een beperkt aantal mensen de afscheidsviering kunnen bijwonen. Misschien is deze kruisjesviering een ideaal moment om alsnog stil te staan bij het heengaan van bekenden:

Anna Pruym	30-10-1934	02-12-2020
Firmin Monnoijer	05-12-1936	28-12-2020
Martje Peys	11-05-1920	31-01-2021
Joanna Melis	08-04-1932	18-03-2021
Rosa Piens	05-05-1924	24-03-2021
Pierre Van Dooren	12-04-1934	03-04-2021
Marie-José Marchandt	02-01-1927	24-04-2021
Jean-Claude Myle	02-05-1938	04-05-2021
Leo Van Kerkhove	29-10-1952	03-06-2021

Na de homilie en de voorbede wordt aan iemand van de familie gevraagd, om samen met de priester, het kruisje aan te brengen.

Het kruisje blijft daar tot **1 november 2021** en mag dan op het einde van de viering van Allerheiligen door de familie worden afgehaald.

Iedereen is welkom!

## **SINT ROCHUS**

**Zaterdag 3 juli.** H. Thomas, apostel.

**18.00 u. Avondviering**

**Zondag 4 juli.** Veertiende Zondag door het jaar.

**08.30 u. Ochtendviering**

**09.30 u. Hoogmis.**

**Maandag 5 juli.** H. Antonius Maria Zaccaria.

**08.00 u. Ochtendviering**

**Dinsdag 6 juli.** H. Maria Goretti.

**08.00 u. Ochtendviering**

**Woensdag 7 juli.**

**8.00 u. Ochtendviering**

**Donderdag 8 juli.**

**8.00 u. Ochtendviering**

**Vrijdag 9 juli.** H. Martelaren van Gorcum.

**08.00 u. Ochtendviering**

**Zaterdag 10 Juli.** H. Maria Amandina.

**08.00 u. Ochtendviering.**

**18.00 u. Avondviering.** Zlm. Tom Van Eynde.

**Zondag 11 juli.** Vijftiende Zondag door het jaar.

**08.30 u. Ochtendviering**

**09.30 u. Hoogmis.**

**Maandag 12 juli.** H. Antonius Maria Zaccaria.

**08.00 u. Ochtendviering**

**Dinsdag 13 juli.** H. Henricus.

**08.00 u. Ochtendviering**

**Woensdag 14 juli.** H. Camillus de Lellis.

**8.00 u. Ochtendviering**

**Donderdag 15 juli.** H. Bonaventura.

**8.00 u. Ochtendviering**

**Vrijdag 16 juli.** O.L. Vrouw van de berg Karmel.

**08.00 u. Ochtendviering**

**Zaterdag 17 Juli.** H. Fredegandus.

**08.00 u. Ochtendviering.**

**18.00 u. Avondviering.**

**Zondag 18 juli.** Zestiende Zondag door het jaar.

**08.30 u. Ochtendviering**

**09.30 u. Hoogmis.**

**Maandag 19 juli.**

**08.00 u. Ochtendviering**

**Dinsdag 20 juli.** H. Apollinaris.

**08.00 u. Ochtendviering**

**Woensdag 21 juli.** H. Laurentius van Brindisi.

**8.00 u. Ochtendviering**

**Donderdag 22 juli.** H. Maria Magdalena.

**8.00 u. Ochtendviering**

**Vrijdag 23 juli.** H. Brigitta.

**08.00 u. Ochtendviering**

**Zaterdag 24 Juli.** H. Charbel Makhlef.

**08.00 u. Ochtendviering.**

**18.00 u. Avondviering.**

**Zondag 11 juli.** Vijftiende Zondag door het jaar.

**08.30 u. Ochtendviering**

**09.30 u. Hoogmis.** Zlm. Gaby Schepkens en haar familie.

## **Architect Jo Ooms is overleden, hij was de steunpilaar voor de Kerkraad bij de onderhoudswerken aan onze kerk.**

Een kerk onderhouden is wel iets anders dan een appartement of een huis. Het vraagt natuurlijk ook veel specifieke technische kennis. De vorige pastoors gingen daarin volledig ter goeder trouw hun eigen weg maar met het gevolg dat werken niet altijd werden uitgevoerd zoals het hoorde. Sommigen profiteerden van de technische onkunde van de kerkraden. Natuurlijk was ook het inspecteren van die werken, niet gemakkelijk gezien de hoogte waarop ze soms werden uitgevoerd. Dit probleem stelde zich niet alleen bij onze kerk, het was op veel plaatsen zo. Toen Fons Houtmeyers in 1988 pastoor werd waren er in feite heel weinig middelen om werken aan de kerk uit te voeren. Onder pastoor Luc Van de Wouwer had men zich feitelijk moeten beperken tot het hoogst noodzakelijke. Dit kwam doordat de wedde die men betaalde aan een koster-organist zwaar doorwoog op het financieel budget. Fons besloot dan ook al vrij snel deze functie op te zeggen. De volledige kostertaak zou in de toekomst gebeuren door vrijwilligers. Hierdoor kwam er dus financiële ruimte vrij om structurele werken uit te voeren aan de kerk. Voor de technische controle van de kerk kwam de overheid ons tegemoet. Sinds 1991 kon men beroep doen op Monumentenwacht, een initiatief van de Koning Boudewijn Stichting, de Stichting Monumenten en Landschapszorg en de Vereniging van de Vlaamse provincies. Monumentenwacht kreeg als taak de toestand van waardevolle gebouwen in Vlaanderen grondig te onderzoeken en aanbevelingen te doen voor het onderhoud. Zij deden in 1997 een grondige inspectie van onze kerk en leverden dan ook een lijvig verslag af met alle uit te voeren werken met een rangorde van noodzakelijkheid. Natuurlijk moesten deze werken om financiële redenen over vele jaren gespreid worden. Om dit alles mee te plannen, uitvoerders op te zoeken en de werken mee te controleren was in feite een architect onmisbaar. En zo kwam Jo Ooms bij ons terecht. Fons kende Jo dus reeds van toen hij nog in Elsum (Geel) was. Wij hadden samen met Jo ook een overleg met Monumentenwacht op 28 augustus 2006. Het was een plezier om met Jo samen aan de renovatie van onze kerk te werken. Hij was altijd vriendelijk, had een grote dossierkennis en een jarenlange ervaring. Het waren hoofdzakelijk dakwerken en het veiliger maken van onze kerk voor de controlewerken. Onze kerk heeft 17 dakjes of daken samen goed voor ongeveer 1125 m<sup>2</sup>, er is twee derde van vernieuwd en de rest gerenoveerd. Het spectaculairste werk was zeker de visitatie van de torenspits op 1 en 2 oktober 2012 met een hoogwerker van 65 m. Natuurlijk was ook Jo van de partij. Er werden langs alle mogelijke kanten foto's genomen. Intussen hebben we in 2020 het zevende verslag van monumentenwacht gekregen (1997, 1999, 2002, 2005, 2012 en 2020). Corona heeft de werking van de Kerkraad en heel het kerkelijk gebeuren in 2020 danig in de war gebracht. Daardoor hadden we ook nog niet de kans het laatste verslag met Jo door te nemen. Jo zorgde voor het ontwerp en de opvolging van de werken op de pastorie voor het appartement dat Fons ging bewonen. Al 23 jaar geeft Monumentenwacht ons oordeelkundig advies. En wanneer men het eerste en nu het laatste rapport naast elkaar legt dan is er een enorme weg afgelegd. En dat danken we toch voor een groot deel aan de inzet van Jo en Fons. Fons wist altijd mensen op alle mogelijke manieren te begeisteren om zich mee in te zetten voor onze kerk op alle mogelijke manieren, velen leverden mee de noodzakelijke financiën

of zetten zich daadwerkelijk in als vrijwilligers bij de vele taken. Zonder die vrijwilligers stonden we nooit waar we nu staan. Onze kerk is gebouwd en afgewerkt tussen 1892 en 1906, bijna 130 jaar oud. Ze heeft twee wereldoorlogen en vele tegenslagen doorstaan. En als wij nu van Monumentenwacht een verslag krijgen met als algemene beoordeling dat de bouwfysische toestand van het gebouw goed is, redelijk onderhouden en met weinig risico op gevolgschade, dan is dat mee de verdienste van duizenden mensen door de jaren heen mensen. We mogen daar terecht fier over zijn, ook al blijven er nog vele werkpunten.

We hadden nog graag samen met Jo zoveel gepland en uitgevoerd.

Jo, je hebt ons, maar natuurlijk ook vooral je vrouw, kinderen, kleinkinderen, familie en de vele vrienden veel te vroeg verlaten.

Jo, we gaan je enorm missen. Je was niet alleen maar onze architect, je leefde actief mee met alles wat er in onze parochie gebeurde. We hebben je ook samen met je vrouw op feestelijkheden in onze parochie mogen ontmoeten. Je was een fantastische mens.

Het was een voorrecht met je te mogen samenwerken.

Ward Wené,

Voorzitter Kerkraad Sint-Rochus.

## **HEILIGE PIUS X**

### **WE MOETEN NIET MEER TELLEN...**

### **IEDEREEN IS TERUG WELKOM IN ONZE KERK...**

We hebben een moeilijke tijd achter de rug.

Het was soms bang afwachten...

Zullen we niet met teveel mensen zijn?

Gaan we niet hoger dan het toegelaten getal?

Het is slechts een keer gebeurd

dat enkele mensen vertrokken

omdat we het maximum toegelaten getal hadden bereikt.

We zijn blij dat het getal nu voor ons niet meer beperkt is

en dat iedereen dus terug van harte welkom is

om mee te komen vieren.

Probeer er dus vanaf nu ook weer bij te zijn.

Samen maken we er weer héél fijne vieringen van.

## **SINT-JOZEF**

### **Vormselcatechese in een coronajaar.**

Voor het tweede jaar op rij zal het vormsel plaatsvinden in het najaar.

Heel ongewoon want traditioneel wordt het vormsel toegediend

tussen Pasen en Pinksteren : het vormsel is immers

het feest van de Geest !

Ook de voorbereidingen waren ongewoon.

We mochten immers niet fysiek samenkomen, dus dan maar zoals vele ouders uren vergaderden voor het scherm of telewerkten, zo kwamen ook onze vormelingen 'samen op het scherm'.

Toch hebben 18 vormelingen in maart hun naam opgegeven en zullen zij op 16 oktober gevormd worden in de kerk van Sint Jozef.

Ondertussen zijn de maatregelen gelukkig versoepeld en zijn we 2 keer ook 'fysiek' samen kunnen komen !

Wat een beleving !

Na de grote vakantie, in september en eerste helft van oktober volgen nog enkele fysieke samenkomsten en hopen we ook nog om met de ouders en vormelingen samen ons verder voor te bereiden op dit 'feest van de Geest'

de catechisten van Christoffel Zuid

## **SINT-ROCHUS**

### **WE HEBBEN GELOVIG AFSCHEID GENOMEN VAN**

Angèle Foubert, weduwe van Frans Heyndrickx en van Franciscus D'Joos, geboren te Sint-Niklaas op 25 maart 1927 en overleden te Deurne, WZC Europasquare, op 16 juni 2021.

We bieden aan familie en vrienden onze innige deelneming aan.

### **IEDEREEN TERUG HARTELIJK WELKOM IN ONZE VIERINGEN !!!**

We zijn er héél blij om en hopen U ook weer regelmatig te mogen ontmoeten elk weekend.

### **LANGZAAM TERUG NAAR HET GEWONE ...**

Na een héél moeilijk jaar voor ons allen komen we, voor onze vieringen in de kerk, terug naar het gewone.

Nu zijn we terug allen welkom elk weekend en moeten we niet meer tellen en ongerust zijn dat er te veel mensen zijn.

Héél veel Dank voor Uw volgehouden inspanning en hopelijk kunnen we elkaar nu weer elk weekend ontmoeten !!!