

**DEURNE-ZUID : HEILIGE LODEWIJK VAN MONTFORT ,
H. PIUS X , SINT-JOZEF EN SINT- ROCHUS.**

HEILIGE LODEWIJK VAN MONTFORT.

Eucharistie- en gebedsvieringen.

Elke week op zondag om 9.30 u. eucharistieviering
4e zondag van de maand om 9.30 u. gebedsviering
3^e zondag van de maand koffie na de viering.

HEILIGE PIUS X

Zaterdag 15 mei. H. Dimpna. Kerkwijdingsfeest van de kathedraal.

17.00 u. Avondviering

Zondag 16 mei. Zevende Paaszondag.

11.15 u. Plechtige hoogmis . Zlm. François Horemans.

Zaterdag 22 mei. H. Rita van Cassia.

17.00 u. Avondviering.

Zondag 23 mei. Pinksteren.

11.15 u. Plechtige Hoogmis. Zlm. Alfons Luyckx.

SINT-JOZEF

Op 13, 15 en 16 mei zijn er voorlopig geen vieringen gepland.

SINT ROCHUS

Zaterdag 15 mei. H. Dimpna. Kerkwijdingsfeest van de kathedraal

08.00 u. Ochtendviering.

18.00 u. Avondviering.

Zondag 16 mei. Zevende Paaszondag.

08.30 u. Ochtendviering

09.30 u. Hoogmis.

Maandag 17 mei.

08.00 u. Ochtendviering.

Dinsdag 18 mei. H. Johannes I, Paus en Martelaar.

08.00 u. Ochtendviering

Woensdag 19 mei.

08.00 u. Ochtendviering

Donderdag 20 mei. H. Bernardinus van Siëna.

8.00 u. Ochtendviering

Vrijdag 21 mei. H. Christophorus Magellaen.

08.00 u. Ochtendviering

Zaterdag 22 mei. H. Rita van Cassia.

08.00 u. Ochtendviering

18.00 u. Avondviering .

Zondag 23 mei. Pinksteren.

08.30 u. Ochtendviering..

09.30 u. Hoogmis. Zlm. Pastoor Luc Van de Wouwer, zijn broer Armand, Leonie Van Aken, ouders en zusters.

In onze kerktoren: de klokken (1)

Toen de torenspits afgewerkt was had men ook graag klokken in de toren gehad. Maar daarvoor ontbraken toen de financiële middelen. Dus moest het klokje uit de houten Sint-Rochuskapel van op de Herentalsebaan voorlopig maar dienst doen in de nieuwe kerk. Het klokje was geschonken door Jacobus (Kobe) Keteleer, die slachter was en deel uit maakte van de Inrichtingscommissie van de Sint-Rochuskapel. Na de wijding van de kerk op 14 oktober 1895 begon men onmiddellijk met het inzamelen van fondsen om een stel kerkklokken te kunnen aanschaffen. En dat gebeurde met heel veel succes want de volledige kosten voor de aanschaf en het plaatsen werden door vrijwillige bijdrages opgehaald. Een jaar later konden de klokken reeds bewonderd en beluisterd worden. Ze werden op 28 juli 1896 ingewijd. Men koos voor drie klokken die vervaardigd werden door de klokkengieters Van Aerschodt uit Leuven. Al van in de 14 de eeuw waren er in Leuven klokkengieters aan het werk. Het waren allemaal typische familiebedrijven. Maar de eerste klokken zijn terug gevonden in de Yangschao cultuur in de Chinese steentijd in 3000 voor Christus. Het waren klokken uit aardewerk met klepels. Later werden ijzeren klokken gemaakt. In Europa werden reeds in de 4^{de} en 5^{de} eeuw klokken gegoten.

Onze grootste klok die 1400 kg woog kreeg de naam "Rochus", de tweede van 984 kg "Maria" en de derde van 684 kg "Jozef". Dat lijkt allemaal heel zwaar, maar ter vergelijking, de grootste Europese luidende klok "Sint Pieter" in de Dom van Keulen weegt 24000 kg. Sommige klokken zijn echte stadssymbolen zoals bijvoorbeeld Klokke Roeland in Gent en de triomfklok in Brugge. Bij het luiden ontwikkelen klokken krachten van ongeveer driemaal hun gewicht. Ze dienen dus stevig opgehangen te worden in de toren. Hun peters en meters waren de Hr. en Mevr. Paul Cogels, de Hr. en Mevr. Florent Pauwels, de Hr. Constant de Browne de Tiège en Mevr. Du Bois de Vroylande. De klokken werden toen nog met touwen geluid en dit werkje gebeurde toen door koster F. De Roeck en zijn helper. Maar in 1913 werd reeds een mechanisme aangebracht om de klokken elektrisch te kunnen luiden. En zo konden de klokken jarenlang alle blijde en droevige gebeurtenissen in de parochie melden. Onze klokken overleefden zelfs de eerste wereldoorlog ondanks er toen in Duitsland 65000 werden omgesmolten voor kanonlopen. De klokkenroof was toen vrij willekeurig. De klokken werden verzameld op zogenaamde klokkenkerkhoven. Men spaarde toen alleen de klokken van voor 1860. Maar de tweede wereldoorlog werd ze toch fataal. Op 25 mei 1943 ontving men het bericht dat twee klokken door de Duitse bezetter werden opgeëist. Ze werden inderdaad uit de toren gehaald en een half jaar later ook de derde. Klokkenroof uit kerktorens tijdens oorlogen gaat terug tot de 15^{de} eeuw. Tijdens de tweede wereldoorlog gebeurde de klokkenroof veel systematischer. Er was een administratie waarin alle klokken in A, B, C en D typen werden verdeeld. A en B moesten onmiddellijk inleveren, C was een zogenaamde wachtperiode en D was beschermd. Groep C sneuvelde ook tamelijk

snel en uiteindelijk moest ook een deel van de D groep er aan geloven. 4568 klokken werden uit België naar Duitsland gevoerd, goed voor 3794225 kg brons. Een deel kon na de oorlog toch nog gerecupereerd worden. In het totaal roofde men toen 45000 klokken, 35000 uit bezette gebieden, men spaarde dus ook eigen land niet. Dat waren er dus 20000 minder dan in WO 1. Maar er waren gewoon minder klokken. De toestand van voor WO 1 had men niet terug bereikt. Er ontstonden in verband met de klokkenroof ook specifieke spreekwoorden zoals: Wie met Gods klokken schiet wint de oorlog niet en klokken uit de toren, oorlog verloren. In 1945 kreeg men een kleine klok van een beiaard aangeboden om voorlopig dienst te doen. De Kerkfabriek was er niet voor en koos om te luiden met een "pick-up"? Men wou dus zo snel mogelijk de geroofde klokken vervangen door drie nieuwe van dezelfde grootte, gewicht en toon als de oorspronkelijke klokken worden gemaakt uit brons, een legering van koper en tin. Het gewicht van een klok bepaalt mee de toonhoogte. Een kleine lichte klok klinkt ook licht, een grote zware klok klinkt zwaar. Het zou toch tot 1949 duren voor er terug een klok in onze toren hing. De nieuwe klokken werden vervaardigd door klokkengieterij Michiels uit Doornik. Dit was een zeer bekend familiebedrijf van beiaarden en torenuurwerken. Zij leverden beiaarden in binnen en buitenland tot zelfs in New-York. Zij maakten ook de klok Roeland voor Gent. Op 15 mei 1949 had de wijding plaats van de eerste klok, de grootste opnieuw "Rochus" genaamd met als opschrift:

Door woest krijgsgeweld vernield. Door eendrachtige liefde herboren. Breng mijn stem blijheid en vrede. Bij wel en wee van alle parochianen.

Peter was Josephus Van Looveren, meter Joanna Catharina Peeters- Van Oosterwijck. Door een brand in de klokkengieterij werden de twee andere klokken pas in oktober geleverd. De tweede en de derde klok kregen ook terug de namen van "Maria" en "Jozef" met peters Duytschaever Petrus en Jozef De Meyer en meters Josephine Verschueren-Janssens en Louisa Vissers-Van der Avert. De klokken wogen 1327, 1027 en 687 kg. Alhoewel ze nu veel minder mogen luiden als vroeger, sommigen zagen de klokkengeluiden als geluidshinder, doen ze nog steeds trouw hun dienst. We kennen ook heel wat gezegden met klok. De klok hebben horen luiden maar niet weten waar de klepel hangt, aan het klokzeel hangen, de grote klok luiden, iets aan de grote klok hangen, enz.

Ward Wené.

HEILIGE PIUS X.

GENOT ...

En nu bedenk je in je hart:

'Hoe zullen wij het goede in het genot onderscheiden van wat niet goed is?'

Ga naar je velden en tuinen en je zult zien,
dat de bij het grootste genot vindt

in het vergaren van honing uit de bloem,
maar de bloem vindt hierin haar genot,
dat zij haar honing aan de bij afstaat.

Want voor de bij is een bloem een bron van leven,
en voor de bloem is de bij een boodschapper der liefde,
en voor bij en bloem beide
is het geven en ontvangen van genot een behoefte en een vervoering.

Volk van Orphalese,
wees in je geneugtes de bloemen en bijen gelijk.

Khalil Gibran

DE REGENBOOG ...

Daar staat de ronde regenboog ,
zo trots en koninklijk en hoog .

Hoe komt hij daar ,dat lint van kleuren ?
Wie heeft dat wonder zien gebeuren ?

Hij buigt om heel de aarde heen
Die is opeens niet meer alleen ,
Maar in een grote arm gevangen
Met al haar zorg ,al haar verlangen .

En alle mensen blijven staan
en zien de mooie hemel aan ;
en al de mensen denken even
hoe goed het is , te mogen leven .

K.Gelaude :

SINT-JOZEF

Sint-Jozef beleefde een sterk gewaardeerde Goede Week met druk bijgewoonde vieringen zowel op Goede Vrijdag met 2 diensten waarin de Marcuskruisweg van kunstenaar Pol centraal stond opgesteld. Zaterdag 3 april was er een warme Paaswake rond de symboliek van oerelementen aarde, lucht, water en licht. Voorganger Fred Sels koos gepaste muziek en duidde de inhoudelijke boodschap in een gesmaakte homilie. We hernieuwden onze doopbeloften. Op Paaszondag was Pol opnieuw van de partij. Zo kregen toch heel wat parochianen de kans een viering coronaveilig bij te wonen. We waren ook bijzonder blij met een talrijk opgekomen Armeense delegatie. Alleen de eitjes ontbraken. Misschien keren de klokken volgend

jaar wel terug. Bijzonder hartelijk dank aan Eddy, Josée en Rita voor het geleverde werk en aan Arthur voor alweer een mooi verzorgd bloemstuk.

Na een heel korte onderbreking plannen we in de Mariamaand volgende vieringen:

Zaterdag	22	mei	18u	Eucharistieviering
Zondag	23	mei	11u45	Pinksteren met Eucharistieviering
Zaterdag	29	mei	18u	Eucharistieviering
Zondag	30	mei	11u45	Woord- en communiedienst

Voor al deze diensten kan je inschrijven bij koster Jan via het sms- en telefoonnummer 0485 80 22 44 of het mailadres van de parochie sintjozefdeurne@skynet.be. Iedereen is welkom. Tot nader bericht vieren we met 15 aanwezigen. Als de veiligheidsraad daar dinsdag 11 mei of op een andere datum anders over beslist, kunnen we misschien terug met meer parochianen vieren en vervalt het inschrijvingssysteem.

Nieuws van Okra

OKRA WANDELZOEKTOCHT "HET ANTWERPS BEGIJNHOF EN ANDERE PARELTJES" (+/- 4 kilometer) – WOENSDAG 21 JULI

De zoektocht is gratis en zal plaats vinden van **14 juni tot 10 september**. Hij wordt gepubliceerd op <https://www.okra.be/regio/antwerpen> en kan zelf afgedrukt of op tablet meegenomen worden. Papier exemplaren kunnen enkel telefonisch of per mail besteld worden antwerpen@okra.be tel :03/220.12.80 en worden per post opgestuurd: 5 euro per 2 exemplaren.

OKRA ACADEMIEVOORDRACHT:

Je vind op de website van OKRA regio Antwerpen de nodige informatie, ook de linken naar de voordrachten. Verwijs naar : <http://www.okra.be/regio/Antwerpen>.

Voordrachten :

- [Filip Lardon – Naar een wereld zonder kanker](#) (tot 8/6 beschikbaar)
- [Marc Van de Looverbosch – De Wetstraat](#) (tot 23/5 beschikbaar)
- [Tom Robersscheuten – De Mattheuspassie](#) (tot 18/7 op <https://www.rgsteam.be/okra3>)

PETANQUEN is opnieuw gestart. 's Woensdags vanaf 13h30 in Sorm, Victor De Langhestraat 83, 2100 Deurne.

Afstand houden, mondmasker op en handgel meebrengen.

Verdere info bij **Fons Claes** GSM 0498/120450

De **FIETSERS** zijn nog niet gestart omdat de groep te groot is en men onderweg moeilijk even kan verpozen op een terras of naar het toilet gaan. Zij wachten nog op nieuwe versoepelingen van de veiligheidsraad.

SINT-ROCHUS.

WE HEBBEN GELOVIG AFSCHIED GENOMEN VAN

Chris Van den Bussche, levenspartner van Erwin Van der Rauwelaert, geboren te Merksem op 25 september 1952 en overleden te Jette, Universitair Ziekenhuis, op 27 april 2021. August van Putlei 136 te Borsbeek.

We bieden aan familie en vrienden onze innige deelneming aan.

QUINTEN MARIA KERCKHOFS WORDT PRIESTER GEWIJD ...

Quinten, die verschillende jaren meewerkte bij de Chiro hier en die verschillende kampen met hen meemaakte wordt op 29 mei Priester gewijd.

Hij kwam vroeger regelmatig naar de vieringen in onze kerk.

We wensen hem een héél mooie toekomst toe als Priester.

We geven hier de Uitnodiging die hij ons bezorgde.

Met vreugde en in dankbaarheid voor Gods genade mag ik aankondigen dat ik,

Quinten Maria Kerckhofs

door handoplegging en gebed de Heilige Priesterwijding zal ontvangen uit de handen van Zijne Hoogwaardige Excellentie Mgr. dr. Gerardus Johannes Nicolaas de Korte, bisschop van 's- Hertogenbosch.

De wijding vindt plaats tijdens de Eucharistieviering op zaterdag 29 mei om 10.30 uur in de kathedrale basiliek van de heilige Johannes Evangelist, Torenstraat 16 te 's-Hertogenbosch.

Vanwege de coronamaatregelen is het aantal gasten beperkt. Daarom wil ik u met deze uitnodiging vooral vragen om uw gebed opdat ik, met de hulp van de goddelijke genade, een heilige priester mag worden.

Sint-Jorislaan 51
5614 AA Eindhoven
quinten.kerckhofs@live.be

LANGZAAM MAAR ZEKER KOMT HET LICHT AAN HET EIND VAN DE TUNNEL IN ZICHT ...

Bij de hogere versnelling bij de vaccinatie
zien we ook duidelijk een betere toekomst aanbreken.
We hopen dat we Pinksteren
reeds op een andere manier mogen vieren dan Pasen.
Langzaam maar zeker mogen we met méér mensen vieren in de kerk.
We mogen inderdaad vanaf 8 mei met vijftig mensen vieren
maar dan wel in openlucht.
Dit lijkt me wel héél moeilijk.
We kunnen natuurlijk vieren in de tuin van de pastorie
of aan het pleintje aan het chirolokaal.
Maar gaan we vijftig stoelen buiten zetten
en wat als het regent of als het te zonnig en warm is?
Laat ons maar in de kerk blijven
en hopen dat ook daar vlug méér mensen mogen samenkomen.

FAMILIA OPNIEUW OPEN ...

We hebben er lang moeten op wachten
maar 8 mei gaf toch weer enkele versoepelingen.
Tijdens de lock-down werd er in Familia hard gewerkt
en zag je regelmatig de verantwoordelijken bezig.
Het zal weer fijn zijn dat we ook daar weer elkaar mogen ontmoeten.

POSITIEF NIEUWS ...

Het lijkt er op
Dat het de goede kant op gaat

Aarzelend, voorzichtig, schuifelend

Stap voor stap
Op ons sloefkes

Komt het hopelijk echt goed

Voor iedereen
Overal in de wereld

Jannick en Frans HOOYBERGHS-COOLSAET

TULPENPLUK IN BERENDRECHT ...

ER GEBEUREN INDERDAAD NOG MOOIE DINGEN ...

170 000 tulpen worden in normale omstandigheden geplukt tijdens een groot volksfeest met muziek, workshops en kraampjes....

corona besliste er dit jaar anders over...

de tulpen werden nu geplukt door scholieren en vrijwilligers uit Berendrecht en verdeeld over verschillende zorginstellingen.

zo kreeg ook Casa Callente 2000 tulpen. Wij maakten 200 kleurrijke boeketjes en leverden die op de oncologische afdelingen van de ziekenhuizen in de omgeving.

.... een duwtje in de rug, een kleine attentie....

....de lange weg van een tulpenbol in de grond tot op een kamer in het ziekenhuis....

mie