

DEURNE-ZUID : HEILIGE LODEWIJK VAN MONTFORT , H. PIUS X , SINT-JOZEF EN SINT- ROCHUS.

HEILIGE LODEWIJK VAN MONTFORT.

Eucharistie- en gebedsvieringen.

Elke week op zondag om 9.30 u. eucharistieviering
4e zondag van de maand om 9.30 u. gebedsviering
3^e zondag van de maand koffie na de viering.

HEILIGE PIUS X

Zaterdag 20 februari.

17.00 u. Avondviering

Zondag 21 februari. Eerste Zondag van de Veertigdagentijd.

11.15 u. Plechtige hoogmis . Jgt. Jan Peeters en Familie.

Zaterdag 27 februari.

17.00 u. Avondviering

SINT-JOZEF

Woensdag 17 februari 2021 om 18u in Sint-Jozef viering met Asoplegging.

SINT ROCHUS

Zaterdag 20 februari.

08.00 u. Ochtendviering.

18.00 u. Avondviering.

Zondag 21 februari. Eerste Zondag van de Veertigdagentijd.

08.30 u. Ochtendviering

09.30 u. Hoogmis. Jgt. Jan Peeters en Famillie.

Maandag 22 februari. Cathedra van de H. Apostel Petrus.

08.00 u Ochtendviering

Dinsdag 23 februari. H. Polycapus.

08.00 u. Ochtendviering

Woensdag 24 februari.

08.00 u. Ochtendviering

Donderdag 25 februari. H. Walburgis.

8.00 u. Ochtendviering

Vrijdag 26 februari.

08.00 u. Ochtendviering

Zaterdag 27 februari. Zalige Maria van Jezus.

08.30 u. Ochtendviering

18.00 u. Avondviering

Zondag 28 februari. Tweede zondag in de Veertigdagentijd.

08.30 u. Ochtendviering

09.30 u. Hoogmis. Zlm. Gaby Schepkens en haar familie.

Van "Fortje 2" naar sporthal en Arenawijk.

In 1893-1894 werd het fortje dus gedeclasseerd van alle erfdienstbaarheden. Die erfdienstbaarheden drukten ook op het onderwijs in verband met de school die men wou oprichten in de Sint-Rochusstraat. Deurne-Zuid had nog geen gemeenteschool. De gebouwen mochten niet opgetrokken worden in duurzame materialen, dan maar hout. Het fort vervulde nog zijn militaire taken tijdens de eerste wereldoorlog 1914-1918. In 1920 kwam er een einde aan de militaire taken van fortje 2. Tijdens de tweede wereldoorlog werd het gebruikt als schuilkelder en noodwoningen. Op 29 april 1947 kreeg men toelating om op 't fortje 24 eengezinswoningen te bouwen, 12 in de Dokter Romain De Velstraat, 12 in de Gabriël Vervoortstraat en 2 appartementsblokken op de hoeken aan de Frans Baetenstraat van elk 6 appartementen. In 1955 werd het fortje aangekocht door de gemeente Deurne met als doel er een sport- en cultuurcentrum van te maken. Renaat Braem kreeg de opdracht om van 't fortje een sporthal te maken, toiletten, kleedkamers, cafetaria, clublokalen en een conciërge woning. Op de gronden rond 't fortje werden twee voetbalvelden aangelegd, een baseballterrein en een korfbalterrein. De voetbalvelden waren echter maar in bedenkelijke staat omdat er gans de week door iedereen mocht op gespeeld worden en tijdens het weekend druk gebruikt werden door ploegen uit de Vriendenclubs, het Arbeidersverbond en Katholiek Sportverbond onder andere Stabelino, ploeg die in onze parochie gesticht was. Aan het veld waarop Stabelino speelde was er nog iets heel speciaal. Er liep een zandweggetje dwars over het veld van de hoekvlag naar het midden van het veld. Dit was de kortste weg tussen de kerk en de Muggenberglei. En soms gebruikte men die verworvenheid zelfs tijdens wedstrijden tot groot ongenoegen van de spelers. In 1959 werd er begonnen met de ruwbouw van de Arenahal. In 1964 werd het middenplein van het fort overkoepeld door een houten gespante. Alle andere lokalen werden onder gebracht in de oude ring van het fort. In 1965 was alles voltooid. Voor de hal werd een marktplein aangelegd dat ook fungeerde als parking. De hal genoot toen een grote faam en in 1971 en 1975 had er de finale van de European Champions Cup voor basketbal plaats. De hal werd ook gebruikt voor andere activiteiten en zelfs ABBA gaf er een optreden. Tussen april 2008 en februari 2009 werd de hal gerenoveerd en ook een nieuwe vloer geplaatst. De kosten bedroegen 800.000 euro. In 1960 had architect Renaat Braem de opdracht gekregen van SM Tuinwijk van Deurne om rond de sporthal de Arenawijk te ontwerpen, een complex van sociale woningen. Men startte aan de Dordrechtlaan in 1965, later in twee fases de blokken aan de Gabriël Vervoortstraat. In 1972 was gans de omtrek voltooid, 467 sociale woningen, een OCMW dienstencentrum en een bibliotheek. Middenin bleef er dus een mooie groene zone. In 1973 werd het zwembad Arena gebouwd met groot bad en instructiebad.

Op 10 oktober 1976 hadden er in Deurne memorabele verkiezingen plaats. Vanaf 1932 hadden de socialisten in Deurne de absolute meerderheid en bestuurden dus alleen onafgebroken de gemeente. De comfortabele meerderheid werd nu een nipte minderheid. Daarom werd er een bestuursakkoord afgesloten tussen BSP en CVP. Maurice Dequeecker bleef burgemeester maar vijf schepenambten gingen naar CVP-ers. 1977-1982 was de laatste onafhankelijkheidsperiode voor Deurne voor de samenvoeging tot groot Antwerpen. In 1976 had de politiek beloofd dat het overblijvende gedeelte van de Arenaweide groen zou blijven maar in het Gewestplan Antwerpen waren de gronden als bouwgrond behouden. Men wou er nog 12 hoogbouwblokken bouwen. De werken zouden feitelijk hebben moeten starten op 1 september 1979 maar daar kwam niets van terecht. De overheid wou dus ingaan tegen het verzoek van de bevolking. Maar die liet het daar niet bij. Op 18 augustus 1979 startte de actie als een wanhoopspoging van de actiegroep "Red de Arenaweide" men ging met velen kamperen op de weide en men zou er vier maanden blijven. De eerste rouwtocht trok 400 betogers, de laatste 4000. Heel de actie gaf wel een grote impuls aan de milieubeweging. De leuze van de actie was: "De Arenaweide blijft bezet anders wordt ze vol gezet". 's Avonds was het heel gezellig op de weide, muziek en dans, debatten, optredens en lezingen. Op 19 november 1979 werd de Arenaweide door de politie ontruimd. 180 tenten werden hardhandig tegen de vlakte gesmeten. Gemeentearbeiders moesten alles opruimen tot woede van hun collega's in de wijk. En zo had er dan toch eens "een veldslag" plaats in de onmiddellijke omgeving van het fortje. Van de hoogbouw kwam niets terecht, 190 woningen vervulde uiteindelijk de wijk tussen 1980 en 1982. Achteraf kreeg de wijk wel wat waardering voor de toch wel aparte gebouwen in organisch-brutalistische stijl. Sinds 29 maart 2019 is de Arenahal bouwkundig erfgoed. Nu werken de stad Antwerpen en de sociale huisvestingsmaatschappij Woonhaven Antwerpen samen aan een plan om de wijk te herontwikkelen. De wijk zou een groene, autoluwe wijk worden met vlot fietsverkeer. Het plan zou in drie fasen worden uitgewerkt. De gebouwen aan de zuidrand worden gerenoveerd. De gebouwen aan de noordkant gesloopt en vervangen door nieuwe sociale woningen, een sporthal en een basisschool. De noodlokalen van de school en het zwembad worden afgebroken. De open ruimte wordt een parkomgeving met speelelementen en een hondenloopzone. Misschien was de actie van 1979 dan toch niet helemaal tevergeefs?

Ward Wené.

HELIGE LODEWIJK VAN MONTFORT

U geeft ons de kans God,
om nieuwe mensen te worden.
Veertig dagen doen we erover
om te groeien in loslaten en helder zien.
Maak ons klaar om U te ontdekken
in elke mens, steeds opnieuw.

HEILIGE PIUS X

EVEN BEZINNEN ...

Wanneer je een mens
uit de modder en drek wil halen
geloof dan niet
dat je boven kunt blijven staan
en er mee zou kunnen volstaan
dat je hem alleen de helpende hand reikt.
je moet helemaal naar beneden
zelf de modder en de drek in.
Daar pak je hem dan met sterke handen
en haal je hem en jezelf naar boven
in het licht.

Martin Buber

WALTER KIJKT VOORUIT NAAR WAT ER KOMT ...

- **Woensdag 17 februari 2021** **Aswoensdag**
Zoals vorige jaren enkel in Sint Rochus.
Voor zover ik uit het parochieblad lees is het enkel 's morgens om 8 uur.
- **Zondag 28 februari 2021** **Catechese 4 1^{ste} Communie**
Onder voorbehoud van de evolutie en de aangekondigde richtlijnen van het
Bisdom voor communies.
- **Zondag 28 maart 2021** **Zomertijd!**
 Catechese 5 1^{ste} Communie
 Palmzondag
Onder voorbehoud van de evolutie en de aangekondigde richtlijnen van het
Bisdom voor communies.
Als er catechese kan, dan is het Lijdensverhaal best aangepast.
Zonder catechese: Doen we het dan volledig? Dat is dan met Donna en ik.
- **Donderdag 1 april 2021** **Witte Donderdag**
Doen we iets in Pius X?
Vroeger was dan de sederviering voor de vormelingen, maar nu?
- **Vrijdag 2 april 2021** **Goede Vrijdag**
Ik ben bereid om mijn Kruisweg nog eens te doen om 15 uur. Zonder de liedjes.

Of houden we het enkel in St. Rochus?

- **Zaterdag 3 april 2021** **Stille Zaterdag**
Om 17 uur: Avondmis (Paaswake) met wijding van de Paaskaars.
- **Zondag 4 april 2021** **Eerste Paasdag**
11:15 uur: Hoogmis, maar dan niet opgeluisterd door het koor.
- **Maandag 5 april 2021** **Tweede Paasdag**
11:00: Mis voor de 2^{de} Paasdag?

SINT-JOZEF

SINT-ROCHUS

EEN INTERVIEW MET TANIA DESMET, SPOEDARTS IN UZ GENT...

"De spoed en de organisatie hier is mijn tweede thuis, waar ik voor leef. Deze dienst ligt me zo na aan het hart en dat resulteert in ellenlange dagen met onmogelijke uren en een onmogelijke werkbelasting. Maar dan ontmoet je spilfiguren die klaar staan op momenten dat je door het bos de bomen niet meer ziet en zelf kan je ook zo een spilfiguur zijn voor de anderen.

Covid heeft mij én de spoed ook kansen gegeven om te tonen tot wat wij in staat zijn en te groeien als persoon. Meer dan ooit heb ik beseft wat voor onvoorwaardelijke steun je in elkaar kan vinden.

Mensen vroegen me of de pandemie het geloof aan het wankelen brengt. Voor mij voelt dat het tegenovergestelde aan. Geloof is gestoeld op een vertrouwen in iets groter in functie van het goede. Geloven in het groter goed komt in crisissituaties nog meer van pas.

Zieken hebben meestal ongelofelijk veel deugd van een "5 minuten gesprek". Heel belangrijk om ook naar hen te luisteren. Voor velen kunnen wij geen kant en klare oplossing bieden. Ze verstaan dit als je het onder woorden brengt en toch hun probleem erkent. Op die manier kan je als arts ook echt veel betekenen. Iedereen heeft het recht om op de meest menselijke en warme manier te sterven. Soms zat ik zelf bij de patiënt omdat er geen andere mogelijkheid was voor het team, overmand door drukte. Niemand mag alleen overlijden"

DE VASTENKALENDERS ZIJN ER WEER ...

Veertig dagen Vasten, voor verandering.
Welkom in deze vastenkalender
die ons wil aanzetten tot delen
om verandering te bewerken.

Met de campagne van Broederlijk Delen
gaan we de veertigdagentijd in,

de sterke voorbereidingstijd
op weg naar Pasen.
€ 2,50

U, God, hebt Uzelf in ons hart gezaaid,
een combinatie van geloof, hoop en liefde.
Als wij U laten zijn wie U bent,
dan schiet U op
en vermengt U zich met ons hele leven.
Zo worden wij gelukkige mensen,
hopend op U.