

DEURNE-ZUID : HEILIGE LODEWIJK VAN MONTFORT , H. PIUS X , SINT-JOZEF EN SINT- ROCHUS.

HEILIGE PIUS X

Zaterdag 13 februari.

17.00 u. Avondviering

Zondag 14 februari. Zesde Zondag door het jaar.

11.15 u. Plechtige hoogmis .

Zaterdag 20 februari.

17.00 u. Avondviering

SINT-JOZEF

Er zijn nog geen Eucharistievieringen.

SINT ROCHUS

Zaterdag 13 februari.

08.00 u. Ochtendviering.

18.00 u. Avondviering.

Zondag 14 februari. Zesde Zondag door het jaar.

08.30 u. Ochtendviering

09.30 u. Hoogmis. Zlm. Louisa Gabriëls.

Maandag 15 februari.

08.00 u Ochtendviering

Dinsdag 16 februari.

08.00 u. Ochtendviering

Woensdag 17 februari. Aswoensdag. Begin van de Veertigdagentijd.

08.00 u. Ochtendviering. Met aswijding en kruisjes.

Donderdag 18 februari. H. Bernadette Soubirous.

8.00 u. Ochtendviering

Vrijdag 19 februari.

08.00 u. Ochtendviering

Zaterdag 20 februari.

08.30 u. Ochtendviering

18.00 u. Avondviering

Zondag 21 februari. Eerste Zondag van de Veertigdagentijd.

08.30 u. Ochtendviering

09.30 u. Hoogmis. Zlm. Jan Peeters en familie.

Het voorbije jaar was heel speciaal voor de kerkraad van Sint-Rochus. 2020 het jaar waarin Corona onze werking beheerste.

Op woensdag 8 januari 2020 hadden we onze eerste vergadering zoals steeds met nieuwjaarswensen en het bespreken van de jaarrekening van 2019. Speciaal voor 2019 was zeker het feit dat de brandweer van Antwerpen op 19 maart 2019 onze kerk, na inspanningen van enkele jaren, had goedgekeurd. 2020 was ook een verkiezingsjaar voor de grote helft van de raad. Dus konden in januari kandidaturen binnen komen voor eventuele nieuwe leden. Paul Van Horebeek, jarenlang trouw lid van onze raad, wou zijn mandaat inleveren. Eind februari-begin maart deed corona zijn intrede in onze wereld met als gevolg dat de kerken gesloten werden voor de gewone eredienst en begrafenissen alleen maar mochten doorgaan met maximum vijftien aanwezigen. Vasten en Pasen werden dus gevierd met gesloten kerken. Nooit hadden we dat meegemaakt. Zelfs de beide wereldoorlogen hadden het geloofsleven in de kerk niet stil gelegd. En samen vergaderen mochten we ook niet. Dus waren we voor de vergadering van woensdag 8 april een beetje van de wijs. We moesten onze weg nog vinden via de elektronische contacten. Maar al gauw waren de nodige verbindingen alhoewel op een onpersoonlijker manier gelegd. De verkiezingen hadden plaats, voorzitter, penningmeester en secretaris behielden hun functie en Annemie Willems werd bereid gevonden om de plaats van Paul Van Horebeek in te nemen. Natuurlijk hadden we ons het afscheid van Paul en de intrede van Annemie anders voorgesteld. Fons hield er ook aan de kerk tijdens de coronaperiode open te houden in de dag voor persoonlijk bezoek, een kaarsje branden en misschien eens even overleggen met Sint-Rochus thuis in besmettelijke ziekten. De sluitingsperiode duurde van 22 maart tot 21 juni. Twaalf weken dicht woog wel zwaar op de inkomsten. Bij de heropening hadden we heel wat werk om onze kerk in orde te stellen aan de voorwaarden. Er moest minstens 1,5 m afstand tussen elke persoon zijn, pictogrammen geplaatst worden en ontsmettingsgel voor de handen voorzien worden. In onze kerk mochten maximum 70 personen aanwezig zijn. Maar de mensen kwamen niet massaal terug. Corona liet zijn sporen na. Op 19 juni werd onze rekening van 2019 door het Agentschap Binnenlands Bestuur goedgekeurd. Op 29 juni had de inspectie van onze kerk door Monumentenwacht plaats. Het is een globale inschatting van de materiële staat van de kerk op het moment van de inspectie. Dit was al de zevende maal dat zij onze kerk kwamen inspecteren, de eerste keer was in 1997. Aan de hand van deze verslagen hebben wij jarenlang gewerkt aan de verbetering van de toestand van onze kerk.

We kregen ook nu weer een verslag van 38 bladzijden rijkelijk met foto's geïllustreerd.

Beknopt leren we hieruit dat de bouwfysische toestand van onze kerk goed is, dat ze redelijk onderhouden is en weinig risico heeft op gevolgschade.

Tijdens de inspectie voerden zij ook kleine werkjes uit zoals het proper maken van goten. Voor al die kleine werkjes aan een kerk als de onze zou je bijna permanent een klusjesman nodig hebben. Gelukkig kunnen wij nog rekenen op vrijwilligers voor klein onderhoud, om onze kerk proper te houden en te versieren. Op dinsdag 7 juli konden we terug gewoon vergaderen. Het voornaamste punt op de agenda was de voorbereiding van het Budget 2021. In tussentijd had Fons aan Geneeskunde voor het Volk toelating gegeven om coronatesten uit te voeren in de weekkapel van de kerk. We kenden ook het spijtig voorval van het vernielen van het TV scherm in de

kerk en de microfoons. Gelukkig kon alles zeer snel hersteld worden. We deden mee aan acties als het luiden van de klokken voor de mensen van de zorg. De blustoestellen in de kerk werden nagekeken, de verwarming en de noodverlichting.

Maar na de zomer hadden we terug prijs, corona was er weer.

In november kregen we een brochure van onze bisschoppen: "Het kerkgebouw – betekenis en toekomst". De bisschoppen pleitten voor een bedachtzame en respectvolle omgang met ons patrimonium. Ze vroegen ook om de kerk in de dag gewoon gedurende enkele uren open te houden, indien mogelijk, voor bezoek, bezinning en gebed en daar eventueel toezicht voor te organiseren.

Onze ervaringen hiermee deden ons besluiten hieraan niet mee te doen uit veiligheidsoverwegingen. Hoe gaan we in de toekomst om met de zwakke bevolking van onze kerken? We moeten de vragen hierrond niet alleen op plaatselijk niveau bekijken. Indien nodig zullen concrete beslissingen moeten genomen worden. Kerken zijn er allereerst voor de eredienst, het verkondigen van het evangelie, het samenkomen. Maar men moet er ook kunnen alleen zijn. Kerken zijn publieke plaatsen soms ook met culturele en historische waarde en kunstschaten. Kerkraden zijn ook wettelijk verplicht een volledige inventaris van alle goederen op te stellen, te controleren en te actualiseren.

Kerstmis vieren met maximaal vijftien man in de kerk was zeker geen feest. Maar toch hadden onze vrijwilligers op korte tijd toch weer danig hun best gedaan om de kerk voor Kerst te versieren, na kerstmis alles weer af te breken en de kerk te poetsen. We moeten natuurlijk ook Fons bedanken omdat hij zich zo voor onze parochie blijft inzetten.

En zo stonden we al weer voor de voorbereiding van de rekening van 2020. De inkomsten duikelden maar de uitgaven bleven even groot, ze stegen zelfs lichtjes. De rekening van 2020 werd elektronisch voorbereid, besproken en goedgekeurd op woensdag 13 januari 2021 en in de week van 25 tot 29 januari aan het CKB bezorgd. Feitelijk hebben we ondanks alles ons er toch weer goed doorheen gewerkt.

De Kerkraad van Sint-Rochus,
Fons Houtmeyers,
Veerle Van Uffelen, Annemie Willems,
Joris Geefs, secretaris, Freddy Cockx, penningmeester,
Ward Wené, voorzitter.

HELIGE LODEWIJK VAN MONTFORT

FEBRUARI

Je bent de minste van de maanden
en toch hoor ik je nooit klagen
Je muziek klinkt reeds anders
Sneeuw, ijs, regen en mist
Je hebt iets van alle seizoenen
maar in jou is geen verval of verrotting

Je licht maakt iedereen blij
En met de eerste warme zonnestralen
breng je ons even mee naar het Zuiden
Er is geen weldaad of gepronk in de natuur
alleen een pril begin
een groeien naar volwassen worden
Dikwijls heb je de zotte dagen van carnaval
en daarna het bezinnen en het vasten
De herinnering dat we sterven
en in de aarde geborgen worden

Februari

Je ontroert de harten
en laat de verliefden dromen over de eeuwige liefde
en luistert eens naar wat dichters in je ziel vertellen
Subtiel en warm zijn je nachten

Februari

je staat onwennig tussen grote mensen
En alhoewel
iedereen je vriendelijk opneemt
in het gezelschap
neem je niet deel aan het gesprek
en wacht geduldig af
tot je eindelijk weer eens buiten mag spelen

José Deferm.

HEILIGE PIUS X

ASWOENSDAG .

Op woensdag 17 februari begint de Veertigdagentijd,
de tijd van voorbereiding op Pasen.
Om 8.00 u. is er een viering met askruisjes
in de kerk van Sint-Rochus.

Gedichtendag 2021

Corona heeft me beetgenomen
niet dat ik ziek ben of onwel
drie kilo ben ik bijgekomen
ik pas nog amper in mijn vel
maar dat mijn broeken niet meer pasten
dat vind ik toch een beetje straf
mijn doel is nu om te gaan vasten
die ballast moet er zeker af
de vastentijd komt als geroepen

mijn weegschaal weet ik nu wel staan
gedaan met drinken en met snoepen
ik raak geen stukje vet meer aan
en jullie moet ik niet vertellen
ik doe het zeker zonder spijt
om mijn figuur te gaan herstellen
heb ik nu veertig dagen tijd.
gampa

SINT-JOZEF

De digitale 40-dagenretraite 2021 van de jezuïeten

Het licht van uw gelaat is de titel van de online 40-dagenretraite in 2021. De retraite gaat op Aswoensdag 17 februari van start en eindigt op Paaszondag. Het is alweer de veertiende digitale retraite van de jezuïeten. De teksten zijn geschreven door jezuïet Bert Daelemans.

Deelnemers krijgen dagelijks een gebedsmail met bijbelteksten, meditatieve vragen, citaten en technische gebedstips. Het geheel vormt een innerlijke reis om de 40-dagentijd, de Goede Week en het Paasmysterie intenser te beleven.

Je kunt je voor deze gratis digitale retraite inschrijven via www.40dagenretraite.org.

Enkele citaten van deelnemers aan de vorige digitale retraite:

- "Ik heb in het openbaar vervoer in de stiltecoupé de tijd genomen om de retraite te doen, omdat er thuis veelal geen stilte is."
- "Ik ben het meest blij dat ik als protestant mee mag/kan liften met m'n rooms-katholieke familie!"
- "De digi-tijd breekt aan! Gezien er steeds meer kerken niet meer actief zullen zijn, zullen wij gelovigen moeten leren gebruik te maken van de digitale mogelijkheden zodat we pelgrims blijven en geen dolers worden."
- "Kom niet tot werkelijk mediteren maar zo'n dagelijkse speldenprik doet me goed: een klein moment van aandacht en bezinning."

Aantal deelnemers

Voor deze veertiende digitale retraite van de jezuïeten rekenen we op 20.000 retrainanten uit Nederland en Vlaanderen.

Hoe?

Deelnemers schrijven zich in door hun e-mailadres op te geven via 40dagenretraite.org. Ze ontvangen gedurende de 40-dagentijd dagelijks een gebedsmail.

Zoom-meditaties

Iedere zaterdag zal er een geleide meditatie plaatsvinden via Zoom. Daarin worden de deelnemers uitgenodigd om in gebed terug te kijken op de gebedstijd, alleen en

tegelijk verbonden met de andere deelnemers. Deze geleide meditatie verschijnt ook op YouTube. Zo kunnen we in tijden van corona toch met elkaar verbonden zijn.

Inspiratie

De retraite is geïnspireerd door de ignatiaanse spiritualiteit. In het online gastenboek op ignatiaansbidden.org/gastenboek kunnen deelnemers hun gebedservaringen delen.

Een productie van ignatiaansbidden.org

ignatiaansbidden.org verzorgt jaarlijks twee digitale retraites, tijdens de Advent en de 40-dagentijd. Ons doel is mensen te helpen in hun gebed tijdens de speciale tijden in het kerkelijk jaar. Om zich meer bewust te worden van Gods aanwezigheid in hun leven.



Aswoensdag, begin van de vasten

De weg van veertig dagen naar Pasen willen we graag met u inzetten op woensdag 17 februari om 18u in de kerk van Deurne, Sint-Jozef. 40 is een getal dat dikwijls opduikt in de bijbel. Aan het einde van de

zondvloed bijvoorbeeld moest Noah 40 dagen en nachten wachten tot de ark open ging. Mozes verbleef 40 dagen en nachten op de berg om er de Tien Geboden te ontvangen. De Israëlieten trokken 40 jaar door de Sinäiwoestijn. Elia ging 40 dagen en nachten tot aan de berg van God, de Horeb. Jezus verbleef 40 dagen in de woestijn, waar de duivel probeerde Hem van zijn zending weg te lokken. Dikwijls heeft 40 te maken met vasten en boetedoening: Mozes, Elia en Jezus eten en drinken 40 dagen en nachten niets. Maar laten we wel wezen: niemand overleeft 40 dagen zonder eten of drinken, zeker niet in de woestijn. Veertig is een getal om een langere periode aan te duiden. Trouwens als je goed rekt zijn er tussen Aswoensdag en Pasen 46 dagen, de 6 zondagen worden niet geteld als vastendag. Aswoensdag herinnert ons eraan dat we broos en kwetsbaar zijn, van stof en as. In het Oude Testament komt as voor als een reinigend symbool. Vroeger werd as enkel bij zondaars opgelegd. Later begreep men dat iedereen wel eens zondigde, as werd vanaf dan op ieders hoofd gestrooid, iedereen solidair met elkaar. Moge dat onze vasten zijn: een besef van onze eindigheid, een terugkeer naar onszelf en God, tijd van herbronnen, bidden, bezinnen, versoberen en solidair zijn met onze medemensen.

Laten wij dan de weg gaan van bekering en vernieuwing.

SINT-ROCHUS.

WE HEBBEN GELOVIG AFSCHIED GENOMEN VAN

Yvonne De Decker, weduwe van Guido Van Doninck, geboren te Steendorp op 29-12-40 en overleden te Berchem op 30 februari 2021.

We bieden aan familie en vrienden onze innige deelneming aan.

Van een pop eneen pistool.

Aan de hand van oma trippelt Anneke door de lange grauwe straat. Ze gaan naar de kerk. Een grote en zeer oude kerk. Het is er altijd koud en de stenen heiligenbeelden kijken boos naar kindjes. Maar eerst moeten ze nog door het donkere portaal en daar zit Jezus. Hij zit daar achter tralies, vol bloed, de handen gebonden en een lelijke, stekelige kroon op het hoofd. In het schijnsel van de flikkerende kaarsen is het net of hij leeft. Angstig drukt Anneke zich tegen oma aan. En dan is het ongeduldig wachten tot oma, geknield op een harde kerkstoel, haar gebeden heeft gepreveld, want daarna gaan ze naar de hemel. Enkele huizen verder is er een speelgoedwinkel met een groot uitstalraam, een paradijs voor kinderen. Al die mooie kleuren en die beren, hondjes en poezen, zo pluizig en zo zacht. Maar kleine meisjes worden vlug groot en teddyberen zijn toch maar voor baby's. Anneke kijkt al met gretige oogjes naar de speelgoedrevolvers, zelfs naar de wigwam en die mooie leren riem met holster. U weet wel zo'n houder om je pistool in te steken. Ze leeft nu in een fantasiewereld van cowboys en indianen. Winnetou en Old Shatterhand worden haar helden.



Morgen komt de goede Sint. Zoals elk jaar wordt het bord klaar gezet met een worteltje en een raap voor het paard van de brave kindervriend. Gerust gaat Anneke slapen. En ze droomt van die mooie colt, een revolver waar al haar vriendjes jaloers zullen op zijn. Ze geniet al van de aandacht. Maar enkele uurtjes later, wat is er door de schoorsteen getuimeld? Een pop!!!! En zij die een hekel heeft aan poppen. Een pop met vies poppenhaar en nog wat extra kleertjes erbij. Ze kan met moeite haar tranen verbergen. Ma die droomt van een dochter als een poppenmoedertje, dochterlief die droomt van Winnetou! Eerste grote levensles: je krijgt niet altijd wat je verlangt. De pop wordt uiteindelijk ingeschakeld in de poppenkast

als blanke squaw die door de indianen wordt ontvoerd. Zo dient ze dan toch ergens voor. En Anneke denkt: als ik later groot zal zijn en zelf centjes verdienen, dan koop ik mij een prachtige luchtkarabijn.

Ondertussen zijn vele jaren verstreken en heeft An, naar het voorbeeld van oma, al heel wat kaarsen gebrand. Voor al wie rondom haar serieuze problemen heeft, soms ook uit dankbaarheid, zelden voor zichzelf. Ze ontdekte ook dat Jezus nog zoveel meer is dan alleen maar die lijdende man en dat je van hem echt geen schrik moet hebben. En God, dat is geen automaat waar je een paar centjes insteekt en dan komt er wel een reep chocola of een blikje cola uitgerold. Hij is niet de grote



tovenaar die al je wensen vervult. En bij elke kaars die ze aansteekt, eindigt haar gebed steeds op een "niet mijn wil maar uw wil geschiede."

Erna

OM EVEN TE BEZINNEN ...

Ik weet niet wie deze tekst heeft geschreven, maar petje af !!

Zij gaan dood !

De beste generatie sterft.

Degenen en zij die zonder lange studies alles gaven voor hun kinderen.

Degenen die zonder grote middelen hebben geholpen en financiële crises hebben doorgemaakt.

Ze zijn stervende.

Ze hebben tijden van oorlog gekend, beperkingen, genoeg genomen met weinig,

Ze hadden pijn en lijden, maar zeiden het niet.

Soms werkten ze als beesten

Ze zouden kwetsbaarder zijn dan wie dan ook.

Zoals het was in hun leven, sterven ze in stilte.

Ze durfden er nooit aan te denken het land op te voeden en toch!

Ze waren op zoek naar eenvoudige geneugten, zoals een stukje van het leven van hun kleinkinderen delen.

De samenleving laat hen deze wereld verlaten, alleen en nog steeds in de steek gelaten, ondanks de mooie beloften van alle politici die ze hebben gekoesterd.

Ze vertrekken zonder te storen, zij zullen altijd degenen zijn die het minst storen, ze vertrekken zonder afscheid.

Dus voor degenen die de hele tijd klagen dat ze thuis opgesloten zitten, omdat hun kapsalons, nagelstudio's of zelfs hun sporthallen gesloten blijven ... dat ze niet kunnen feesten, op vakantie gaan en altijd meer geld eisen van de staat

Uit RESPECT voor deze generatie die ons stilletjes verlaat ... maar met waardigheid.

"Denk na voordat je over je kleine zelf praat ..."

ASWOENSDAG INZET VEERTIGDAGENTIJD ...

Op woensdag 17 februari worden we uitgenodigd om ons voor te bereiden op Pasen. Om 08.00 u. hebben we de viering met askruisjes. Probeer er bij te zijn om deze gezegende tijd naar Pasen toe samen in te zetten.

KWB ZIT NIET STIL ...

Vele dingen kunnen momenteel niet doorgaan. En dan wordt er gezocht naar andere mogelijkheden die coronaveilig kunnen gebeuren. Vrijwilligers blijven dan ook belangrijk.

Week van de Vrijwilliger

Vorig jaar vierden we nog net de dag van de vrijwilliger in Olen. Een week later ging alles dicht en begon het coronatijdperk. Ook dit jaar willen we de dag van de vrijwilliger niet zomaar laten passeren, maar we maken er wel een coronaveilige editie van. Daarom wordt het een week van de vrijwilliger, van 27/2 tot en met 7/3, op drie plaatsen in onze provincie: Herentals, Schoten en Bonheiden. Deelnemen doe je met je eigen bubbel. Inschrijven kan vanaf 1 februari 2021. De eerste 250 deelnemers krijgen een extra cadeautje. [Bekijk de flyer!](#)

JE LEVEN EEN FEEST ...

Er is iets heel merkwaardigs met deze planeet: er wordt gelééfd.
Ze ademt, van alles beweegt er.
Bomen ruisen in de wind.
Vogels vliegensvlug in de lucht.
Vissen flitsend door het water.
Hoe bestaat het! Er is geen passende verklaring voor.
Het lijkt ook uniek. Waar kom je verder in het heelal nog zoiets tegen?
Je zult lang moeten zoeken.
Dat leven op aarde, het mag een wonder heten.
En wat helemaal een wonder mag heten:
dat er zich op de planeet aarde ook mensen voordoen.
Wezens met een hoofd dat denkt, een hart dat voelt –
uitzonderlijk begaafde creaturen.
Jij ben zo'n mens, zo'n mens op aarde.
Sta maar van jezelf te kijken.
Een sublieme, zeer uitgesproken vorm van leven ben je.
Verbazingwekkender kan het niet.
Alle reden heb je om intens van de partij te zijn.
Alle reden om het leven, dat je deelachtig bent, tot het uiterste te leven.
Tot het uiterste: zó toegewijd, zó hartstochtelijk, zó vrolijk, zó creatief.
Een hoge bloei bereik je dan.
Leven op z'n mooist, toppunt van leven ben je dan.

Leef je, leef dan ook goed.
Het ligt zo voor de hand. Je zult maar mens zijn.
Toch is een aanmoediging om het leven in alle hevigheid te leven niet overbodig.
Daarom ook dit boekje.
Op zóveel manieren kan je leven beneden de maat zijn.
Omdat je nonchalant langs alles en iedereen heen leeft.
Of omdat je nooit 's op adem komt.
Of omdat je steeds maar berust in de omstandigheden.
Of omdat je geld belangrijker vindt dan vriendschap, succes belangrijker dan liefde.
Of omdat je niet luistert naar je lichaam.
Of omdat je verdeeld leeft, verscheurd, minder dan half.
Zonde is dat. Daar ben je toch geen mens voor – om zo minimaal te leven.
Maar je weet beter.
Je leven mag een waar feest zijn en niet alleen voor jezelf, ook voor anderen.
Je hebt alle kwaliteiten in huis om dat feest van de grond te krijgen.
Dáár ben je mens voor.

Hans Bouma