

**DEURNE-ZUID : HEILIGE LODEWIJK VAN MONTFORT , H. PIUS X , SINT-JOZEF
EN SINT- ROCHUS.**

HEILIGE LODEWIJK VAN MONTFORT.

Eucharistie- en gebedsvieringen.

Elke week op zondag om 9.30 u. eucharistieviering
4e zondag van de maand om 9.30 u. gebedsviering
3^e zondag van de maand koffie na de viering.

HEILIGE PIUS X

Zaterdag 30 januari. H. Mutien-Marie Wiaux.

17.00 u. Avondviering

Zondag 31 januari. Vierde Zondag door het jaar.

11.15 u. Plechtige hoogmis .

Zaterdag 6 februari. H. Amandus.

17.00 u. Avondviering

SINT-JOZEF

Er zijn geen vieringen gepland in Sint-Jozef
en zeker tot 1 maart ook geen doopsels.
Uitvaarten blijven mogelijk met een beperking van 15 personen,
lector inbegrepen.

SINT ROCHUS

Zaterdag 30 januari. H. Mutien-Marie Wiaux.

08.00 u. Ochtendviering.

18.00 u. Avondviering.

Zondag 31 januari. Vierde Zondag door het jaar.

08.30 u. Ochtendviering

09.30 u. Hoogmis.

Maandag 1 februari.

08.00 u Ochtendviering

Dinsdag 2 februari. Opdracht van de Heer.(Maria Lichtmis).

08.00 u. Ochtendviering

Woensdag 3 februari. H. Blasius en H. Ansgarius.

08.00 u. Ochtendviering

Donderdag 4 februari.

8.00 u. Ochtendviering

Vrijdag 5 februari. H. Agatha.

08.00 u. Ochtendviering

Zaterdag 6 februari. H. Amandus.

08.30 u. Ochtendviering

18.00 u. Avondviering

Zondag 7 februari. Vijfde Zondag door het jaar.

08.30 u. Ochtendviering

09.30 u. Hoogmis.

Anderhalve maand na het overlijden van Jeff De Meulenaere is het CKB weer voltallig.

2020 was een speciaal jaar voor de kerkraden en het Centraal Kerkbestuur. Het was het jaar van de verkiezingen voor een aantal leden in de kerkraden en de verkiezing van het CKB. Het CKB verloor Jeff, onze zo zeer gewaardeerde secretaris. Bovendien, toen die verkiezingen moesten plaats vinden, kwam het coronavirus in het voorjaar voor praktische problemen zorgen. We mochten niet gewoon vergaderen, waardoor er wel vertraging kwam bij de praktische organisatie van de verkiezingen. Maar de dagelijkse werking van de kerkraden is niet in het gedrang gekomen.

Sommigen vragen zich misschien wel af wat is het doel van dat CKB feitelijk. En daarom is het misschien wel nuttig onze werking even te overlopen.

We zijn gestart op 14 september 2005 met als doel volgens het Decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 7 mei 2004 aangaande de materiële organisatie van de erediensten, tussenpersoon te zijn tussen de afzonderlijke kerkraden en de overheden, Vlaamse Gemeenschap, Stad Antwerpen, het Bisdom Antwerpen en de afzonderlijke kerkraden indien nodig bij te staan. Onze start was niet zo gemakkelijk. De nieuwe leden van het CKB kenden elkaar niet of nauwelijks. De kerkraden kenden het CKB niet, dus het vertrouwen moest nog gewonnen worden.

Daarom gingen wij de ronde van Deurne maken. We gingen met elke raad kennis maken, hun kerk bekijken en luisteren naar hun noden. Eén van onze eerste opdrachten was er voor zorgen dat alle kerkraden hun administratie via de computer gingen voeren. Bruno Bogaert zorgde ervoor dat wij in Deurne een eigen computerprogramma hadden, toen enig in Antwerpen voor de jaarrekeningen en voor de budgetten. In 2007 voerde echter de overheid nieuwe modellen in voor de administratie van jaarrekening en budget. Dus gingen CKB leden cursus volgen bij de diensten van de Provincie Antwerpen. Daarna richtten wij zelf een computercursus in over deze materie voor de penningmeesters in "de Tip" in Deurne. Zo waren de raden voorbereid om vanaf 1 januari 2008 de nieuwe documenten te gebruiken. Later hebben we mee Religiosoft gepromoot om een éénheidsprogramma te krijgen voor alle Kerkraden van heel Antwerpen dat nu praktisch in heel Vlaanderen wordt gebruikt. Toen kwam de voorbereiding voor het eerste Meerjarenplan 2009-2014. Intussen zijn we nu al aan het werken met het derde voor de periode 2020-2025. In deze plannen moeten wij vijf jaar vooruit kijken aangaande kosten en investeringen, goedgekeurd door de overheden.

Ook de veiligheid van de kerkgebouwen kwam aan bod. Er was een goedkeuring van de Brandweer nodig, dit bracht voor de raden heel wat werk en kosten mee.

Op 24 juni 2011 bond Vlaams Minister President Geert Bourgeois de kat de bel aan met zijn conceptnota: "Een toekomst voor de Vlaamse parochiekerk". In deze nota nodigde hij alle kerkraden, CKB's en gemeentebesturen uit een denkoefening te beginnen, samen met de kerkelijke overheid over het gebruik van de kerkgebouwen in Vlaanderen. Deze denkoefening moest de gemeenten toelaten in 2013 een nieuw meerjarenplan op te stellen waarin ook de budgettaire planning voor de kerkgebouwen was opgenomen. In 2012 kwam er een handleiding van het bisdom om dit voor te bereiden en gesprekken te voeren tussen parochie (PT en kerkraad) en het stadsbestuur. We moesten het pastoraal gebruik afwegen tegen de kosten van werking en gebouw. In oktober 2015 informeerde de Stad Antwerpen ons over een studie met toekomstramingen over de kosten en het gebruik van onze kerken en hoe die kosten in de toekomst zouden evolueren. De cijfers kwamen ons soms nogal onwezenlijk voor, daarom gaven wij als CKB een repliek voor de kerken van Deurne, waarop wij nooit antwoord kregen.

Wel kwam er in 2016 een Parochiekerkenplan met een heel beknopte beschrijving en toekomstvisie voor al de kerken van Antwerpen. Dit was natuurlijk een moeilijke oefening maar was wel nodig. Meer en meer ontstaat er een wanverhouding tussen het dalend aantal kerkgangers, de nog beschikbare priesters en het aantal parochiekerken. Al deze kerken kunnen dan ook onmogelijk in gebruik gehouden worden, natuurlijk ook wegens de kosten. Het zoeken naar nevenactiviteiten op godsdienstig, sociaal of cultureel gebied is zeker nodig om ze efficiënter te gebruiken.

"Gebruik de ruimte, elk gebruik is beter dan leegstand".

In heel wat Vlaamse kerken gebeurt dit al onder één of andere vorm. Ook herbestemming kan, herindeling van de beschikbare ruimte, tijddeling voor kunst, cultuur, toerisme, erfgoedzorg of sociale dienstverlening. In deze fases krijgen kerkraden dus geheel nieuwe opdrachten. Het maken van sluitende afspraken, opstellen van huishoudelijke gebruiksreglementen, samenwerkingsakkoorden, overeenkomsten en kosten voor verhuring, of het voorbereiden van een radicale gebruikswijziging. In Deurne heeft men met de kerk van de H. Bernadette voor zo'n oplossing gekozen. In de toekomst zullen er in Deurne zeker ook nog harde keuzes moeten gemaakt worden.

Maar zover zijn we nu nog niet. Onze kerkraden blijven, ondanks de moeilijke omstandigheden door corona, toch ijverig verder werken. Het sluiten van de kerken en het beperkt aantal toegelaten personen heeft een grote impact op de inkomsten. De gevolgen hiervan zijn nu nog niet duidelijk. Gelukkig is er ook positief nieuws. Wij zijn we blij te kunnen melden dat het CKB weer voltallig is, dus ook met een nieuwe secretaris. Rik Van Beek werd bereid gevonden die taak op zich te nemen, hij is zich al volledig aan het inwerken. Kortelings krijgen alle kerkraden informatie over eventuele werkwijzigingen. Alle bijeenkomsten rond het terug volledig maken van het CKB en de aanstelling van de nieuwe secretaris zijn digitaal doorgegaan.

Centraal Kerkbestuur Deurne

Voor de kerkelijke overheid: E. Hr. Fons Houtmeyers

Leden: Jan De Keuster en Jef Mariën

Expert: Bruno Bogaert

Secretaris: Rik Van Beek

Voorzitter: Ward Wené

Onze kerken in Deurne hebben een rijk verleden, ze zijn het waard om ons er verder voor in te zetten, ook uit waardering voor het werk van al onze voorgangers, al staan we voor een onzekere toekomst met heel veel twijfels en vragen.

Ward Wené,
Voorzitter.

HELIGE LODEWIJK VAN MONTFORT

Door corona kregen we vragen van de verschillende Waelrantkoren om tijdelijk in onze kerk te kunnen repeteren.

Dit op zondagavond het kamerkoor Waelrant
en ook op donderdagavond het kinderkoor.

Omdat corona-regels voor koorrepetitie het voorschrijven zingen zij/

- met mondkmaskers
- laten de voordeur open voor verluchting en zetten ze ook de nooddeur open en dit volgens de voorschriften van corona .

Tussendoor wordt de kerk ook gebruikt door Ehipassiko, wegens te kleine ruimte in 't klokske.

HEILIGE PIUS X.

OM EVEN NA TE DENKEN ...

“ Een rijke vader die wil dat zijn zoon weet wat arm zijn is, gaf hem een paar dagen door bij een familie van boeren.”

Het kind heeft 3 dagen en 3 nachten doorgebracht in de velden.

Terug in de stad nog met de auto vroeg zijn vader:

Hoe zit het met je ervaring?

Goed - antwoordde het kind!

Heb je iets geleerd?

1-Dat we een hond hebben en ze hebben er vier.

2-Dat we een zwembad hebben met behandeld water dat op de bodem van de tuin komt. Ze hebben een rivier met kristallijn water, vissen en andere goede dingen

3-Dat we elektrisch licht in onze tuin hebben maar ze hebben de sterren en de maan om ze te verlichten.

4-Laat onze tuin naar de muur komen. De hunne, tot aan de horizon.

5-Dat we ons eten kopen; ze kweken het, oogsten en koken.

6-Dat we naar cd ' s luisteren... Ze luisteren naar een continue symfonie van papegaaien, krekels en andere dieren... ... dit alles, soms vergezeld van het gezang van een buurman die de aarde bewerkt.

7-Dat we de magnetron gebruiken. Wat ze koken smaakt naar langzaam vuur .

8-Dat wij, om onszelf te beschermen, leven omringd door hekken met alarm...
Ze leven met open deuren, beschermd door vriendschap van hun burens.

9-Dat we leven verbonden met telefoon, computer, televisie. Ze zijn verbonden met het leven, de hemel, de zon, het water, de velden, de dieren, hun schaduwen en hun families.

De vader is erg onder de indruk van de gevoelens van zijn zoon.

Uiteindelijk sluit de zoon af

Bedankt dat je me geleerd hebt hoe arm we zijn!

Elke dag worden we steeds armer omdat we niet meer naar de natuur kijken!!!"

WE DENKEN OOK REEDS AAN DE EERSTE COMMUNIE ...

Het is moeilijk om reeds plannen te maken en data af te spreken.

Wanneer de mogelijkheid is om samen te komen

dan zullen we onmiddellijk ook afspraken maken.

We kijken immers ook zelf uit naar de voorbereiding
en ook aan de viering zelf.

VRIEND

Hij had opeens iets bijzonder de laatste tijd,
alsof hij wist wat er met 'leven' wordt bedoeld,
alsof hij ergens in zijn wekenlange strijd
iets van de eeuwigheid al duidelijk had gevoeld,
Je kon het zien, dat hij het niet meer haalde
en dat hij aan de grote reis begon.

Toen ik die laatste maal de trap afdaalde
was 't of wij achterbleven ... op het perron

Toon Hermans

SINT-JOZEF

EVEN BEZINNEN ...

Nu de grote dingen verdwijnen

worden de kleine dingen groot:

wat zonlicht op de gordijnen,

een appel, een snee vers brood.

Met hoeveel overbodigs
maken we ons leven stuk:
er is zo weinig nodig
voor wat eenvoudig geluk.

Zó zou ik oud willen wezen,
klein bij de grote dood:
Homerus om in te lezen,
een appel, een snee vers brood.

Garmt Stuiveling

SINT-ROCHUS.

WE HEBBEN GELOVIG AFSCHEID GENOMEN VAN

Hilda Willems, echtgenote van Juul Dirckx,
geboren te Deurne op 1 maart 1932 en overleden te Deurne
op 13 januari 2021, Sint-Rochusstraat 58.
We bieden aan familie en vrienden onze innige deelneming aan.

Jezus Waaghals ...

Ook een kerk die geen kerk meer is, kan je helpen om meer christen te worden.

Een poos geleden bezochten we Eindhoven, de plek waar mijn man opgroeide. Bij het binnenrijden van de stad doemde er een grote kerk op. 'A ja', riep mijn man uit. 'Dat is de kerk van Jezus Waaghals.' In de behoorlijk veranderde omgeving bleek die kerk een vast herkenningspunt.

Jezus Waaghals? Niet bepaald een omschrijving die bij mij een Bijbels belletje deed rinkelen. 'Zo noemen de mensen die kerk', legde mijn man uit, 'vanwege het beeld op de toren. Het is eigenlijk de Heilig Hartkerk of de paterskerk, geloof ik.' Ik keek omhoog. Op de torenspits stond een groot Heilig Hartbeeld.

Jezus met wijd open armen en een soort kroon op zijn hoofd.

Zo hoog en het zag er nog groot uit, dus in het echt moest het wel gigantisch zijn. (4 meter hoog en 800 kilogram, las ik later.)

Jezus Waaghals, geen echt eerbiedige naam, maar toch ook geen spotnaam. Want om daar zo hoog in die houding op de toren te staan, moest je wel iets van een waaghals hebben. Duidelijk niet bang om te vallen. Vol vertrouwen, met die gespreide armen. Niet als een evenwichtskunstenaar, maar in een uitnodigend gebaar naar ons toe.

Het was gedurfd van God om zijn Zoon naar de mensen te sturen.

Het was een waagstuk om te leven zoals Jezus, radicaal van God en van mensen te houden, en zich niets aan te trekken van machthebbers allerhande.

Paulus was een waaghals om overal over Jezus te gaan vertellen. En zoveel

christenen na hem riskeerden heel veel (soms hun eigen leven) om die rare droom van vrede en gerechtigheid mee vorm te geven, tot in onze tijd.

Er is veel veranderd in Eindhoven. De paters Augustijnen wonen niet meer in het klooster, waar de kerk bij hoorde. De kerk is niet meer als kerk in gebruik. Hij is nu eigendom van Dela, een uitvaartverzekeraar. Voor rituelen rond trouwen en rouwen kun je de kerkruimte huren als ceremoniehuis.

Je kunt sinds kort het Jezusbeeld op de spits tegen betaling laten oplichten in een kleur naar keuze als je een baby hebt gekregen, zodat iedereen in de stad kan meegenieten van het nieuwe leven.

En in coronatijden wordt Jezus Waaghals elke donderdagavond groen verlicht, als teken van hoop.

Jezus Waaghals omarmt het allemaal. Paters of geen paters, kerk of niet, verlicht of niet, hij spreidt zijn armen om iedereen op te vangen. Nederig neem ik me voor om af en toe wat meer waaghals te worden.

Kolet Janssen

AANBIDDING ALLERHEILIGSTE .

Op donderdag 4 februari van 8.00u. tot 12.00 uur.

Maak even tijd en kom ook even mee bidden.

Het kan echt deugd doen.

SAMEN KIJKEN WE UIT ...

We kijken allemaal uit naar de tijd

dat we weer gewoon kunnen samenkomen voor onze vieringen.

Meer dan ooit hebben we steun van mekaar nodig ook in onze zondagvieringen.

We kijken uit naar de tijd dat we het orgel en het koor

weer mogen horen en dat we ons aan de vieringen kunnen optrekken.

Wees voorzichtig ... het komt weer goed !!!