

# **PAROCHIES DEURNE-ZUID : HEILIGE LODEWIJK VAN MONTFORT , H. PIUS X , SINT-JOZEF EN SINT- ROCHUS.**

## **HEILIGE LODEWIJK VAN MONTFORT.**

Eucharistie- en gebedsvieringen.

Elke week op zondag om 9.30 u. eucharistieviering

4e zondag van de maand om 9.30 u. gebedsviering

3e zondag van de maand koffie na de viering.

## **HEILIGE PIUS X**

Zaterdag 16 januari.

17.00 u. Avondviering

Zondag 17 januari. Tweede Zondag door het jaar.

11.15 u. Plechtige hoogmis .

Zaterdag 23 januari.

17.00 u. Avondviering

## **SINT-JOZEF**

Er zijn nog geen Eucharistievieringen.

## **SINT ROCHUS**

Zaterdag 16 januari.

08.00 u. Ochtendviering.

18.00 u. Avondviering.

Zondag 17 januari. Tweede Zondag door het jaar.

08.30 u. Ochtendviering

09.30 u. Hoogmis.

Maandag 18 januari.

08.00 u Ochtendviering

Dinsdag 19 januari.

08.00 u. Ochtendviering

Woensdag 20 januari. H. Fabianus en H. Sebastianus.

08.00 u. Ochtendviering  
Donderdag 21 januari. H. Agnes.  
8.00 u. Ochtendviering  
Vrijdag 22 januari. H. Vincentius  
08.00 u. Ochtendviering  
Zaterdag 23 januari.  
08.30 u. Ochtendviering  
18.00 u. Avondviering  
Zondag 24 januari.  
08.30 u. Ochtendviering  
09.30 u. Hoogmis. Jgt. Jaak Jacobs.

### **ONDANKS WEINIG MENSELIJK CONTACT TOCH VEEL WARMTE TIJDENS DE FEESTDAGEN.**

Op een aantal gebieden was achteraf beschouwd deze manier van de eindejaarsfeesten doorbrengen soms toch nog een verrijking. We leerden ondanks de vele beperkingen er toch nog het beste van te maken. We ontdekten terug het woord "kleiner". We vergaten toch onze medemensen die het moeilijk hadden in deze dagen niet. We mochten maar met vijftien mensen de kerstvieringen bijwonen in de kerk. Toch werd onze kerk mooi en aangepast versierd. Veel mensen hebben de stap terug naar de kerk niet gezet. Vele kerkgangers zijn risico personen en namen misschien het zekere voor het onzekere. Voor anderen was misschien de sluitingsperiode de oorzaak om niet meer terug te keren. Natuurlijk hadden we ook de mogelijkheid om vieringen in livestream te zien op onze PC of televisie. Veel mensen hadden toch problemen met de eenzaamheid, het niet kunnen ontmoeten van familie en vrienden of gingen in deze moeilijke tijden toch op zoek naar spiritualiteit. Mensen zochten steun in boeken die richting hielpen bepalen. Ook de alternatieve wereld won aan belangstelling, mensen grepen naar voedingssupplementen met vitamines C en D, naar producten met saffraan voor emotionele problemen en etherische oliën. Maar meestal neemt het succes van de alternatieve wereld snel terug af na het einde van een crisis. Maar vele vrijwilligers en familieleden hebben getracht de eenzaamheid van mensen te doorbreken. Hier is ook weer eens gebleken hoe creatief mensen kunnen zijn. Het kaartjes sturen werd plots weer enorm populair, in alle mogelijke vormen, natuurlijk ook digitaal. Het verzenden van pakjes bereikte ongeziene hoogten. Men ging ook filmpjes maken van de kleinkinderen en doorsturen naar de grootouders. Koren mochten niet optreden maar stuurden wel filmpjes van hun optreden rond. We gingen in videoconference om samen een Quiz te houden of te aperitieven op afstand. Nieuwjaarske Zoete zingen mocht niet huis aan huis maar via Instagram zorgde men toch voor alternatieven. Er werden allerlei zoektochten georganiseerd voor kinderen. De Kerstmarkten mochten niet maar sommige mensen gingen dan hun huizen maar

extra in de kerstsfeer decoreren. De steden en gemeenten ontstaken vroeger hun kerstverlichting. De binnentuinen van het UZA in Edegem werden kleurrijk verlicht door de inrichters van het klank- en lichtspektakel De Grote Schijn onder het motto: "Een stip aan de horizon voor patiënten en personeel." Er werden ook gedichten geprojecteerd op de muren. Filmpjes werden op ATV uitgezonden van wensen ingestuurd door de Antwerpenaars. Alle soorten wandelingen, voettochten en lopen in kleine toegelaten groepjes voor allerlei doelen. Er waren rijdende beiaarden in plaats van concerten en straatmuzikanten werden geherwaardeerd. Ook ons bisdom gaf een cadeautje in de kersttijd drie kaartjes met een overweging, een voor Kerst, een voor Pasen en een voor Pinksteren en 2 kaarsjes, in het kader van de actie "Handelingen: In de naam van Jezus, gebruik je voeten" Met de bedoeling ze te verdelen aan eenzamen, gezinnen en iedereen waaraan je het graag wil geven. Op 31 december om 20u20 gingen we buiten applaudisseren en lieten de klokken zich horen om 2020 collectief vaarwel te zeggen, onder het motto: "Als we elkaar niet kunnen omarmen, kunnen we misschien wel samen het nieuwe jaar omarmen," een initiatief van de vzw Verb(l)ind, die zich inzetten tegen eenzaamheid en werken op verbondenheid. Op zondag 31 januari zal het licht ontstoken in Bethlehem en door de scouts de wereld rondgebracht "eindelijk" een plaats krijgen in onze pastorale eenheid. In de vasten zal het verspreid worden naar de verschillende geloofskernen. Maar wat was er enorm veel menselijke warmte in deze winterse dagen. En dan komen we natuurlijk ook bij De Warmste Week terecht, die plaats had van 18 tot 24 december en waarvoor Vlaanderen zich weer massaal inzette gesteund door alle VRT zenders. Wat een prachtig initiatief in coronatijden. Dit initiatief bestaat natuurlijk al vele jaren, ontstaan uit het oorspronkelijke Music For Live programma van Studio Brussel waar men plaatjes kon aanvragen in ruil voor een bijdrage voor een goed doel. Vanaf 2013 werd het De Warmste Week. De uitzendingen gebeurden vanuit het glazen huis een buitenstudio van 2013 tot 2016 geplaatst in de Schorre te Boom, in 2017 en 2018 in Puyenbroeck te Wachtebeke en in 2019 in Kortrijk. Het was uitgegroeid tot een massaal opgevolgde actie voor vele goede doelen uitgevoerd door een massa mensen en organisaties met veel initiatieven. In 2019 verzamelde men 17.518.153 euro voor 2088 verschillende goede doelen, waar natuurlijk op verschillende plaatsen in Vlaanderen veel mensen voor bij elkaar kwamen. Maar ook hier strooide corona serieus roet in het eten. Dit soort initiatieven kon niet in deze vorm. Maar hier toonden de media hun creativiteit. De warmste week wou verder bouwen op de golf van solidariteit ontstaan door de coronacrisis en het motto werd: "Dit jaar is het niet je geld dat telt, maar jij die telt!" Men wou op zoek gaan naar warme plaatsen en mooie initiatieven zonder grote massabijeenkomsten met de focus op persoonlijke inzet om rechtstreeks hulpbehoevenden op alle gebied te helpen in je buurt, dit samen te doen met anderen uit je buurt, collega's of vrienden. Men vroeg om je deelname kenbaar te maken door een vlam voor je raam te hangen en zo te tonen dat je een beste buur was. Men bedankte mensen die voor iemand anders het verschil hadden gemaakt. Radio 2 vroeg om mensen zingend te bedanken door "Ik hou van U" van Stijn Meuris in een aangepast kleedje mee te zingen. Radio 1 focuste op de eenzaamheid van

mensen en zocht met hen telefonisch contact in "De Warmste Belcirkel". De Ketnet-wrappers trokken met hun "Ketnet Brandt Weerwagen" door Vlaanderen en zorgden voor honderden vlammen. De rubriek "De Vlam" in Iedereen Beroemd, op één, ging op bezoek bij mensen die zorgden voor warmte en verbondenheid, mensen die de vlam brandend hielden. DJ Brahim van MNM trok de baan op om luisteraars die iets warm gedaan hadden te bedanken. Acht studio Brussel presentatoren draaiden "Beats of Love" op twintig verschillende plaatsen in Leuven en eindigden in de gekozen Warmste Straat. Dieter Coppens trok rond met zijn "soepbus" en deelde 628 l soep uit aan mensen die toch een verschil gemaakt hadden. De actie werd besloten op 24 december met een slotshow ook uitgezonden op televisie op één gepresenteerd door Siska Schoeters en Bart Peeters en ik citeer: "Deze bijzondere editie hadden we nodig op het einde van dit lastige coronajaar, want ze heeft zoveel dankbaarheid en warmte boven gehaald bij mensen. Ze heeft ons ook getoond hoe belangrijk het is dat we er zijn voor elkaar, zeker wanneer het moeilijker gaat en dat we dat moeten blijven doen. Blijf elkaar graag zien, blijf zorgen voor elkaar, hou vol!" Wat een voorbeeld van hoe het ook kan, ook voor onze Christelijke Gemeenschap, stap uit je kleine enge kringetje de echte wereld in.

Ward Wené

## **HEILIGE PIUS X.**

### **WIE ZIJN DE WIJZEN ?**

Zij die naar boven kijken,  
naar de hemel en zijn tekens,  
die thuis zijn in de nacht en de geheimen,  
die waken en uitzien naar de ster.  
Maar die ook oog hebben voor wat beneden ligt,  
voor de aarde en haar wegen,  
voor de dag en het licht.  
Die rijk zijn aan zilver en goud,  
en toch bereid zijn alles achter zich te laten.  
Die een Koning zoeken  
want goud en zilver zijn geen aanbidding waard.  
En zonder aanbidding blijft het leven leeg.  
En wie de Koning niet vindt, zal zichzelf aanbidden  
en neerknielen voor valse koningen.  
Die een valse koning ontmoeten en hem doorzien,  
en argeloos als kinderen vragen naar de ware Koning.  
Die de oude geschriften onderzoeken,  
en wijzer zijn dan de geleerden.

want alleen voor oprechten van hart  
gaan de Schriften open.  
Die omwegen maken.  
Want wie lijnrecht naar zijn doel wil,  
doet wereld en mensen geweld aan.  
Want de goede weg is gehoorzaam aan de aarde,  
voegt zich naar haar hoogten en laagten  
en volgt de kronkellijn van de rivieren.  
En wie de wijsheid van de weg heeft geleerd,  
weet dat wij worden geleid langs vreemde paden.  
Want niet wij maken de weg.  
De weg maakt ons.  
De wijzen zijn zij, die altijd op weg willen gaan,  
altijd opnieuw willen beginnen.  
Want wat in één keer gevonden wordt,  
is voorbarig en onbetrouwbaar.  
Die weten dat de ster komt en gaat.  
En ze verschijnt alleen als wij ze willen zien,  
en haar licht schijnt nergens anders  
dan in het hart  
dat trouw en geduldig wil zoeken.  
En wie de ster van vrede en vreugde volgt,  
gaat vreemde wegen en zal niet verdwalen.  
Die bedrogen worden.  
Want vals is de gang van de wereld  
en de bedoelingen van de mensen gaan krom.  
En die toch het huis vinden,  
de plaats van de aanbidding.  
Die een kind zien  
en de Koning herkennen, die zij zoeken.  
Die hulde brengen.  
Want er is grootheid in de mens die kan neerknielen.  
En alleen grootheid kan grootheid herkennen.  
En alleen koningen knielen voor de Koning.  
Die hun schatten tevoorschijn halen.  
Want wat niet gegeven wordt, gaat verloren.  
Die de waarschuwingen van de droom begrijpen  
en leren dat er meer dan één weg is naar hun land.  
Die terugkeren naar huis,  
verdwijnen in de stilte,  
terug naar hun werk en hun plaats onder de mensen.  
Want daar wacht het leven.  
Frans Cromphout

## SINT-JOZEF

### VORMSEL IN SINT-JOZEF

De vormelingen werden uitgenodigd voor een online viering op Kerstmis vanuit de kerk van de H.Drievuldigheid.

Er zijn slechts 14 vormelingen van de 7 parochies samen. Ook in de andere parochies van de pastorale eenheid zijn er weinig. Er zullen 3 vormselvieringen plaats vinden in de pastorale eenheid Heilige Christoffel, namelijk op zaterdag 15 mei, dus een andere datum dan eerst gecommuniceerd. De vormelingen werden hiervan reeds op de hoogte gebracht. Onze viering voor Christoffel Zuid zou om 11 uur zijn en zoals gepland in de Sint-Jozefkerk. Alles dus onder voorbehoud van de evolutie van de coronapandemie.

Ik wens jullie een Kerstfeest met minder : minder mensen, minder eten en drinken, minder kadootjes ... maar met meer licht, meer lieve woorden, meer waar het echt om draait...

groetjes

Marleen Lauwers

### Nieuwjaarsnieuwsbrief P.E. H. Christoffel

Vanuit het team van de pastorale eenheid ontvingen we wensen voor een Gelukkig nieuwjaar: " Moge 2021 ons allen veel moois en goeds brengen".

In de verspreiding van het licht van Betlehem werd tijdens de wijdingsviering van Mgr. Bonny op 3 januari een volgende stap gezet. Onze bisschop gaf het licht een plaats binnen de bedding van het boek Handelingen van de Apostelen en deelde het verder uit aan de vicariaten Antwerpen en Kempen. Via You-tube bisdom Antwerpen kan u de viering herbekijken alsook beelden van de overdracht van het licht bij het Scoutshuis naar de Kathedraal.



Als Christus duizendmaal geboren zou zijn in de stal van Bethlehem, maar niet in ons hart, dan was zijn geboorte waardeloos.

- AUGUSTINUS

In de komende weken ontvangen wij als pastorale eenheid het licht van Betlehem en op zondag 31 januari 2021 (De Vijfde Zondag) zullen we het licht in onze zondagskerk zegenen en een mooie plaats geven. In de veertigdagentijd zal het licht zich verder verspreiden in onze pastorale eenheid naar de verschillende geloofskernen.

## **SINT-ROCHUS.**

Een engel kwam voorbij.....

Hier zit ik dan in mijn oude zetel. Mijn vrouw Sara is juist vandaag één jaar overleden. Ik heb me nooit kunnen voorstellen dat het verlies van een geliefde je ook fysiek zo sterk kan raken. Het lijkt alsof een deel uit mij gewoon is weggesneden. Ook voor mij beginnen de jaren te wegen. Gelukkig kan ik nog lange wandelingen maken met mijn trouwe hond Max. De heerlijke bosgeur van daarstraks hangt nog in zijn vacht. Mijn hele leven had ik een hond. Een vriend zei ooit eens: "Daar heb je Tobias weer met zijn hondje."

Ik lees ook veel. Gelukkig heb ik nog goede ogen, niet zoals mijn vader die door een stom accident slechtziend was geworden. Toen was ik nog een schuchtere, onzekere jongen, die liever het gezelschap van ouderen opzocht dan van leeftijdsgenoten. Tot ik op een dag Raf ontmoette. Het was op de vernissage van een tentoonstelling. Een knappe zelfzekere jongeman die wist wat hij wilde. Al vlug was hij bij ons thuis een vaste gast en het klikte ongelooflijk met mijn vader. Raf wist hem zelfs te overtuigen toch nog eens een internationaal bekend oogarts te raadplegen. Na een succesvolle ingreep was het zicht van mijn vader aanzienlijk verbeterd.

Na mijn studies gaf vader me de raad eens een sabbatjaar te nemen. "Ga eens op reis, verken de wereld. En waarom neem je Raf niet mee als reisgezel?" En zo geschiedde. Een jaar lang verkenden we ons continent. Het liefst vertoefde ik in de landen rond de Middellandse zee en dan vooral in Griekenland. Mycene, Knossos, Delphi ... Voor mij liggen daar de wortels van onze cultuur, vermengd met de invloeden van het christendom. Ik hield van de oude orthodoxe kerkjes, de muren eeuwenlang doordrongen van de geur van wierook en waskaarsen. Daar een kaars branden, devoot de icoon kussen en net zoals Raf mijn kruisteken maken in de - voor ons - verkeerde richting. Daar voelde ik me thuis.

Maar we trokken verder, sliepen onder ons tentje, in jeugdherbergen, goedkope hotelletjes. Ik leerde zoveel van Raf, maar vooral hij wakkerde mijn zelfvertrouwen aan. En toen in Parijs leerden we Sara kennen en werd ik tot over mijn oren verliefd. Ze nam ons mee naar huis en weer klikte het enorm tussen Raf en haar vader. Hij wist zelfs haar vader te overtuigen dat ik dé geschikte partner voor Sara zou zijn. Verdorie, dacht ik, nu speelt hij al huwelijksmakelaar ook! En toen werd het tijd om huiswaarts te keren, naar die ingoede vader en een overbezorgde moeder. Sara zou me enkele maanden later achterna reizen.

Op een verlaten weg, even buiten Parijs, stapte Raf uit Sara's autootje. De volgende dag zou hij het vliegtuig nemen naar een ver, mij onbekend land. In de achteruitkijkspiegel zag ik hem wegstappen, zijn silhouet werd kleiner en kleiner, tenslotte nog een stipje en dan... niets meer.

Het werd Kerstmis. Twee mooie wenskaarten vielen in onze brievenbus. Eén voor mijn ouders, één voor Sara en mezelf. "Vrede zij met jullie! Dat ik op je weg kwam was gewoon de wil van God! Rafaël." En een onduidelijk afzendadres.

Plots schiet ik wakker uit mijn mijmeringen. De deur zwaait open en mijn kleinzootje springt binnen. Toeval of niet zijn ouders noemden hem Rafaël. "Wel Rafke jongen, hoe was het op school?" "Goed, opa, morgen is er een kerstspel en ik mag de engel zijn die de herdertjes de weg wijst naar het kindje Jezus!"

Erna

Erna,  
héél veel Dank voor de mooie tekst.

Excuseer dat ik er niet op tijd aan had gedacht.



### **Drie wijzen... drie gaven voor het leven**

Goud

een gouden hart

gouden handen

gouden inzet

Het goud van de verfijning

een sieraad om je heen

Het goud van verandering

naar de diepere waarden

van het leven.



Mirre

een bitter kruid  
helend en genezend  
het bittere dat helen mag  
en genezen, een opstanding  
opdat jijzelf  
helend en genezend  
aanwezig mag zijn  
voor anderen  
zelfzorg en zich uitende liefde

Wierook

het ruikt en reikt naar de hemel  
het raken van het onnoembare  
niet te vatten, soms aan te voelen  
als geur die snel verdwijnt  
maar toch aanwezig  
als een steun en een kracht  
het lijkt te verdampen  
maar doorademt het huis  
jouw innerlijk huis  
in het eindeloze van de liefde

En laat nu het kind maar groeien...

de Geest die werkt  
tot ooit het leven keert  
naar die andere kant  
waar wij niet van weten.

Bert