

DEURNE-ZUID : HEILIGE LODEWIJK VAN MONTFORT , H. PIUS X , SINT-JOZEF EN SINT- ROCHUS.

**DE EUCHARISTIEVIERINGEN MOGEN DOORGAAN.
HET AANTAL PERSONEN DAT TOEGELATEN WORDT IS 15.**

HEILIGE LODEWIJK VAN MONTFORT.

Eucharistie- en gebedsvieringen.

Elke week op zondag om 9.30 h eucharistieviering
4e zondag van de maand om 9.30 h gebedsviering
3^e zondag van de maand koffie na de viering.

HEILIGE PIUS X

Donderdag 24 december.

17.00 u. Nachtmis Kerstmis. (maximum 15 personen).

Vrijdag 25 december. Hoogfeest Kerstmis.

11.15 uur. Plechtige Hoogmis Zlm. Alfons Luyckx. (maximum 15 personen).

Zaterdag 26 december. Tweede Kerstdag. H. Stefanus, eerste martelaar.

11 uur. Hoogmis (maximum 15 personen).

17.00 u. Avondviering

Zondag 27 december. H. Familie, Jezus, Maria en Jozef.

11.15 u. Plechtige hoogmis.

Vrijdag 1 januari. Nieuwjaar.

11.00 u. Hoogmis.

Zaterdag 2 januari.

17.00 u. Avondviering.

SINT- JOZEF

Vieringen ...

Orde van dienst voor Sint-Jozef:

zaterdag 24 oktober 18u eucharistieviering met voorganger Fred Sels.

zondag 25 oktober 11u45 eucharistieviering met voorganger Pol Hendrix.

SINT ROCHUS

Donderdag 24 december.

08.00 u. Ochtendviering
18.00 u. Nachtmis Kerstmis.
Vrijdag 25 december. Hoogfeest Kerstmis.
8.30 u. Ochtendviering Kerstmis.
9.30 u. Plechtige Hoogmis Kerstmis. Zlm. Louisa Gabriëls; Zlm. voor de overledenen van de Familie Engels- De Taye.
Zaterdag 26 december. Tweede Kerstdag. H. Stefanus, eerste martelaar.
10.00 u. Hoogmis.
18.00 u. Avondviering. Zlm. Eugeen Mampaey.
Zondag 27 december. H. Familie, Jezus, Maria en Jozef.
08.30 u. Ochtendviering
09.30 u. Hoogmis. Zlm. Gaby Schepkens en haar Familie en Zlm. Louisa Gabriëls.
Maandag 28 december. HH. Onschuldige Kinderen.
08.00 u. Ochtendviering
Dinsdag 29 december. H. Thomas Becket.
08.00 u. Ochtendviering
19.00 u. Avondviering
Woensdag 30 december.
8.00 u. Ochtendviering
19.00 u. Avondviering
Donderdag 31 december. H. Silvester I, paus.
8.00 u. Ochtendviering
Vrijdag 01 januari. Nieuwjaar. Heilige Moeder Gods.
10.00 u. Hoogmis.
Zaterdag 2 januari.
08.00 u. Ochtendviering
18.00 u. Avondviering.

We gaan dit jaar een heel vreemde Kerstmis vieren

Kerstmis 2020 zal heel lang in ons geheugen blijven. Corona gooit heel onze kerstdroom aan diggelen. De Raad van State floot de regering terug op gebied van de erediensten. Dus mogen we sinds het weekend van 12 en 13 december terug naar de kerk maar met een maximum van 15 personen per viering en dit al zeker zo tot 15 januari. Ik weet niet of we daar nu echt blij over moeten zijn. Onze zondagvieringen worden toch gedragen door het samenkomen, wie mag nu komen en wie niet? Moeten we misschien een loterij houden? Dit praktisch organiseren zal niet zo eenvoudig zijn, zeker niet met de Kerstvieringen. Ook zullen onder deze voorwaarden niet alle kerken mee in dit verhaal stappen. Natuurlijk mag wegens de avondklok de Nachtmis op 24 december ook niet doorgaan. De eerste kerstviering in onze kerk had plaats in 1893, voor zo ver ik weet is dit de eerste maal dat er in onze kerk geen Nachtmis zal plaatsvinden.

Voor ons christenen is Kerstmis natuurlijk een religieus feest. Kerstmis is ontstaan door het verhaal uit de Bijbel van de geboorte van Christus. In de vierde eeuw werd 25 december gekozen.

In feite was de juiste datum van de geboorte van Christus niet bekend. Rond 25 december vierden de heidenen het twaalf dagen durende Joelfeest. Tijdens het Joelfeest werden groene twijgen in huis gehaald en brandde men lantaarns om de Boze geesten te bezweren. Deze groene twijgen zouden de aanloop naar onze kerstbomen zijn geweest. Natuurlijk moeten wij realist genoeg zijn om te begrijpen dat wij als christenen al lang niet meer een meerderheid zijn in onze samenleving. Iedereen viert Kerstmis, maar geeft wel aan het feest een eigen betekenis. Maar Kerstmis zorgt wel voor een opkikkertje in de koude en donkere winterdagen. Voor sommigen gaat het over samenkomen met familie, vrienden, pakjes geven, lekker eten en drinken. Natuurlijk gooien ook hier de coronamaatregelen roet in het eten. Natuurlijk gaan deze maatregelen ook voor een aantal mensen voor een heel onaangename Kerstmis zorgen geplaagd door eenzaamheid en verlangen naar de feesten van de vorige jaren. En natuurlijk gaan ook een aantal al de regels aan hun laars lappen en er lustig op los vieren. Dat blijkt al uit de bestellingen bij traiteurs, restaurants enz. en uit de nu al stil gelegde feestjes voor de feestdagen. Sociaal kan men dat natuurlijk niet noemen. De overheid raadt ook af van op reis te gaan, zeker naar gebieden waar de coronatoestand nog erger is dan bij ons, maar ook hier blijkt uit het aantal boekingen dat niet iedereen daar hetzelfde over denkt. Het spijtige is dat achteraf ook weer degenen die wel de maatregelen respecteerden mee zullen moeten boeten voor diegenen die het niet zo nauw nemen. Sommigen hebben ook ons kerstgebeuren met de kerststal vervangen door de Kerstman. Het idee is feitelijk overgewaaid uit Amerika. In de negentiende eeuw namen de Nederlandse emigranten naar Amerika hun Sinterklaastraditie mee. Zo ontstond Santa Claus. In België is de Kerstman echt aangeslagen door de reclamecampagne van Coca-Cola in de jaren dertig. Dus de Kerstman is een commercieel verzinsel. Heel het kerstgebeuren is nu heel sterk gecommmercialiseerd. Kerstbomen vallen wel bij iedereen in de smaak. Het is dan ook al een eeuwenoude traditie, gestart in de 15de eeuw in Estland en het noorden van Duitsland. Het zijn meestal sparren, ook al zingen wij vrolijk "Oh Dennenboom". De laatste decennia heeft de boom zware concurrentie gekregen door de talrijke soorten van kunstbomen, oorspronkelijk slecht nagebootst, maar nu is het onderscheid tussen echt en namaak nog moeilijk waar te nemen. Namaakbomen bestaan zelfs nu in verschillende kleuren. Oorspronkelijk plaatste men kaarsjes in de boom maar dat was natuurlijk niet zonder gevaar. In 1890 deden de gloeilampjes hun intrede maar die waren in de beginperiode zeer duur en dus zeker niet voor iedereen betaalbaar. Dit veranderde maar rond 1930. De laatste tien jaar zijn dan ook de gloeilampjes weer vervangen door de veel minder elektriciteit verbruikende led lampjes. De kerstballen in de boom vinden hun oorsprong met het opkomen van de glasblazerij in Oost-Europa rond 1830. Later werden ook andere materialen toegepast. Oorspronkelijk waren alle kerstballen breekbaar, wat natuurlijk niet zo praktisch was, maar later kwamen er alle mogelijke onbreekbare kunststofballen. De kerststallen en de beeldjes ervan zijn altijd sterk plaatsgebonden geweest. Het kersttafereel werd in alle mogelijke klederdrachten en decors geplaatst, soms zelfs met levende beelden en dieren. Tegenwoordig wordt het ook vervangen door winterse landschappen met danseresjes op het ijs, paardenmolens en vrolijk rondrijdende auto's en treintjes. Ondanks het feit dat Pasen feitelijk belangrijker is in de theologie dan Kerstmis, hebben de mensen toch steeds meer voeling met Kerstmis gehad. Door de jaren heen is er in onze kerk ook altijd grote aandacht besteed aan de kerstvieringen. Natuurlijk hebben wij een heel rijke

traditie met grote aandacht voor de zang in de kerk. Al van in de jaren vijftig hadden wij een heel goed kerkkoor en dat is altijd zo gebleven. Dat was natuurlijk voor de kerstvieringen ook een grote meerwaarde. Sommige mensen kwamen hiervoor naar de vieringen bij ons. Ook werd er veel aandacht besteed aan de vieringen, de kerststal en de versieringen in de kerk. Fons heeft ook jaren voor de kerstbomen gezorgd.

We gaan allemaal het samenkomen en de kerstsfeer in onze kerk missen. Maar laat ons daarom misschien toch dit jaar voldoende aandacht geven aan het creëren van de kerstsfeer thuis. Er bestaat zoveel mooie kerstmuziek, er zijn zoveel mooie teksten die men ook thuis kan lezen. Er zijn soms aangepaste programma's op televisie, spijtig genoeg dikwijls op buitenlandse zenders. En ook het internet heeft vele mogelijkheden om toch met mensen contact te hebben en de eenzaamheid te doorbreken.

Het vieren van de geboorte van Christus zal corona ons niet kunnen verhinderen. Ik wens dan ook iedereen aangename, sfeervolle en warme kerstdagen.

Ward Wené.

HELIGE LODEWIJK VAN MONTFORT

Door corona kregen we vragen van de verschillende Waelrantkoren om tijdelijk in onze kerk te kunnen repeteren.

Dit op zondagavond het kamerkoor Waelrant en ook op donderdagavond het kinderkoor.

Omdat corona-regels voor koorrepetitie het voorschrijven zingen zij/

- met mondkmaskers
- laten de voordeur open voor verluchting en zetten ze ook de nooddeur open en dit volgens de voorschriften van corona .

Tussendoor wordt de kerk ook gebruikt door Ehipassiko, wegens te kleine ruimte in 't klokske.

HEILIGE PIUS X

HEEL ZALIGE EN GELUKKIGE KERST- EN NIEUWJAARSDAGEN !!!

Mogen deze dagen voor jou dagen zijn van innige verbondenheid met familie en vrienden.

2020 is voor ons allemaal een jaar geworden om snel te vergeten.

We hebben het allemaal moeilijk gehad.

En méér dan ooit voelen we dat we elkaar écht nodig hebben.

De warmte en de gezelligheid van Kerstmis en de wensen die we geven en krijgen doen deugd.

Geniet ten volle en maak mensen ook gelukkig en blij !!!

EUCHARISTIEVIERINGEN IN ONZE KERK.

We zijn héél gelukkig en blij
dat we deze dagen weer samen Eucharistie mogen vieren.
We hebben het héél er gemist de voorbije maanden.
Het is natuurlijk in beperkte kring,
met 15 personen, héél weinig,
maar beter dat dan niets.
Kom je ook meevieren deze dagen?

EUCHARISTIEVIERINGEN OP TWEDE KERSTDAG EN MET NIEUWJAAR.

Op deze dagen hebben we een viering om 11.00 uur.
Kom je ook meevieren?

SINT-JOZEF

Advent

Midden onder u

Advent vieren, uitkijken naar Kerst ...? Het is in deze coronatijden helemaal niet prettig. De gezellige sfeer proberen we wel op te wekken met extra lichtjes. Maar het idee om Kerst maar in heel kleine kring te mogen vieren is geen fijn vooruitzicht. Ook de jaarlijkse armoedecampagne Welzijnszorg worstelt met coronabeperkingen. Hoe kan je de boodschap overbrengen? Hoe organiseer je de jaarlijkse belangrijke collecte; als net samenkomsten de grootste risico's inhouden.

En toch... net deze periode beseffen we misschien extra hoe het risico om in armoede te vallen niet enkel bij de klassieke 'kansarmen' zit. Vandaag worden heel veel mensen geconfronteerd met nieuwe armoederisico's. Je zaak moet dicht blijven, je bedrijf riskeert faillissement, je inkomen sijpelt weg.... Naast het financiële risico zijn er nog een hele reeks bijkomende knelpunten: hoe volg je online je les, als je drie kinderen les moet laten volgen, hoe hou je verbinding als je internetverbinding niet zoveel capaciteit heeft, hoe hou je contact als net die verbindingen beperkt worden....

De boodschap 'Blijf in je kot' is voor niemand prettig, maar iets haalbaarder als je genoeg ruimte hebt; een kamer voor elk kind, een tuin om wat te luchten, ... Eens te meer kunnen we ons inleven in het belang van een goede woning. En daar maakt Welzijnszorg dit jaar haar thema van.

'Wonen: onbetaalbaar? Onaanvaardbaar!' is de jaarlijkse campagne van Samen Tegen Armoede. Met deze campagne brengt Welzijnszorg de woon-problemen bij mensen in een armoedesituatie onder de aandacht. Wonen is de spil in de armoedeproblematiek. Dat weten heel wat sociale organisaties. En de coronacrisis heeft misschien als enige voordeel dat we meer dan ooit beseffen dat de mens in armoede midden onder ons staat, en dat we hem(of haar) nog veel te weinig kennen.

- In Vlaanderen wachten meer dan 150.000 mensen op een sociale woning.
- Heb je een OCMW-uitkering, een vreemde naam dan zien verhuurders je vaak niet graag komen.
- Wie al eens naar de huuradvertenties kijkt, schrikt zich rot van de prijzen. Te hoge huur en te laag inkomen betekent dat er te weinig overblijft voor andere basisbehoeften.
- En als je met een klein budget moet huren, dan kom je al te vaak in heel kleine woningen terecht of worstelen de woningen met een slechte woonkwaliteit.

Dat zijn de belangrijkste bekommernissen die Welzijnszorg aan de beleidsmakers wil voorleggen. Je kan die vraag mee ondersteunen door een handtekening te zetten onder de petitie. Op papier of online <https://onbetaalbaar.welzijnszorg.be/> Midden onder u staat hij die je nog niet kent, is ook de kern van de Evangelielezing op deze derde zondag. In dit Evangelie maakt Johannes de Doper de brug tussen het Oude en het Nieuwe testament. "Hij is er"; de belofte van Jesaja en alle profeten komt in vervulling. Iemand die gezonden is om aan armen de blijde boodschap te brengen, om te genezen wier hart gebroken is, gevangenen hun vrijlating te melden en wie opgesloten zijn vrijheid. Die langverwachte komt onder ons. Elk jaar opnieuw drukken we dat geloof uit. Dat Bijbelse visioen is een oproep, een uitnodiging om daar mee onze schouders onder te zetten.

Als christen mogen we mensen van hoop zijn, die aangeven dat ons een andere samenleving voor ogen staat. De Advent is een oproep tot solidariteit, tot bekering, tot omkering van wat onrecht is. Opdat deze wereld een huis wordt voor iedereen. Vandaar is het van belang dat we projecten van Welzijnszorg steunen. Jan Kint, lid van preekploeg Deurne, Sint-Jozef, Heilige Lodewijk van Montfort, Sint-Fredegandus.

Welijnszorg : BE21 0000 0000 0303

Kerst in Sint-Jozef

Met de kerstdagen nodigen we u hartelijk uit op:

donderdag 24 december

vrijdag 25 december

zaterdag 26 december

telkens van 14u tot 16u30 om even bij de kerststal te verwijlen en eventueel een kaarsje te branden.

We vragen u vriendelijk maar toch met aandrang om de intussen gekende coronaregels te volgen:

1. mondmasker verplicht.

2. veilige afstand houden van anderhalve meter behalve met diegenen waarmee je een bubbel vormt.
3. Beperkt aantal mensen tegelijk.

Op die manier hopen we toch een beetje kerstsfeer te kunnen creëren en doorgeven in onze plaatselijke gemeenschap.

Iedereen is welkom!

Josée Rombouts en de plaatselijke kerngroep

Doopsel in Sint-Jozef

Zaterdag 12 december werd Sky Grigoryan door het sacrament van het doopsel in onze gemeenschap opgenomen. Hij werd geboren op 3 juli van dit jaar in Wilrijk als zoon van de Poolse moeder Justyna Pudlinska en papa Theodore Grigoryan. Namens onze parochiegemeenschap wensen we hen van harte proficiat! Tevens gelukwensen aan meter Lourdes Grigoryan en peter Mateusz Pudlinska. Priester Pol Hendrix leek eerder op een chirurg dan wel op een voorganger in een coronaveilige viering. Behalve blauwe plastic handschoenen en een mondmasker droeg hij gelukkig ook nog een albe en een witte met geel gekleurde stola. We hopen dat dit kindje gezond en veilig mag opgroeien in een vredevolle omgeving.

ANN BOYENS-PRUYM OVERLEDEN.

Op dinsdag 8 december vierden we de uitvaart van Ann Boyens-Pruym.

Door problemen met de verwarming in St. Jozef vond de plechtigheid in plaats in Lod. Van Monfort. Normaal zouden vele mensen mee afscheid genomen hebben van deze toch wel buitengewoon –zowel in Sorm, in de parochie als in de buurt – verdienstelijke en geëngageerde vrouw. Daarom wil ik aan de hand van passages uit teksten en getuigenissen aan u, lezer, een sfeerbeeld weergeven .

Na mijn welkom , de lichtritus, een afscheidswaardje van kleindochter Zenzi, vertelde neef Werner over zijn tijd als jongere in het gezin:

“...een beetje later kwam ik als tiener door jullie ook in Sorm terecht: mooie tijd, met An die daar in mijn verbeelding halftijds woonde, dacht ik wel eens, en halftijds in de kerk, en Ward die in de instuif beneden de kassa deed in het weekend. Een schitterende tijd zal iedereen beamen die het mocht meemaken...”

Ann had zelf aan haar kinderen verteld hoe ze graag haar afscheidsviering had gezien met als evangelie de parabel van de talenten.

Ze had zich herkend in wat Steve Jobs (stichter van Apple) daarover had verteld. Ondermeer:” ...We proberen met de talenten die we hebben onze diepste gevoelens tot uitdrukking te brengen, onze waardering te tonen voor alle bijdragen die voor ons geleverd zijn. Dat is wat me gedreven heeft...” las Veerle voor.

Na een stille groet aan Ann door ieder, hoorden we door Reintje Geth een getuigenis dat meer dan vijfenveertig jaar omspant.

"Ik heb Ann voor het eerst beter leren kennen als 14-17 jarige op zoek naar wie we waren en naar diepgang in ons leven.. Dit vloeide voor mij vanzelf voort in K13, waar we die diepgang vertaalden naar het opstellen van de jongerenvieringen, af en toe een actie voor het goede doel en niet te vergeten: onze financiële bijdrage in Sorm met de verkoop van hotdogs .

In heel dit gebeuren was Ann steeds een energieke, drijvende kracht, onderlegd en belezen, met een ruime én kritische kijk. Want zo was Ann wel. Ze bleef niet aan de kant staan maar ze smeedt zich en ging er helemaal voor. Dat gold niet alleen voor de praktische kant van de zaak. Zij vond het ook belangrijk om een gedegen kennis te hebben. Cursussen, voordrachten, boeken en artikels, het TPC en de contacten die ze daarbij maakte, vormden haar ruime en veelzijdige blik op religie en voedden haar geloof. Vanuit haar engagement als christen gelovige zette zij zich in binnen de kerkfabriek, parochieraad en begeleidde ze jarenlang bezinningsdagen.

Wat ik ook heel fijn vond ,was dat ze Na de zondagsviering, -waar ze lector was- kwam ze vaak bij ons langs voor een babbeltje en een aperitiefje. Dat waren steeds fijne momenten.

Ook met de politiek ging het zo. Van in haar jeugd werd politiek een tweede belangrijke rode draad, mede door de oorlogsbelevingen van mensen als Ward en Maurice Frenken. Zij had een duidelijke visie en gaf haar mening onverbloemd. Tot het laatst bleef ze het nieuws en politieke uitzendingen volgen, las ze boeken en artikels.

Een derde rode draad was die van haar sociale betrokkenheid: ze heeft heel veel tijd en energie besteed aan Sorm, maar er was ook Siddartha en de vele mensen die ze tegenkwam op haar levenspad. Zij interesseerde zich echt in mensen. Ik was vaak verbaasd hoe ze de draad moeiteloos kon oppakken van onze vorige ontmoeting, ook al was dat een tijd geleden. "Kon Bente nu fietsen?" "En was bij Daisy de operatie goed verlopen?" Voor haar was dat belangrijk: het reilen zeilen van de mensen om haar heen.

Daarbij kwam haar emotionele kant soms sterk naar boven. Als ik vertelde dat ik ziek was geweest of dat Ivo iets had voor gehad, was ze super ongerust en vroeg ze heel bezorgd of het nu wel allemaal terug OK was.

Dat emotionele aspect vormde een derde rode draad in haar leven. Dat heb ik ook meegemaakt toen ze te horen kreeg dat het huurhuis werd verkocht en ze zouden moeten verhuizen. Niet te troosten. Het had haar compleet overweldigd. Of toen we in Taizé tijdens een storm aan de tentpalen hingen, leek voor Ann het einde van de wereld nabij.

Kortom, ik heb Ann gekend als een boeiende, veelzijdige vrouw, met een warm hart en een heldere, genuanceerde visie, openstaand voor andermans meningen en behoeften. Daarbij heeft ze haar rode draden samen verweven tot één goedgevuld leven.

Voor mij blijven de vele fijne gesprekken en bezoeken een dierbare herinnering aan Ann. Ik zal haar missen. "

Veerle las nog een stukje van Steve Jobs: ...Het grootste deel van mijn leven heb ik het gevoel gehad dat er meer moet zijn aan ons bestaan dan wat we waar kunnen nemen..."



Ann zei daarop: "Ik denk dat ik aan de andere kant van de weg zal zijn en mezelf blijf in Gods handen".

Tussendoor hoorden we heel mooie muziek ondermeer door kleinkinderen Hanne en Saran.

Na de afscheidsritus en de zegen was er nog het slotwoord door Horst, haar zoon. Fred sels

Feest van de Heilige Familie, Jezus, Maria en Jozef.

Op dit feest lezen we het Lucas evangelie van Maria Lichthuis.

Precies 40 dagen na Kerstmis vieren wij de opdracht van Jezus in de tempel. Je zou dan verwachten dat heel Jeruzalem uit zou lopen op de dag dat Jezus de tempel wordt binnengedragen. Maar het kerstkind is niet gekomen om alle eer voor zichzelf op te eisen. Tot viermaal toe staat er in het evangelie dat het Kind zich zal onderwerpen aan 'de Wet van God' Jezus staat daarmee in de traditie van zijn volk. Een Zoon van de Wet, zal er uit dit kind groeien. En als niemand anders, is Jezus trouw aan de wil van zijn Vader in de hemel. Het verhaal zelf is een verhaal vol ontmoetingen. De priester in de tempel neemt de twee tortelduiven aan. Hij ziet de mensen nauwelijks aan. (Het was zoets als je kind aangeven in het gemeentehuis). Als de korte plechtigheid achter de rug is, komen er twee mensen op Jozef en Maria af: een man en een vrouw. Voordat ze van hun verbazing bekomen zijn, heeft de man het kind al in de armen. Hij zingt een psalm en spreekt moeilijk te begrijpen woorden. De vrouw begint te orakelen tegen de mensen in haar buurt. Wie er langs zou lopen, zou niet veel anders zien dan een klein onopvallend groepje mensen, zoals meestal in de tempel.

Wie is die oude Simeon, die het kind in de armen houdt?

De tijd waarin Jezus geboren werd was een roerige tijd: Romeinse bezetting, de Arabier Herodes op de troon van David, opstanden, terroristenacties, overal beweegt of ritselt het. Te midden van al dat roeren en bewegen leeft een groep mensen, ongeorganiseerd verspreid. Zij noemen zich 'de stillen van het land'. Ze voeren geen acties, mengen zich niet in discussies, vragen geen aandacht voor hun standpunt. Ze verwachten en wachten op de verlossing van Israël. Ze leven bij psalmen en profetenwoorden en hebben geen ander wapen dan vasten en gebed. Wie en wat is de oude Simeon? 'Hij is oud en moe' zegt de traditie. Je hoort hem zeggen: 'Laat nu, Heer, uw dienaar in vrede gaan' Oude Simeon leg nu je hoofd maar neer, want de Messias is eindelijk gekomen. Maar dat staat er niet! Je zou ook kunnen lezen: 'Heer, laat uw dienaar in vrede gaan, want het is gebeurd, ik heb het mogen beleven.' Zo verlaat Simeon de wachtpost en gaat hij opnieuw het leven in. Het was een man die het zag, die het zag tot in het diepst van zijn hart. Geen stralend kind zag hij, maar een kind dat bestemd is tot val en opstanding van velen. Jezus bracht en brengt nu nog het licht in de wereld. Aan ons om dat licht verder uit te dragen.

In een wereld die roeriger is dan toen in Jezus' tijd. Overal zijn er spanningen, waarvan corona nu wel de hoofdbrok vormt, maar discussies rond Brexit, opzeggen van kern- en klimaatverdragen zijn soms een bron van ruzie geworden.

Het lijkt wel alsof in onze tijd niet meer het licht, maar de duisternis aan de winnende hand is. Gelukkig heeft Maria vandaag een vreugdevolle boodschap: 'Klaag niet dat de tijden duister zijn, maar steek in deze warrige tijd zelf uw licht op aan elkaar en aan de liefdevolle boodschap van Jezus van Nazareth, die de evangelist Johannes 'het licht van de wereld' noemt;

SINT-ROCHUS

DE ALLERBESTE WENSEN VOOR EEN ZALIG KERSTFEEST EN EEN HEEL GELUKKIG NIEUWJAAR !!!

Lieve mensen,

moge 2021 voor ons allen een héél fijn jaar worden.

We hebben een héél moeilijk jaar achter de rug

maar er komt LICHT aan het einde van de tunnel.

Zelf mogen we ook meebouwen aan verbondenheid, vriendschap en warmte.

Mogen we erin lukken om mensen écht blij en gelukkig te maken in deze familiale dagen van Kerstmis en Nieuwjaar.

We zullen het anders moeten vieren dan ooit tevoren, maar de warmte en de gezelligheid

zal dan nog méér voelbaar zijn.

Een héél fijn jaar !!!

KOM JE OOK MEEVIJEREN IN ONZE KERK ?

Ook de vieringen in onze kerk zullen anders zijn dan anders.

We mogen slechts met 15 mensen aanwezig zijn in de kerk, maar het is natuurlijk toch beter dan niets.

De eerste dag dat we opnieuw mochten vieren was het groepje aanwezigen héél klein.

Om half negen waren we met 15 mensen en om half tien met 7.

Iedereen dacht natuurlijk dat er nog geen vieringen zouden zijn.

Ik vind het ook héél erg dat we na 15 aanwezigen

de kerk moeten sluiten, maar we hebben dan toch wel héél graag dat er dan ook 15 aanwezig zijn om samen te vieren.

VIERINGEN OP DE WEEKDAGEN ...

Op de wekdagen hebben we onze vieringen

's morgens om 8.00 uur.

's Avonds geen vieringen.

EUCHARISTIEVIERINGEN OP TWEDE KERSTDAG EN MET NIEUWJAAR.

Op deze dagen hebben we een viering om 10.00 uur.

Kom je ook meevieren?