

# **DEURNE-ZUID : HEILIGE LODEWIJK VAN MONTFORT , H. PIUS X , SINT-JOZEF EN SINT- ROCHUS.**

Verlenging lockdown publieke vieringen in cultusplaatsen Reactie bisschoppen van België De bisschoppen van België hebben kennis genomen van het Ministerieel Besluit van 29 november dat de lockdown voor publieke vieringen in de cultusplaatsen verlengt tot 15 januari 2021. De bisschoppen drukken nogmaals hun solidariteit uit met de regering om de nodige maatregelen te nemen die de pandemie terugdringen, zoveel mogelijk slachtoffers helpen vermijden en de druk op ons gezondheidssysteem verder kunnen verlichten. Dit neemt niet weg dat de bisschoppen en met hen vele gelovigen deze lockdown voor publieke vieringen in de kerken, ervaren als een beperking voor de beleving van hun geloof. De bisschoppen willen het gesprek hervatten met de bevoegde overheidsdiensten om in overleg na te gaan vanaf wanneer de publieke eredienst kan hernomen worden; met protocollen die een maximale veiligheid garanderen. De bisschoppen herhalen hun oproep aan de verantwoordelijken van de parochies om de kerken ook in deze lockdown zoveel mogelijk open te houden. Gelovigen zijn er, alleen of in hun gezinsbubbel, heel welkom voor individueel gebed, bezinning, het aansteken van een kaarsje of het achterlaten van een gift voor de meest behoeftigen. Ze roepen hen tevens op in de kerstdagen een bezoek aan de kerststal in de kerk mogelijk te maken; coronaproof. En in het bijzonder solidair te zijn met wie het, mee door de coronacrisis, extra moeilijk heeft. Ook in lockdown blijven we met elkaar verbonden. De persdienst van de bisschoppen van België 1 december 2020.

Tot 15 januari dus nog geen vieringen in onze kerken. Gelukkig mogen wel de begrafenissen doorgaan, zij het maar met 15 personen.

## **Jeff De Meulenaere heeft ons verlaten.**

## **We zullen tijd nodig hebben om het te kunnen plaatsen.**

Op maandag 30 november bereikte ons het droevige nieuws dat Jeff op vijfenzeventigjarige leeftijd overleden was. Ook hij, heeft ondanks alle mogelijke inspanningen, de strijd tegen die vreselijke ziekte niet kunnen winnen. Gelukkig heeft hij zijn leven op een serene manier kunnen afsluiten, afscheid kunnen nemen van



vrouw en kinderen. Door de coronamaatregelen heeft de kerkelijke uitvaartdienst plaats gehad in intieme kring. Het is feitelijk de Vlaamse Gemeenschap, die vijftien jaar geleden, aan de basis lag van mijn kennismaking met Jeff. Tot dan had Napoleon voor de spelregels gezorgd voor de Kerkfabrieken in Vlaanderen. Iedere kerkraad leefde zijn eigen leventje. Het nieuwe decreet toen van de Vlaamse Gemeenschap voor de erediensten voorzag ook in de oprichting van een Centraal Kerkbestuur voor Deurne bestaande uit leden verkozen door de leden van de toen nog twaalf kerkraden. Mensen uit verschillende kerkraden vormden dus samen het nieuwe CKB. De meesten kenden elkaar niet of nauwelijks. De start was dus niet zo eenvoudig, maar Jeff smeedde zich er helemaal in. Secretaris, dat was wel de zwaarste taak in ons

bestuur. En Jeff was niet zomaar een secretaris, hij was een modelsecretaris. Op onze vergaderingen kon het er geregeld warm aan toe gaan, niet alleen door de inhoud, maar ook door het feit dat de leden allen nogal klokken van stemmen hadden waarbij de beiaard soms harmonieus klonk, maar soms ook in de grootste kakofonie. En hierbij slaagde Jeff erin pareltjes van praktische verslagen te maken. Hij contacteerde ook alle kerkraden voor het op tijd binnen leveren van de jaarrekeningen, budgetten en meerjarenplannen. Hij bezorgde die persoonlijk op het Bisdom, de Stad en de Vlaamse Gemeenschap. Overall was hij graag gezien wegens zijn efficiëntie en vriendelijkheid en zorgde er zo voor dat het CKB van Deurne één van de best aangeschrevene was. Verschillende leden van het CKB hebben samen gans de periode van 15 jaar doorgemaakt. Door de jaren heen zijn wij meer en meer voor elkaar gaan betekenen. De vreemden van bij de start hebben elkaar duidelijk gevonden. Dat was dan ook de enige reden waarom wij in 2020 kozen om nog een periode door te gaan. Dat gebeurde niet zonder zware twijfels vooraf, maar het was Jeff die ons overhaalde er nog mee door te gaan. Hij stuwde ons als het ware steeds maar terug vooruit. Hoe het nu verder moet, de eerste indruk is natuurlijk, Jeff is onvervangbaar, maar tijd zal ook hier wel raad brengen, hopelijk zoals steeds. Wij zitten natuurlijk nu met de zware erfenis dat we weten dat het Jeff's wil is dat alles verder gaat...

Jeff heeft zich ook enorm ingezet voor zijn Parochie Sint-Paulus. Hij was meer dan twintig jaar ook daar secretaris van de kerkraad. Hij was de stuwende kracht achter heel wat dossiers voor werken aan zijn geliefde kerk. De liefde voor zijn kerk was hem met de paplepel ingegeven door zijn vroegere pastoor, Rik Laroche. Vanaf Jeff op de parochie was komen wonen heeft hij ze mee gedragen. Hij heeft zich ook

enorm ingezet voor het koor en zong ook zelf mee. Toen de CD's hun intrede deden in de kerk zorgde Jeff mee voor de mechanische muziek met een grote muzikale- en technische kennis. Maar ook Jeff zijn vrouw liet zich niet onbetuigd. Zij waren beiden lector, een onafscheidelijk duo, ook vooral achter de schermen. Jeff kroop op het dak van de kerk om de lampen te vervangen of de goten proper te maken. Zij zorgden ook mee voor de broodnodige kleine klusjes zoals poets, bloemen, de struiken rond de kerk proper houden en zondagavond de vuilzakken buiten zetten. Ook hier zal het heengaan van Jeff zwaar wegen.

Jeff was ook een zeer gewaardeerde gids in de Carolus Borromeuskerk in Antwerpen. Ook daar werkte hij mee wanneer er schilderijen moesten vervangen worden.

Hij was kapelmeester van de Mariakapel van de Sint-Jacobskerk te Antwerpen. Jeff zijn inzet voor de kerk was buitengewoon groot en werd gedragen door zijn eigen sterk geloof, ook in het hiernamaals. Maar ook buiten de kerk was hij een geweldig man. Het belangrijkste in zijn leven waren zijn vrouw, zijn drie kinderen, vijf kleinkinderen, familie en vrienden. Jeff kon ook het voortouw nemen wanneer er plezier gemaakt moest worden. Jeff was ook geliefd in zijn werkkring en had een passie voor wijn. Jeff sportte graag en stond wekelijks op het tennisveld.

Hij had ook nog een andere grote hobby. Jaren lang was hij lid van de toneelkring Antigoon in Antwerpen. Op de scene kon hij volledig opgaan in zijn rol, als het ware in een andere "ik" stappen.

En misschien is hij nu ook wel in een andere "ik" gestapt, speelde hij misschien zijn laatste rol,

aankomend op een witte wolk aan de hemelpoort met zijn aktentas vol met adelsbrieven en andere aanbevelingen onder zijn arm. Hij klopt op de poort en roept met zijn krachtige stem "goed volk".

De poort gaat open, Sint Pieter neemt de papieren aan van Jeff en bekijkt ze. Jeff staat er wat zenuwachtig bij. Hij ziet op de grond een paar witte pluimpjes liggen, raapt die op en laat ze naast de wolk naar beneden dwarrelen. Jeff mag de poort binnengaan, draait zich nog eens om en zwaait lachend met zijn hand. Wat zou het toch fantastisch zijn moest één van die pluimpjes ergens bij mensen die hem genegen zijn binnen dwarrelen, wat een teken zou dat zijn. Misschien gebeurt het wel in onze geest.

Door de coronamaatregelen konden wij Jeff's afscheidsviering in de kerk niet bijwonen. Ook onze eigen kerken zijn gesloten. Maar wanneer de tijden het weer toelaten zullen wij zeker Jeff nog in de kerk gedenken.

Jeff zal in ons hart een grote plaats blijven innemen.

Ward Wené, voorzitter van het Centraal Kerkbestuur van Deurne.

## **HELIGE LODEWIJK VAN MONTFORT**

**EEN TEKST VAN JOSE DEFERM** (waarvoor héél veel Dank).

Stil is de nacht

Stil is de nacht  
Een nieuw leven wordt geboren  
Als bange herders gaan we op weg  
met onze dagdagelijkse taken  
Of zoals vreemdelingen uit een ver land  
met onze armen vol geschenken  
De Ster van Bethlehem  
blijft in onze harten branden

Stil is de vrede  
De Engelen blijven zingen  
en spreken woorden van troost en dankbaarheid  
Ieder met eigen dromen en tegenslagen  
gaan we dezelfde weg  
die vader en moeder ooit volgden

Stil is de nacht  
Met ogen vol verwondering  
staan we rond de kerstboom  
Zoals herders rond een kampvuur  
die weemoedig hun verhalen aan elkaar vertellen  
van koude en eenzame nachten  
Maar wakend en wachtend  
vol vreugde de eerste zonnestrallen  
van een prachtige Kerstdag verwelkomen

José Deferm.

Geschreven in 2013.  
De eerste Kerstmis zonder vader en moeder.

## **HEILIGE PIUS X**

### **ADVENTSGEBED ...**

Levende,  
ik wil weer verlangend bidden,  
mij afstemmen op Uw verlangen,  
mij laten open ademen.  
Ik probeer de deur  
van mijn stal open te houden.  
Maak Gij hem bewoonbaar.  
Help mij weer opnieuw  
anders en beter mens te worden.  
Zuiver en richt mijn bewogenheid.  
Spoel de kortzichtigheid weg.  
Ontdooi mijn ego,

mijn eigenzinnig ploeteren.  
Laat mij surfen op uw liefde.  
Kneed mij. Ik ben het leem.  
Gij de Boetseerder. Amen.

Eddy

**WIE WELZIJNSZORG WIL STEUNEN, ZIE VERDER ...**

## **SINT-JOZEF**

### **WE HEBBEN AFSCHEID GENOMEN VAN ANN BOYENS.**

Op dinsdag 8 december hebben we in heel beperkte kring afscheid genomen van Ann Boyens. Door een defect aan de verwarmingsinstallatie werd gekozen om de uitvaart te laten plaats vinden in de buurparochie Heilige Lodewijk van Montfort. Zij was lange tijd actief lid van het parochiaal comité Sint-Jozef, van de liturgische werkgroep en tot voor kort van de bijbelgroep Doorn(e)struik. Zij mocht 86 jaar worden. We delen in de rouw die de familie treft en bieden hen onze christelijke deelneming aan.

### **Advent 4 in Sint-Jozef**

In deze periode beleven we de kortste dagen van het jaar.  
Het lijkt wel of de duisternis het wint van het licht.  
Maar hier binnen brandt het licht volop:  
vier adventskaarsen, want Kerstmis komt nu wel heel dichtbij.  
Welkom, gij allen  
die uitkijkt naar de komst van het Licht van de wereld:  
Jezus Christus, het Kerstekind.

Moge in ons hart  
de verwachting groeien  
naar het Licht van de wereld.  
Moge dat Licht geboren worden  
in onze geloofsgemeenschap,  
in onze straat, bij elk van ons thuis, in ons hart.  
God komt ons tegemoet in zijn Zoon  
die elk jaar opnieuw onder ons wil wonen.

Ruimte maken voor God in je leven  
is de geloofshouding die van ons gevraagd wordt  
en waarin Maria ons is voorgegaan:  
'Mij geschiede naar uw Woord!'  
Opdat het Woord van God  
ook ons zou doen branden van nieuwe hoop en goede moed,  
ontsteken wij de vierde kaars.

Als we straks Kerstmis vieren  
willen we ons herinneren  
dat God meer dan 20 eeuwen geleden  
in Jezus werd geboren.  
Een doodgewoon kind in een stal,  
een plek voor herders en schapen.  
En als Jezus in de lezingen van vandaag 'koning' wordt genoemd,  
dan weten we:  
Hij was een koning zonder paleis.  
Maar het paleis van zijn hart stond voor iedereen open.  
Vooral armen, uitgestotenen, tollenaars en zondaars kregen er de beste plekje.  
Met kleinen zat Hij aan tafel  
en kinderen plaatste Hij op de hoogste troon.  
Want Hij leerde dat zelfs de onmondigen, de rechtelozen, de onaanzienlijken  
toch door God worden gezien.  
Zoals Maria,  
het eenvoudige meisje van het platteland,  
dat Jezus' moeder mocht worden.  
Ook in ons leven kan God slechts geboren worden  
als wij het wonder van het leven in elke mens - hoe klein ook -  
blijven respecteren.



## Lezingen

In het evangelie horen we de aankondiging van de geboorte van Jezus aan Maria. In de eerste lezing is de profeet Natan een soort verre voorloper van de engel Gabriël.

# **SINT-ROCHUS**

## **GELUK LIGT IN HET VERSCHIET.**

“Volk van Sion ... gij zult niet langer wenen: De Heer zal u genadig zijn.”

Geluk! Men beseft maar pas goed de waarde ervan wanneer men niet gelukkig is. Geluk ! Het is het verlangen van iedere mens.

Men heeft er alles voor over.

Jesaja droomt ook van geluk.

Israël zit in de miserie.

Het volk leeft in ballingschap in grote ellende.

Terwijl Israël droomt van geluk, spreekt Jesaja van geluk waarvan God de oorsprong is.

Het sterke Babylon is in Israël binnengevallen en heeft er alles vernield, ook de tempel van Jeruzalem.

De elite van Israël is in ballingschap weggevoerd naar Babylon.

“De Heer zal u antwoorden zodra Hij uw geroep verneemt, Hij zal u genadig zijn zodra Hij uw geweeklaag hoort.”

Jesaja heeft ook een boodschap voor ons ...

## **BROEDERLIJK DELEN ROEPS ONS OP ...**

### **Een onderdak voor de ziel**

‘Iedereen heeft een dak nodig, niet alleen boven het hoofd, maar ook boven de ziel.’ Zo schrijft de Oostenrijkse pastoraaltheoloog Paul Zulehner. ‘Een goede woning zou voor onbetaalbare momenten moeten zorgen. Voor 1 op de 5 huishoudens is wonen onbetaalbaar. Onaanvaardbaar.’ Dat zegt de actie van Welzijnszorg. Maar er zijn ook mensen die psychisch dakloos zijn. Zeker in deze tijd waar door de coronacrisis het sociale weefsel en de draagkrachtige verbanden sterk op de proef worden gesteld. In deze donkere dagen zijn dan ook vele mensen op zoek naar licht, niet alleen in de straten en in de huizen, maar ook in hun leven en hun hart. Te midden van de rusteloosheid en de jacht van de stroom van informatie en de vele verwachtingen die op ons afkomen groeit de hunker naar een rust- en ankerpunt. Hoe meer we geappelleerd worden op onze mobiliteit en flexibiliteit hoe sterker de drang naar stabiliteit, naar duurzame relaties. We shoppen met zijn allen op de markt van religie en geluk maar er blijft dat onuitroeibare verlangen om thuis te komen in het mysterie, in het dragende geheim. En in dat woord ‘geheim’ zit de woordstam ‘heem’ en spreekt het verlangen naar een bewoonbaar huis voor onze ziel. Want: ‘De ware zin van religie – zegt Zulehner – is niet dat we alles weten over God, maar dat we thuis zijn bij hem.’ Groeit er in onze tijd, die vaak van God los is, toch nieuwe ruimte voor de levende God? Of is die God ook dakloos en verlangend op zoek naar een huis om in te wonen? Dat is juist de betekenis van het komende Kerstfeest: de Levende die zijn tent onder ons wil opslaan, maar soms maar ergens een stal aan de rand vindt. En is advent voor ons dan niet bij uitstek de tijd om een onderdak te zoeken voor onze ziel en tegelijk ruimte te bieden waar de Levende kan mens worden? En kunnen we elkaar niet wat meer inspireren en ondersteunen in dat opbouwwerk? Misschien kan Etty Hillesum ook hier weer een beetje gangmaker zijn

“ En nu beginnen de moeilijkheden pas voor mij. Het is niet voldoende om alleen maar jou te prediken mijn God, om jou uit te dragen tot de anderen, om jou op te graven in de harten van anderen. Men moet de weg tot jou in de anderen vrij maken, mijn God en daarvoor moet men een groot kenner van het menselijke gemoed zijn. Een geschoold psycholoog moet men zijn. Verhoudingen tot vader en moeder, jeugdherinneringen, dromen, schuldgevoelens, minderwaardigheidsgevoelens, nou ja en de hele santekraam. In iedereen, die tot mij komt begin ik een behoedzame, zoekende tocht. Het gereedschap om de weg tot jou te banen in de anderen is nog maar zeer gering. Maar er is toch al wat gereedschap en ik zal het verbeteren, langzaam en met geduld. En ik dank je, dat je me de gave gegeven hebt in anderen te kunnen lezen en de weg te vinden in anderen. Mensen zijn soms net voor me als huizen, waarvan de deuren openstaan. Ik loop naar binnen en dwaal door de gangen en kamers en ieder huis is weer een beetje anders ingericht en toch zijn ze allemaal weer hetzelfde en ieder huis zou men moeten maken tot een gewijde woning voor jou mijn God. En ik beloof je, ik beloof je, ik zal in zoveel mogelijk huizen woning en onderdak zoeken voor jou, mijn God. ”  
(Nagelaten geschriften, p.550)

Eddy

### **WELZIJSZORG HEEFT ONZE HULP NODIG ...**

Het thema van Welzijnszorg dit jaar is. Wonen: onbetaalbaar?  
Onaanvaardbaar!

Andere jaren zorgt de collecte in de kerk  
voor een groot bedrag voor armen in onze buurt.

En er is inderdaad nog armoede dicht bij ons.

Samen tegen Armoede gaat verder.

We pakken armoede structureel aan.

We willen dat alle mensen krijgen waar ze recht op hebben,  
zodat ze zelf keuzes kunnen maken,  
zelf hun toekomst in handen kunnen nemen,  
opnieuw dromen en verder durven kijken  
dan de dag van morgen.

Voor een gift vanaf € 40,00 , via overschrijving,  
ontvang je in het voorjaar van 2021 een fiscaal attest.

Wezijnszorg VZW

Huidevettersstraat 165

1000 Brussel

(201/1000/ 14727)