

DEURNE-ZUID : HEILIGE LODEWIJK VAN MONTFORT , H. PIUS X , SINT-JOZEF EN SINT- ROCHUS.

HEILIGE LODWIJK VAN MONTFORT

ZONDAG om 9.30 viering

elke **DERDE** zondag van de maand koffie na de viering

elke **VIERDE** zondag van de maand woord- en communiedienst

Woord- en communiedienst en speciale vieringen worden tevens apart vermeld in het parochienieuws

HEILIGE PIUS X

Zaterdag 26 oktober.

17.00 u. Avondviering.

Zondag 27 oktober. Dertigste Zondag door het jaar.

11.15 u. Hoogmis, verzorgd door ons koor.

Donderdag 31 oktober.

17.00 u. Avondviering.

Vrijdag 1 november. ALLERHEILIGEN.

11.15 u. Plechtige Hoogmis, verzorgd door ons koor.

Zlm. Alfons Luyckx ; Zlm. voor alle mensen die het voorbije jaar in onze kerk werden begraven.

OVERLEDENEN nov. 2018-okt. 2019

Monique De Marelle

Nelly Boussemaere

Marguerite Heylen

Helena Smets

André Rommelaere

Ida de Ruijter

Yvonne Beyers

Julienne De Schutter

Zaterdag 2 november. ALLERZIELEN.

11.00 u. Hoogmis. Zlm. Overleden leden van OKRA.

Zondag 3 november.

11.15 u. Plechtige Hoogmis, verzorgd door ons koor.

SINT - JOZEF

ZATERDAG om 18.00 in de weekkapel
geen vieringen in juli en augustus

ZONDAG om 11.45 viering in de kerk

elke **TWEEDE** en **VIJFDE** zondag woord- en communiedienst
met uitzondering van speciale vieringen

elke laatste maandag van de maand om 19.30
meditatie werkgroep Diepgang in weekkapel

SINT - ROCHUS

Zaterdag 26 oktober.

8.00 u. Ochtendviering

18.00 u. Kinder- en gezinsviering. Zlm. Eugeen Mampaey.

Zondag 27 oktober. Dertigste Zondag door het jaar.

08.30 u. Ochtendviering.

09.30 u. Plechtige Hoogmis, verzorgd door ons koor. Zlm. Overleden leden van Femma en KWB; Zlm. Overleden leden van de Jongensbond en de Madeliefjes; Zlm. Julien en Mady Blomme-Geerts; Zlm. Ludo De Backer; Zlm. Gaby Schepkens en haar Familie en Zlm. Louis Celen.

Maandag 28 oktober. H. Simon en Judas, apostelen.

08.00 u. Ochtendviering.

Dinsdag 29 oktober.

08.00 u. Ochtendviering.

19.00 u. Avondviering.

Woensdag 30 oktober.

08.00 u. Ochtendviering.

19.00 u. Avondviering.

Donderdag 31 oktober.

08.00 u. Ochtendviering.

18.00 u. Kinder- en gezinsviering.

Vrijdag 1 november. ALLERHEILIGEN.

8.30 u. Ochtendviering.

9.30 u. Plechtige Hoogmis, verzorgd door ons koor. Zlm. Laura Bogaert, Rudolf Martens en Henri Ketels; Zlm. Elisa Snyers en Zlm. Overledenen van het voorbije jaar.

OVERLEDENEN NOVEMBER 2018 – OKTOBER 2019

André Walschaerts

Mimi Van Goethem

John Troubleyn	Yvonne Mertens
Clementine Embrechts	Emmy Wauters
Maria Joao	Denise Lanssens
Blanca Jammaer	Gilberte Van Roosbroeck
Rudi Jancart	Hélène Leurin
Mariette Mertens	Josephine Mestdagh
Yvonne Blanquart	Victor van Daele
Annie Domen	Hugo Ledegen
François Vereycken	Alice Caessens
Dimitrov Plamen	Yvonne Van der Burght
Albertina Henkens	Jos Boeckx
Iudovica Gabriels	Maria Vervoort
Gilberte Van De Velde	Lieve Tjoens
Miel Van Tielraden	Jozef De Rop
Marie-Louise Cuypers	Marie José Tossyn
Benjamin Geerts	Thérèse Mores
Andre Lodts	Louis Celen

Zaterdag 2 november. ALLERZIELEN.

10.00 u. Hoogmis

18.00 u. Kinder- en gezinsviering.

Zondag 3 november Eenendertigste Zondag door het jaar.

8.30 u. Ochtendviering.

09.30 u. Plechtige hoogmis. Zlm. Overledenen van de Familie Raeymaekers-Mangelschots; Jgt. Jaak en Josfien Jacobs-Schrijvers en Zonen; Zlm. Overleden Leden van het Davidsfonds; Jgt. Jules en Maria Cuynen-Vervoort.

DENK AAN DE HOOGDAGEN ALLERHEILIGEN EN ALLERZIELEN ...

Maak je vrij om deze dagen mee te komen vieren in onze kerk,
en héél speciaal te bidden voor mensen die ons zijn voorgegaan.
Op momenten voelen we ons héél sterk verbonden met onze geliefden !!!

HEILIGE LODEWIJK VAN MONTFORT

REGELMATIG TERUGKERENDE ACTIVITEITEN

* repetitie koor in de kerk van LODEWIJK VAN MONTFORT,
elke woensdag om 20.30 - 22.00

* CLUB 19 samen creatief bezig zijn in Kriekenhof
de eerste vier dinsdagen in de maand om 20.00
1^e dinsdag klappen en breien, eigen handwerk meebrengen
2^e dinsdag kaarten, 3^e dinsdag crea,

4^e dinsdag kaarten of klappen en breien

* DOE CLUB elke donderdagmorgen in Kriekenhof om 10.00

* KWB en ZIEKENZORG SAMANA KRIEKENPIT.

HEILIGE PIUS X

EUCHARISTIEVIERING EUROPASQUARE ...

Op vrijdag 25 oktober worden we weer verwacht voor de viering die nog in het teken zal staan van de overledenen van het voorbije jaar.

Probeer er ook weer bij te zijn en nodig ook mekaar uit !!!

EUCHARISTIEVIERING RESIDENTIE RUGGEVELD ...

Op donderdag 31 oktober te 14.30 u.

Kom je ook meevieren ?

We denken speciaal aan de overledenen van het voorbije jaar !!!

SINT-JOZEF

REGELMATIG TERUGKERENDE ACTIVITEITEN

FEMMA

woensdag van 9.00 tot 10.00 turnen

zie ook www.femma.be/groep/deurne-jozefien

of contacteer Gina Daems: 0494 15 36 85

OKRA - zaal Drakenhof 1

* dinsdag van 13.00 tot 18.00: hobby, kaarten, rummy-cup, gezelschapsspelen, biljart, babbelen

* elke laatste donderdag dansnamiddag van 14.00 tot 18.00 (niet in december)

* petanque SORM, woensdag van 13.30 tot 17.00, Victor de Langhestraat 73

SORM:

Hei Pasoep, Judo, Karate, Jeugdhuis Sorm, atelier, petanque, AA groep Deurne, Knutsel Frutsel, Jeugdbond natuur en milieu

VVKSM:

* 68^{ste} Sint-Maarten, zondag van 9.00 tot 12.00, Waasdonk 108

* Kapoenen, zondag van 9.15 tot 11.45, Leon Stampenlaan

Woensdag 23 oktober (4^{de})

9.00 – 10.00 FEMMA, turnen, zaal Drakenhof

13.30 - 17.00 OKRA SINT-JOZEF, pétanque in SORM

donderdag 24 oktober (4^{de})

vrijdag 25 oktober (4^{de})

zaterdag 26 oktober (4^{de})

18.00 eucharistieviering in weekkapel

zondag 27 oktober (4^{de}) * **WINTERUUR**

11.45 eucharistieviering in Sint-Jozefkerk

HERFSTVAKANTIE 28 OKTOBER TOT EN MET 3 NOVEMBER

maandag 28 oktober (4^{de})

dinsdag 29 oktober (5^{de})

13.00 - 18.00 OKRA SINT-JOZEF, gezellig samenzijn in zaal Drakenhof

woensdag 30 oktober (5^{de})

13.30 - 17.00 OKRA SINT-JOZEF, pétanque in SORM

donderdag 31 oktober (5^{de})

14.00 – 17.00 OKRA SINT-JOZEF, dansen, zaal Drakenhof 1

vrijdag 1 november (1^{ste}) * **ALLERHEILIGEN**

zaterdag 2 november (1^{ste}) * **ALLERZIELEN**

18.00 eucharistieviering in weekkapel

zondag 3 november (1^{ste})

11.45 eucharistieviering in Sint-Jozefkerk

Het parochiesecretariaat van Deurne, St.-Jozef is gesloten
op vrijdag 1 november en maandag 11 november 2019.

SINT ROCHUS

DOOR HET DOOPSEL OPGENOMEN IN ONZE GROTE KRING ...

Lore De Smedt, dochter van Sven en Sandy Lins, geboren te
Sint-Niklaas op 7 juni 2012, Ruggeveldlaan 685.

Wij wensen een dikke Proficiat aan ouders en familie en
een héél mooie toekomst aan Joren en Wout !!!

KWB NODIGT UIT VOOR VERGADERING WIJKMEESTERS ...

Op donderdag 24 oktober te 20.00 u. in Familia.

Probeer er zeker ook weer bij te zijn.

We hebben elkaar héél hard nodig !!!

FEMMA EN KWB NODIGEN UIT VOOR EUCHARITIEVIERING ...

Op zondag 27 oktober herdenken we onze overleden leden
van het voorbije jaar.

Kom je ook mee bidden?

FEMMA NODIGT UIT VOOR BIJeenKOMST KERNLEDEN ...

Op woensdag 30 oktober te 20.00 u. in Familia.

Je komt toch ook?

EUCHARISTIEVIERING RESIDENTIE RUGGEVELD ...

Op donderdag 31 oktober worden we weer verwacht voor de viering die nog in het teken zal staan van de overledenen van het voorbije jaar. Je komt toch ook ?

OKRA NODIGT UIT VOOR GEWONE BIJEENKOMST ...

Op donderdag 24 oktober.

FEMMA NODIGT UIT VOOR VERGADERING KERNLEDEN ...

Op woensdag 28 augustus te 20.00 u. in Familia.

Probeer er zeker ook weer bij te zijn !!!

FEMMA NODIGT UIT VOOR LIJNDANS EN BILJART ...

Op 29 oktober.

OKRA NODIGT UIT VOOR TRAMMEN ...

Op woensdag 30 oktober. Trammen naar Snijders en Rockoxhuis.

TOCHT VAN THIBEAU NAAR COMPOSTELLA ...

Ultreia! (1)

'Je kinderen zijn je kinderen niet. Zij zijn de zonen en dochters van 's levens hunkering naar zichzelf.'(2)

Op 25 augustus mochten we, samen met de parochianen van Sint Jozef, onze oudste zoon op weg zetten naar Santiago de Compostela. Sinds die dag vragen velen ons regelmatig hoe het hem op zijn tocht vergaat. Als gezin willen we al deze lieve mensen graag bedanken voor hun betrokkenheid en via deze weg, willen we een antwoord bieden op de getoonde belangstelling. We laten Thibaut zelf – in zijn geheel eigen stijl én in koninklijk meervoud – aan het woord. Wie dat wenst vind meer op <https://elcaminothibaut.travel.blog/>

Almost there...

Dan de taalgrens over, op weg naar Namen. Het eerste deel van mijn route door deze contreien bestaat uit een kaarsrecht geasfalteerd wandelpad, aangelegd op een oud spoor. Het volgende deel zal bestaan uit een minder kaarsrecht geasfalteerd wandelpad langs een oude rivier: de Maas. In Namen geraakt, gedragen door mijn eigen voetjes, wordt ik ontvangen door een lief gastgezin. Ook in Hoegaarden en Ramillies kon ik rekenen op gastvrijheid. Dat maakt, naast de talloze aanmoedigingen en schelpjes onderweg, de weg ontzettend veel lichter.

In Dinant genieten we van de grootse verdienste van deze stad aan de mensheid: de saxofoon (4). De straat genaamd naar Adolphe himself, de cafés die verwijzen naar het instrument, en de talloze beelden, alsook het geboortehuis van Sax zijn allemaal getuige van diens geboorte hier. Wat Dinant dan ook omtovert tot charmant toeristisch stadje, waar je op een uurtje mee klaar bent, mooie kerk inclusief. **Ultreia!**

Allons enfants...

Langs de Maas tot in Givet en daarna komen we - door de Ardeense wildernis – vlotjes van Dinant tot in Rocroi, de definitieve grensovergang met Frankrijk! Frankrijk ontvangt me meteen warm dankzij duidelijke camino-markering en betaalbare gîtes voor pelgrims. Compensatie voor het koudere weer? Geen erg, minder zweten. Dankzij twee dagen van 30km krijg ik in Rocroi wel de kans om mijn vieze kleren te wassen, over zweet gesproken... Een beetje rust, hoera!

Het eerste gat in de bottine is een feit: een oud stiksel in de schoen is losgekomen! Tot in Reims gaan voor een schoenmaker... dat overleef ik wel.

We komen al om 14u in Reims aan. En al een geluk, want de laatste drie dagen waren de minst boeiende tot nog toe: eindeloze kilometers geogste graanvelden, zo ver het oog kan zien. Geen greintje biodiversiteit. Weg zijn alle vogels en hun hoopvolle roep. Geen dartele eekhoortjes meer in de bomen, nog opgeschrikte vosjes die snel de bosjes in duiken of slangetjes

die genoemde bosjes in glibberen. De diverse bossen, weilanden, valleien en stromen van de Ardennen moeten plaats ruimen voor de graanschuur die de Marne klaarblijkelijk is. Op één punt liet de Marne een positieve indruk na: uiterst charmante dorpjes, vooral l'Echelle, Hauteville en Bazancourt konden wel bekoren.

Maar niet getreurd! We duiken de Champagne in. Die begint met een zeer sympathieke ontvangst in de kathedraal van Reims. Na een onvermijdelijk bezoek aan dit meesterwerk – en ja, groet aan de lachende engel – gaan we rustig naar het seminarie St-Sixte. Morgen wil ik weer vlug vertrekken, om de drukte van de grote stad weer in te ruilen voor de rust van het platteland. Maar eerst nog die schoen laten herstellen. Als ik na de reparatie wil betalen, mag ik van de schoenmakersvrouw mijn portefeuille meteen weer wegsteken: « Pensez à nous quand vous serez à Compostelle! » **Ultreia!**

Over hill, over dale, through bush, through briar, over park, over pale (5)

Enkele dagen later belanden we aan bij de canal de la haute Seine, dat ons via de recent aangelegde voie verte tot in Troyes brengt. We steken de rivier de Aube over en in het gelijknamige departement ontmoeten we ook de Seine. Ondertussen geniet ik van een welverdiende zondagsrust in een gîte waar de zusters oblaten heel goed zorg dragen voor mij: mijn was wordt gedaan en het ontbijt bestaat niet alleen uit brood en kaas, maar ook uit een rijk assortiment aan zelfgemaakte confituur en appelsap op basis van vruchten uit de tuin waar we de hele dag van mogen smullen.

Het weer maakt het me gemakkelijk: mooi, droog, maar niet te warm, waardoor ik netjes op tijd aankom in Chablis, prachtig middeleeuws, gelegen aan de Serein, in een diep uitgesneden vallei. We zijn in Bourgondië! De vendanges, voor de witte wijn, zijn hier wat later begonnen. De druiven voor de schuimwijn hebben ze al binnen gehaald.

Petrichor (5)

Op weg van Vézelay naar Nevers is de eerste serieuze regenval een feit, en ze komt niet te vroeg! Uitgedroogd en halfdood slaakt de lokale fauna en flora een zucht van verluchting, terwijl ik de regen trotseer, genietend van de geur van nat asfalt. Jawel, asfalt: onze tocht door Bourgondië na Vézelay is teleurstellend arm aan bospadjes en landweggetjes. Gelukkig maken de weidse bossen en mooie vergezichten over de glooiende heuvels het een en ander goed. We verlaten nu langzaam maar zeker

Bourgondië. De diep uitgesneden valleien ruimen plaats voor breed liggende, luie rivieren als de Loire en de Veudre. Met Nevers bereiken we de Loire, en morgen ook de regio Centre-val de Loire. Een aankomst 's middags staat ons toe rustig te genieten van de stad en een lekkere maaltijd.

Het landschap wordt na Nevers minder interessant: minder wilde bossen, meer graan, maïs en koeien. De mooie wandelwegen van Bourgondië verdwijnen langzamerhand; boerenpaden, landelijke asfaltwegen en, o horror, departementale wegen moeten gevolgd worden. Een vlakker, makkelijker te bewerken land is duidelijk ook al langer onder het juk van de beschaving: gotiek ruimt plaats voor oudere Romaanse kerken. Vestingsteden en kastelen in overvloed lijken te willen compenseren voor het mindere landschap, maar velen zijn in verval geraakt na de plattelandsvlucht die deze regio reeds generaties lang teistert. Eens in Saint-Amand Montrond beloven de kaart, het volk en de GPS mij allemaal een mooier, rustiger vervolg van de tocht richting La Souterraine, en verder Limoges! Al zal ik de Romaanse kunst missen...

Op weg vanuit Montrond duiken we gewis de Limousin in. Daar worden we getraakteerd op de mooiste en wijdste bossen sinds de Ardennen. De Limousin wordt gekenmerkt door scherpe en hoge heuvels, ongeschikt voor landbouw, tenzij het grazen van de beroemde Limousin koeien. Deze heuvels, bedekt door dichte bossen en bestipt met pittoreske dorpjes bieden regelmatig mooie vergezichten, alsook een uitdaging voor kuiten, billen, en jawel, triceps, een spier die klaarblijkelijk gemarteld wordt door veelvuldig gebruik van de wandelstok. Zo bereiken we het hoogste punt van de via Lemovicensis, de route tussen Vézelay en Saint Jean Pied de Port: Saint Goussaud op 680m! Sinds Vézelay is het nog geen enkele dag volledig droog geweest. Dat geeft niet: alles herleeft, de nevel geeft de heuvels een magische schoonheid, en de hertjes zien mij niet aankomen, waardoor ik enkele dagen geleden getraakteerd werd op een trio dat op twintig meter van mij de bosjes in hupte. **Ultreia!**

Familie Simons-Massart

(1) 'Ultreia' ! Een typische 'Compostela-groet': 'Voorwaarts(ultreia).....en steeds maar verder' (et suseia) ' riepen de Middeleeuwse pelgrims tegen elkaar.

(2) Kahlil Gibran – De Profeet

(3) The Lord of the Rings – J.R.R. Tolkien

(4) Thibaut speelt saxofoon

(5) Midsummer Night's Dream – William Shakespeare

(6) Petrichor is de geur die ontstaat wanneer regen op droge grond valt.

NIEUWS VAN DE PASTORALE EENHEID ...

EEN MAALTIJD VOOR TIROLI

Voor weeskinderen in Haïti

Zaterdag 9 november 2019

Doorlopend van 12.00 uur tot 14.00 uur en van 17 uur tot
19.00 uur

Locatie: zaal K12 (ingang via poort)

Merksemsesteenweg 26, 2100 Deurne

Organisatie: VZW "Vrienden van Tiroli"

Met steun van Parochie O.L.V. Bijstand

Wat bieden wij u:

Huisbereide preisoep	3 euro
Vol au vent met kroketten en garnituur	12 euro
Kinderportie Vol au vent	6 euro
Curryworsten (2 stuks)	5 euro
Chocomousse	3 euro

Uw bijdrage en steun bieden een toekomst voor deze kinderen.

Contact:

Mail: hugo.de.nys@skynet.be of GSM 0470.640.893

Info: <http://www.adonmpta.info/Adonmpta/>

Inschrijvingsformulier:

Gildenhuis, Merksemsesteenweg 34, 2100 Deurne

Hugo De Nys, Laaglandlaan 158, 2170 Merksem

NUTTIGE ADRESSEN EN CONTACTGEGEVENS

LODEWIJK VAN MONTFORT

plaatselijk contactpersoon

Jeanne Keyzers, De Sevillastraat 122

jeannekeyzers@proximus.be . 03 321 26 27

ZUSTERGEMEENSCHAP

"DE PASTORIE"

De Sevillastraat 122. 03 321 26 27

Parochieteam

Jeanne Keyzers, jeannekeyzers@proximus.br

André Glorian, andreglorian@telenet.be

Axel Annaert, axel.annaert@telenet.be

Rosa Delhay, tony.rosa.deruijter@gmail.com

Doopcatechese

José Deferm, Josegabri.deferm@skynet.be

Start aan derk om 13.30 uur.

PAROCHIE H. PIUS X

ZEH Fons Houtmeyers, pastoor

Sint-Rochusstraat 79

alfons.houtmeyers@telenet.be . 03 321 07 82

parochieteam

ZEH Fons Houtmeyers, pastoor

Sint-Rochusstraat 79

alfons.houtmeyers@telenet.be . 03 321 07 82

Francine Janssens,

Silsburgstraat 77 . 03 321 73 66

Martha Cock

Herentalsebaan 599/101 . 03 321 28 28

Walter Van Regemortel

Dascottelei 124 . 03 322 58 54

parochiecentrum

Voor het verhuren van één van de lokalen contacteert u het comité elke dinsdagavond van 20 tot 21 in het parochiehuis:

Corneel Franckstraat 25 . 0472 63 82 29

Andromedaschool

Herentalsebaan 482 en Van den Hautelei 63

Directeurs:

Carla Janssens

en Vera Govaerts

03 321 99 50

Directie Andromeda

directie.andromeda@sgkod.be

PAROCHIE SINT-JOZEF

parochiesecretariaat Sint-Jozef

Boekenberglei 207 - 2100 Deurne - tel: 03 321.28.06

permanentie maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00

sintjozefdeurne@skynet.be

Parochieteam

Pol Hendrix * Lakborslei 31 *

p.hendrix@skynet.be * 03 322 51 66

Josée Rombouts * Borsbeeksesteenweg 95

josee.rombouts@hotmail.com * 03 298 38 90

Hanna Jezek * Boekenberglei 207

hanna.jezek@telenet.be * 321.28.06

Hubert Lourdon - E Van Steenbergelaan 41

hubert.lourdon@telenet.be * 03 290 48 18

Parochiecomité coördinator

Josée Rombouts * Borsbeeksesteenweg 95

josee.rombouts@hotmail.com * 03 298 38 90

Meewerkende priester

Fred Sels * Boekenberglei 209

sels.fred@telenet.be * 03 321 25 74 * 0496 76 51 63

Koster

Jan Lenaerts, Ruggeveldlaan 719 bus 7 2100 Deurne, tel. 0485.80.22.44.

PAROCHIE St.-ROCHUS**ZEH Fons Houtmeyers, pastoor**

Sint-Rochusstraat 79

alfons.houtmeyers@telenet.be . 03 321 07 82

parochieteam**ZEH Fons Houtmeyers, pastoor**

Sint-Rochusstraat 79

alfons.houtmeyers@telenet.be . 03 321 07 82

Freddy Cockx

Dascottelei 3/8 . 03 366 08 13

Luc Mahieu

Sint-Rochusstraat 68 tel. 03 322 39 45

Wim Nagels

Unitaslaan 33 . 03.321.68.23

Erna Van Tichel

Dascottelei 68/9 . 03 321 85 13

Ward Wené

Korte St.-Rochusstraat 4 . 03 321 70 31

parochiecentrum zaal Familia

K. Govaertsstraat 53

familiasintrochus@gmail.com

WEBSITE

Alle info kan u ook op het

web nalezen, surf naar:

<http://www.st-rochus.be/>

Wenst U ook wekelijks het Parochieblad

met héél veel nieuws

over de parochies van Deurne-Zuid ?

Stort dan Euro 38.00

op BE05 9796 3101 1475

Parochieblad

Deurne

VOOR DE PAROCHIEBLADEN VAN DEURNE-ZUID ...

Wens je zelf eens een artikel te schrijven voor het parochieblad.

Aarzel niet en stuur het naar

Fons Houtmeyers

alfons.houtmeyers@telenet.be

Heel veel Dank bij voorbaat !!!